

LƯƠNG SĨ HẰNG

VĨ KIÊN

Tuyển
Tập Thơ



ẤN BẢN 2022
HỘI ÁI HỮU VÔ VI FRANCE

LƯƠNG SĨ HẰNG

VĨ KIÊN

*Tuyển
Tập Thơ*



ẤN BẢN 2022

HỘI ÁI HỮU VÔ VI FRANCE

MỤC LỤC

<i>TIỂU SỬ ĐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG – VĨ KIÊN</i>	1
<i>Tô Lục Chúc Hồng</i>	5
<i>Suối Đạo</i>	6
<i>Suối Tỉnh</i>	8
<i>Lời Thơ Đầu Năm 1996</i>	10
<i>Gởi Bạn Đạo khắp năm châu</i>	10
<i>Xuân Di Lạc</i>	11
<i>Xuân Trời</i>	12
<i>Xuân Lành</i>	13
<i>Tân Niên</i>	14
<i>Chúc Mừng Tân Niên</i>	15
<i>Xuân Nhâm Tuất 1982</i>	19
<i>Giỗ Tổ Sư Đồ Thuần Hậu</i>	23
<i>Giỗ Tổ Tôn Sư [11-10 AL]</i>	24
<i>Lễ Giáng Sinh</i>	25
<i>Giáng Sinh Năm 1984</i>	29
<i>Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh</i>	30
<i>Giáng Sinh</i>	31
<i>Bầu Trời</i>	33
<i>Bức Tranh Trời</i>	34

<i>Trời Chuyển</i>	35
<i>Luật Trời</i>	36
<i>Hướng Trời</i>	37
<i>Thinh Không</i>	38
<i>Múa Tiên Tận Độ</i>	39
<i>Nhớ Thương Con</i>	40
<i>Đất</i>	42
<i>Trăng Tròn</i>	44
<i>Điện Năng</i>	47
<i>Điện Năng Vũ Trụ Và Người</i>	50
<i>Tự Nhiên Và Siêu Nhiên</i>	54
<i>Cha Yêu Thương</i>	57
<i>Cha Ơi</i>	58
<i>Cha</i>	62
<i>Yêu Cha</i>	63
<i>Thương Cha</i>	64
<i>Cha Tôi</i>	66
<i>Người Cha Không Vợ</i>	68
<i>Yêu Mẹ</i>	69
<i>Quê Mẹ</i>	70
<i>Mẹ Ơi !</i>	71
<i>Người Mẹ Việt Nam</i>	75

<i>Quan Âm Độ Đời</i>	81
<i>Mẹ Từ Bi Mẹ Ơi !</i>	82
<i>Qui Tâm</i>	83
<i>Hồn Thiêng</i>	84
<i>Con Ơi</i>	85
<i>Con Ơi</i>	89
<i>Con Tôi</i>	92
<i>Đến Với Con</i>	93
<i>Nhìn Con</i>	94
<i>Khuyên Con</i>	96
<i>Người Con Không Cha</i>	99
<i>Cô Gái Phù Sinh</i>	100
<i>Người Tình</i>	101
<i>Tình Anh</i>	102
<i>Hẹn Hò</i>	103
<i>Nội Ơi</i>	104
<i>Ngoại Ơi</i>	105
<i>Tình</i>	106
<i>Tình</i>	107
<i>Tình Dục</i>	108
<i>Tiền</i>	110
<i>Tiền</i>	111

<i>Tham Tiền</i>	113
<i>Tình Tiền Duyên Nghiệp</i>	116
<i>Duyên Nghiệp</i>	117
<i>Thương Em</i>	117
<i>Chửi Vợ</i>	118
<i>Giận Chồng</i>	119
<i>Cuộc Sống</i>	120
<i>Cuộc Đời</i>	123
<i>Cảnh Đời</i>	125
<i>Cuộc Sống Trần Gian</i>	127
<i>Cuộc Sống Tâm Linh</i>	129
<i>Kiếp người</i>	130
<i>Kiếp Người</i>	132
<i>Kiếp Người</i>	133
<i>Địa Ngục Trần Gian</i>	135
<i>Thiên Đàng Địa Ngục</i>	137
<i>Thăng Trầm Cõi Thế</i>	139
<i>Gánh Nặng Trần Gian</i>	146
<i>Một Kiếp Đam Mê</i>	147
<i>Duyên Đạo</i>	148
<i>Duyên Hành Ngộ</i>	149
<i>Bé Tám</i>	150

<i>Thầy Về</i>	151
<i>Thầy Đi</i>	159
<i>Thầy Trò Cùng Đi</i>	160
<i>Tôi Sống Mãi</i>	161
<i>Dâng Lên Thầy</i>	162
<i>Thăm Cốc Của Thầy</i>	163
<i>Nhớ Thương</i>	164
<i>Mùi Thương</i>	167
<i>Chín Nhớ</i>	170
<i>Lòng Tham</i>	172
<i>Tham dục</i>	173
<i>Người Tu</i>	174
<i>Tôi Tu</i>	175
<i>Chỉ Có Tu</i>	176
<i>Tôi Tầm Tôi</i>	179
<i>Tứ Cố Bơ Vơ Thân</i>	182
<i>Đồng Thức Tương Giao</i>	183
<i>Tu Sinh</i>	185
<i>Yêu Đòi Yêu Đạo</i>	186
<i>Bộ Lạc Trọc</i>	187
<i>Hành Trình</i>	188
<i>Hành Trình</i>	189

<i>Đời Đạo Song Tu</i>	190
<i>Đời Đạo</i>	191
<i>Đời Đạo Phân Hành</i>	192
<i>Cách Mạng Tâm Linh</i>	195
<i>Quốc Hồn</i>	198
<i>Phục Hưng Quốc Hồn</i>	201
<i>Phát Tâm Tu Thiền</i>	205
<i>Đạo</i>	206
<i>Quyết Tâm</i>	207
<i>Thực Hành</i>	208
<i>Pháp Luân Thường Chuyển</i>	213
<i>Nam Mô</i>	214
<i>Tham Thiền</i>	215
<i>Tham Thiền</i>	217
<i>Tịnh khẩu</i>	219
<i>Vô Vi Thực Hành</i>	220
<i>Vô Vi Hành Đạo Chứ Không Giành Đạo</i>	222
<i>Giữ Hoà</i>	225
<i>Trung Nghĩa</i>	227
<i>Linh Hồn</i>	228
<i>Linh Căn</i>	229
<i>Nhắc Nhở</i>	231

<i>Thức Tâm</i>	233
<i>Dư Âm</i>	234
<i>Minh Tâm</i>	235
<i>Dạy Đồ Lục Căn Lục Trần</i>	239
<i>Thập Nhị Nhơn Hiền</i>	240
<i>Nhịn Nhục</i>	241
<i>Tha Thứ Và Thương Yêu</i>	244
<i>Học Nhẫn Học Hòa</i>	246
<i>Hoà</i>	247
<i>Chung Hòa Tâm Đạo Khắp Nơi Nơi</i>	250
<i>Sống Vui</i>	251
<i>Hùng Tâm</i>	252
<i>Dũng Chí</i>	254
<i>Thăng Hoa</i>	255
<i>Thanh Tịnh</i>	257
<i>Qui Nguyên</i>	258
<i>Hợp Nhút</i>	259
<i>Xây Dựng Vô Vi</i>	260
<i>Hành Triển Khai Minh</i>	261
<i>Quán Thông</i>	265
<i>Công Quả</i>	266
<i>Ánh Sáng</i>	268

<i>Hành Trình</i>	269
<i>Ánh Sáng Vô Vi</i>	270
<i>Giác Ngộ Giờ Phút Lâm Chung</i>	271
<i>Lẽ Vô Thường</i>	272
<i>Hành Trang</i>	273
<i>Đường Đi Thật</i>	275
<i>Đường Về Thiên Thai</i>	276
<i>Tình Thương Vô Tận</i>	277
<i>Hoàn Nguyên</i>	280
<i>Áo Giáp Tình Thương</i>	281
<i>Yêu</i>	283
<i>Houston Kiến Diện Đồng Bào</i>	284
<i>Trâu Bò</i>	285
<i>Hoàng Hôn</i>	286
<i>Chơn Tà Giáo Minh</i>	287
<i>Thất Vọng</i>	290
<i>Vạn Năng</i>	291
<i>Tây Phương</i>	292
<i>Mê Chấp</i>	293
<i>Độ Tha</i>	294
<i>Tội Gì</i>	295
<i>Vui Bàn Tĩnh Động</i>	297

<i>Đố Ai</i>	299
<i>Tình Thương</i>	302
<i>Tạm Biệt</i>	304
<i>Hẹn</i>	305
<i>Một Đêm Dài</i>	307
<i>Đêm Lửa Trại Hai Không</i>	310
<i>Bạn ơi !</i>	312
<i>Danh</i>	316
<i>Vọng</i>	318
<i>Thất Tình Lận Đận</i>	319
<i>Súc Ruột</i>	320
<i>Khổ Yêu</i>	323
<i>Biển Yêu</i>	325
<i>Âm Thình Diệu Pháp</i>	327
<i>Trồng Cây</i>	328
<i>Nhân Gian</i>	329
<i>Một Năm Dài</i>	331
<i>Bài Ca Thức Giác</i>	332
<i>Đôi Bạn Chơn Tình</i>	333
<i>Nụ cười</i>	334
<i>Biển Cairns</i>	335
<i>Độc Tài</i>	336

<i>Thiền Tâm</i>	337
<i>Mái Nhà Vô Vi</i>	338
<i>Người Thương Còn Đó</i>	339
<i>Thoát Dục</i>	342
<i>Vui ! Vui !</i>	347
<i>Thảm Kịch Miền Nam</i>	348
<i>Việt Nam Máu Lệ</i>	351
<i>Dân Ta</i>	353
<i>Cô Gái Bán Khoai</i>	354
<i>Áo Dài Ba Miền</i>	356
<i>Nạn Lụt Miền Trung</i>	358
<i>Ty Nạn Thái Lan</i>	361
<i>Hồi Sinh</i>	363
<i>Khóc Vì Nhân Loại</i>	364
<i>Qui hội</i>	367
<i>Bạn Về Đây</i>	368
<i>Bước Lên Bạc Thang</i>	370
<i>Chuyện Chúng Mình</i>	372
<i>Thi Đua Tu Thiền Thanh Tịnh</i>	373
<i>Thiền Viện</i>	374
<i>Vĩ Kiên</i>	375
<i>Thiền Viện Vĩ Kiên</i>	376

<i>Hai Không</i>	378
<i>Qui Thức</i>	379
<i>Nhẫn Hòa</i>	380
<i>10 Năm Thành Lập TV Hai Không</i>	381
<i>Vô Vi Thiền Viện Quốc Tế</i>	383
<i>Thiền Đường</i>	384
<i>Thiền Đường Thông Hải</i>	385
<i>Thiền Đường Ánh Quang</i>	386
<i>Thiền Đường Hạnh Đức</i>	387
<i>Thiền Đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới</i>	388
<i>Bài Ca Thiền Đường</i>	389
<i>Tứ Thông</i>	390
<i>Dallas Tình Thương Chuyển Một Nhà</i>	391
<i>Vạn Vật Thái Bình</i>	392
<i>Tạ Từ</i>	393
<i>Chung Thiền Thức Tâm</i>	395
<i>Tạ Từ Bạn Đạo Bốn Phương</i>	397
<i>Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 Khai Triển</i>	398
<i>Âu Á Hội Tụ</i>	399
<i>Đại Hội Montréal</i>	400
<i>Đại Hội Viễn Tiến</i>	401
<i>Đại Đồng Tu Tiến</i>	402

<i>Đại Hội Du Hành Đạo Pháp</i>	<i>403</i>
<i>Huấn Từ Bế Mạc</i>	<i>404</i>
<i>Hội Tụ Tâm Linh.....</i>	<i>405</i>
<i>Tình Trời Tận Độ</i>	<i>407</i>
<i>Đại Hội Cầu An</i>	<i>408</i>
<i>Tạm Biệt</i>	<i>409</i>
<i>Khóa A Di Đà</i>	<i>411</i>
<i>Sống Chung Hòa Bình</i>	<i>412</i>
<i>Tái Ngộ.....</i>	<i>413</i>
<i>Sống Vui Hòa Bình</i>	<i>415</i>
<i>Ngày Tạm Biệt</i>	<i>416</i>
<i>Khóa Học Tịnh Khẩu Hai Không.....</i>	<i>418</i>
<i>Sức Khoẻ Và Tâm Linh</i>	<i>420</i>
<i>Sáu Hàm</i>	<i>421</i>
<i>Tiếng Địt.....</i>	<i>425</i>
<i>Thức Tâm 2</i>	<i>426</i>
<i>Cút Cười</i>	<i>427</i>
<i>Sài Gòn, 18-05-1968.....</i>	<i>430</i>
<i>Sài Gòn, 03-01-1971</i>	<i>431</i>
<i>Tokyo, 18-09-1972</i>	<i>433</i>
<i>Sài Gòn, 02-02-1974.....</i>	<i>434</i>
<i>Sài Gòn, 20-04-1974.....</i>	<i>435</i>

<i>Hồng Kông, 03-09-1974</i>	436
<i>Sài Gòn, 04-01-1975</i>	438
<i>Sài Gòn, 07-08-1977</i>	439
<i>Sài Gòn, 25-09-1977</i>	440
<i>Bài Thầy Việt Nam 1977</i>	441
<i>Montréal , 03-06-1980</i>	442
<i>Chúc Tết</i>	444
<i>Montréal , 11-07- 80</i>	445
<i>Washington D.C., 08-05-1982</i>	446
<i>Oroville, 07-11-1997</i>	448
<i>Hồi Quang Phản Chiếu</i>	450



***Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
1923-2009***

TIỂU SỬ ĐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG – VĨ KIÊN

(1923-2009)

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, Phật Hiệu « Vĩ Kiên », sinh ngày 20 tháng 12 năm 1923 (tức ngày 13 tháng 11 năm Quý Hợi) tại Qui Nhơn, thuộc tỉnh Bình Định, Việt Nam. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng là người Việt gốc Hoa, Mẹ Đức Thầy là người Việt, Cha là người Hoa. Đức Thầy đã từng giữ chức vụ phụ tá giám đốc đặc trách thị trường cho công ty hóa học Getz Brothers & Company (của Hoa Kỳ) trước năm 1975. Đức Thầy còn nghiên cứu thêm khoa châm cứu và chữa lành bệnh được nhiều người.

Khi còn trẻ, Đức Thầy bị đau tim và đau thận nên hay có ý chán đời. Sau có cơ duyên gặp được Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng xin thụ giáo tu hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Nhờ cương quyết tu hành nên trong 4 tháng đầu công phu, Đức Thầy đã thấy nhiều ấn chứng phi thường về sức khỏe và tinh thần, khoảng tháng thứ 7, Đức Thầy đã xuất Hồn.

Sau năm 1975, Đức Thầy đã bị cầm tù 13 tháng tại Việt Nam. Trong thời gian bị cầm tù, Đức Thầy đã châm cứu chữa bệnh và dạy cho những người trong tù phương pháp tu thiền để đạt được sự thanh tịnh và

sự thiện lành. Với sứ mạng hoằng pháp, Đức Thầy đã rời Việt Nam năm 1978.

Theo lời kể của đạo hữu Trần Phi Hùng, cư ngụ tại Bắc Cali, Hoa Kỳ, anh cho biết theo sổ tay anh đã ghi lại, anh và gia đình rời Việt Nam từ tỉnh Bạc Liêu trên cùng chuyến tàu với Đức Thầy và bà Tám ngày 04-11-1978 khoảng 8 giờ tối giờ địa phương. Mười một giờ sáng ngày 05-11-1978 tàu chở hàng của Pháp cứu vớt cả chuyến tàu có Đức Thầy đưa về thủ đô Manila – Philippines ngày 07-11-1978 lúc 10 giờ sáng. Sau đó được chuyển đi trại tị nạn Fabella ở Mandaluyong cách Manila 30 km.

Đức Thầy đã mang công sức chữa bệnh cho đồng bào tại trại tị nạn và các viên chức người Phi. Nếu có ai phát tâm thì Đức Thầy lại đem giúp cho các trại tị nạn như Bataan, Palawan. Ở Fabella, Đức Thầy còn dành nhiều thì giờ giảng pháp thiền cho đồng bào trong các trại tị nạn.

Năm 1979, Đức Thầy định cư tại Montréal, Canada và hàng năm theo lời mời của các bạn đạo, Đức Thầy đã đi thuyết giảng tại khắp các quốc gia trên các lục địa Âu, Á, Mỹ, Úc. Tuy tuổi đã cao nhưng Đức Thầy cũng không quản ngại nhọc nhằn tiếp tục truyền pháp đến khắp nơi mà đồng bào Việt Nam cần đến, hầu giúp họ tìm lấy con đường giải thoát cho chính họ. Đức Thầy liêu đạo ngày **23 tháng 9 năm 2009** (nhằm ngày 05 tháng 08 năm Kỷ Sửu) thọ 86 tuổi.

Tô Lục Chuốc Hồng

*Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên
Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến
Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện
Hà thủy đục trong khắp các miền
Thợ vẽ Hồn thơ gieo ý nguyện
Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Tô điểm sơn hà thợ khéo xây.*

*Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 1958*

Suối Đạo

Suối đạo tâm tư chẳng lụy phiền
Quân bình thức giác tự xuyên thế tình
Thực hành phát triển tâm linh
Trời ban thanh khí chính mình sửa tu
Biết Trời giải tỏa mê mù
An du thanh tịnh tròng tu hoài hoài
Cô đơn mới rõ thực tài
Bằng lòng nhịn nhục tiến hoài không ngưng
Có không không có chẳng ngừng
Niềm tin thanh tịnh tung bừng cảm giao
Biết mình hiểu họ đổi trao
Muôn chiều phát triển muôn màu đạt thông
Trong vòng định luật hóa công
Dựng xây xây dựng tham tòng tự tu
Chẳng còn than thở khờ ngu
Đời là tạm cảnh an du phần Hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Qui y Phật Pháp giữ Hồn lo tu
Cảm thông nguyên lý chẳng mù
Trời ban tình đẹp an du phần Hồn
Tự mình dẹp bỏ ác ôn
Sanh trụ hoại diệt giải cõn si mê
Bình tâm học hỏi hướng về
Quê nhà Thiên Quốc chẳng mê cõi trần

*Nguyện tu đóng góp một phần
Điển thanh hòa cảm góp phần dựng xây
Tâm tình sáng suốt đổi thay
Trong không mà có ngày ngày sửa tu
Tự mình khai triển giải mù
Quê hương sáng tỏa an du phần Hồn
Chúc con qui hội Chơn Hồn
An nhiên tự tại chẳng còn thở than.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng
Olympia, 03-08-1997*

Suối Tình

Suối tình tuôn chảy lệ thanh cao
Nhớ bạn quý thương lúc thuở nào
Tái ngộ Amphion càng thưởng thức
Đạo tâm bừng sáng nhuộm tô màu
Tô màu chơn lý cao siêu
Rừng xanh hít thở độ nhiều sanh linh
Suối kia biểu lộ chơn tình
Bao nhiêu nước mắt bao hình giả chơn
Bình tâm học hỏi không sờn
Siêu nhiên cấu trúc qui hườn nội tâm
Trần đầy qui thức lai lâm
Anh em bạn đạo giữ tâm dăng Trời
Nguyện hành tận lực đến nơi
Lễ Trời lễ Phật thở hơi điều hòa
Ban ơn thực hiện bởi Cha
Hòa tan các giới Ngài xoa diệu Hồn
Nằm trong nguyên lý sanh tồn
Qui y chánh pháp giữ Hồn lo tu
Biết đời tạm bợ tạo mù
Suối tình độ thức an du tâm Hồn
Tiếng reo suối chảy ôn tồn
Hồn xinh Hồn đẹp Hồn tôn luật Trời
Tu hành diễn tiến hợp thời
Tranh Trời vui đẹp tạo nơi an toàn

*Đệ huynh sắp đặt nhiều hàng
Chụp hình lưu niệm cảnh thanh suối hòa
Chia tay tạm biệt về nhà
Quý thương không bỏ thật thà nhớ thương.*

*Lương Sĩ Hằng
Amphion, 24-09-1986*

Lời Thơ Đầu Năm 1996
Gởi Bạn Đạo khắp năm châu

*Cơ hành vận chuyển khắp năm châu
Rõ lẽ cần khôn rất nhiệm mầu
Dù tiến nhơn hiền trong thức giác
Hương Trời thanh nhẹ lại về mau
Về mau rõ rệt kỳ duyên độ
Sắc giới tâm linh chẳng có mờ
Rõ đạo tâm đời hai thể chất
Bình tâm nhận thức tự mình vô
Mình vô điển giới vô cùng tận
Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần
Quyết tiến bền lâu tâm tự giác
Vô sanh bất diệt tự mình phân
Mình phân đời đạo rõ cao tăng
Tiến triển thông minh tự xét phân
Bão táp không còn lo sợ sệt
Hương Trời thanh nhẹ tiến lần lần
Lần lần giải thoát tâm trần trước
Quý mến Trời cao tự quý thương
Thức giác bình tâm xây trí đạo
Thực hành mở tiến tự khai đường
Khai đường trí tuệ như gương sáng
Chẳng có lo âu chẳng khép màn
Biến chuyển không ngừng tâm đạt thức
Cần Khôn qui một óc sáng choang.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Atlantic city, 27-11-1995*

Xuân Di Lạc

*Di thiện tối lạc, bạn ơi !
Nhớ Trời mà tiến nhớ nơi an toàn
Cùng tu khai triển nhiều màn
Qui y Phật pháp đàng hoàng hơn xưa
Dù cho thế sự nắng mưa
Trì tâm tu luyện chẳng thua tình Trời*

*Bình tâm hành pháp sáng ngời
Từ bi khai triển thanh thoi nhẹ nhàng
Thành tâm tu học bạc bàn
Đời là tạm cảnh trú sang cảnh Trời
Xuân nay khai mở hợp thời
Di Thiện Tối Lạc lập đời an khương
Cùng chung bạn đạo quý thương
Vui xuân tươi đẹp gieo gương thế trần
Bình tâm học hỏi một phần
Từ bi rộng mở ân cần dựng xây.*

*Lương Sĩ Hằng
Sydney, 27-01-1994*

Xuân Trời

*Xuân Trời thiên hạ ước ao
Thanh cao diệu ngọt đưa vào chơn tâm
Cảm thông nguyên lý mừng thầm
Thanh thanh diệu diệu siêu âm đạt hòa
Xuân vui trẻ đẹp Hồn Cha
Người người hoan lạc thiết tha độ đời
Cảm minh Thiên Địa hợp thời
Nhà nhà an lạc mở lời nhủ khuyên
Khuyên Hồn tự thức giao duyên
Duyên Trời duyên Phật ở yên đạt hòa
Chẳng còn eo hẹp tâm ma
Khai tâm mở trí chan hòa tình thương
Xuân hành cảnh đẹp như gương
Xuân đi xuân đến xuân thương mọi người
Khí thanh ban trợ rưới tươi
Cần Khôn qui một xuân nơi tâm người
Thấy xuân ước nở nụ cười
Không sanh không khắc người người lạc an
Tình thương tâm đạo vui bàn
Thanh bình tự đạt cảm an đời đời
Chung vui thức giác hợp thời
Qui về một mối hưởng nơi an nhàn
Xuân vui xuân lại bạc bàn
Cùng chung khai triển cùng an đạo lành
Xuân nay kết hợp ý thanh
Xuân ban thanh khí cùng anh em hòa.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Cocoa, 24-12-1987*

Xuân Lành

Xuân lành nguyên khí thanh thanh
Trăm hoa đua nở tình anh em hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Cùng chung xây dựng chan hòa tình thương
Hành trình khai lối mở đường
Xuân đi xuân đến gieo gương thế trần
Vạn linh đóng góp một phần
Từ đời qua đạo lần lần tiến lên
Thương yêu nguyên lý vững bền
Trở về căn bản tự quên thế tình
Xuân đi xuân lại một mình
Hồi sinh thanh nhẹ tự mình lấy lòng
Chẳng còn nuôi dưỡng phập phồng
Vui xuân thanh nhẹ tự trồng ý tâm
Xuân lành tự hát tự ngâm
Trà ngon một cốc chẳng tầm si mê
Tự mình thức giấc trở về
Quê yêu thanh tịnh trăm bề yên vui
Chơn tâm phượng phát đạo mùi
Hát bài thanh tịnh an vui tâm Hồn
Pháp siêu phát triển như cò
Thực hành đến đích ác ôn tiêu trừ
Người người thanh nhẹ tự cười
Giải mê phá chấp chẳng lười hơn xưa.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Tân Niên

*Tân niên Trời độ khắp phương Trời
Thanh khí gieo duyên khắp các nơi
Tinh đẹp an vui tâm tự giác
Thông hành ba cõi đón xuân Trời*

*Xuân Trời muôn loại nghỉ ngơi
Hương thanh giải trước nơi nơi an hòa
Cộng đồng khai triển một nhà
Màu xanh màu đỏ chan hòa tình thương
Bình tâm học hỏi mở đường
Tâm giao bình đẳng yêu thương muôn loài
Luật sanh sanh hóa an bài
Trăm hoa đua nở tiến hoài không ngưng
Người tu tự tiến không ngừng
Giải mê phá chấp tung bừng nội tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tâm tu tâm tiến tâm thầm đạt thông
Cộng đồng khai triển ý công
Người đứng chung gốc cảm thông luật Trời
Ban ơn chúc phúc khắp nơi
Cha ban tình đẹp nơi nơi an hòa.*

Quý thương, Lương Sĩ Hằng

Chúc Mừng Tân Niên

Năm nay Mừng Một tốt ngày
Chúc cho thiên hạ vui vầy cảm giao
Chúc cho từ thấp đến cao
Chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm
Chúc cho rõ lý siêu âm
Chúc cho tự thức tự tầm đến nơi
Chúc cho hiểu lý Cha Trời
Chúc cho qui tự tự rời tham sân
Chúc cho sáng suốt góp phần
Chúc cho minh giác mở tầng cảm giao
Chúc cho tự xét trước sau
Chúc cho các giới mau mau hợp hòa
Chúc cho giao cảm thật thà
Chúc cho bản tánh tự hòa Hư Không
Chúc cho sáng suốt lập công
Chúc cho hòa cảm khai tầng trước ô
Chúc cho thực hiện Nam Mô
Chúc cho sớm thức hư vô đại đồng
Chúc cho giải tỏa lòng vòng
Chúc cho tự quán khai thông Đạo Đồi
Chúc cho Hồn Vía tự rời
Chúc cho tự xét cảnh đời học thêm
Chúc cho vui vẻ tạo nhiều
Chúc cho khai triển học thêm điều lành
Chúc cho tự thức tự sanh
Chúc cho tự dưỡng đạt thành chơn như

Chúc cho vui vẻ người người
Chúc cho Hồn Vía đạt nơi an toàn
Chúc cho xây dựng thế gian
Chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi
Chúc cho đẹp bỏ sân si
Chúc cho biết rõ mình thì mới nên
Chúc cho đạt thấu Bề Trên
Chúc cho rõ cảnh rõ nền hóa sanh
Chúc cho vạn sự đắc thành
Chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa
Chúc cho yêu nước yêu nhà
Chúc cho yêu cả ông Cha trên Trời
Chúc cho hòa hợp với đời
Chúc cho cảm mến mở lời cảm giao
Chúc cho thực hiện thâm sâu
Chúc cho tiến hóa nhiệm màu ban khai
Chúc cho chấp nhận đời mai
Chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh
Chúc cho thực hiện chơn tình
Chúc cho sáng suốt tự mình lấy lòng
Chúc cho rõ luật hóa công
Chúc cho thức giác tréo tròng tiêu tan
Chúc cho giữ lấy tâm an
Chúc cho qui luật pháp tràng giải mê
Chúc cho giải tỏa bối bē
Chúc cho lập hạnh trở về Hư Không
Chúc cho tự thức một vòng
Chúc cho quên cảnh lòng vòng si mê
Chúc cho thích hợp muôn bề
Chúc cho bền vững hương quê cõi Trời

Chúc cho bớt lý luận lời
Chúc cho thanh tịnh lập đời an khương
Chúc cho sáng tạo gieo gương
Chúc cho người phải tự lường tự đi
Chúc cho bình thân hợp thì
Chúc cho muôn đạo thích nghi cảm hòa
Chúc cho học nhần học hòa
Chúc cho lĩnh hội chan hòa tình thương
Chúc cho học pháp noi gương
Chúc cho học dũng mở đường tự đi
Chúc cho tâm thức chép ghi
Chúc cho thực hiện tâm thì mới an
Chúc cho sớm tạo huy hoàng
Chúc cho khai triển muôn vàn đối trao
Chúc cho rõ Lý Nhiệm Mầu
Chúc cho minh giác đuôi đầu hợp khuynh
Chúc cho thấu đáo nhọn tình
Chúc cho quán xét tự mình khai thông
Chúc cho biết cảnh tạm tòng
Chúc cho tự mở những vòng luân xa
Chúc cho ý thức chung hòa
Chúc cho tự thức tự hòa đến nơi
Chúc cho chẳng chấp cảnh đời
Chúc cho qui hội cảm lời Hư Không
Chúc cho rõ lý hóa công
Chúc cho thương kẻ tréo tròn u mê
Chúc cho góp sức tương kề
Chúc cho sớm đạt muôn bề yên vui
Chúc cho sớm hưởng đạo mùi
Chúc cho vui vẻ an vui đời đời

*Chúc cho bám sát Cha Trời
Chúc cho thức tỉnh mở lời nhủ khuyên.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Manila, 25-01-1982*

Xuân Nhâm Tuất 1982

*Một năm được lớn một năm già
Thiên địa chuyển xoay tự bước qua
Chớ sửa liên hồi ma quỷ khóc
Thuyền đưa nhơn vị chuyển phân hòa*

*Phân hòa các giới thật thà
Cùng chung đằm đạo cùng làm dựng xây
Vượt qua lý thuyết gió mây
Tìm tâm thực chất chuyển xoay thế tình
Đạo đời rõ lẽ đệ huynh
Thương tình cốt nhục luận tình Trời ban
Thật tâm tái xét tái bàn
Cứu mình cứu họ mở màn chung vui
Chiến tranh điều luyện rèn trui
Giúp mình tiến hóa tạo vui cảnh đời
Thức tâm tự sửa hợp thời
Người hiền tái lập cuộc đời an vui
Người tu phân rõ đạo mùi
Cộng đồng Trời Phật an vui đời đời
Hồn đâu có chết nhứt thời
Hồi sinh vô tận đến nơi an toàn
Luận đi xét lại mới an
Vô cùng sáng suốt phân bàn nội tâm
Thế gian tạo cảnh khóc thầ
Lầm đường lạc lối duyên tầm nợ duyên*

Cộng đồng sáng suốt chẳng riêng
Xuyên qua đời đạo nối liền thức tâm
Cảnh đời bàn bạc siêu âm
Tiến về thanh cảnh dương âm hợp hòa
Chung lo sản xuất tương hòa
Tình thương vô tận thật thà cảm giao
Trong không lại có sắc màu
Trong sắc lại có đối đầu giải minh
Thực hành mới rõ mới tinh
Trong đời có đạo có mình giải vây
Cần khôn vũ trụ là Thầy
Dạy cho biết được việc này việc kia
Chuyện đời ô trược thảng mà
Dựng rồi lại dựng khó về đến nơi
Tham lam động loạn nơi nơi
Quên Trời quên đất quên nơi an toàn
Tình thương chuyển hóa sáng ban
Tâm đời tâm đạo tâm an tự hành
Nằm trong định luật hóa sanh
Cảm thông sáng suốt mới hành đến nơi
Sống trong qui luật của Trời
Bản thân tứ đại tự rời giải mê
Bình tâm sớm trở lộn về
Quê xưa chốn cũ muôn bề an vui
Trời ban tình đạo rèn trui
Nhớ thương thương nhớ thức mùi đạo tâm
Quân bình mới rõ dương âm
Hòa đồng tôn giáo chớ làm ngoại lai
Minh tâm kiến tánh rõ tài
Hai vai gánh nặng đỡ hay do mình

Học thanh học trước mới mình
Trong người đã có sẵn tình yêu thương
Thực hành tạo cảnh lập gương
Dù cho nhơn loại rõ đường tự đi
Lời vàng tiếng ngọc khắc ghi
Tình ban Chơn Pháp ta thì đạt thông
Thực hành một dạ một lòng
Sửa mình tiến hóa thiên tình đến nơi
Làm sao bỏ cảnh Cha Trời
Nơi nào cũng phải tự rời tiến lên
Thanh bình lập sẵn đạo nền
Từ đời qua đạo chẳng quên chơn tình
Tâm mình thực hiện đẹp xinh
Qui y Chơn Pháp rõ tình Trời ban
Ra vô hít thở mới an
Công bằng ban giải lập đàn cảm minh
Xác thân tạo cảnh địa linh
Người động lại rõ chính mình tạo sai
Sửa mình tiến hóa hoài hoài
Tạo thanh giải trước lập đài minh tâm
Điển thông chuyển điển giao thâm
Tâm tâm tương ứng chẳng lầm chẳng sai
Tự do khai triển hằng ngày
Nay đây mai đó chẳng rầy chẳng la
Bình tâm mến cảm thật thà
Vượt qua động loạn mới là tinh vi
Tình thương ban rải hợp thì
Muôn người như một tự ghi hợp hòa
Chẳng còn luận xét gần xa
Trong ta có sẵn tự hòa đến nơi

*Hồn thời minh tiến nơi nơi
Do Trời khai triển do Trời dựng xây
Chẳng còn cái cảnh tở Thầy
Đồng tu đồng tiến vui vầy cảm giao.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Nhâm tuất 1982*

Giỗ Tổ Sư Đồ Thuần Hậu

*Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến
Tu luyện cũng nhờ Tổ dựng nên
Giải tiến cuộc đời tâm tự thức
Ai minh tướng nhớ cõi Bề Trên*

*Bề Trên đã thoát đạo nền
Giúp người tiến hóa vững bền tâm tu
Tự phân trí sáng giải mù
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài
Ấy là tận độ chính Ngài
Hữu Hiền đã giúp lập đài Vô Vi
Chúng ta tâm thức tự ghi
Đến ngày giỗ Tổ ta thì nhớ thêm
Thực hành tu luyện đêm đêm
Nhớ người tiến hóa ta thêm ý lành
Hướng về vô cực thanh thanh
Tranh Trời cao đẹp ta hành đến nơi
Cần khôn vũ trụ cõi Trời
Hướng tâm thành thật nhớ lời chỉ tu
Thực hành tiến hóa khỏi mù
Trí tâm thanh nhẹ an du thực hành
Tâm thời sáng tỏ vui thanh
Tổ ta đã tiến ta hành tiến lên
Cùng chung tiến tới vững bền
Bỏ đời qua đạo tạo nền an vui*

*Đời là tạm cảnh rèn trui
Hương tâm về Tổ ta vui an hòa.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Sunnyvale, 19-10-1995*

Giỗ Tổ Tôn Sư [11-10 AL]

*Nhớ lời minh triết tôn sư
Thành tâm học hỏi người người an vui
Khai thông nguyên lý đạo mùi
Dạy cho hiểu đạo rèn trui tiến hoài
Thành tâm tu luyện hằng ngày
Nhớ lời minh triết đổi thay thế tình
Cùng vui khai triển tâm linh
Tình thương đạo đức hành trình quang khai
Nhớ người tâm thức đời mài
Thực hành chánh pháp đời nay tiến hòa
Quý thương tâm thức thiết tha
Lời vàng tiếng ngọc chan hòa tình thương
Thực hành khai triển mở đường
Quý về một mối nhớ thương hoài hoài
Thành tâm đánh lễ kính Ngài
Suối tình đạo pháp độ hoài không ngưng.*

Vĩ Kiên

Lễ Giáng Sinh

*Giáng Sinh thức giác con lành
Thức tâm dọn cỗ hưởng thanh của Trời
Phán ban nguyên lý chơn lời
Chúng sanh tiến hóa giữ đời thực chơn
Tâm Hồn tiến hoá không sòn
Qui về nguồn cội nhớ ơn Cha lành
Giáng trần học hỏi thực hành
Đạt thanh giải trược chẳng đành giết nhau
Dù cho tại thế nhiều màu
Qui về một cội trước sau dung hòa
Đuôi đầu chẳng có cách xa
Trong thân dù dặt ta hòa tiến lên
Lý Trời sáng chói vũng bền
Tạo nền tu tiến chẳng quên lý Trời
Hồn thời siêu diệu thánh thoi
Từ Đời qua Đạo đời đời yên vui
Tự mình điều luyện rèn trui
Mỗi ngày mỗi tiến hưởng mùi đạo tâm
Tiếng chuông nội thức mở tầm
Dương âm đồng hội sưu tầm lý chơn
Cha Trời ban rải không sòn
Độ con tiến hóa rõ ơn Cha lành
Chờ ngày thức giác đạt thành
Sanh sanh hóa hóa tự hành đến nơi
Sống trong qui luật của Trời
Đạo Đời chung cảnh mở lời cảm giao
Bầu Trời trật tự trắng sao
Đêm khuya thanh vắng đón chào điển thanh*

Đêm đêm tưởng Chúa thực hành
Đổi trao thanh điển vượt quanh tâm trần
Thành tâm đóng góp một phần
Chúa ban tâm thức vượt tầng đảo điên
Thực hành mới rõ thiện duyên
Tiền căn thanh nhẹ nối liền cảm giao
Tự tin tự tiến trở vào
Nội tâm thanh tịnh rõ cao thấp từng
Biết Hồn mới thật con cưng
Chúa Cha chiếu cố đón mừng các con
Một lòng một dạ nỉ non
Trở về nguồn cội chẳng còn si mê
Tình thương cao đẹp muôn bề
Dựng xây xây dựng hướng về nội tâm
Tránh sai hướng ngoại tạo lầm
Giữ phần thanh tịnh mình tâm Chúa ban
Chúa đà thực hiện mở màn
Phá mê phá chấp khai đàn tự đi
Rộng đường khai triển hợp thì
Càng đi càng tiến càng ghi nhớ hoài
Vía Hồn tương hội mới tài
Chẳng còn giam hãm ngày ngày lo âu
Trở về mới rõ chiều sâu
Đâu đâu cũng có nhiệm màu ban khai
Tiến trong nghịch thuận tiến hoài
Hai vai gánh chịu chờ ngày đạt thông
Kiên trì thực hiện chữ không
Từ đời qua đạo tréo tròng làm chi
Giúp người lâm nạn một khi
Trí tâm ổn định hợp thì tiến thẳng

Rõ mình chẳng có khó khăn
Thương yêu tự tiến cơ tăng cảm giao
Khai thông kẻ trước người sau
Đâu đâu cũng tiến hợp màu hóa sanh
Khuyên người tự luyện thực hành
Tử sanh sanh tử tranh giành làm chi
Tạo thêm động loạn nghĩ suy
Ngày đêm bất ổn phải thi hoài hoài
Tánh ngu tự hại tự đày
Chẳng mình Chúa Thượng tự dầy vò tâm
Quay quần bản tánh trước dâm
Chẳng thương nhân loại chỉ tâm khổ đau
Luân hồi nghiệp quả trước sau
Tự ôm lấy khổ đui đầu bất minh
Lầm tranh cái cảnh duyên tình
Tâm linh xóa bỏ vùi mình tối tăm
Chúa thương Chúa bảo tự tầm
Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai
Như Ngài gánh vác hai vai
Giúp đời khai đạo tiến hoài không ngưng
Cảnh đời trước chiếm vô chừng
Giữ mình thanh tịnh tâm đừng loạn tâm
Giáng trần qui hội nguyên âm
Thức tâm phân giải tránh lầm tránh sai
Thế gian ghi chép giảng hòa
Khuyên người tại thế an bài tự đi
Chúa đà thể hiện thực thi
Dạy cho hiểu đạo ta thì phải theo
Tham lam mới thấy mình nghèo
Theo tiền bỏ Chúa tự gieo khổ nần

Giáng Sinh tại thế cơ hành tiến
Thuyết lý phân minh giả chơn truyền
Chúa Phật cũng đường tâm tự giác
Thực hành chơn giải trí phân huyền
Tái sanh chuyển hóa triền miên
Phân ra niên độ duyên tiền bất minh
Tham sanh úy tử giữ mình
Đấu tranh vụ lợi cơ hình khó an
Lãng quên thắng cảnh thiên đàng
Chơn Hồn chơn vía mơ màng khổ tâm
Làm than trong cảnh sai lầm
Khổ mà không biết biết tầm chi đây
Học cho hết sách hết Thầy
Mạng không giữ được ngày ngày tự tiêu
Tham sân thi thố tham nhiều
Tiến không thấy tiến tạo điều vu vơ
Biết đâu là bến là bờ
Không về chơn trạng bơ vơ suốt đời
Soi Hồn đánh đổ tháo rời
Trước ô không nhiễm tự dời thanh cao
Pháp Luân chuyển hóa ra vào
Giải thông nội tạng mình cao thấp tăng
Tiền duyên lai vãng xa gần
Tạo phần mình cảm tự lần sửa sai
Tiến lên tương ngộ pháp đài
Diễn thanh hóa giải ngày ngày yên vui.

Lương Sĩ Hằng
Paris, 26-12-1981

Giáng Sinh Năm 1984

*Giáng Sinh linh điển chuyển tiến hòa
Cần khôn vũ trụ quý có Cha
Bãi cỏ xanh đều sanh cậu Bé
Từ bi thanh tịnh chuyển tâm hòa.*

*Nơi nơi mình cảm ý Cha
Học hòa học nhẫn thật thà tiến lên
Phép lành ban bởi Bề Trên
Thương yêu tha thứ lập nền bản căn
Cảnh đời chẳng có khó khăn
Thứ tha trên hết tự lần giải mê
Thức tâm hòa cảm muôn bề
Sanh sanh diệt diệt chẳng mê cõi trần
Tịnh tâm dưỡng tánh tự lần
Trở về thanh tịnh góp phần dựng xây
Cảnh đời tan hợp mưa mây
Trong không mà có vui vầy cảm giao
Vinh quang giáng thế thuở nào
Đổi trao trao đổi tự vào ổn yên
Cần khôn vũ trụ chẳng riêng
Của chung thiên hạ tạo niềm giáo tâm
Biết Cha sống động mừng thầm
Qui về nguồn cội chẳng làm chẳng sai
Cảnh đời nặng nợ hai vai
Gánh cho thức giác lập đài thanh cao
Vạn linh khai triển muôn màu
Bình tâm học hỏi trước sau dung hòa*

*Giáng Sinh đánh lễ lạy Cha
Đẹp phần tự ái học hòa thức tâm.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh

*Giáng lâm Mẹ đã hết lòng
Vì con Mẹ phải bế bồng thâu đêm
Tình thương siêu diệu ấm êm
Mẹ yêu con đỡ tạo niềm hóa sanh
Con ơi! Con phải thực hành
Giáng Sinh Mẹ độ con thanh cảm hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Con vui trong cảnh thật thà thương yêu
Cảm thông qui hội tình siêu
Mẹ ban thanh điển con yêu trọn lành
Vui chung nguyện lý đạt thanh
Tình Cha tình Mẹ tình thanh Đạo Đời
Quán thông chẳng có xa rời
Đạo tâm sẵn có thanh thoi an nhàn
Mẹ nay chuyển ý bạc bàn
Các con vui hợp tạo màn đạo tâm.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Giáng Sinh

*Giáng Sinh là lễ thức Hồn
Khuyên người tưởng nhớ đến ơn Cha Trời
Điển thanh ban rải nơi nơi
Khai tâm mở trí người đời bình an
Chơn tâm thanh tịnh luận bàn
Ở đâu đã đến rõ ràng tự đi
Bình tâm học hỏi kỳ ni
Dẹp phần mê chấp dự thi ở đời
Qui về một cõi Cha Trời
Thương yêu vô tận không lời phán phê
Ai ai cũng muốn trở về
Quê xưa chốn cũ Cha phê điểm lành
Thế gian học hỏi thực hành
Đóng vai muôn loại rõ sanh hiểu hòa
Học bài sân hận chấp ta
Học xong mới rõ Ông Trời
Thương yêu giúp đỡ tùy lời nhủ khuyên
Vía Hồn tái ngộ giao duyên
Mừng thầm trắc ẩn dẹp liền thức tâm
Bước vào siêu lý thậm thâm
Thức Hồn tiến hóa chẳng lầm đường đi
Khuyên đời dẹp bỏ sân si
Trở về chơn giác kỳ ni đạt thành
Xác thân có trước có thanh
Tự mình phân tách chẳng cần rước thêm
Khai thông tiến hóa êm đềm
Ngày đêm cũng vậy giữ niềm thức tâm*

Muôn loài vạn vật phải tầm
Con đường giải thoát giải làm giải mê
Quý ma đủ kể đủ bề
Cuối cùng cũng phải trở về hư không
Quyết tâm chẳng đổi thay lòng
Đức tin phải giữ mới tông lý chơn
Hành trình chuyển hóa tùy con
Phong ba bão táp cũng ơn Cha Trời
Bình minh quang chiếu thanh lời
Dù con tiến hóa đời đời dựng xây
Chẳng còn luận niệm mê say
Kiên tâm vĩ đại ngày ngày dựng xây
Thế gian kích động là Thầy
Dạy cho hiểu đạo tâm này bình an
Cánh đời lục đạo phát quang
Qua con điều luyện mở đường tự đi
Tâm mình kiến thiết thành trì
Dù người tiến hóa dự thi hoài hoài
Do mình chẳng có lầm sai
Phép mầu sẵn có luyện hoài không ngưng
Tu hành chẳng chán chẳng ngừng
Trở về thực chất giải từng phút giây
Giáng Sinh học hỏi mê say
Sửa mình tiến hóa đổi thay do mình
Đồng chung huyết mạch vạn linh
Thực hành tự đạt tâm linh hiểu hòa.

Kính Bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, 24-12-1983

Bầu Trời

*Bầu Trời ngắn gọn bạn ơi
Nơi nào cũng có Phật Trời độ tâm
Tự tu giải tỏa âm thầm
Trí tâm là một đường tâm lý chơn
Chung vui chẳng có giận hờn
Tự tu tự tiến rõ Trời ân ban
Quý thương Cha Mẹ ở đời
Hợp thời tiến bước rõ nơi an toàn
Cảm thông nguyên lý tự an
Chẳng còn mê chấp tự bàn tự tu
Chẳng còn lưu luyến tiền xu
Tâm tu dứt khoát chẳng ngu chẳng khờ
Cảm thông thức giác từng giờ
Hướng thanh tự đạt thờ ơ chẳng còn
Trời ban nguyên lý đường mòn
Tự tu tự tiến chẳng còn si mê.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Bức Tranh Trời

*Nhìn xem hùng vĩ của Trời
Độ tha tại thế đời đời dựng xây
Chuyển mưa chuyển nắng hàng ngày
Giúp người phát triển đổi thay thế tình
Cần Khôn địa hạt tâm linh
Giúp người tiến hóa tự mình luật Trời
Khai thông trí tuệ tuyệt vời
Tranh Trời tươi đẹp giải nơi ưu sầu
Nằm trong nguyên lý nhiệm màu
Trí tâm là một chiếc tàu về quê
Cảnh Trời vui đẹp mãi mê
Qui về một mối chẳng chê luật Trời
Bình minh ban chiếu hợp thời
Tu hành tự thức tranh Trời sống chung
Từ bi rộng mở bao dung
Trì tâm học hỏi vô cùng đến nơi.*

Lương Sĩ Hằng

Trời Chuyển

*Chuyển thông Thiên Địa qui tòng
Nắng mưa Trời chuyển một vòng khai thông
Nhìn xem định luật hóa công
Phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài
Khai thông tứ quý thị oai
Bốn mùa rõ rệt Trời sai người làm
Tự mình cảm thức lòng tham
Đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình
Nắng mưa sấm sét âm thanh
Qui về một mối chơn tình Trời ban
Đêm ngày nhật nguyệt sáng ban
Từ quang sáng chói tâm an sống đời
Thức tâm tu tiến hợp thời
Trời ban tình đẹp nghỉ ngơi điều hòa
Chẳng còn lý luận gần xa
Tự mình cảm thức chan hòa tình thương.*

Thầy Tám

Luật Trời

*Nhút nguyên qui hội duyên tiền
Nhị nguyên tạo thế tạo duyên ở đời
Khí thần tinh giác chẳng rời
Tứ tượng tạo thế tạo nơi điều hòa
Ngũ hành nội tạng phân qua
Lục phủ hỗ trợ như nhà thế gian
Thất từng la võng hành quang
Bát quái đồ trận tạo an tâm Hồn
Hai vòng nối lại không không
Trường cửu bất hoại khai vòng thức tu
Thập toàn minh giải cảnh tù
Chẳng còn mê chấp chẳng ngu chẳng khờ.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
22-08-1988*

Hướng Trời

*Đời người một kiếp bao năm
Hồn mang xác trước muốn thăm muốn dò
Tâm không biết được lần mò
Dễ mê dễ động khó đo tận tường
Biết mình thích cảnh yêu thương
Không sao tránh khỏi con đường loạn mê
Đụng nhau mới rõ muôn bề
Tâm thân chơn giác vẫn mê sống còn
Đường đi thế sự đường mòn
Học bài mê chấp nỉ non giải bày
Tự mình thức giác đổi thay
Thực hành nghiêm luật rõ vay trả đời
Qui về định luật hợp thời
Tự mình nhịn nhục hướng Trời giải phân
Hồn thời tiến hóa cao tăng
Bình tâm thanh tịnh giải phần ước mơ.*

*Lương Sĩ Hằng
20/01/1995*

Thình Không

*Thình không phát triển đáy lòng
Gió đưa thanh nhẹ vông ru lòng người
Thình không quang chiếu vui cười
Chúng sanh hưởng lạc người người an vui
Hít vô nguyên lý đạo mùi
Thình không bàn cãi an vui chơn hồn
Nhìn xem vạn lý sanh tồn
Hồn tu hồn tiến hồn ôn lại bài
Thình không cơ cấu thanh đài
Ai ai cũng thích hưởng hoài khí thanh
Hồn vui thanh tịnh thực hành
Về nơi thanh tịnh vô sanh đời đời
Thình không chẳng có xa rời
Đời vui tâm nhẹ hưởng lời thình không
Thình không chẳng có ước mong
Ngoài trong cũng nó một vòng khai thông.*

Vĩ Kiên

Múa Tiên Tận Độ

*Em sống cuộc sống thanh thoi
Em ca em hát chẳng nơi cảm sầu
Cần khôn vũ trụ nhiệm màu
Độ tha không ngót giải sầu giải mơ
Tâm em thức giấc từ giờ
Tiếp thu ánh sáng bơ vơ chẳng còn
Cảm mình thiên địa từ giờ
Qui y thanh giới rõ cơ Đất Trời
Vui say trung thực thanh thoi
Trong vòng trật tự nơi nơi an hòa
Cùng chung tiến hóa một nhà
Cùng em vui tiến cùng hòa tiến lên
Trí tâm khai sáng vững bền
Về nơi thanh tịnh tạo nền cảm thông
Xét mình hiểu họ cân phân
Tình em sống động thâm ân của Trời.*

*Lương Sĩ Hằng
Frankfurt, 23-09-1993*

Nhớ Thương Con

Cha Trời mới biết thương con
Giúp con tiến hóa sống còn mến yêu
Thân con ngăn gọn nhẹ nhiều
Thâu gồm Hồn Vía giải điều tử sanh
Học cho rõ sống thừa hành
Chết rồi lại học học thành Hư Không
Trở về nguồn cội Thiên tòng
Biết Trời biết Phật lập vòng tình thương
Thương trong nguyên lý đường gương
Tự hành tự tiến mở đường cảm giao
Vía Hồn cảm hóa ra vào
Thương con dìu tiến trở vào Thiên cung
Cha phân đạo lý bit bùng
Cho con hiểu rõ đừng dùng giả tâm
Tình Trời siêu diệu thậm thâm
Tâm con vùng tiến khỏi lằm khỏi sai
Tiến lên một cõi thanh đài
Thấy Cha đang đợi con ngày như đêm
Thiên tình qui luật tạo niềm
Nhớ thương thương nhớ ấm êm lý Trời
Hồn con sống cảnh đời đời
Vía con sống tạm chuyển dời đi lên
Tâm con có sẵn đạo nền
Quân bình đời đạo xiết rên làm gì
Tâm con đạo đức kiên trì
Thương yêu vô tận con thì tiến lên

Cha nay phân rõ đạo nền
Thương yêu chỉ có Cha bền giữ tâm
Con đừng luận xét sai lầm
Chính con là cảnh đáng tầm đáng ghi
Trong con có sẵn nơi truy
Thăm tịnh thăm tiến con thì thấy tâm
Hu Không là cảnh con tầm
Tâm con là đó chẳng lầm chẳng sai
Lấy Không luận xét đêm ngày
Chan hòa thâm lý duyên Thầy duyên con
Chuyện đời chuyện đạo nỉ non
Hương thanh đàm luận chẳng còn si mê
Thương con Cha muốn con về
Cùng Cha hợp nhất muôn bề khai minh
Cha con luận xét chơn tình
Dù cho muôn loại hướng khuynh Phật Trời
Xét ra cảnh tạm ở đời
Do Cha qui định sanh rời tỵ tan
Qui về một cảnh một đàng
Muôn màu như một phân ban qui hình
Xét to xét nhỏ cũng mình
Trong con sẵn có chơn tình Cha ban.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Manila, 29-08-1979

Đất

*Đất đã làm chi hồi đất hiền
Phận em làm việc sống tùy duyên
Vạn linh tiến hóa trong tình bạn
Đất đã đảm đương đất diệu huyền*

*Diệu huyền cứu độ chẳng cho riêng
Chua ngọt đắng cay khắp các miền
Gánh vác trọn lành duyên thử thách
Trụ sanh hoại diệt cảm giao liền*

*Giao liền tận độ xoay xoay chuyển
No ấm ấm no trí chuyển xuyên
Trí đạo tâm đời gieo nguyên thức
Đất em vẫn độ vẫn ban hiền*

*Ban hiền thể xác vẫn an yên
Bảo bọc yên thân trong tắc điền
Thành mộ quý thương người chín suối
Gia phong khai triển tạm bình yên*

*Bình yên đất đã khéo gieo duyên
Cứu độ quần sanh vẫn nối liền
Học hỏi không ngừng tâm trợ pháp
Nắn hình vẽ đạo độ triền miên*

*Triền miên đất đã nguyện kết duyên
Hỗ trợ người hiền tự tiến xuyên
Trăm ngã qui hồi chung một mối
Thành tâm thanh tịnh chuyển phân huyền*

*Phân huyền mê giác giải triền miên
Đất độ chúng sanh ngộ pháp hiền
Đi lại trong vùng minh đạo pháp
Càn Khôn qui một rõ đất duyên*

*Đất duyên thanh lọc đất giao duyên
Lệ chảy thanh cao khắp các miền
Thuyên chuyển phân hành trong ý thức
Về nguồn phân giải chẳng hành riêng.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Gien, 28-05-1988*

Trăng Tròn

*Trăng tròn quán xuyên Bắc Trung Nam
Ba giới khai thông tự thức làm
Khổ hạnh mình tâm duyên tận độ
Sửa mình tu tiến chẳng còn tham.*

*Còn tham vì bởi Hồn mê muội
Thức giác bình tâm chẳng bị nhồi
Trong sạch Chơn Hồn qui đạo pháp
Thanh bình khai triển tự mình vui.*

*Mình vui sống động qui giếng mối
Huỳnh đệ tương giao tránh quả nhồi
Thanh tịnh Chơn Hồn mình tự xét
Cảm mình Thiên Địa tiến từ hồi.*

*Từ hồi sáng suốt ân ban độ
Học hỏi triền miên tự thức vô
Đòi đạo song hành tâm tự đạt
Xuất Hồn học hỏi tự mình vô.*

*Mình vô chơn điểm bình tâm tiến
Rõ thế trần gian tạm gác phiền
Mến đạo quý đời tâm đạt tịnh
Chẳng còn mê chấp tự an hiền.*

An hiền một kiếp phù sanh tạm
Thỏ thẻ cùng ai tự thức hàm
Thương Mẹ quý Cha gieo ý đẹp
Thật thà Chơn Giác tự mình cam.

Mình cam gánh vác đời ban dạy
Học hỏi bình tâm cảm mến Thầy
Tận độ thực hành duyên lập hạnh
Qui hồi chơn thức lại càng may.

Càng may quý đạo ở tâm này
Thương nhớ triền miên lại thức say
Mùi đạo dịu Hồn thăng tu tiến
Khổ hành Chơn Pháp cảm vui vầy.

Vui vầy thanh sạch lòng tha thiết
Huynh đệ tương giao đạt pháp huyền
Trung Bắc Nam hành đồng lý đạo
Tâm đạo khai triển lộ trình xuyên.

Trình xuyên qui nhất cùng tam pháp
Thế thế đảo điên tạo ý phiền
Khổ hạnh bình tâm mình cảm lý
Thực hành chơn pháp ngộ thanh huyền.

Thanh huyền Phật pháp duyên Trời độ
Lập hạnh từ bi tự tiến vô
Vũ trụ càn khôn đầy duyên đẹp
Tràn đầy thanh nhẹ nguyện Nam Mô.

Nam Mô khai triển tâm bình đạo
Rõ lẽ Trời ban tự thức vào
Không có có không lòng không động
Vốn không tự ngộ pháp phân màu.

Phân màu Tiên Phật đồng thăng tiến
Xét cảnh rõ người tự tiến xuyên
Thanh đẹp qui hồi duyên tận độ
Thương yêu tha thứ đạt tâm huyền.

Tâm huyền càng thức lại càng siêu
Học hỏi triển miên tự đạt nhiều
Qui hội Chơn Hồn tâm chuyển tịnh
Hồi sinh bất diệt rõ chơn điều.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Hai Không, 30-09-1987

Điện Năng

Điện năng có sẵn trong người
Giáng trần cấu trúc ướm tươi thân hình
Khả năng qui hội kết tinh
Hành tinh ban chiếu thân hình nở nang
Tay chân mặt mũi đàng hoàng
Khóc cười hoan hỷ rước đoàn khí thanh
Thế gian trao đổi giựt giành
Màu nào sắc nấy cạnh tranh chiếu hòa
Điện năng khai triển thật thà
Vận hành hoạt động chan hòa tình thương
Mặt thời lóng lánh như gương
Trần trường thanh nhẹ dễ thương dễ hòa
Mẹ thương gắn bó tình Cha
Cùng chung mái ấm tiết ra chơn tình
Yêu thương thể hiện chơn linh
Ngày ngày khai mở hành trình lớn lên
Năm trong cơ bản đạo nền
Quân bình học hỏi cơ nền Trời ban
An vô cảm thấy tâm an
Cơ Trời sắp đặt chuyển sang thế hình
Thực vật tiến hóa hành trình
Xuất hiện mặt đất đẹp xinh đủ màu
Tánh thời bình nóng chua cay
Ngọt bùi đắng vị đổi thay thế tình
Giúp người biến cải tánh tình
Khi bệnh làm thuốc giải minh luật Trời
Tham ăn sanh bệnh đời đời
Ngũ tạng không ổn khó thời tu thân

Tham dâm trí óc bần thần
Thở than than thở ý cần tiền xu
Tranh đua giết chóc càng ngu
Bán buôn khí giới giết tù bị giam
Luật Trời có sẵn chẳng làm
Tham lam đủ thứ khó kham thế tình
Chôn thân cực nhọc do mình
Rủ nhau đóng góp kết tinh cực hình
Khó hành khó triển khó minh
Đối đời không nổi thân hình tiêu luôn
Làm sao thức giác về nguồn
Điện năng sẵn có bỏ buông không hành
Làm sao thanh tịnh tiến nhanh
Bị đời lôi cuốn khó thành việc chi
Xác thân khối óc chuyển ghi
Tâm không cởi mở dự thi hoài hoài
Tự mình lý luận la rầy
Trí tâm càng động thơ ngây cõi trần
Cầu xin cứu độ bao lần
Tâm không thức giác khó phân Đạo Đồi
Lùng khùng lỗ dờ khó rời
Điện năng loạn động khó thời giác tâm
Ra vô hít thở thì thầm
Khí Trời thanh nhẹ mình làm tạo sai
Tưởng mình gánh nặng hai vai
Đâu dè tạo loạn sống sai luật Trời
Bình tâm thức giác hợp thời
Đâu dè nội tạng chưa rời tham sân
Ăn vô chứa chấp nhiều tầng
Không lo tháo gỡ lần lần chuyển sai

Văn minh khai triển ngày nay
Khoa học khám phá cơ thay luật Trời
Bao gồm ngũ tạng chẳng rời
Tim gan đầy đủ do Trời ân ban
Thân tỳ phế tạo phần an
Ruột là gốc rễ chuyển ban vận hành
Bảy mươi phần nước chuyển thành
Hóa sanh khai triển tạo ranh luật Trời
Nằm trong nguyên lý sống đời
Thâu thanh khai triển hợp thời tiến thăng
Hút trực lại tạo cơ căn
Bệnh do nơi ruột lần lần sanh ra
Biết được nguyên lý thanh hòa
Tự lo giải tỏa vượt qua khổ nàn
Ăn vô nhai nhuyễn đàng hoàng
Hòa tan nước miếng là đàng hộ thân
Nhai thời ruột ứng từ tăng
Làm việc trật tự lần lần tiết ra
Vận hành nguyên khí thanh hòa
Tạo ra hồng huyết chan hòa gan tim
Nam Mô Lục Tự khai niệm
Chấn động êm ả lại thêm khí tình
Biết mình hiểu họ càng mình
Giúp người làm lạc chuyển tinh về Trời
Quân bình thanh đạt hợp thời
Sống yêu đời đạo mở lời khuyến tu
Tu là tu bổ thân tù
Văn minh sáng suốt hết ngu hết khờ.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Tây Đức, 20-12-1989

Điện Năng Vũ Trụ Và Người

*Điện năng vũ trụ và mình
Dựng xây xây dựng hành trình Trời ban
Bộ đầu lý luận bạc bàn
Điện năng sẵn có cảm an cảm hòa
Trở về thực chất thật thà
Yêu thương tha thứ chan hòa tình thương
Cần khôn vũ trụ mở đường
Tình vi giáo dục dựa nương hợp hòa
Tự mình khai triển bước qua
Biết mình chậm trễ khó hòa bên trên
Quân bình cảm thức đạo nền
Qui nguyên thiên giác ấm êm đời đời
Thanh bình tiến hóa hợp thời
Điện năng sẵn có mở lời đối trao
Vạn linh biến hóa sắc màu
Trong không mà có đối đầu Thiên Cơ
Hành trình điều luyện giác mơ
Ước mong sớm đạt tới giờ được tu
Đâu dè mình tạo ý ngu
Cứ lo no ấm chẳng du được thuyền
Điện năng sẵn có thâm huyền
Đối trao thanh nhẹ tâm hiền tự đi
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si
Tạo thêm cảnh khổ khó ghi điều lành
Tự mình tạo cảnh khó khăn
Thương yêu tha thứ tự phảng nghiệp trần*

Thức tâm đóng góp một phần
Dựng xây tiến hóa lần lần độ tha
Tạo đời thành cảnh tha ma
Đấu tranh vô lý sanh ra đủ điều
Cái gì cũng muốn thật nhiều
Tâm không chứa được khó tiêu hóa hình
Tự đầy lặn lộn hành trình
Độc tài phê phán chính mình chưa tu
Cần Khôn sớm đã dự trừ
Trở về chánh giác được tu hoài hoài
Giải phần nguyên lý trong ngoài
Cảm mình Thiên Địa an bài nội tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Đi sâu mới hiểu đáp thăm về quê
Cần khôn vũ trụ muôn bề
Dựng xây thanh nhẹ là quê của Hồn
Vạn linh chuyển hóa sanh tồn
Lui về thanh tịnh ác ôn tiêu trừ
Góp phần chỉ có nực cười
Mình sa vào lưới khó tươi khó hòa
Trở về tánh chất thật thà
Qui y Phật Pháp vượt qua khổ nạn
Cùng chung huynh đệ bạc bàn
Tiến sâu đường đạo bước sang đạo màu
Bình tâm học hỏi pháp quang
Điện năng sẵn có bàng hoàng khai minh
Rõ Trời ban rải hành trình
Điển thanh kết tụ điển hình nở nang
Biết mình vốn ở thiên đàng
Lang bang tại thế pháp quang độ hành

Chẳng còn bản chất lưu manh
Sanh sanh diệt diệt tự hành đó thôi
Biết mình được đứng được ngồi
Do tâm thanh tịnh thả trôi việc đời
Biết Hồn thức giác hợp thời
Trời cao bể rộng nơi nơi dung hòa
Ở đời chỉ có thật thà
Bình an cõi mở vượt qua trăm điều
Điện năng lại có thật nhiều
Qui về một mối đạt siêu đạt hòa
Tự mình khai triển bước qua
Thanh thanh diệu diệu chan hòa yêu thương
Hành trình học pháp mở đường
Khai minh tâm đạo tự lòng tự tu
Chẳng còn nuôi dưỡng ý ngu
Phá mê phá chấp dẹp ngu tại trần
Thực hành đóng góp một phần
Huynh huynh đệ đệ lần lần tiến tu
Điện năng tròn trịa phân khu
Phần nào cũng tiến đắp bù tình thương
Điện năng sẵn có tự lòng
Đường đi rõ rệt trường thi rõ ràng
Cảm minh Thiên Địa gần xa
Trong không mà có tình ta quay quần
Thương yêu huynh đệ góp phần
Thành hình tại thế tối cần dựng xây
Sống trong đời sống hàng ngày
Vui say đời đạo đổi thay thế tình
Điện năng thay đổi hành trình
Ăn vô hít thở lại minh lý Trời

Điện năng sắp đặt nơi nơi
Trong vòng trật tự hợp thời tiến thẳng
Tham thiền nhập định ăn năn
Tay không vẫn có khó khăn chẳng còn
Siêu nhiên Thánh Đức ôn tồn
Vô Vi phát triển chẳng còn si mê
Khoa Học Huyền Bí mãi mê
Bước sang đường mới trở về thực chơn
Điện năng chẳng có giận hờn
Giải mê phá chấp như đòn lên dây
Âm thanh chơn lý là Thầy
Thanh thanh dịu dịu vui vầy cảm giao
Tình thương ban rải đối trao
Điện năng thanh dịu thấp cao chung hòa
Cần khôn vũ trụ một nhà
Tâm mình lớn rộng vui hòa đạo tâm
Rồi đây tự thức thì thầm
Điện năng là chánh dương âm hợp hòa.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Nussdorf, 09-1990

Tự Nhiên Và Siêu Nhiên

Quang đấng ban hành luật tự nhiên
Siêu nhiên cấu trúc giải tâm phiền
Nơi nào cũng có tùy duyên tiến
Biết Phật biết Trời sống vẫn yên
Thực hành giải tỏa tùy duyên
Siêu nhiên quang chiếu nối liền tử sanh
Giúp Hồn tiến hóa thực hành
Qui không thức giác tan thành trước ô
Cần khôn vũ trụ hư vô
Quân bình tâm lực nơi mô cũng hòa
Thực hành thấu đáo thiết tha
Học hòa học nhẫn chan hòa tình thương
Đạo Đời tâm thức dựa nương
Thanh thanh trước trước tự lòng mà đi
Siêu nhiên bản chất nhu mì
Tự nhiên cởi mở tâm thì an vui
Cảnh đời điều luyện rèn trui
Học rồi lại học tự tôi học hoài
Chẳng còn ứng khẩu tranh tài
Trở về nội thức tiến hoài không ngưng
Xét mình nước mắt rưng rưng
Biết mình tầm tối từ từng phút giây
Vạn linh cấu trúc thành Thầy
Dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sửa sai
Cần Khôn gánh nặng hai vai
Năm trong vay trả ngày ngày phóng châu

Thiên Cơ quá đổi nhiệm màu
Đi đâu cũng phải đổi đầu Thiên Cơ
Cha Trời ban phước từ giờ
Ra vô hít thở tùy cơ thực hành
Luật Trời hóa hóa sanh sanh
Học cho thức giác tự đành phải xa
Tự nhiên xáo trộn dạy hòa
Siêu nhiên chiếu độ tùy ta thực hành
Thế gian phàm nhận em anh
Thiên đàng qui một thực hành đã thông
Tu tâm dưỡng tánh một lòng
Cầu xin ân phước giải vòng ước mơ
Cộng đồng giải tỏa tâm khờ
Biết mình biết họ tùy cơ chuyển hành
Tự mình thế cảnh trước thanh
Làm lành lánh dữ giữ gìn phước tu
Siêu nhiên giáo hóa người ngu
Ban ơn thức giác trùng tu thiên đàng
Chẳng còn suy luận với bàn
Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can
Đi đâu cũng cảm thấy an
Cha Trời ân độ lụng tàng hồi sinh
Đi đi lại lại một mình
Tâm linh sẵn có tùy tình hiến giao
Chẳng còn thêm muối thêm màu
Trở về thực chất giải sầu giải mơ
Trong ta có sẵn Thiên Cơ
Có tâm học đạo có giờ triển khai
Âm thầm dẫn tiến hằng ngày
Nói ra thì dễ hành hoài chưa xong

Văn chương phát họa nhiều vòng
Viết rồi để đó thỏa lòng ước mơ
Cần Khôn cũng sắp đến giờ
Cuối cùng phán xét tùy cơ độ trì
Bao lần đã học đã thi
Đã đi trong thức cũng vì tâm linh
Có sao lặn đặng vô minh
Tâm tình chưa dứt địa linh khó hòa
Siêu nhiên chuyển hóa bao la
Độ tâm tiến hóa học hòa ngăn thôi
Mặt tiền những việc đã rồi
Không lo tu học đứng ngồi không yên
Hành trì do thức tùy duyên
Có không không có vẫn yên tâm Hồn
Chẳng còn liễu lĩnh ác ôn
Chẳng còn ghen ghét tạo Hồn bất an
Tự nhiên vui hợp luận bàn
Con đàng thực chất là đàng phải đi.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, 25- 09-1983

Cha Yêu Thương

Cha Yêu thương...

*Bút họa Tình Thương từ vạn thuở
Mùa Xuân kêu gọi Ý Thanh chờ
Ý Cha xán lạn từ muôn kiếp
Thức giấc hồi tâm giải giấc mơ.*

Cha Yêu thương...

*Than thở cần nhẫn tâm chuyển động
Dòng đời xây dựng Ý Thông Dong
Trần ô thế tục nay qua khỏi
Thanh Tịnh từ đây bỏ ý trông.*

Cha Yêu thương...

*Hào Quang chuyển hóa Thức ban mai
Thực hiện tâm lành chẳng rước sai
Kiến Tánh Minh Tâm người ước nguyện
Đạt Thanh rõ Trược lý trần ai.*

Cha Yêu thương...

*Qui Hồn Chơn Giác qui nguồn cội
Thức Tánh Hồn Thiêng điển chuyển hồi
Trong động nhưng không tâm tự thức
Niềm Tin Bất Diệt rõ sang tời.*

*Lương Sĩ Hằng
Mountain View, 07-09-1981*

Cha Ơi

Quên Cha là chuyện thường tình
Nay con trực nhớ cảm mình khổ đau
Cha Ơi ! Chơn lý nhiệm màu
Đầu tàu đang chạy con nào có hay !
Tâm con thay đổi hằng ngày
Vì đời lôi cuốn vì say tình đời
Tưởng làm đắc chí tạm thời
Đâu dè chôn sống cuộc đời không hay
Tạo ra cái cảnh tở thầy
Quên đi ruột thịt Cha đầy thế sanh
Xác phàm nặng trước tướng thanh
Thị oai tác quái sở Khanh đủ điều
Tưởng mình chiếm được người yêu
Tưởng làm là đã đạt siêu hơn người
Lắm khi ngạo mạn chê cười
Tưởng mình trí thức người người u mê
Cảnh đời dạy dỗ muôn bề
Lòng tham không đáy bối bê trăm điều
Cha Ơi ! Càng khổ càng yêu
Cha Trời sắp đặt để dìu tâm con
Cảnh đời đã sẵn đường mòn
Thích Ca thành đạo núi non cảm hòa
Jésus giữ lý của Cha
Đều là thọ khổ chan hòa tình thương
Động lòng con trẻ tạo gương
Hy sinh trọn kiếp vì thương muôn loài

Chẳng còn cố vị đua đòi
Khai thông đường đạo muôn loài đặng an
Hậu sanh chép sách luận bàn
Biết mình chậm trễ hai hàng lệ rơi !
Cảm mình Thiên Địa Cha Trời
Tình vi sắp đặt dụng lời nhủ khuyên
Khuyên người làm lạc tục duyên
Duyên Trời duyên Phật duyên hiền trong tâm
Nam Mô hai chữ tự tâm
Bỏ đời qua đạo tái lâm cảnh Trời
Biết Hồn biết Vía đời đời
Chuyển xoay xoay chuyển hợp thời tiến thăng
Chẳng còn tạo nghiệp khó khăn
Thân hình đi đứng cơ căn lo âu
Tự mình gieo lầy mối sầu
Có tâm không phát có đầu không minh
Đến già mới rõ thiên tình
Không răng ăn uống tâm linh sệt sè
Tóc thời bạc nhược tuyết khoe
Mắt thời yếu ớt không che khó tường
Xem chi cũng phải có gương
Trí thời chậm lụt khó lường khó đo
Làm Cha làm Mẹ của kho
Tay chân run rẩy khó mò đến nơi
Biết mình là đã hết thời
Trời ban công tác đời đời giữ kho
Của tiền ôm giữ bo bo
Kiếp này ngu ngốc chẳng lo giúp người
Cha Trời chỉ biết nực cười
Sao con không nhớ lúc thời giáng lâm

Tay không còn đến với tâm
Ngày nay động loạn lại tầm hơn thua
Yêu đời phá đạo quê mùa
Chê khen đủ thứ tranh đua đủ điều
Xe hơi cũng muốn có nhiều
Vòng vàng đeo nặng trớ trêu cảnh đời
Còng tay cột cổ tâm thời
Đẹp thời không đẹp bị đời gạt thối
Chạy theo luận thuyết sang tời
Màu xanh màu đỏ tạo ngôi bên ngoài
Làm sao sánh được nguyên loài
Vạn linh nguyên ý do Trời sáng ban
Tâm tu tạo đẹp thực hành
Nhớ Cha lại nhớ khí thanh chan hòa
Có không không có thật thà
Học bài vay trả tự hòa cảm thông
Thực hành mới rõ hóa công
Chơn kinh vô tự trong lòng của con
Vui cười bàn bạc vuông tròn
Qui nguyên một nắm một vòng khai tâm
Giải bày thắm thía tránh lầm
Khuyên con tự bỏ chẳng tầm tham sân
Của Thiên trả Địa cán cân
Chẳng còn lường gạt lòng phân quân bình
Tay không đã đến một mình
Tự mình phán xét tự mình giải thông
Cha ơi ! Con nguyện cầu mong
Vinh quang tương ngộ tái tông quê Cha
Tình thương sống động chan hòa
Lệ rơi ! Mừng thức quý Cha muôn đời

Gắng tu con tiến hợp thời
Điển thanh tràn ngập lập đời Thượng Ngươn
Thánh Thần Tiên Phật tạ ơn
Cộng đồng chơn điển chẳng sòn chẳng phai
Diệu thanh diệu lý thanh đài
Dạy hiền tiến hóa đời mài sửa tâm
Thực hành pháp lý nguyên âm
Cha ban tình đạo giải tâm u mê
Thương mình thương họ đề huề
Quán thông tự thức chẳng chê người nào
Hy sinh tật xấu bước vào
Con đường rộng lớn hợp màu đạo tâm
Cha ơi ! Chơn lý truy tầm
Lòng con thanh thản rõ thềm đường đi
Trở về thanh tịnh một khi
Tâm con sáng suốt hưởng thì vinh quang
Mến thương nhiều cảnh nhiều màn
Trầm luân tạo khổ có đàng chẳng đi
Tự mình gây hấn sân si
Khổ mà không biết chẳng thi chẳng hòa
Nặng tình nuôi dưỡng cái ta
Khó mà thành đạt khó mà khai thông
Luận đi xét lại hóa công
Ngày đêm chuyển hóa một lòng giải mê
Con tu con đặng trở về
Cùng Cha hợp tác giải mê cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Nhớ Cha quý Mẹ tự lần thức tâm
Cha ơi ! Con vẫn thì thềm
Hứa cùng Trời Phật nguyện tầm về Cha

*Tình thương qui hợp một nhà
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương.*

*Thầy Tám
Tasmania, 15-01-1986*

Cha

*Tình người thanh thoát tạo tình siêu
Yêu Mẹ yêu Cha ý nghĩa siêu
Vũ trụ thành hình nay đạt thức
Kỷ nguyên thanh nhẹ lại yêu nhiều
Tuổi trẻ nhìn xem đất nước siêu
Hùng Tâm Dũng Chí hiến thân nhiều
Hòa cùng vũ trụ duyên tiền kiếp
Khổ hạnh trì tâm pháp phân điều
Duyên nghiệp tại trần khổ khổ siêu
Bình tâm học hỏi lại càng siêu
Qua cơn điều luyện dừ tâm thức
Dục tánh tiêu tan rõ Đạo nhiều.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 06-09-1988*

Yêu Cha

*Yêu Cha con lại yêu nhiều
Nhớ Cha lại đạt những điều cao siêu
Thanh bình tâm thức càng yêu
Con hòa chơn khí tự yêu chơn tình
Yêu Cha con lại yêu nhiều
Trần trề quý mến lại càng biết yêu
Yêu Cha cảm hóa được nhiều
Cha yêu hơn loại trao tình mọi nơi
Yêu Cha mến cảm chơn lời
Tâm con thốn thức những lời Cha ban
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng
Yêu Cha con mới được an tâm hồn
Yêu Cha học hỏi thiết tha
Tình Cha sâu đậm chan hòa nơi nơi
Yêu Cha con lại thật thà
Cảm mình Vũ trụ tâm hòa Hư Không
Yêu Cha con lại yêu nhiều
Cha không xa cách Cha trong mọi người
Yêu Cha ước mở nụ cười
Cha ban tình đẹp vui cười hòa yêu
Yêu Cha học hỏi thiết tha
Tình Cha sâu đậm chan hòa nơi nơi
Yêu Cha con lại yêu nhiều
Cha ban tâm đạo con thì nhận thêm.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Thương Cha

*Thương Cha trong thức có Cha
Lệ hòa nhân loại tình ta tình người
Sống trong hằng hữu vui cười
Giải mình tâm đạo rưới tươi tâm hồn
Biết Cha biết cõi sanh tồn
Học bài tiến hóa lập cội hóa sanh
Thực hành từ trước đến thanh
Giải vòng mê chấp em anh chung nhà
Thành tâm nguyện niệm Di Đà
Thật thà tâm Phật bước qua tâm đời
Cần khôn vũ trụ nơi nơi
Cảm lời thương mến do Trời dựng xây
Cảnh đời phân biệt đêm ngày
Cảnh đạo thức giác vui say Đạo Đời
Thanh quang chuyển hóa chẳng rời
Tùy thân tiến hóa tùy lời cảm giao
Cộng đồng khai triển muôn màu
Chung nhau hòa hợp tạo tàu thức tâm
Cùng chung nguyên lý khai tầm
Thâm tâm khai triển diệu thâm cảm hòa
Vun bồi ý chí như Cha
Chan hòa tâm đạo chan hòa tình thương
Tu hành khai triển dựa nương
Khai đường tâm đạo khai đường giáo tâm
Tìm ta nay đã mừng thăm
Bỏ dao thành Phật chẳng lằm đường tu*

*Biết mình khờ dại còn ngu
Đấu tranh vô ích giải mù nội tâm
Vui lên đón tiếp nguyên âm
Đại Hồn ban rải tụy tầm về quê.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Pomona, 12-07-1982*

Cha Tôi

*Cha tôi cực khổ nuôi tôi
Ngày nay thức giấc đắp bồi tự tu
Cha tôi chấp nhận khờ ngu
Mến thương Trời Phật trùng tu thực hành
Bỏ qua thế sự đấu tranh
Tự lo sửa tiến giữ dành tình thương
Cha tôi rõ lý phi thường
Cha tôi thức giấc mở đường tự đi
Cha tôi thực hiện gắng ghi
Trở về chơn giác thức thì nội tâm
Nam Mô Lục Tự niệm thầm
Đạt nền qui thức tự tầm sửa sai
Chẳng còn dự liệu tranh tài
Quê xưa chờ đợi tiến hoài đến nơi
Cha tôi cảm thức thánh thời
Người không tranh chấp mở lời khuyên tu
Cha tôi tự giải mê mù
Cha tôi thanh tịnh an du tâm hồn
Si mê chẳng có sanh tồn
Cha tôi buông bỏ dự Hồn tự tu
Cha tôi minh cảm khờ ngu
Qui không chánh pháp an du đời đời
Minh tâm kiến tánh hợp thời
Cha tôi tự sửa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người thức giấc tiền duyên
Tự lo giải nghiệp vượt xuyên thế tình*

Đi đi lại lại một mình
Cha tôi vẫn tiến vẫn trình càn khôn
Cha tôi gạt bỏ ác ôn
Trở về thiện giác rõ Hồn trường sanh
Cha Trời điều tiến thực hành
Sanh sanh hóa hóa thực hành đến nơi
Si mê động loạn tự rời
Qui Hồn Chơn Giác hợp thời tiến thẳng
Chẳng còn cô động khó khăn
Thực hành chơn pháp giải tăng khổ đau
Cha tôi thấu đáo nhiệm màu
Trong tâm có sẵn đối đầu Thiên Cơ
Chẳng còn ảo tượng tạo mơ
Cha tôi qui hội rõ cơ Thiên Đình
Thế gian tạm bợ chút tình
Trong bài vay trả chính mình phải lo
Cha tôi chẳng thuyết quanh co
Một đàng đến đích dạn dò tự đi
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si
Cha tôi minh cảm trường thi của đời
Cha tôi phân giải hợp thời
Giúp cho các giới tự rời tham sân
Cha tôi thanh tịnh xét phân
Thương yêu tha thứ tối cần thực thi
Thực hành mến cảm hợp thì
Giúp cho muôn loại tùy nghi tiến hành
Tự tu tự đạt Tam Thanh.

Quý thương, Lương Sĩ Hằng

Người Cha Không Vợ

*Đêm năm canh thốn thức đường tâm
Hối cải ăn năn tự khóc thầm
Xa cách ly tan trong tự giác
Nhớ con nhớ vợ nghĩa tình thâm
Sống trong cảnh khổ sai lầm
Biết mình bội ước Chơn Tâm khó hòa
Tu hành đại nguyện thiết tha
Tự hòa chuộc tội mới là người khôn
Biết mình trong cảnh Vía Hồn
Từ Bi không giữ tạo đồn dập tâm
Trên đường khổ học diệu thâm
Không Hành khó giác khó tầm nguyên lai
Biết mình tự sửa mới tài
Hướng về Quê Mẹ hai vai thực hành
Tình Thương quá khứ đã dành
Tu sinh bốn mạng nay đành phân tâm
Vậy ai là kẻ nhớ thầm
Vậy ai là kẻ phải tâm đến nơi
Sống trong qui luật của Trời
Làm sao tránh khỏi những lời trách than
Tâm nguyện luyện đạo phân ban
Tình thương gia đạo chuyển sang chơn tình
Nay Cha tạm sống một mình
Thực hành đại nguyện duyên tình chẳng phai
Giúp người tiến hóa hoài hoài
Chẳng còn đau khổ lập đài thanh cao*

*Chon Tâm thức giác tiến mau
Cuộc đời tham dực trước sau cực hình.*

*Lương Sĩ Hằng
Culver City, ngày 26-07-1981*

Yêu Mẹ

*Trên đời có Mẹ tôi thôi
Một lần sanh để đứng ngời do Me
Hóa sanh sanh hóa kết bè
Trí tâm học hỏi hướng về Mẹ yêu
Thế sanh cảm thức nhiều điều
Qui nguyên thiền giác lại siêu hơn người
Con vui ướm nở nụ cười
Nhớ Mẹ con phải nghỉ ngơi điều hòa
Mẹ ơi ! Tâm thức thật thà
Nhớ Cha quý Mẹ chan hòa tình thương
Tu hành sáng tựa tâm gương
Độ tha tại thế tìm đường tự đi
Thức Hồn chuyển hóa kỳ ni
Nhớ Me không bỏ trường thi dự hoài.*

*Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 28-12-1991*

Quê Mẹ

Quê Mẹ sáng chói bốn phương
Lòng con nao nức tìm đường về quê
Mẹ ơi ! Trần trọc mái mê
Tạo Hồn con nặng khó về bến Mẹ
Thuyền kia đã kết sẵn bè
Chờ con thức giấc con về với Mẹ
Xác thân nặng trọc ê chề
Đời đã lồi cuốn bối bê trăm chiều
Con thương con nhớ Mẹ nhiều
Hai vai gánh nặng trăm điều do con
Mẹ ơi ! Mẹ chớ mỗi mòn
Con lo giải nghiệp Hồn con thanh nhàn
Có ngày con phải tự bàn
Dứt đường vương vấn tâm an con về
Nơi nào lại quý hơn Quê
Thanh bình do Mẹ giải mê cõi trần
Con tu nguyện góp một phần
Thực hành chơn chánh mở tầng cảm giao
Thông minh sáng suốt tự đào
Giải mê phá chấp bước vào Càn Khôn
Tình thương con Mẹ trường tồn
Qui về một mối ác ôn tiêu trừ
Nay con mang xác làm người
Lo tu sớm thức vui cười về quê
Mẹ ơi ! Con hẹn sẽ về ! Mẹ ơi ! Con hẹn sẽ về !

Lương Sĩ Hằng
Montréal , 25-07-1988

Mẹ Ơi !

Mẹ ơ i ! Con đã nhận lời
Mẹ khuyên Mẹ bảo con thời lo tu
Mẹ ơ i! Thế sự tiền xu
Dạy con đau khổ con ngu suốt đời
Nghe qua chơn lý thức lời
Mẹ ban ân điển con thời cảm thương
Thương Cha quý Mẹ tạo gương
Đường Đời đường Đạo hai đường phải đi
Hành trình con phải dự thi
Nhiều bài cay đắng con thì thức tâm
Ngày nay đón Mẹ mừng thăm
Mẹ răn Mẹ dạy con tầm đường đi
Ly hương xa cách nhiều kỳ
Luân hồi nhiều kiếp học thi tiến dần
Đóng vai đào kép nghĩa ân
Trần đầy tình tứ ân cần sửa sai
Nợ đời gánh nặng hai vai
Quên Cha vắng Mẹ đổi thay thế tình
Hương ngoại tán thưởng đẹp xinh
Quên căn quên cội quên mình nợ duyên
Tự hành loạn động tâm xuyên
Đường hư ngụy tạo khó yên tâm hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Tạo phần mê chấp khó ôn lại bài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Ban ơn hỗ trợ ngày ngày dựng xây

Nay con lại gặp được Thầy
Người thương người độ vui vầy cảm giao
Từ bi bình đẳng đối trao
Dạy cho hiểu đạo bước vào Càn Khôn
Thực hành nguyên lý sanh tồn
Bằng lòng học hỏi giải cõn si mê
Tự con thức hướng trở về
Tìm Cha gặp Mẹ tương kề bên con
Hành trình biển cả núi non
Tràn đầy nước mắt rõ con đang hành
Thực hành nguyên lý thanh thanh
Nhớ Mẹ ! Truyền cảm điển thanh chan hòa
Tình thương huynh đệ một nhà
Cha yêu ban phước vui hòa học tu
Tu là sửa chữa đừng ngu
Ví mình là họ an du tâm hồn
Chẳng còn nuôi dưỡng ác ôn
Thương yêu tha thứ giữ Hồn tiến thẳng
Cảnh đời tâm đạo chuyển sang
Học bài vay trả khai màn đạo tâm
Mẹ ơi ! Siêu lý diệu thâm
Giúp con học hỏi con tìm đường đi
Tự con dẹp bỏ sân si
Tình thương đạo đức con thì học thêm
Tham thiền thực tập đêm đêm
Hồi sinh tự thức ấm êm tâm hồn
Học hành quán cải tự ôn
Hành trình sâu rộng ý tồn lý chơn
Cảm minh Thiên Địa qui hườn
Một lòng dạy dỗ người ôn lại bài

Mẹ ơi ! Cảm nhận con sai
Tự dày tự thức công dày Cha ban
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng
Năm đêm thương nhớ bàng hoàng nội tâm
Mẹ đâu con phải siêu tầm
Đâu dè Mẹ đã âm thầm trong con
Cùng con bàn bạc nỉ non
Mẹ thương Mẹ bảo giúp con tràn đầy
Thương yêu trú ẩn trong này
Cho con khai mở vui vầy cảm giao
Sơ sinh cho đến thuở nào
Mẹ yêu vẫn giữ vẫn trao đổi tình
Thực hành mến cảm địa linh
Tâm mình đời đạo giữ mình Cha ban
Thực hành chơn pháp cảm an
Soi Hồn giải tỏa bàng hoàng nội tâm
Pháp Luân Thường Chuyển khai tâm
Khí nguyên thành trụ giải làm giải mê
Chẳng còn lý luận khen chê
Tham thiền nhập định mãi mê xuất hồn
Cảm mình vạn lý sanh tồn
Sanh Trụ Hoại Diệt giữ Hồn lo tu
Mẹ ơi ! Con đỡ phải mù
Trở về thanh cảnh con tu hoài hoài
Hồn con nhớ Mẹ hằng ngày
Một lòng khai triển chẳng thay pháp trình
Quán thông tự thức một mình
Ban ơn từ điển đệ huynh đêm ngày
Cùng chung học hỏi nơi Thầy
Qui y Tam Bảo nơi này để tu

Chẳng còn lý luận tiền xu
Vết mây vượt cõi âm u của đời
Học hành mình trước hợp thời
Quân bình tự thức đời đời yên vui
Mẹ ơi ! Con nguyện rèn trui
Cùng chung nguyên lý Mẹ vui con hòa
Thức Hồn dẹp bỏ cái ta
Lấy không làm đích chan hòa tình thương
Tình đời tạm bỏ dựa nương
Tình Cha sống động yêu thương hoài hoài
Con yêu tận độ thân này
Tạo duyên cứu giúp cùng Thầy ban ơn
Tình thương huynh đệ keo sơn
Gắn liền thanh giới chẳng hờn chẳng mê
Bình tâm thức giác trở về
An ninh nguồn cội muôn bề đạt thông
Đến đây tạm dứt lòng vòng
Chúc Mẹ ổn định khai tòng giác quang.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal , 16-07-1987

Người Mẹ Việt Nam

*Duyên lành tạo hóa chuyển hành
Thế gian con Mẹ chẳng đành xa nhau
Tình thương chuyển hóa trước sau
Thương yêu vô tận nhiệm màu khai minh
Mẹ thương con niệm nghĩa tình
Thương con Mẹ nguyện hy sinh trọn đời
Khi đi Mẹ đã dặn lời
Ngập tràn nước mắt vì đời khổ đau
Các con nên xét trước sau
Quốc dân đang khổ nhiệm màu khai ban
Tình thương chuyển hóa khai màn
Nhớ thương không xiết ngập tràn tình thương
Thương Mẹ đang gánh đang lường
Khoai mì độ nhật noi gương Phật Trời
Lấy Không làm đích dạy đời
Các con cứu trợ đời đời nhớ thương
Nhớ thương thương nhớ rõ tường
Người Mẹ đất Việt noi gương Phật Trời
Sống trong khung cảnh không lời
Nhớ thương thương nhớ muốn đời dạy con
Thương Mẹ con giữ lòng son
Hướng về đất Mẹ vuông tròn dựng xây
Tình thương thực hiện hằng ngày
Có Thầy có Mẹ dỗ hay dạy truyền
Thiên Cơ tạo hóa diệu huyền
Lấy Không làm đích lưu truyền cháu con*

Không nên ham của cúì lòn
Dấn thân vào tội chẳng còn tổ tiên
Việt Nam Mẹ khổ không phiền
Noi gương tiền bối nối liền căn cơ
Sống trong chuyển hóa từ giờ
Phật Trời sáng suốt chuyển cơ tự hành
Tự hành tự đạt mới thành
Trăm đường khổ cực tự hành mới nên
Cơ Trời chuyển hóa vững bền
Giúp con tiến hóa lập nền tự tu
Tu cho sáng suốt khỏi mù
Sửa tâm sửa tánh an du đời đời
Tình thương Mẹ vẫn sáng ngời
Theo con tiến hóa mở lời nhủ khuyên
Khuyên con xây dựng đạt duyên
Duyên Trời duyên Phật nối liền căn cơ
Hiếu rồi sung sướng từ giờ
Nằm trong chơn lý Thiên Cơ hiệp hòa
Tâm không động loạn ta bà
Hương về đất Mẹ hợp hòa tình thương
Học bài phải gắng noi gương
Yêu thương Thượng Đế mở đường con đi
Con ơi từ bước gắng ghi
Tình thương sáng tạo con thì tiến lên
Bên Trên đã sẵn có nền
Hu Không tạo hóa vững bền dìu con
Gương lành lưu lại đường mòn
Con con Mẹ Mẹ từ bàn tự tu
Tình thương đạo đức an nhu
Giải bày tâm sự kẻ mù trở mình

Việt Nam phá vỡ duyên tình
Kẻ đi người ở chính mình phải lo
Dù cho đường lối quanh co
Vẫn đi vẫn đạt vẫn mò đến nơi
Phân minh chơn giả lý Trời
Thương Mẹ con phải đời đời nhớ thương
Tình Trời sáng tỏ như gương
Thương người như Mẹ từ lòng tự đi
Tự đi tự tạo thành trì
Tình thương xây dựng qui y chơn tình
Lấy Không tự xét lấy mình
Mình đà phản bội chơn tình của Mẹ
Mẹ đâu có bỏ con hề
Tuy xa nhưng Mẹ vẫn kè bên con
Thương yêu chẳng có hao mòn
Đời đời lưu lại tâm con đời đời
Tình thương quý báu của Trời
Ban cho các giới đời đời không phai
Gắng tu giữ lấy mới tài
Ấy là khí giới do Ngài đã ban
Mẹ không lý luận bàng hoàng
Thiên đàng địa ngục hai đàng cũng thương
Điển thanh tạo cảnh làm gương
Cho người chưa giác tự lòng mà đi
Đi trong tự giác hơn mù
Đâu đâu cũng có người ngu dạy đời
Vì rằng không biết Ông Trời
Tưởng ta phú quý mở lời luận sai
Người tu chẳng thấy mình tài
Thấy ta có tội ngày ngày sửa sai

Thương con nhắc nhở hoài hoài
Muốn con tự sửa đặng ngày quang vinh
Mẹ con con Mẹ chơn tình
Giúp người lâm nạn như mình khổ đau
Thiên Cơ quá đổi nhiệm màu
Đổi thay thay đổi trước sau dung hòa
Linh Hồn tiến hóa thật thà
Hương thơm cúng bái Mẹ hòa với con
Tình thương đạo đặng vuông tròn
Nhớ người quá cố đường mòn dịu con
Trăng rằm sáng tỏ lại tròn
Chuyển xoay xoay chuyển vẫn còn nhớ thương
Trăng kia sáng tỏ như gương
Tâm Mẹ cũng vậy nhớ thương con hoài
Mong con sớm đặng thành tài
Tự xây tự tiến lập đài tình thương
Muôn loài vạn vật tạo gương
Đường mòn sẵn có theo đường mà đi
Đi trong hợp thức hợp thì
Tình thương ban rải con ghi tiến lần
Dựng xây đặng đặng muôn phần
Qui y chơn tánh thánh thần hợp ban
Kỷ nguyên đặng đức mở màn
Thương yêu vô tận thiên đàng ta đi
Mẹ đặng tiến giải đặng ghi
Những gì con hứa con thì thực thi
Gắng ghi gắng tiến hợp thì
Thanh cao cởi mở tâm suy tiến lần
Hợp thanh giải trước muôn phần
Tầng cao tầng thấp tầng gần tầng xa

Điển thanh khai triển chung hòa
Giác tha tha giác mới là tiến lên
Sống trong lý trí vững bền
Mẹ cười con tiến tạo niềm thương yêu
Thanh cao lý luận cao siêu
Yêu đời yêu đạo yêu nhiều quê Me
Mong con tự hướng trở về
Tổ tiên lễ giáo muôn bề yên vui
Hương quê thanh cảnh thơm mùi
Thương yêu cao đẹp an vui đời đời
Làm sao Mẹ tỏ hết lời
Cuộc đời uốn khúc tự đời tự đi
Phần hồn vô tận con ghi
Tiến trình cởi mở con thì tiến lên
Bên Trên sẵn có đạo nền
Vô Vi chuyển hóa chiếu rền càn khôn
Hướng về thanh cảnh Đại Hồn
Ngọc Hoàng Thượng Đế ôn tồn dạy con
Vui mừng đẹp đẽ lòng son
Thương con không bỏ vẻo von giải bày
Rõ rồi học hỏi theo Thầy
Qui y chơn pháp ngày ngày tự tu
Dù cho sương lấp che mù
Tự tu tự tiến dẹp ngu tiến lần
Căn tu mỗi phúc mỗi phần
Mẹ đà tạo sẵn con lần giải tâm
Chớ nên vọng tưởng sai lầm
Tâm con là Mẹ mới tìm đến nơi
Huy hoàng thanh cảnh Đất Trời
An vui cũng bởi tâm người tự mình

Minh Trời minh Đất minh tình
Thương yêu Cha Mẹ dìu mình tiến thân
Trời cao chuyển hòa muôn phần
Đất ban tình Mẹ ân cần dạy con
Trẻ thơ sẵn có lòng son
Nhuộm tình thương nhớ ní non hướng về
Hướng về đất Mẹ quê nhà
Thanh cao Thượng Đế hợp hòa tình thương
Con đâu là kẻ gạt lòng
Vì đời đã tạo con đường quanh co
Mẹ thương Mẹ đã dặn dò
Con nên học hỏi từ mò tự đi
Anh hùng sáng suốt một khi
Không tham không loạn con thì mới nên
Sống trong đoàn kết tản nền
Có Trời có Đất chẳng quên thế tình
Duyên lành tạo hóa chơn tình
Con đường minh giác là xinh hơn người
Phật xưa vừa nói vừa cười
Sanh rồi lại diệt người người phải theo
Tham lam vì bởi mình nghèo
Tâm không minh lý đeo theo bạc tiền
Mẹ thương Mẹ giải nỗi phiền
Con thương con phải ở hiền như Mẹ
Thành trì đạo đức tràn trề
Quê Mẹ sẵn có con về hưởng con.

Lương Sĩ Hằng
26-03-1979

Quan Âm Độ Đời

Tu đi em ! Tu đi em !
Nam Mô Lục Tự hằng ngày
Em lo thường niệm dịp may vẫn còn.

Tu đi em ! Tu đi em !
Bước vào thế giới ấm êm
Trường chay diệt dục cộng thêm thật thà.

Tu đi em ! Tu đi em !
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Cộng thêm thanh khí chan hòa tình thương.

Tu đi em ! Tu đi em !
Thương yêu tha thứ tạo niềm
Nhớ nhung Trời Phật đạt thêm chơn tình.

Tu đi em ! Tu đi em !
Mẹ Trời giọt lệ ngày đêm
Em quên thanh tịnh em thêm cực hình.

Tu đi em ! Tu đi em !
Trở về chơn giác đêm đêm
Em vui tận hưởng tạo niềm thứ tha.

Tu đi em ! Tu đi em !
Giữ mình trong sạch hợp hòa
Sống cùng Trời Phật vượt qua khổ nàn.

*Tu đi em ! Tu đi em !
Thức tâm tự xét tự bàn
Con đường thanh tịnh là đường Hư Không.*

Tu đi em! Tu đi em!

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Mẹ Từ Bi Mẹ Ơi !

*Mẹ ơi ! Mẹ giải thoát rồi
Con theo đường lối hợp thời thăng hoa
Từ bi Mẹ độ pháp hoa
Giúp con tiến hóa thật thà cân phân
Mẹ ơi ! Giải thoát cơ tầng
Tham thiền nhập định giải phân Đạo Đồi
Qui nguyên giếng mối hợp thời
Độ tha con phải tự rời tham sân
Tình thương tận độ góp phần
Từ quang sáng chói ân cần dựng xây
Chơn tình con đã đổi thay
Hướng về tâm đạo vui say đạo màu
Mẹ ơi ! Mẹ tạo chiếc tàu
Quán Âm cứu thế nhiệm màu độ tha
Chúng con học hỏi tiến hòa
Mẹ ban tình đẹp con xa cõi trần.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 28-12-1991*

Qui Tâm

Một bước ra đi một dặm dài
Giáng sanh tại thế cõi trần ai
Nay không lối thoát vì tâm động
Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai ?
Tại ai phân lý an bài
Ngày nay khổ cực tạo đài khổ đau
Cảnh đời từ trước tới sau
Nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài
Ban hành luật lệ tự đày
Buộc ràng trong cảnh tứ thầy đấu tranh
Chứng minh đường lối tự hành
Luật Trời có sẵn tâm thanh chính hòa
Tà tâm phục vụ ta bà
Bất minh Hồn Vía bất hòa nơi nơi
Sanh linh đau khổ đời đời
Vì tâm bất chánh khó rời tham sân
Cảm mình nguyên lý cơ tầng
Sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây
Chẳng còn cảnh tứ với thầy
Hòa đồng tiến hóa ngày ngày đạt thanh
Chẳng còn lý luận đấu tranh
Phần thanh giữ tiến thực hành đến nơi
Chẳng còn ôm ấp lý đời
Chỉ còn giải thoát tự rời tham sân

*Xét tâm rõ lý muôn phần
Qui về một cõi tự lần đến nơi.*

*Lương Sĩ Hằng
Brossard, 10-05-1981*

Hồn Thiêng

*Hồn thiêng tưởng nhớ cảnh Trời
Qui nguyên giềng mối hợp thời tiến thẳng
Tâm thời chẳng cảm khó khăn
Cao tầng tự tiến giải phần ước mơ
Cảm thông nguyên lý từ giờ
Chẳng còn mê chấp thờ ơ cõi trần
Đạo đời khai triển cân phân
Quân bình tiến bước mỗi tầng cảm giao
Cộng đồng phát triển muôn màu
Tâm giao bình đẳng trước sau dung hòa
Chẳng còn bờ ngõ cách xa
Chung vòng vũ trụ tham tòng điển thanh
Hướng về nghiêm luật Vô Sanh
Bình tâm học hỏi thực hành đến nơi
Trời xanh trật tự nơi nơi
Thực hành thanh nhẹ độ đời tiến thẳng.*

*Lương Sĩ Hằng
25/01/1995*

Con Ơi

Giáng trần con đã khổ rồi
Mẹ ban ân điển con thời lo tu
Chớ nên suy nghĩ tiền xu
Phiền lòng không thoát lại ngu tại trần
Con Ơi ! Tam mụon nghĩa ân
Giữ phần thanh sạch cao tăng tự đi
Lời Mẹ con khắc con ghi
Hương về thực chất con thì đạt thông
Hồn con tại thế lòng vòng
Thực hành chơn pháp khai tông Thiên Cơ
Rồi đây cũng phải đến giờ
Hồn con tiến hóa bơ vơ một mình
Cha ban sắp đặt hành trình
Con tu con tiến con tinh hơn người
Con Ơi ! Con mở nụ cười
Người người hoan lạc rưới tươi lòng Già
Thương yêu con phải thật thà
Bình tâm học hỏi chan hòa tình thương
Con Ơi ! Cố gắng tạo gương
Tâm con hướng thượng yêu thương muôn loài
Chớ nên học hỏi đua đòi
Dẹp phần tranh chấp tự coi thấp mình
Con là vũ trụ nguyên linh
Sửa mình tiến hóa hành trình Cha ban
Tâm con thực hiện vui bàn
Mẹ lo bồi đắp khai màn đạo tâm

Con ơi ! Chon lý diệu thâm
Tình Cha tình Mẹ tình thâm Đạo Đồi
Luật ban chỉ có Cha Trời
Tâm con thức giác đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Mẹ thương Mẹ quý con thay Mẹ hiền
Tại trần con đã tạo duyên
Giữ niềm thanh tịnh vượt xuyên thế tình
Việt Nam đất nước địa linh
Con sanh nơi đó con trình với Cha
Thiên Cơ khai triển dọn nhà
Quét phần gian ác dạy hòa nhẫn thêm
Con ơi ! Nhập định đêm đêm
Con mong sớm dứt tạo niềm thương yêu
Con ơi ! Mẹ nhớ con nhiều
Con yêu hơn loại con chiều thế sanh
Con ơi ! Con phải thực hành
Trong con có sẵn ngọn ngành thực hư
Con tu tiến hóa như người
Hương về thiện nghiệp tươi cười nở hoa
Con tu mến cảm tình Cha
Mẹ hiền hỗ trợ con hòa tiến lên
Vía Hồn tái ngộ vững bền
Con tu con đắc con quên chuyện đời
Thành tâm tự giữ thanh lời
Yêu thương tha thứ đời đời dựng xây
Con ơi ! Con nguyện theo Thầy
Dù cho bỏ xác vẫn say đạo mùi
Con ơi ! Thực hiện rèn trui
Bền lòng nhịn nhục an vui tâm Hồn

Diễn thanh chuyển hóa như cồn
Pháp Luân Thường Chuyển trợ Hồn con tu
Thực hành giải tỏa mê mù
Nghiệp trần đeo đuổi con tu con hòa
Lần lần tự bỏ tự xa
Tâm con thanh nhẹ vượt qua khổ nạn
Thế gian cho đến thiên đàng
Do con tự chọn khai màn đạo tâm
Con ơi ! Siêu lý diệu thâm
Chỉ đường dẫn lối con tầm con đi
Cảnh đời là bãi trường thi
Giúp con tiến hóa con thì nhẫn tu
Mất đời lường gạt tạo ngu
Tâm đời cũng vậy chẳng tu chẳng hòa
Tu hành con phải thật thà
Hướng về bến giác chan hòa tình thương
Con ơi ! Mẹ lại khóc thương
Nhớ con giây phút có đường không đi!
Tâm con vẫn ngại vẫn nghi
Không lo thực hiện chẳng thi được nào
Con ơi ! Lệ chảy tuôn trào
Mong con thức giấc bước vào càn khôn
Thầy con xem xét phần Hồn
Vẫn than cùng Mẹ tâm con chẳng hòa
Thầy con cực nhọc thiết tha
Thâu đêm tu luyện độ tha tại trần
Con thương Cha Mẹ một phần
Thương Thầy gánh vác giải lần nghiệp tâm
Lệ rơi Người đã khóc thầm
Vì con Thầy khổ phải tầm đến nơi

Chiều con ở khắp góc Trời
Khuyên con từ bỏ những lời tham sân
Thực hành chánh pháp góp phần
Không nghe ma quỷ tạo phần trước ô
Thầy con thực hiện Nam Mô
Giúp con tiến hóa dẹp mờ nội tâm
Giải bày nguyên lý siêu âm
Giúp con học hỏi giữ tâm thanh hòa
Sánh bằng nguyên lý tình Cha
Dạy con tháo gỡ hiểu xa đạt gần
Mẹ thương Mẹ khóc bao lần
Mong con sám hối khai tàng pháp quang
Đến đây Mẹ tạm ngưng bàn
Mong con thức giác khai màn đạo tâm
Bên Trên Cha Mẹ đang tầm
Chờ con thức giác duyên thâm trở về.

Lương Sĩ Hằng
Montréal, 16-07-1987

Con Ơi

Mẹ thương Mẹ nhắc con tu
Thực hành chơn pháp giải mù giải mê
Bình tâm hướng trở lộn về
Cảnh Trời bất diệt hương quê của Hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Giải mình đời đạo ác ôn chẳng còn
Trong con có sẵn lòng son
Quân bình hiếu thảo nỉ non thực hành
Năm trong định luật hóa sanh
Sanh trụ hoại diệt thực hành đến nơi
Qui Hồn qui Vía rõ Trời
Ấn ban mùi đạo tạo nơi an toàn
Con Ơi ! Luận thuyết xét bàn
Trên đường học hỏi trên đàng đang đi
Cần khôn tạo hóa chuyển ghi
Tiến theo trình độ tâm thì mới an
Cảnh đời kích động thuyết bàn
Truy tầm chơn lý tạo an đời đời
Cảm mình Thiên Địa hợp thời
Giúp con tiến hóa chẳng rời dựng xây
Mẹ thương nhắc nhở hằng ngày
Trong con có Mẹ vui say Đạo Đời
Cần khôn vũ trụ nơi nơi
Khai vòng trật tự hợp thời độ sinh
Giới thanh ban rải chơn tình
Quảng khai tâm đạo do mình dựng xây
Chẳng còn khờ dại thơ ngây

Điển tâm chánh pháp vui say tình đời
Quán thông vạn vật không lời
Trời cao bể rộng cảnh đời dựng xây
Rõ Tâm rõ Tánh rõ Thầy
Tội hờn chưa thức ngày ngày sửa sai
Tiến lên học hỏi hoài hoài
Thanh đài sẵn có trợ hai đạo đời
Con ơi ! Mẹ chuyển chơn lời
Giúp con tiến hóa lập đời an khương
Muôn loài vạn vật tạo gương
Đồng hành tùy thức tùy đường mà đi
Hồn con sống động kỳ ni
Quên đi chơn pháp con thì lỗ thôi
Mất phàm phân biệt sang tồi
Chơn tâm tự thức sang tồi như nhau
Vạn linh tự cảm nhiệm mầu
Cùng chung nhịp thở trước sau chung hành
Giàu nghèo cao thấp công bằng
Ra vô hít thở cùng ăn ý Trời
Thức tâm chuyển hóa hợp thời
Người người như một giữ lời tự mình
Con ơi ! Mẹ khổ đạt mình
Nhắc con tiến hóa giữ tình Trời ban
Nhấn hòa khai triển mở đàng
Giữ thanh làm đích tạo an tạo hòa
Quyết tâm học hỏi thật thà
Tình ta tình họ tình hòa pháp quang
Con ơi ! Thế cảnh vẫn an
Học bài vay trả pháp quang thực hành

Bao gồm định luật hóa sanh
Tâm con cùng Mẹ thực hành đến nơi
Xác con địa thế lập đời
Tâm con khai triển đời đời dựng xây
Tình đời lẫn đạo vui say
Quay về thực chất ngày ngày cảm giao
Con ơi ! Tạm cảnh xa nhau
Tâm con nhớ Mẹ trước sau một nhà
Sửa mình chớ vội ta bà
Cảnh đời tham dự chẳng hòa được chi.

Mẹ
Bangkok, 19-01-1983

Con Tôi

*Con tôi cảm thức nghĩa ân
Chăm lo học hỏi giải tăng si mê
Con tôi rõ Mẹ cận kề
Rõ Cha gánh vác muôn bề giúp con
Con tôi xét lại đường mòn
Người người phải học giữ tròn nghĩa nhân
Con tôi tự xét tự phân
Con đường tâm đạo tôi cần phải tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Sửa mình tiến hóa trùn tu tâm hồn
Đệ huynh giáng thế thuở nào
Nay đà tương ngộ đối trao thế tình
Con tôi càng tiến càng minh
Chơn tình sẵn có tâm linh tự bàn
Thế gian cho đến thiên đàng
Con tôi vẫn ngộ trong màn thức tâm
Con tôi hiểu lý diệu thâm
Cha Trời trông nó chẳng làm chẳng sai
Con tôi tự nguyện đời mài
Chung lo gánh vác lập đài thức tâm
Chẳng mê chẳng loạn chẳng lầm
Con tôi vẫn giữ siêu âm của Trời
Thức tâm tiến hóa hợp thời
Quý Cha thương Mẹ lập đời Tân Dân
Mỗi người đóng góp một phần
Con tôi cởi mở ân cần dựng xây
Con tôi tự giải hằng ngày
Hướng thanh giải trực đối thay thế tình*

*Thực hành tự đạt tự mình
Con tôi học khổ tâm linh đạt thành
Trường tồn trong luật hóa sanh
Con tôi thanh nhẹ thực hành đến nơi
Tự mình thức giác tự rời
Đời là tạm cảnh là nơi học hành
Giữ mình rõ luật hóa sanh.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Arlington, 09-09-1985*

Đến Với Con

*Đến với con vượt sông vượt bể
Đến với con mắt lệ tràn trề
Đến với con đạo vàng rung cảm
Đến với con thức giác về quê
Đến với con điển thanh trao đổi
Đến với con xây dựng niềm tin
Đến với con quay về tiền kiếp
Đến với con như thiếp với chàng
Đến với con mơ màng tiêu diệt
Đến với con thực hiện Tình Thương
Đến với con chẳng còn thắc mắc
Đến với con thiên đàng tái lập.*

*Lương Sĩ Hằng
Mountain View, 07-09-1981*

Nhìn Con

*Nhìn con Thầy cảm xót thương
Tâm con chưa dứt con đường chấp mê
Thế gian động loạn ê chề
Tâm con chưa thức lại mê cõi trần
Con ơi ! Thay đổi bao lần
Con đà hứa hẹn con cần phải tu
Con ôm lý thuyết khờ ngu
Tâm con bội phản khó tu khó hòa
Cần khôn vũ trụ chung nhà
Con không tự mở khó qua Đạo Đồi
Tham sân phải tự xa rời
Bày mưu lập kế tạo lời nôm na
Tâm thân con chẳng có hòa
Hằng ngày tranh chấp tiết ra cực hình
Con ơi ! Cuộc sống hành trình
Con không cởi mở con trình với ai
Tự con khép kín thanh đài
Làm sao thoát mái đường dài mệnh mông
Ngũ hành sanh khắc xiết gông
Thân con tiêu tụy khó mong được về
Khổ hình loạn động cảnh mê
Đi ra gặp trước đi về gặp đau
Không nhìn phía trước xem sau
Đi ra đụng phải về mau khó hòa
Pháp tu có sẵn trong nhà
Không hành sao đạt tự hòa chơn tâm*

*Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Trong con có sẵn trực tâm học hành
Chơn kinh vô tự đã thành
Thần kinh khối óc hướng thanh đạt hòa
Từ đời qua đạo chuyển ra
Âm thanh cõi mở chan hòa tình thương
Qui Hồn khai lối mở đường
Thức tâm học đạo gieo gương thế trần
Nguyện tu đóng góp một phần...*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 26-07-1988*

Khuyên Con

Cha khuyên con trẻ hàng ngày
Tự lo tu sửa vui vầy cảm giao
Những lời Cha dạy đối trao
Con chưa thức giấc khó vào nội tâm
Xác thân tạm bợ khó tầm
Nay con đã có siêu âm cảm hòa
Tình đời tình đạo hát ca
Hồn con rung cảm chan hòa tình thương
Xét con tự thức đo lường
Trong con có sẵn những đường phải đi
Khai thông tự thức hợp thì
Duyên Trời duyên Phật đã ghi trong lòng
Pháp tu khai mở nhịp vòng
Khai tâm mở trí tự tông Thiên Cơ
Cảnh đời diễn tiến giấc mơ
Nay không mai có thờ ơ chẳng còn
Đức tin phải giữ vẹn toàn
Thiên Cơ Cha giữ mỗi mòn chờ con
Cộng đồng sông biển núi non
Thiên tai bất trắc tâm con vững vàng
Cảm thanh khai mở muôn màn
Tạo trược uất khí khó an cõi lòng
Cảnh Trời thanh thản trong trong
Mặt Trời ban chiếu tận lòng thế sanh
Chẳng còn mê chấp cạnh tranh
Lưu thanh khứ trược thực hành đến nơi
Công khai diễn tiến tự rời
Tuy đời là tạm nơi nơi thực hành

Cha đang phá luật giới ranh
Mong con giải thoát thực hành cùng Cha
Tình thương mến cảm chan hòa
Qui không mới rõ tình ta tình người
Ánh trăng thanh nhẹ vui cười
Con yêu cảnh đẹp con lười ích chi
Con ơi ! Chơn Pháp nhu mì
Giúp con tự giải sân si ra ngoài
Sửa mình mới rõ chơn tài
Mình tâm kiến tánh sửa sai tiến lần
Con ơi ! đóng góp một phần
Tâm con thanh tịnh sớm gần Phật Tiên
Chớ nên loạn động triền miên
Nghiep tâm gia nặng khó yên khó hòa
Mong con sớm thoát ú tà
Hướng về thanh nhẹ chan hòa tình thương
Phật Trời thực hiện tạo gương
Sông mê bến giác khai đường độ sanh
Chung qui cũng phải thực hành
Thương yêu tha thứ quyền năng trong người
Thức tâm thật sự vui cười
Biển yêu sẵn có người người hướng tâm
Địa linh chẳng khỏi phải tầm
Trong con sẵn có tình thâm Đạo Đồi
Ra vô hít thở chẳng rời
Tình Cha sống động nơi nơi cảm hòa
Cảm mình Thiên Địa một nhà
Người người an lạc vượt qua muôn loài
Bình tâm học hỏi hoài hoài
Trong không mà có tận đài thanh cao

Cha con vẫn cảm ước ao
Đạt ngày tái ngộ muôn màu hợp khuyh
Tự do khai mở chơn tình
Thức Hồn qui một con mình Đại Hồn
Lý kia sáng tỏ sanh tồn
Đêm đêm phát nguyện soi Hồn cảm thông
Điển lành chư Phật phá công
Giúp con mở trí cảm thông Cha Trời
Pháp Luân Thường Chuyển giải rời
Những phần ô trược góp thời ý thanh
Bình tâm nhìn lại em anh
Vía Hồn tái hội tương hành tương giao
Mỗi phần có thấp có cao
Đồng hành đồng tiến bước vào Thiên Môn
Giải bày tâm sự sanh tồn
Cùng chung khai triển cùng hòa thức tâm
Tham thiền nhập định mừng thầm
Cơ Trời sắp đặt chẳng lầm chẳng sai
Đại đồng thế giới không hai
Ăn năn tu học tiến hoài không ngưng
Tâm thành cống hiến người đưng
Cùng chung hưởng lạc cảm từng quang khai
Cộng đồng đóng góp thực tài
Vui nhiều khổ ít điển oai thức Hồn
Chẳng còn chết chóc nóng nôn
Bình tâm thực hiện giải cõn si mê
Cha đi Cha lại trở về
Mong con tiến tới hương quê Đại Hồn.

Thầy Tám

Tasmania, 14-01-1986

Người Con Không Cha

Tình đời phân cách phương xa
Mỗi người một nẻo khó hòa Tình Thương
Tình Trời sáng chiếu tạo gương
Trăm đường thuận nghịch khó nương chơn tình
Vì mình sống khổ khó mình
Thiếu Tâm hằng hữu thuở lúc nào
Khi con gặp nạn tự gào khóc la
Lệ tuôn tâm thức chan hòa
Hướng về tâm đạo thật thà nhớ trông
Cha ơi Cha có nhớ không
Tâm con vẫn hướng lòng vòng nơi Cha
Vì đời ly gián tạm xa
Ước mong tái ngộ tâm hòa với tâm
Tình thương con vẫn giữ thầm
Nhớ Cha muốn gặp Tâm tầm Pháp Tâm
Nguyện tu tự đạt Chơn tâm
Con đường thức giác giữ Tâm Hiếu Hòa
Cha nay sống khổ không Cha
Cha đừng tạo nghiệp vay mà khổ đau
Mẹ con vẫn giữ trước sau
Một lòng tu luyện nhiệm màu Trời ban
Mong Cha trì chí thức an
Giúp người tại thế tự bàn luận tâm
Tâm hồn siêu diệu thậm thâm
Tâm đường khai triển tiến thăm đêm đêm

*Diễn thanh giữ vững đạo nền
Diễn trược lấn áp lại quên chơn tình!*

*Lương Sĩ Hằng
Culver City, 26-07-1981*

Cô Gái Phù Sinh

*Tôi là cô gái phù sinh
Yêu Cha yêu Mẹ yêu tình diệu thâm
Nhạc Trời sống động nguyên âm
Giúp hồn tiến hóa tự tầm đường đi
Từ bi ban chiếu uy nghi
Giải phần mê chấp sân si cảm hòa
Bình tâm học hỏi thiết tha
Hòa chung đường nhạc chan hòa tình thương
Trí người sáng tỏ như gương
Hòa thêm diệu nhạc yêu thương muôn loài
Cần khôn vũ trụ an bài
Quang hành trí tuệ tiến hoài không ngưng
Âm thanh phân rõ từ từng
Cảm giao giao cảm tung bừng cảm giao
Qui nguyên một mối nhiệm màu
Quý yêu tình nhạc thật thà thức thêm.*

*Lương Sĩ Hằng
17-11-1994*

Người Tình

Người tình nguyên lý vô minh
Thương yêu chẳng rõ hành trình ra sao
Tuổi xanh cho đến tuổi cao
Tình nào cũng vẫy ước ao sửa hoài
Tình đâu có phụ loài người
Tình yêu trong khổ tình tươi hơn người
Trời ban thanh đẹp tình người
Vô minh không thấy tình cười khóc mê
Tình lâu cũng phải chán chê
Tình vui tình đẹp hướng về tâm linh
Tình yêu dẫn giải sinh trình
Thương yêu vô tả tình mình Đạo Đời
Tình yêu diễn tả nơi nơi
Trời cao tận độ những lời thanh tao
Tình yêu tô đẹp thêm màu
Người tình quái lạ ước ao được gần
Người tình chẳng có xét phân
Không cần giai cấp tiến gần bên nhau
Người tình sâu sắc đối trao
Yêu nhau không bỏ trước sau nhớ hoài
Người tình chơn thật chẳng sai
Nhớ nhung trao đổi chẳng ai bỏ mình
Người tình càng nhớ càng mình
Duyên đâu dẫn đến hành trình ngộ nhau.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Tình Anh

*Tình anh sống tạm cõi phù sanh
Một kiếp luân lưu tự thực hành
Vay trả tình đời trong hắc bạch
Thương yêu tạm bợ muốn chung hành.*

*Chung hành tiến hóa tình giao cảm
Khó khổ bình tâm học hỏi tham
Tĩnh trí tự mình khai trí đạo
Vô sanh thức giác trở về mau.*

*Tình Trời duyên đẹp không lưu luyến
Trí tuệ phân minh chẳng tạo phiền
Ai giỏi ai tài tâm tự tiến
Giải mê phá chấp chẳng buồn phiền.*

*Buồn phiền vì bới lòng không thật
Pháp giới khai thông chuyện tối cần
Tu luyện giúp mình trong tiến hóa
Hồn thanh hướng nhẹ chẳng u sầu.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng
Adelaide, 28-12-1995*

Hẹn Hò

*Hẹn hò nhiều kiếp duyên may
Ngày nay tái ngộ đổi thay thế tình
Thực hành tự giác tự mình
Hai mình là một hành trình quang khai
Thân tâm học hỏi học hoài
Cơm Trời hai buổi sửa sai tiến dần
Anh em dự cuộc góp phần
Sửa mình tiến hóa cao tăng tự đi
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si
Hòa đồng thức giác an vui độ đời
Cùng chung sinh hoạt chẳng rời
Qui y Phật Pháp nhớ Trời mà tu
Tự mình thức giác giải mù
Về nơi thanh tịnh an du phần Hồn
Càn khôn vũ trụ sanh tồn
Hẹn nhau tái ngộ giữ Hồn lo tu.*

Lương Sĩ Hằng

14-06-1994

Nội Oai

*Nội oai ! Nội tạo giống dòng
Nội thương con trẻ góp công cứu đời
Nội như nguyên ý của Trời
Thế Thiên hành Đạo mở lời nhủ khuyên
Khuyên con hiểu rõ tiền duyên
Giống dòng thanh tịnh tự xuyên thế tình
Thức tâm tu luyện tự mình
Chơn tình rõ rệt hành trình khai thông
Chiều sâu nguyên lý hóa công
Phần Hồn là chánh nội thông giải buồn
Thức Hồn con nhớ cội nguồn
Tu thiền thanh tịnh tự buông chuyện đời
Tâm con chẳng có xa rời
Nội con là một con thời thức tâm
Nguyên lý con tự hát ngâm
Tự tầm chánh giác con thăm đến nơi.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 31-12-1991
Viết lúc 11:30 khuya*

Ngoại Oí

*Ngoại sanh Mẹ cháu ra rồi
Ngoại ban từ điển Mẹ vui con hòa
Ngoại ơi ! Ngoại sống ở xa
Tâm con vẫn nhớ Ngoại hòa thương yêu
Thương con Ngoại nhớ con nhiều
Ngoại yêu con trẻ Ngoại siêu hơn người
Tình yêu sống động vui cười
Ngoại thương cháu Ngoại Ngoại tươi đẹp người
Ngoại vui ban phước cho người
Ngoại trong tình cảm người người nhớ thương
Ngoại ơi! Ngoại đã gieo gương
Trần gian sống khổ yêu thương đầu đề
Ngoại thương Ngoại muốn con về
Cùng con sum họp Ngoại mê giọng cười
Con nay cũng sống như người
Ngoại thương Ngoại độ con tươi hoài hoài
Sống vui nhớ Ngoại chẳng sai
Ngoại người đi trước Ngoại oai hơn người
Ngoại ơi! Ngoại ơi!*

*Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 31-12-1991*

Tình

Tình Trời cao đẹp dễ thương
Tình người eo hẹp khó lường khó đo!
Chơn tu tự thức tự dò
Con đường thanh tịnh là đò rước tâm
Sống vui chớ vội sai lầm
Không xem tự tánh lại thàm trách ai
Cảnh đời điều luyện dũa mài
Giúp Hồn tiến hóa lập đài thanh cao
Thế gian dân tộc đồng bào
Tạo nơi sum họp từ cao thấp tầng
Mỗi người đóng góp một phần
Nghĩa ân qua lại tối cần sửa tu
Chớ nên tạo cảnh mê mù
Thương yêu tha thứ dễ tu dễ hòa
Từ gần cho đến phương xa
Nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương
Thực hành tương chiếu tạo gương
Độ đời thức giác lập đường phát tâm
Tâm không qui hội chẳng làm
Qui nguyên thanh tịnh tự tầm đường đi
Xác Hồn chuyển thức tự ghi
Đường đi rõ rệt trường thi rõ ràng
Tự mình phê luận bạc bần
Trong không mà có đàng hoàng hơn xưa
Trở về thanh tịnh mới vừa
Từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời

*Tham sân tỵ nó xa rời
Sống trong lẽ sống đời đời yên vui.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, 16-09-1988*

Tình

*Tình đời duyên nghiệp đổi trao
Tiền trao cháo múc trước sau khó thành
Chon tâm rạn nứt cạnh tranh
Hạ tầng công tác khó hành đến nơi
Chẳng thông mê chấp chẳng rời
Đấu tranh vô lý Trời ơi hỡi Trời
Làm sao tiến hóa hợp thời
Vía Hồn không ngộ đời đời khổ đau
Tâm thân thức giác nhiệm màu
Qui về một lối đổi đầu Thiên Cơ
Cảnh đời qui động giấc mơ
Trở về thực chất đến giờ tiến thân
Qui y Tam Bảo góp phần
Khí Thần đầy đủ hợp phân Đạo Đời.*

*Lương Sĩ Hằng
Tây Đức, 19-10-1989*

Tình Dục

Ma tình quý dục hại đời
Làm người biết được phải rời nó đi
Trong ta tam lực đáng ghi
Thiên tâm địa thế chuyển thì không ngưng
Người tu biết được lại mừng
Vun bồi Thiên lực từ từng phút giây
Nam Mô điều luyện từng ngày
Tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài
Xem người biết họ vẫn sai
Ai mà xa lụy tự đày lấy thân
Mỗi người sẵn có một phần
Sanh trụ hoại diệt lần lần sửa tâm
Con ơi ! Con đã sai lầm
Trở về tâm thức tự tầm đường đi
Mọi người đều phải dự thi
Trong ngoài thuận nghịch vẫn đi trong lòng
Cha Trời chuyển hóa ước mong
Tâm con thức giác sớm tầm Thiên Cơ
Cảnh đời như thể giấc mơ
Nay thương mai ghét bơ vơ một mình
Đêm ngày cũng phải làm thinh
Đâu còn tình dục tạo tình khổ đau
Con ơi! Thức tỉnh mau mau
Bộ đầu trên hết con mau hướng về
Hướng về thanh nhẹ muôn đời
Điển thanh hòa cảm tự chê cõi trần
Cảm mình trí điển láng láng
Xuất ra học hỏi cao tăng Trời ban

Vô cùng chân lý luận bàn
Tự trong tiềm thức chằng nằng như nhau
Mắt đời xem xét trước sau
Dâm là ác trước đối đầu đau thương
Biết đâu là cảnh dựa nương
Sửa mình sáng suốt biết đường tự đi
Ăn năn sám hối một khi
Dây tình trói buộc ta thì mở ra
Ngày nay học nhẫn học hòa
Ngày mai lại phải trình Cha trên Trời
Kiếp này ngắn tạm cuộc đời
Học xong tự thức tự rời tâm can
Tình thương đạo đức mở màn
Cửa Trời rộng lớn tạo an tạo hòa
Con yêu người khác thiết tha
Sao không tự thức chan hòa tình thương
Vạn linh kết hợp mở đường
Giúp con tiến hóa tự lòng sửa tâm
Hồn con tâm tối chẳng lầm
Con đang giam hãm xác thân người phàm
Thức tâm dẹp bỏ tham lam
Thực hành đại nguyện tự làm việc hay
Hy sinh tận xấu hàng ngày
Giúp mình giúp họ học Thầy nhẫn tâm
Đạo Đời tự thức khai thâm
Con đường chánh giác chẳng lầm chẳng sai
Qua cơn điều luyện rõ tài
Cha ban bài học học hoài không ngưng
Thế gian xét cảnh người dung
Kỳ chung ruột thịt con chung của Trời

*Thầy nay khuyên bảo con ơi
Hồn Thầy cũng phải vun bồi tình thương
Ước mong con xét lấy gương
Sửa mình tiến hóa mở đường tự đi.*

Lương Sĩ Hằng

Tiền

*Tình đời đen bạc khó ghi
Tiền thời hai lưỡi tạo thi cảnh đời
Duyên lành tận độ không rời
Nợ thời vay trả chẳng đời nào xong
Vía thời chuyển hóa lòng vòng
Hồn trong mê loạn khó mong được về
Ly phân rạn nứt nhiều bề
Tan tành từng mảnh tạo mê tạo lầm
Mang mang sống chết bần thần
Khổ đau nhiều cảnh khó phân Đạo Đời
Trước sau khổ não khó rời
Chật vật ích kỷ khó thời tiến thân
Không tu ứ mật ứ gan
Lại càng thêm khổ chẳng bàn được chi
Trường đời lôi cuốn dự thi
Khổ thời cam chịu dự thi kỳ này
Quyết tâm học hỏi theo Thầy
Giữ tâm thanh tịnh giải vây giải khờ.*

*Lương Sĩ Hằng
Tây Đức, 20-10-1989*

Tiền

Tiền là Kim Mẫu tại trần
Giúp Hồn tiến hóa góp phần dựng xây
Cảm thương nhơn loại vui vầy
Tận tình phục vụ đổi thay thế tình
Không tiền tha thiết nhơn tình
Có tiền lại tự rẻ khinh người đời
Lắm khi phục vụ hợp thời
Lắm khi bê trễ gắt thời nắng mưa
Đi đi lại lại cũng vừa
Tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều
Biết mình rõ lý càng siêu
Mẹ thương Mẹ độ Mẹ dìu tâm con
Đồng tiền giải quyết sống còn
Hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm
Tu hành rõ lý diệu thâm
Tâm là chánh pháp tâm tầm đường đi
Một lòng dự cảnh trường thi
Học bài thanh trực tạm ghi tạm hòa
Thức Hồn đại nạn vượt qua
Tâm không dấy động chan hòa tình thương
Từ bi khai mở dựa nương
Mẹ trong thanh tịnh Mẹ thương suốt đời
Bình tâm thanh tịnh sáng ngời
Độ tha tại thế đời đời yên vui
Tâm người tu luyện rèn trui
Tiền trao tạm sống an vui cõi trần

*Dựng xây Kim Mẫu góp phần
Trợ duyên học hỏi lần lần quán thông
Nằm trong nguyên lý hóa công
Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu
Chẳng còn ý niệm tiền xu
Nam mô thay thế trùng tu hoài hoài
Tự mình khai triển thanh đài
Mẹ trong chơn thức Mẹ hoài bảo thương.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, 16-09-1988*

Tham Tiền

Tham tiền ăn ở khó yên
Ra vô động loạn tạo phiền tạo mê
Quên đi thực chất hương quê
Hồn tăng đau khổ khó về đến nơi
Cần khôn tạo lập bởi Trời
Tùy duyên học hỏi tùy lời minh tâm
Bạc tiền sanh trưởng cõi âm
Ngũ hành kích động tự tầm đường đi
Khuyến người làm lạc nghĩ suy
Tay không đã đến cũng thì về không
Chớ nên động loạn ước mong
Tiến đâu không thấy thấy lòng loạn thêm
Cầu xin Trời Phật đêm đêm
Ban cho phước đức ấm êm cõi trần
Học bài vay trả bao lần
Khổ không thấy khổ giữ phần tham chi
Cảnh đời là bãi trường thi
Quán thông sẽ hiểu tự ghi tiến hoài
Cha Trời hỗ trợ hằng ngày
Giúp cho Hồn tiến vui vầy cảm giao
Thế gian tạo thấp đến cao
Nơi nào cũng thế không sao đổi dời
Có tiền tương cật được Trời
Đâu dè tiền bạc là nơi thức Hồn
Mưu mô suy luận ác ôn
Bày ra mưu kế chẳng tồn được chi

Hiền nhân tự xét tự suy
Đời là bể khổ sớm thì thức tâm
Biết mình phân giải hát ngâm
Trời cao sống động chớ làm thế gian
Hướng về thẳng cảnh thiên đàng
Cha ban tâm đạo mở màn tự đi
Bình tâm học hỏi khắc ghi
Đường đi rõ rệt ta thì cứ đi
Ở đâu cũng pháp uy nghi
Cha ban thân pháp tùy nghi sử dùng
Chớ nên động loạn tạo khùng
Mê Hồn yếu ớt khó vùng đứng lên
Phân minh tả hữu hai bên
Bên nào cũng vậy giữ nền tấn tâm
Cộng thêm nguyên lý siêu âm
Siêu nhiên hỗ trợ tự tầm đường đi
Bền tâm vững chí một khi
Nơi nào cũng vậy ta thì đạt thông
Chuyên hành khai triển một vòng
Tạo mê cũng bởi lòng vòng lôi thôi
Siêu nhiên cấu trúc đứng ngồi
Địa linh trong thức sang tồi chung lo
Chớ nên suy đoán quanh co
Tham không đặng bạc lại lo lại sầu
Học bài vay trả nhiệm màu
Cha ban rõ rệt đối đầu Thiên Cơ
Chẳng còn ảo cảnh giấc mơ
Tu không cương quyết mỗi giờ mỗi lu
Càn khôn vận chuyển lu bù
Mê lầm tự giác giải giải khờ

Tu cho thanh tịnh rõ cơ
Cha Trời sắp đặt đến giờ thức tâm
Cần khôn vũ trụ nguyên âm
Giải bày mê chấp tự tầm đường đi
Bình tâm học hỏi kỳ ni
Tùy duyên độ tiến tùy thì chuyển giao
Rõ cơ tiến hóa nhiệm màu
Uy nghi Trời Phật tạo tàu rước con
Thực hành nguyện giữ lòng son
Pháp tràng sẵn có đường mòn cứ đi
Học rồi phải học dự thi
Tiến thân tự thức tâm thì lạc an
Thực hành huynh đệ vui bàn
Vạn linh cấu trúc chàng nàng như nhau
Xác thân kẻ trước người sau
Học bài học thức muôn màu qui nguyên
Thử lòng một chút ngả nghiêng
Như người say rượu đảo điên tại trần
Nợ vay phải trả một phần
Sanh Trụ Hoại Diệt tự lần tiến lên
Chon tâm có sẵn móng nền
Tự mình sử dụng chẳng quên Cha Trời
Khuyên người làm lạc ai ơi
Tự mình thức giác Đất Trời cảm mình
Hòa tan Trời Phật gieo tình
Thương yêu xây dựng tự mình lấy lòng.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, 17-09-1983

Tình Tiền Duyên Nghiệp

*Bao năm đóng góp rõ chơn tình
Tham dực hình thành lại khó mình
Đời dạy tình người nay chẳng đạt
Tâm không mình chánh nợ đầy mình.*

*Đầy mình khó giải khó tự mình
Uẩn khúc bao quanh tại chính mình
Lạm dụng tình Trời gieo ý động
Không mình nhân quả hại chính mình.*

*Chính mình ác hại khó phân mình
Đời là tạm cảnh duyên không tốt
Trí tuệ không mình khó hiểu mình
Hiểu mình mới rõ hành trình tiến.*

*Trời ban tình đẹp chính mình tu
Mình tu giải tỏa thân đui mù
Trí tuệ phân mình tự đắp bù
Đắp bù đen bạc không còn nữa
Phân mình đời đạo rõ thân tù.*

Quý thương, Lương Sĩ Hằng

Duyên Nghiệp

*Yêu em anh thấy mặn mà
Thương em anh thấy thật thà hơn xưa
Tâm em sống động nắng mưa
Em ơi ! Đời Đạo mới vừa tình ta
Nghìn năm không héo chan hòa
Em ơi ! Nguyên lý vượt qua tình đời
Em tu phát triển hợp thời
Anh tu anh tiến giữ lời sống chung
Chúng ta cảm thức vô cùng
Dù xa vẫn quý trung dung Đạo Đời.*

Lương Sĩ Hằng

Thương Em

*Thương em anh nhớ em hoài
Tâm em rức rỡ như ngày vinh quang
Tình em sống động lại sang
Nhớ em anh phải đàn hoàng hơn xưa
Nhớ em anh khóc như mưa
Tình em cao đẹp tình ưa luật Trời
Thương em thức tỉnh hợp thời
Trời cao biển rộng nơi nơi anh chờ.*

*Lương Sĩ Hằng.
Frankfurt, 23-09-1993*

Chửi Vợ

*Nhìn em anh lại muốn điên
Thấy em tọc mạch muốn xuyên tâm người
Em là động loạn trò cười
Chê bai đủ thứ người người không ưa
Thấy em mặt mũi lưa thưa
Áo quần không đẹp lại ưa giận hờn
Thấy em là đứa phản ơn
Phu quân không quý biết hờn biết la
Tâm em lại động khó hòa
Trí em eo hẹp khó qua cuộc đời
Thích ăn không hợp tâm thời
Thân em nặng trọc sống đời khó yên
Buồn lòng tạo khúc uẩn phiền
Để thương biến mất sống riêng một mình.*

Lương Sĩ Hằng

Giận Chồng

*Nhìn anh em cảm thấy thương
Nam nhi yếu đuối không đường tiến thân
Tu thời chẳng tự xét phân
Con đường mình chánh ân cần dựng xây
Ngu si lại muốn làm Thầy
Dở hay không biết biết rầy em thôi
Em không có phải miếng mồi
Nay thương mai ghét thả trôi giữa dòng
Nước thời có đục có trong
Em đành phải chịu em phong chức chồng
Giúp người chẳng được phần công
Lại còn mắng chửi lòng vòng lời thôi
Tình đời em phải thả trôi
Tự tu tự tiến sang tôi do em
Thực hành khai triển đêm đêm
Em tu em đắc em thêm một ngành.*

Lương Sĩ Hằng

Cuộc Sống

*Giáng lâm mang xác làm người
Học tham học dục học cười dỏ hay
Xa xưa cho đến ngày nay
Lúc nào cũng có đổi thay thế tình
Đi đi lại lại một mình
Có sanh có diệt có tình giả chơn
Gắn liền kích động keo sơn
Cuối cùng cũng phải đổi thay thế tình
Biết mình biết họ biết tâm linh
Hành trình tự tiến hợp trình Trời ban
Thiên Cơ biến chuyển bạc bàn
Tự mình thức giác là đàng tự tu
Cộng đồng nhơn loại dự trừ
Cảm mình Thiên Địa an du phần Hồn
Vạn linh phát triển sanh tồn
Mỗi năm mỗi khác giữ Hồn lo tu
Luân lưu cơ tạng mê mù
Tìm gan phế thận giao du thế tình
Sống cùng nguyên khí cảm mình
Tình người tạm bợ hành trình Trời ban
Tham dục vất vả khó an
Sanh trụ hoại diệt bước sang Đạo Đồi
Tranh nhau giết chóc nơi nơi
Tan xương nát thịt có Trời chứng tâm
Đẻ ra nguyên lý diệu thâm
Đời nay sống tạm âm thầm ăn năn*

Biết mình tạo tội giao tăng
Phần cao phần thấp phần cần tự tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Buồn vui khó tiến khó tu về Trời
Bằng lòng buông bỏ hợp thời
Trí tâm bất ổn khó rời tham sân
Cộng đồng nguyên lý xét phân
Tân niên vẫn đến nghĩa ân tràn đầy
Thế gian đủ cảnh đủ thầy
Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm giao
Thực hành từ thấp tới cao
Chạy theo tiền bạc rêu rao đủ điều
Lòng tham muốn có thật nhiều
Tiền tình duyên nghiệp tạo điều không hay
Tranh nhau phá hoại hàng ngày
Trăng sao ban chiếu vui say tình đời
Thật tâm tu tiến sáng ngời
Trời ban rõ rệt hợp thời thặng hoa
Biết mình hiểu họ chung nhà
Tự tu tự giải tự hòa tiến lên
Cần khôn vũ trụ Bề Trên
Độ tha không dứt đạt nền cảm thông
Sống hành luật lệ hóa công
Tự tu tự tiến một lòng hành thông
Đời là tạm cảnh hóa công
Sanh sanh hóa hóa một lòng tự tu
Bằng lòng nhịn nhục khờ ngu
Tự mình buông bỏ an du phần Hồn
Vượt qua nguyên lý sanh tồn
Về nơi thanh tịnh giữ Hồn lo tu

*Cần khôn vũ trụ dự trừ
Cứu người thức giác tự tu tự hòa
Thực hành nguyên lý gần xa
Bình tâm xây dựng tự hòa tiến lên
Hào quang sáng tỏa đạt nền
Tu tâm sửa tánh vững bền tự tu
Thực hành nguyên lý người ngu
Không mê không chấp tự tu tự hòa.*

Lương Sĩ Hằng

Cuộc Đời

*Cuộc đời tạm bợ vẫn quanh co
Thế thái nhân tình vẫn dẫn đo
Uyển chuyển tình đời trong học hỏi
Thức tâm tu tiến chẳng dạn dò
Trí ý thức hành trong không có
Thế thái nhân tình vẫn phải lo
Lời hay lẽ phải cũng do
Tâm mình chịu học quanh co tiêu trừ
Cảm thông tiếng hát giọng cười
Siêu nhiên cấu trúc vui cười nở hoa
Bình tâm thanh tịnh một nhà
Cần khôn vũ trụ chan hòa yêu thương
Điện năng sáng chói như gương
Bền tâm học hỏi yêu thương mọi nhà
Cảm thông tiếng nói giọng cười
Trời ban tình đẹp người người cảm thông
Biết mình tùy thuộc hóa công
Sanh sanh hóa hóa một lòng tự tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Thành tâm tu luyện an du phần Hồn
Vạn linh sống động sanh tồn
Cùng tu cùng tiến cùng Hồn dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ông tu ông đắc ông khai tình Trời*

*Vui hành tâm trí sáng ngời
Về nơi thanh tịnh chẳng lời thở than.*

*Quý thương, Vĩ Kiên
Monaco, 16-04-1999*

Cảnh Đòi

Cảnh đòi là bãi trường thi
Sanh sanh hóa hóa tùy nghi tiến hành
Vạn linh ước nguyện đạt thành
Không sao giữ được của giành thế gian
Mỗi ngày mỗi cảnh mỗi màn
Chàng nàng xây dựng chàng nàng ra đi
Học thanh học trọc dự thi
Các miền vẫn tiến hợp thì cảm giao
Không trung xuất hiện trăng sao
Trong người Tinh Khí Thần giao cảnh đòi
Nếu tu trụ đánh sớm rời
Bao ngày học hỏi tạo lời khuyến tu
Chẳng còn động loạn tạo ngu
Hô hào đủ thứ thân tù chẳng khai
Bình tâm minh cảm thanh đài
Cha Trời ban rải chính Ngài độ nhân
Trùng trùng điệp điệp giao tăng
Thân tâm an lạc hưởng phần Trời ban
Khổ hành cũng tại tự than
Bằng lòng học hỏi vẫn bàn nội tâm
Người người minh lý mừng thầm
Biết mình đang học đang tầm đường đi
Thực hành chớ vội nghĩ suy
Tu là cõi phúc sớm thì đạt an
Luận đi xét lại vui bàn
Khai màn tâm thức dọn đường tự tu
Thế gian thiên hạ xét ngu
Người tu tự xét giải mù giải mê

Bình tâm thấu đạo muôn bề
Quê hương căn bản tự về đến nơi
Chẳng còn loạn động lệ rơi
Tự mình thức giác tự rời tham sân
Cần khôn vũ trụ sẵn cân
Trong ta cũng vậy tự lần giải phân
Bên ngoài sống cảnh nghĩa ân
Biết đời là thế mở tầng cảm giao
Trở về thanh tịnh mới mau
Trước sau như một lâu lâu giải phân
Mỗi căn mỗi phước mỗi phần
Cao tầng tự tiến thấp tầng tự đi
Học rồi lại phải dự thi
Học hoài mới tiến học thì cảm giao
Cộng đồng khai triển muôn màu
Lần không đến đích kết tầu về quê
Biết mình học hỏi chữ Mê
Nay đà thức giác trở về Hư Không
Luân hồi nhiều kiếp nhiều vòng
Qui y chọn pháp tự tông tự đi
Hồi sinh thức giác học thì
Vô cùng tiến hóa uy nghi Đạo Đồi
Thanh bình tâm thức mở lời
Sửa tâm tự nguyện tùy nơi thực hành
Vạn linh giữ mối hóa sanh
Có đi có ở có hành đến nơi
Làm tuồng đào kép ở đời
Hạ màn xét rõ những lời thực chọn.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Hawaii, 30-07-1982

Cuộc Sống Trần Gian

Cuộc sống đời nay rất ngỗ ngang
Chon tình bộc phát tự tâm an
Giọng ca điệu luyện nơi trần thế
Học khổ học vui hát hát bàn
Cùng ai thỏ thẻ đôi hàng
Quý tâm tình cảm cảm an cảm hòa
Giọng ca tiếng hát thật thà
Ru Hồn tiến hóa chan hòa tình thương
Lý này lẽ nọ gieo gương
Giúp người tiến hóa tìm đường tự đi
Biết mình tâm thức sân si
Khổ mà không biết cũng vì miếng ăn
Thế gian nhiều lớp nhiều tầng
Phân ra giai cấp góp phần dựng xây
Từ trong cái cảnh tở thầy
Tranh nhau tiến hóa tâm này trí kia
Giành nhau mảnh đất ngoài bìa
Không lo tu sửa sớm khuya cực hình
Quên đi cuộc sống hành trình
Hát ca đủ thứ quên mình nợ duyên
Tạo ra cái cảnh buồn phiền
Đồng tiền dẫn dắt khó yên cõi lòng
Lắm khi sống cảnh phập phồng
Đường đi không rõ tréo tròng trách nhau
Trời ban nguyên lý nhiệm màu
Vía Hồn chung xác đối đầu cãi nhau

Tình duyên tạm bợ tạo sầu
Cơ Trời không hiểu không tào về quê
Học hành lý luận khen chê
Không mình đường đạo tạo quê cho mình
Cuộc đời tạm bợ hành trình
Học xong bài học chính mình phải tu
Tu là tu bỏ đừng ngu
Về nơi thanh nhẹ ngao du cõi Trời
Thực hành giao cảm hợp thời
Trời ban tình đẹp nơi nơi an hòa
Khai thông nguyên lý thật thà
Từ bi rộng mở chan hòa tình thương
Cảnh Trời thật sự dựa nương
Cảm thông nguyên lý yêu thương muôn loài
Tự mình thức giác lầm sai
Ăn năn sám hối hai vai gỡ lằn
Tu hành thức giác chuyên cần
Sống trong tình đẹp cân phân Đạo Đời
Qui nguyên tiến hóa hợp thời
Tâm linh khai triển đời đời yên vui
Thực hành cảm thức đạo mùi
Chung vui tự tiến rèn trui hoài hoài
Cảnh đời tạm bợ chẳng sai
Nay sanh mai tử tiến hoài sửa tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Bằng lòng tu học giữ tâm thanh nhàn
Vợ chồng chung sống bạc bòn
Cùng tu chánh pháp giải màn trước ô
Ngày đêm nguyện niệm Nam Mô
Thức tâm học hỏi tự vô cõi Trời

*Thương yêu sống động chẳng rời
Tình thương đạo đức nơi nơi an hòa.*

Lương Sĩ Hằng

Cuộc Sống Tâm Linh

*Cuộc sống tâm linh một kiếp người
Tự do phát triển lại càng tươi
Qui không thanh nhẹ Trời ban phước
Khó khổ do tâm tự khóc cười*

*Khóc cười thế cảnh đau thương động
Giải tỏa phiền ưu tự ước mong
Phước họa do mình tâm tự đạt
Qui nguyên giềng mối chẳng cơ còng
Cơ còng vì bởi lắm ước mong
Giải tỏa phiền ưu chẳng tréo tròn
Thẳng bước một đường ta tự tiến
Về Không thanh nhẹ chẳng còn mong
Ai giỏi ai tài ta không động
Vô sanh thức giác chẳng cầu mong
Sửa mình tận độ hơn sanh thức
Khó khổ bình tâm xét xét phân.*

Vĩ Kiên

Kiếp người

Xác người vật báu của Trời
Bao gồm muôn vật lập đời Tân Dân
Tham lam tạo cảnh nghĩa ân
Giành phần lợi lộc chẳng cần độ thân
Lắm khi bực tức bất hòa
Tiết ra độc khí khó hòa tha nhân
Tu hành giai cấp xét phân
Khi hòa thương giới giữ Hồn cạnh tranh
Chẳng còn giữ cốt em anh
Cảm thông không có thực hành cũng không
Bày ra luận điệu lòng vòng
Phá đời phá đạo viễn vông suốt đời
Chẳng còn tiến hóa hợp thời
Học đi học lại học nơi ngu khờ
Cuối cùng lãnh chức bơ vơ
Cha con cũng phải đến giờ rã tan
Cùng ai lý luận bạc bàn
Giám Hồn giam vía khó an khó hòa
Tình người lại có tình ta
Sao không tu tiến tự hòa tự thắng
Bày ra những chuyện khó khăn
Tâm thân bất ổn ở ăn bất hòa
Gia đình chồng vợ chung nhà
Tâm hồn nóng nảy khó hòa khó yên
Cuộc đời đầy động triền miên
Khổ hành chẳng đạt tạo phiền nội tâm
Chuyện mình chẳng sửa lại ngâm
Tìm ra chuyện họ để tâm làm gì

Thực hành chẳng có khó thi
Sóng nhồi liên tiếp khó đi trên đường
Vạn linh tiến hóa chẳng lường
Trời ban tình tiết yêu thương thanh hòa
Càng tu xét rõ tình ta
Trong ngoài như một chan hòa tình thương
Nằm trong nguyên lý mở đường
Thâm tâm an định yêu thương muôn loài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Chiếu ban tình đẹp rõ ngai Cha Trời
Tình thương tái hiện nơi nơi
Luật hành sanh tử nghỉ ngơi điều hòa
Cần khôn qui một chung nhà
Xác thân khối óc tạo ra nhiều điều
Từ thời động loạn đến siêu
Nhơn tình cảm thức những điều dở hay
Tình đời tâm đạo vui say
Dịp may sáng chói ngày ngày tiến thân
Làm người trung tín tối cần
Thực hành trật tự góp phần dựng xây
Chẳng còn luận thuyết mưa mây
Thanh bình tự thức ngày ngày đối trao
Vạn linh khai triển sắc màu
Diễn quang tràn ngập trước sau dung hòa
Chẳng còn phân luận tâm ma
Lui về thực chất vượt qua khổ nản
Ngày nay thanh tịnh bạc bàn
Ngày mai ngộ nạn tâm an thực hành.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Tây Đức, 01-1990

Kiếp Người

*Kiếp người không thật bạn ơi
Giữ Hồn tu tiến nơi nơi an toàn
Đạo tâm khai triển nhiều màn
Rõ hình rõ bóng rõ đàng ta đi
Chẳng cần tập tụng nghĩ suy
Hồn nhiên tiến hóa tùy nghi thực hành
Hồn tri nguyên lý đạo màu
Thanh thanh nhẹ nhẹ đành rành trao tâm
Xuất Hồn thức giải siêu âm
Nguyên năng sẵn có ngấm ngấm bên trong
Chẳng cần trong ước ngoài mong
Từ bi rộng mở thông dong Đạo Đồi
Xét mình tu học thành thời
Ơn Trời ban xuống thặng hoa đẹp tình
Cùng chung nguyên lý cùng nhà
An nhàn vui sống chan hòa thương yêu.*

Lương Sĩ Hằng

Kiếp Người

*Làm người tâm ruột lại bỏ quên
Đức tính thương yêu chẳng vững bền
Tạo loạn không hay đầy cực nhọc
Tranh đua thua lỗ lại tiếc rên.*

*Tiếc rên vì mất căn nền
Thần kinh không ổn lại quên gốc nguồn
Xác thân tạm bợ làm tuồng
Hát xong bài hát trần trường về quê
Thân Hồn đau đớn hôn mê
Lầm đường lạc lối chán chê luật Trời
Chạy theo tham dục ở đời
Chôn vùi tâm thức nơi nơi bất hòa
Tưởng lầm là nước của ta
Bản thân bất ổn vậy hòa với ai
Chạy theo thế sự tranh tài
Miệt mài đau khổ trôi hoài giữa sông
Cầu xin phát nguyện góp công
Đâu dè luật đạo lòng vòng khó mình
Chạy theo thế sự nhờn tình
Tạo phần mê chấp khó mình luật Trời
Đến khi cũng phải hết thời
Tâm hồn tan rã khó vơi ý sầu
Cần khôn vũ trụ cơ cầu
Nhiệm mầu ban rải kết tâu về quê
Sóng nhồi trở lại chán chê*

Bơ vơ tại thế khó về đến nơi
Vui buồn cũng lại gắng xoi
Rước phần ô trược tạo nơi bất hòa
Ruột thời chứa đựng thân ma
Lên men hôi thối tiết ra cực hình
Đi đi lại lại một mình
Bên trong kích động hành trình khó cam
Cũng vì bản chất lấm than
Khó mà thanh tịnh khó am nội tình
Đến đây thấy rõ thân hình
Cần khôn qui định do mình đảo điên
Bệnh thì khó trị lại phiền
Tâm Hồn ô trược khó yên khó hòa
Xét người lại rõ tình ta
Xét Hồn thì phải vượt qua cảnh đời
Tu hành trật tự hợp thời
Giải mê phá chấp tạo nơi an toàn
Dù cho thế sự nắng mưa
Trở về chơn thức thích ưa luật Trời
Nằm lòng nhơn quả không rời
Sửa mình tiến hóa đời đời yên vui.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Uberlingen, Nussdorf, 10-02-1990

Địa Ngục Trần Gian

*Xác thân địa ngục đó bạn ơi
Giám Hồn giam vía tự la Trời
Làm người ai biết mình đang bị
Khổ cực trần ai cảm thức thời.*

*Thức thời than thở khắp nơi nơi
Chẳng biết làm sao được nghỉ ngơi
Bực bội kêu la cùng khắp xứ
Ai thương ai khổ cũng do Trời.*

*Do Trời đặt luật ăn ngủ xơi
Ban bố tình thương chẳng xa rời
Sanh trụ hoại diệt tình giao cảm
Thực hành tâm dục chẳng buông rời.*

*Buông rời vì sợ thân thiếu thốn
Đâu dè tâm dạ đã tự chôn
Tranh chấp hướng về nơi động loạn
Cô lập tâm thân khổ dập dồn.*

*Dập dồn gán tưởng tưởng mình khôn
Trần thế đảo điên mất Vía Hồn
Phục vụ đâu dè tâm phá hoại
Tội hành thân xác chẳng còn khôn.*

*Còn khôn luận điều trí mớ Hồn
Chẳng biết thân tâm chẳng biết Hồn
Gieo khổ tự gặt phần thiếu trí
Tiểu nhân tự hại chẳng sanh tồn.*

*Sanh tồn tự thức trí tự ôn
Bàỉ vở châu thân vẫn sống còn
Xem cảnh xét người gia loạn động
Trần gian địa ngục vẫn sanh tồn.*

*Lương Sĩ Hằng
Tây Đức, 01-1990*

Thiên Đàng Địa Ngục

Thiên đàng địa ngục ở nơi ta
Tâm sáng là ta ở thiên đàng
Si mê phải bị giam vào ngục
Phải ráng mà tu mới được ra
Không phải ăn chay mà thành Phật
Đừng cho ăn mặn biến thành ma
Chay mặn giữ tròn đường trung đạo
Sống hòa hơn thế mới là hòa
Hoa Sen thơm ngát dâng Trời Phật
Tịnh độ an lành xứ Phật thăng
Công phu tinh tấn ngày đêm tịnh
Báo hiếu Mẹ Cha tỏ đức âm
Sinh diệt không ngoài câu niệm Phật
Bình an trụ đánh mới là ngoan
Trí huệ khai minh đường tu đạo
Địa ngục rời xa đáo Trời Tây
Tây Phương đất quý cho người đạo
Thoát khổ trầm luân của cõi đời
Hãy tránh đi đường ma quỷ tạo
Ngày sau khỏi bị khóc và than
Ráng giữ thân tâm cho toàn hảo
Bền lòng tu niệm mới về ngôi
Đất lành ban phát do nguồn Đạo
Sống khoẻ ngàn năm chẳng sướng sao
Sao không tu đạo tránh đường mê
Để Tổ Thầy vui khỏi nhọc lòng

*Khuyên đi nhủ lại bao lần mệt
Địa ngục thiên đàng tự chọn đi
Quyết định qui y thì chớ nệ
Ráng công hành pháp thoát đường mê
Vui cùng Trời Phật vui không mệt
Vui chốn nhơn gian mệt lắm ghen.*

KỆ:

*Sống đạo đừng nên sống thấp hèn
Vui đời vui đạo tự hành theo
Cụ Tư Thầy Tám đường minh triết
Cõi sáng thiên đàng tự vượt lên.*

*Lương Vĩ Kiên
Montréal, 24-08-2000*

Thăng Trầm Cõi Thế

Xác thân cặn bã thanh quang
Muôn chiều qui một tạo an tạo hòa
Trong ngoài hiểu được thấy ta
Khả năng sẵn có chan hòa quý thương
Bên trong đủ lối đủ đường
Bên ngoài cũng vậy khai đường tự đi
Cơ hình tạng phủ đã ghi
Nguyên năng thanh nhẹ tự truy tự hòa
Tình đời tình đạo phân qua
Cần khôn qui một chuyển ra thực hành
Cảnh đời kích động cạnh tranh
Chơn tâm không có lại sanh đủ điều
Từ đời loạn động đến siêu
Đều giam trong thức tạo nhiều loạn tâm
Lắm khi tự cảm thì thầm
Không bờ không bến không tầm được chi
Tự mình phải xét phải suy
Qui về nội thức tâm thì đạt an
Bình tâm học hỏi bạc bàn
Do đâu mà có ta đang truy tầm
Cộng đồng siêu lý diệu thâm
Tâm ta tâm họ tâm tầm nguyên lai
Do đâu đã khéo an bài
Người không muốn chết lại đầy tâm thân
Hướng ngoài lão đảo bần thần
Nghĩa ân tạm bợ khó phân xử hòa

Bên trong loạn động thân ma
Không còn trật tự hát la om sòm
Quên đi thể xác phần Hồn
Bất cần trật tự ác ôn giết mình
Nói năng lý luận chơn tình
Miệng mang chất độc giết mình không hay
Đâu dè thiên hạ đã bày
Ăn vô sanh bệnh ngày ngày nặng thêm
Nằm lòng tham thực đêm đêm
Tiết ra độc chất khó êm khó hòa
Xác thân khối óc ta bà
Bày ra đủ thứ khó hòa nội tâm
Vận hành luật đã khai tâm
Lục phủ ngũ tạng âm dương điều hòa
Thực hành học hỏi gần xa
Ăn vô hít thở cho ra cỗi trần
Xác Hồn thanh lọc lần lần
Từ không đến có đi lần đến không
Bên ngoài cảm thức bên trong
Xác thân bệnh hoạn mới tòng Thiên Cơ
Tử sanh sanh tử nhiều giờ
Đổi thay thay đổi tùy cơ thực hành
Luật đà ban bố đành rành
Sanh trụ hoại diệt hồi sanh rõ ràng
Ăn vô nhai nuốt bực bần
Bốn mươi nhịp độ chuyển sang tạng tỳ
Đến đây khai triển tùy nghi
Quên đi thù hận sân si chẳng còn
Tiến theo nguyên lý đường mòn
Non già đường ruột sống còn hồi sinh

Thực hành khai triển hành trình
Kết thành máu sống khai minh Đạo Đồi
Đến đây cảm thấy tình Trời
Không bao giờ bỏ không rời các con
Khí thanh ban bố nỉ non
Trong ngoài đồng nhịp vuông tròn dựng xây
Triển khai tâm thức hằng ngày
Cảm thông nội tạng đang say tình đời
Ngon ông cũng đã hết thời
Không sai giải tỏa được lời độ tha
Bắt cầu nhịn nhục thứ tha
Tìm ra lối thoát vượt qua non già
Toàn thân bộ ruột phân qua
Nhiệm vụ trọng trách cố mà thực thi
Đâu dè tích trữ nhiều kỳ
Ô trược bế tắc dự thi hoài hoài
Bất thông trở lại học bài
Xác thân bệnh hoạn ngày ngày lo âu
Đâu là bến giác bến tà
Đâu là cơ cấu Trời trao cho Hồn
Xác thân tằm tối ác ôn
Dời theo đường dục sanh tồn mất luôn
Đấu tranh chẳng bỏ chẳng buông
Chạy theo động loạn cuống cuồng nội tâm
Sanh tồn nguyên lý diệu thâm
Nay đà thức giác giữ tâm thanh hòa
Trước mắt sẵn có ly trà
Từ đâu đã đến lập hòa với ta
Âm thầm tự nghiệm suy ra
Ngũ hành cấu trúc mặng mà hòa tan

Uống vô chẳng có bàng hoàng
Các nơi sống động tình ban tràn đầy
Cần khôn vũ trụ xưa nay
Trà ngon một tách tỉnh say Đạo Đồi
Thức tâm trực nhớ hợp thời
Vận hành trong luật do Trời ân ban
Lệ rơi cảm thức đôi hàng
Mừng thầm mừng đã sống an tình Trời
Chẳng còn méo mó chơn lời
Lui về thực chất nơi nơi cảm hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Qui về một mối chan hòa tình thương
Xem đời thủy điển dựa nương
Thanh thanh trước trước gieo gương thế trần
Tạo đường gia kế nghĩa ân
Mọi đường vừa phải tiến gần với nhau
Cùng chung xây dựng trước sau
Kẻ mau người chậm vẫn trao đổi tình
Đi đi lại lại một mình
Ly trà cũng vậy kết tình độ đời
Tiến thẳng giải tỏa hợp thời
Lọc phần ô trước nơi nơi an toàn
Thực hành sáng suốt tâm an
Sửa mình là chánh mọi đàng yên vui
Tự mình thức giác rèn trui
An vui thanh tịnh chung vui với trà
Tự mình thức giác xuất ra
Trà tiên sẵn có chan qua đổi tình
Qui hồi nguyên lý tâm linh
Gieo duyên khắp xứ tỏ tình sáng ban

Cần khôn vũ trụ khai màn
Giúp Hồn tiến hóa khai đường tự đi
Thần kinh khối óc chuyển ghi
Thức Hồn tự thức tự trong Chơn Hồn
Cảnh đời ly tán dập dồn
Màu nào sắc nấy vẫn tôn luật Trời
Trong không mà có tạm thời
Đến đây học hỏi tự rời ra đi
Cảnh đời là bãi trường thi
Học xong bài học tùy nghi tiến hành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Trễ tàu phải thức sớm hành đến nơi
Chung trà phảng phất nơi nơi
Thi thơ thánh thót dự nơi thanh bình
Tâm thân duyên nghiệp hành trình
Hướng về thanh nhẹ do mình dựng xây
Thanh quang vốn cảnh vui vầy
Trở về trật tự tâm này đạt an
Chuyển khuynh đạo pháp bạc bàn
Giải mê phá chấp tâm an đời đời
Tự mình thức giác xa rời
Chẳng còn loạn động tạo nơi lu mờ
Bình tâm cảm thức Thiên Cơ
Nằm trong nguyên lý tóc tơ thực hành
Điển quang ban chiếu hóa sanh
Tâm thành tự đạt thực hành đến nơi
Thương yêu chẳng muốn xa rời
Trời cao bể rộng tạo nơi dung hòa
Tình người sánh tợ tình ta
Chan hòa sống động vượt qua Đạo Đồi

Chon tu cảm thức hợp thời
Dưỡng phần thanh nhẹ tự rời tham sân
Thực hành khai triển cao tăng
Ngồi đây hiểu đó lần lần đạt thông
Bền lòng cảm thức lý công
Cùng chung khai triển mở vòng độ tha
Bắt tay làm việc chung nhà
Của Trời rõ rệt ta hòa sửa tâm
Thương yêu tha thứ mừng thầm
Chuyển về chon trạng tự thầm sửa tu
Biết mình đã bị mê mù
Tâm thân không biết khó tu khó hòa
Từ trong huyền bí diễn ra
Khoa học cởi mở thật thà thương yêu
Cảm mình nguyên lý hiểu nhiều
Tâm Hồn thanh nhẹ đạt siêu đạt hòa
Tình Trời cấu trúc trong ta
Khai tâm mở trí vượt qua khổ nạn
Thương yêu vui đẹp bạc bàn
Trong người đầy đủ tâm an vận hành
Ức niên cấu trúc đạt thành
Tu tâm khám phá ngọn ngành sáng ban
Thế gian cho đến thiên đàng
Trong ta có sẵn khai màn tự đi
Chẳng còn loạn động thị phi
Lui về thực chất tự ghi tiến lần
Nhơn sinh mỗi phước mỗi phần
Thực thi chon pháp lần lần tiến lên
Trở về căn bản đạo nền
Dâng Trời dâng Phật bỏ quên hận thù

Trở về lọc ruột giải mù
Ruột là nguồn rễ thân tu tại trần
Hút vào độc chất phát phân
Tìm gan thận trước khó phân Đạo Đồi
Vô Vi khai triển hợp thời
Huyền Bí thức giác lập đời Tân Dân
Thực hành thanh lọc góp phần
Nói ra lợi hại tối cần sửa tu
Tránh đi bệnh hoạn mê mù
Thế giới lắm phải khó tu khó hòa
Giáng trần học luật tình Cha
Tình vi sống động chan hòa ân ban
Minh tâm kiến tánh bạc bàn
Ai ai cũng có ngàn vàng trong tâm
Nằm trong nguyên lý diệu thâm
Tâm đường bổ khuyết dương âm điều hòa
Lý đời chết bảy còn ba
Tâm ta thức giấc tự hòa giải mê
Chuyện đời lắm chuyện ê chề
Vô Vi cũng vậy cũng pha lắm tuồng
Giải thông đủ thứ về nguồn
Ly trà chung uống cưỡng cưỡng sửa tâm

Hát ba lần:

Chung nhau tự thức siêu cường
Tâm thân sẵn có yêu thương muôn loài.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Gánh Nặng Trần Gian

Thầy ôm gánh nặng trần gian
Thực hành phục vụ vượt sang Đạo Đời
Lo tu tiến hóa hợp thời
Gắng liền Trời Phật đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Trong tu có tiến vui vầy cảm giao
Tình thương ban rải đổi trao
Trong không mà có bước vào càn khôn
Tình đời đen bạc ác ôn
Giết nhau không kể Vía Hồn Trời ban
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng
Trần đầy uất khí bàng hoàng nội tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Đại Bi ban chiếu tự thắm nhận thôi
Chẳng còn lý luận sang tồi
Về ngôi thanh nhẹ tái hồi đường tu
Thực hành thanh tịnh như ngu
Mặc ai tranh chấp vẫn tu vẫn hòa
Dù cho nguyên khí gần xa
Trời ban tình đẹp vẫn là quý thương
Chuyên tu tự mở tâm đường
Yêu thương muôn loại gieo gương thế trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Giải phần mê chấp lần lần tiến lên
Cõi Trời có sẵn đạo nền
Qui y Phật Pháp tự quên thế tình

*Thực hành tự giác tự mình
Hành trình mở rộng hướng khuynh Phật Trời*

*Quý thương, Vĩ Kiên Lương Sĩ Hằng
17-06-2002*

Một Kiếp Đam Mê

*Hồn ôm lấy xác sống đam mê
Tình tứ đau thương chẳng muốn về
Động loạn muôn chiều tâm chẳng thức
Tự hành tự hại thuyết đam mê*

*Ôm đời đau khổ muôn bề
Biết đâu là cảnh hương quê của Hồn
Chuyện đời thay đổi dập dồn
Chạy theo loạn động khó tìm khó sanh
Rơi vào trong cảnh em anh
Học bài dâm dục đua tranh chẳng bền
Đau thương bệnh hoạn lại rên
Đam mê một kiếp tạo niềm khổ đau
Xác Hồn sẵn có nhiệm màu
Sao không tự thức giải sầu giải mê
Vía Hồn sống cảnh bơ vơ
Mất phần thanh tịnh tạo mê tại trần.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Duyên Đạo

Duyên Trời tâm đạo quý tâm linh
Duyên nợ trần gian cũng tại mình
Kích động Chơn Hồn nay thức giác
Giải thông duyên nợ tự mình mình
Giải thông qui hội hành trình
Cảm minh Thiên Địa do mình dựng xây
Tu hành khai mở đổi thay
Trì tâm thực hiện dịp may vẫn còn
Một lòng tiến hóa sắc son
Giải mê phá chấp chẳng còn si mê
Tâm linh hướng trở lộn về
Vô sanh tự giác thực quê của Hồn
Từ bi khai mở sanh tồn
Ác ôn biến mất chẳng còn si mê
Cùng chung qui hội hướng về
Quê hương xứ Phật mãi mê thức Hồn
Cùng chung tu học sanh tồn
Cộng đồng khai triển giúp Hồn tiến thẳng
Chẳng còn nuôi dưỡng khó khăn
Hòa đồng minh triết ở ăn điều hòa
Thương yêu giải mở thứ tha
Vượt qua loạn động thiết tha độ đời
Bình tâm học hỏi chơn lời
Trời cao quang chiếu đời đời dựng xây

Chung vui sum họp tạo may
Lui về thực chất đổi thay thế tình.

Lương Sĩ Hằng
Mainaschaff, 09-06-1992

Duyên Hành Ngộ

GẶP nhau trong cõi động giao duyên
THẦY chuyển tâm linh giải nỗi phiền
VĨ đại bầu trời quang chiếu rọi
KIÊN trì thanh tịnh tái hợp duyên
HOA sen thanh đẹp khai tâm đạo
TÌNH vẹn tình duyên đã ước ao
THƯƠNG nhớ đời đời tâm nguyện tiến
NỞ tâm tươi đẹp ý hòa cao
ĐẠO hạnh nơi tâm chuyển phát liền
ĐỨC thường gieo rắc rõ tiền duyên
TRIỀN giao đường đạo tâm duy thức
MIÊN giác tỉnh say ngộ pháp huyền
TÂM Không ngộ đạo lý thâm sâu
CON nhớ Cha Trời vượt bể dâu
GHI khắc tâm can tâm ngộ đạo
NHỚ Thầy nhớ bạn ý không sầu.

Lương Sĩ Hằng
Dallas, 15-07-1981

Bé Tám

Răng em chưa mọc anh ơi
Nói năng thanh nhẹ do Trời ân ban
Thế gian lại tặng hai hàm
Qua loa độ nhứt cảm an cảm hòa
Tình thương thay đổi mặn mà
Nam phụ lão ấu chan hòa nhớ nhung
Thương em dẫn lý vô cùng
Giúp người thanh nhẹ tự vùng đứng lên
Cảm thông Thiên Giới đạo nền
Từ không đã đến rõ nền Hư Không
Biết mình cảm thức ngoài trong
Đâu đâu cũng đẹp cũng mong được về
Tự rời tách bến chấp mê
Cùng Cha điều luyện hương quê trong lòng
Thương yêu tha thứ tham tòng
Cùng chung sanh hoạt nối vòng tình thương
Thực hành thật sự gieo gương
Em vui em hưởng em thương mọi người
Phì phà ướm nở nụ cười
Không răng lúc đến về Trời cũng không.

Bé Tám
06-05-1989

Thầy Về

*Hò ơi ! Trông đợi Thầy về
Hai Không mở cổng ngự ngay cốc Thầy
Tình người bạn đạo vui say
Tâm mừng vui nhận, hò ơi !
Tâm mừng vui nhận đổi thay vui cười*

*Hò ơi ! Cảm mến người người
Về đây dọn dẹp đổi thay khí Trời
Tập trung khai triển hợp thời
Vui say mùi đạo, hò ơi !
Vui say mùi đạo mở lời nhủ khuyên*

*Hò ơi ! Tái hợp tiền duyên
Người người hoan lạc rõ miền Đại La
Tình Trời sánh tợ tình Cha
Thương yêu tha thứ, hò ơi !
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương*

*Hò ơi ! Bản lĩnh như gương
Khai tâm mở trí yêu thương độ hành
Tự mình khai thức thực hành
Mỗi ngày hai cử, hò ơi !
Mỗi ngày hai cử thực hành pháp môn*

*Hò ơi ! Vạn lý sanh tồn
Hồn khôn Hồn tiến Hồn ôn học bài
Chung lo dọn dẹp hằng ngày*

Cùng chung huynh đệ, hò ơi !
Cùng chung huynh đệ an bài nội tâm

Hò ơi ! Huynh đệ uyên thâm
Tâm ta tâm họ tâm tầm đường đi
Chẳng còn lý luận khinh khi
Tình thương đạo đức, hò ơi !
Tình thương đạo đức tâm thì đạt an

Hò ơi ! Huynh đệ bạc bòn
Khai thông trí tuệ khai màn đạo tâm
Qui về một mối uyên thâm
Tâm tầm chơn thức, hò ơi !
Tâm tầm chơn thức siêu âm Đạo Đồi

Hò ơi ! Huynh đệ nơi nơi
Về đây học hỏi tự rời tham sân
Tình Thầy tình bạn nghĩa ân
Cùng chung thức giác, hò ơi !
Cùng chung thức giác ân cần dựng xây

Hò ơi ! Chung sống vui say
Ngày ngày thuyết giảng dịp may vẫn còn
Khai thông cảm thức đường mòn
Bề Trên ân độ, hò ơi !
Bề Trên ân độ vẫn còn trợ trợ

Hò ơi ! Khai triển giấc giờ
Cảm thông Thiên Địa giấc mơ chẳng còn
Tự mình khai triển nỉ non

*Con đường vạch sẵn, hò ơi !
Con đường vạch sẵn thẳng đường ta đi*

*Hò ơi ! Chẳng ngại chẳng nghi
Trì tâm thực hiện dự thi trường đời
Thầy ban đủ lý đủ lời
Hành trang sẵn có, hò ơi !
Hành trang sẵn có sẵn sàng tự đi*

*Hò ơi ! Uyển chuyển dự thi
Trí tâm thanh tịnh chẳng nghi chẳng ngờ
Tự mình dẹp bỏ giấc mơ
Tâm linh khai triển, hò ơi !
Tâm linh khai triển Thiên Cơ hữu hình*

*Hò ơi ! Tiến hóa do mình
Trì tâm học hỏi hành trình Trời ban
Điển thanh khai triển phát quang
Tâm an thanh tịnh, hò ơi !
Tâm an thanh tịnh vượt ngang Đạo Đời*

*Hò ơi ! Thức giác hợp thời
Trời cao bể rộng mở lời nhủ khuyên
Khuyên người tái hợp tiền duyên
Công phu tu tiếp, hò ơi !
Công phu tu tiếp tạo yên tạo hòa*

*Hò ơi ! Điển giới thật thà
Trì tâm thanh tịnh tự hòa Hư Không
Tham thiền nhập định hóa công*

*Trong không mà có, hò ơi !
Trong không mà có giải vòng ước mơ*

*Hò ơi ! Giải tỏa u ơ
Thầy về hỗ trợ điển cơ thực hành
Hương về nguồn cội thanh thanh
Tâm không động loạn, hò ơi !
Tâm không động loạn thực hành đến nơi*

*Hò ơi ! Nguyên lý của Trời
Bao la lớn rộng hợp thời tiến thẳng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Chồng tu vợ giúp, hò ơi !
Chồng tu vợ giúp ở ăn điều hòa*

*Hò ơi ! Khai triển thật thà
Vượt qua tai nạn tự hòa chơn tâm
Lý Trời quả thật diệu thâm
Tâm đường tự thức, hò ơi !
Tâm đường tự thức giữ tâm thanh hòa*

*Hò ơi ! Giải bỏ ý ma
Thần kinh mạnh mẽ chan hòa tình thương
Trì tâm khai lối mở đường
Tâm mình đời đạo, hò ơi !
Tâm mình đời đạo tự lường tự đi*

*Hò ơi ! Đạo ở trong ni
Trì tâm thực hiện đạt thì quán thông
Cảm mình rõ rệt tự phòng*

*Chẳng còn mê chấp, hò ơi !
Chẳng còn mê chấp thông dong Đạo Đồi*

*Hò ơi ! Khai mở ý lời
Bền tâm thực hiện về Trời nay mai
Điển tâm hướng thượng chẳng sai
Hai vai thanh nhẹ, hò ơi !
Hai vai thanh nhẹ tiến hoài không ngưng*

*Hò ơi ! Cảm thức tự mừng
Vui say đời đạo cảm ứng luật Trời
Chẳng còn đợi thỉnh với mời
Tự mình thực hiện, hò ơi !
Tự mình thực hiện những lời Thầy ban*

*Hò ơi ! Tránh cảnh miên man
Tự do khai triển dọn đàng tự đi
Bền tâm nhịn nhục dự thi
Điện năng sẵn có, hò ơi !
Điện năng sẵn có tự truy tự lùng*

*Hò ơi ! Thiên cảnh vô cùng
Tu hành tiến hóa tự vùng đứng lên
Độ đời cảm thức bên trên
Nền cao tận độ, hò ơi !
Nền cao tận độ tự quên tranh giành*

*Hò ơi ! Khai mở thực hành
Đến nơi đánh lễ điển thanh điển hòa
Ý Trời quán độ chung nhà*

*Độ tha tại thế, hò ơi !
Độ tha tại thế chung hòa tiến lên*

*Hò ơi ! Sẵn có đạo nền
Quên đi thế sự tự nên đạt thành
Chẳng còn lý luận đấu tranh
Thanh thanh diệu diệu, hò ơi !
Thanh thanh diệu diệu lưu manh làm gì?*

*Hò ơi ! Cảm thức dự thi
Trần đầy nhịn nhục tâm ghi điều lành
Cơ tầng khai triển lại nhanh
Thành tâm tận độ, hò ơi !
Thành tâm tận độ điển thanh điển từ*

*Hò ơi ! Ảnh hưởng người người
Lui về thanh tịnh chung cười nở hoa
Đó là nguyên lý thật thà
Vui say mùi đạo, hò ơi !
Vui say mùi đạo chan hòa khí thanh*

*Hò ơi ! Tự giác thực hành
Hành cho trúng đích sử xanh chẳng còn
Một lòng một dạ sắt son
Thực hành chơn chánh, hò ơi !
Thực hành chơn chánh hợp sanh ý Trời*

*Hò ơi ! Cảm thức nơi nơi
Đời là tạm cảnh chơi vui tạo sầu
Tu hành khai triển nhiệm màu*

*Trong không mà có, hò ơi !
Trong không mà có rõ tàu về quê*

*Hò ơi ! Chẳng có chán chê
Quê ta sẵn có ta về hưởng thôi
Thế gian đi đứng lại ngồi
Tranh đua cướp giật, hò ơi !
Tranh đua cướp giật mưu cầu ý tham*

*Hò ơi ! Tự thức chẳng làm
Ý tâm thanh nhẹ tự am nội tình
Càng tu càng tiến càng minh
Nội tình xinh đẹp, hò ơi !
Nội tình xinh đẹp chuyển khuynh về Trời*

*Hò ơi ! Chuyển tiếp hợp thời
Tâm linh cõi mở đời đời dựng xây
Chẳng còn ý niệm đổi thay
Tu hành tinh tấn, hò ơi !
Tu hành tinh tấn đổi thay tình đời*

*Hò ơi ! Ý nguyện thành thời
Trời cao tận độ mở lời nhủ khuyên
Khuyên đời tự sống mới yên
Về nơi thanh tịnh, hò ơi !
Về nơi thanh tịnh tự xuyên Đạo Đời*

*Hò ơi ! Khai mở lý lời
Độ tha tại thế rõ Trời trong tâm
Chẳng còn nịnh bợ hát ngâm*

*Đến không cũng phải, hò ơi !
Đến không cũng phải tự tâm về không*

*Hò ơi ! Chẳng có lòng vòng
Truy ra chơn lý thông dong Đạo Đồi
Khai thông đồng nhịp hợp thời
Trì tâm khai mở, hò ơi !
Trì tâm khai mở đời đời tiến thân*

*Hò ơi ! Thanh nhẹ ý lời
Bình tâm học hỏi tự vui lòng sâu
Chẳng còn mưu định cơ cầu
Hướng thanh đạt pháp, hò ơi !
Hướng thanh đạt pháp nhiệm màu quang khai*

*Hò ơi ! Chẳng có ai tài
Thầy ban chơn thức tiến hoài không ngưng
Chẳng còn lý luận lừng khừng
Trí tâm khai triển, hò ơi !
Trí tâm khai triển tiến từng phút giây*

*Hò ơi ! Hoàn cảnh là Thầy
Dạy cho hiểu đạo ngày ngày sửa tu
Chẳng còn khờ dại thêm ngu
Tu cho đắc đạo, hò ơi !
Tu cho đắc đạo đối trao thiên tình*

*Hò ơi ! Khai triển một mình
Thành công ảnh hưởng hành trình độ tha
Trở về thực chất thực thà*

*Minh tâm kiến tánh, hò ơi !
Minh tâm kiến tánh trải qua Đạo Đồi.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Hai Không, 21-11-1990*

Thầy Đi

*Thầy đi để lại pháp tràng
Con vui thực hiện đàng hoàng hơn xưa
Sống tu có giấc có giờ
Bình tâm học hỏi Thiên Cơ hữu tình
Dẫn thân hành đạo một mình
Hòa đồng tự thức cảm minh luật Trời
Tâm Hồn sáng suốt nhớ Trời
Quán thông thực hiện những lời chơn ngôn
Thành tâm tiến hóa ôn tồn
Dở hay tự thức chẳng còn si mê
Dồi mài tiến triển hướng về
Vô sanh bất diệt bối bệ chẳng còn
Đường đi sẵn có đường mòn
Thiệt thà tiến hóa chẳng còn bơ vơ.*

Quý thương, Lương Sĩ Hằng

Thầy Trò Cùng Đi

*Đi hoài trong trận dự thi
Cần khôn không khó tự phi tự vào
Chẳng còn loạn động ước ao
Cùng đi mới thấy nơi nào đạt an
Cùng đi cùng thức cùng bàn
Qui về một mối đàng hoàng hơn xưa
Tự mình sáng suốt khai vừa
Đường đi rộng mở lại ưa luật Trời
Cảm thương quý mến nơi nơi
Tình thương sống động thành thời vui hòa
Chúng ta tiến hóa thật thà
Thầy trò cùng học cùng qua cảnh đời
Vui say ý đạo không lời
Bình tâm học hỏi hợp thời tiến thân
Chẳng còn nuôi dưỡng khó khăn
Thầy trò cùng học cùng ăn khí Trời.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng
Phi trường Orlando, 13-10-1994*

Tôi Sống Mãi

*Lúc nào cũng sống trong lòng
Nhớ tôi phát triển tự phòng tự tu
Cảm như đang ở dưới dù
Tình thương bảo bọc trùng tu hoài hoài
Dù cho đêm ngắn hay dài
Giữ tâm thanh tịnh tiến hoài không ngưng
Tôi người chẳng phải người dung
Cùng chung sống động tiến từng phút giây
Thương yêu cảm thức vui vầy
Vui say đời đạo tâm này cảm an
Say sưa tự thức bạc bàn
Sửa sai tiến hoá đàng hoàng hơn xưa
Không sanh không tử không thừa
Tình người cao đẹp mãi ưa luật Trời
Nhớ tôi tiến hóa hợp thời
Tôi còn sống mãi trong đời thương yêu.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên, 01-1996*

Dâng Lên Thầy

Dâng lên Thầy lòng quý thương yêu
Dâng lên Thầy tâm tu thanh nhẹ
Dâng lên Thầy trí mở tâm yên
Dâng lên Thầy tình xuyên các giới
Dâng lên Thầy nhập định hiểu trung
Dâng lên Thầy bao dung tình đạo
Dâng lên Thầy thấp cao cộng hưởng
Dâng lên Thầy đường tu phát triển
Dâng lên Thầy nguyện vọng khai thông
Dâng lên Thầy âm thầm tự tại
Dâng lên Thầy mãi mãi không quên
Dâng lên Thầy Bề Trên chứng kiến
Dâng lên Thầy tự kiến đạo tâm
Dâng lên Thầy âm thầm đặc pháp
Dâng lên Thầy tự ráp thành thơ
Dâng lên Thầy thiên cơ xây dựng
Dâng lên Thầy mối đạo tình thương
Dâng lên Thầy mảnh gương tận độ
Dâng lên Thầy Nam Mô dứt khoát
Dâng lên Thầy man mác tình thương
Dâng lên Thầy trên đường tiến hóa
Dâng lên Thầy công quả xinh tươi
Dâng lên Thầy thực hành tâm đạo
Dâng lên Thầy diện mạo Trời ban
Dâng lên Thầy Thiên Đàng tự giác
Dâng lên Thầy cát bụi về không
Dâng lên Thầy một lòng tu tiến
Dâng lên Thầy quyến luyến tình thương

*Dâng lên Thầy mỗi tình chất phác
Dâng lên Thầy khiêm nhường tu tiến.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng
Olympia, 22-08-1998*

Thăm Cốc Của Thầy

*Ta về thăm cốc của Thầy
Thanh cao tốt đẹp Thầy xây tình người
Đến nơi tự thấy nụ cười
Vui hòa tốt đẹp tình Trời chiếu ban
Chung vui bạn đạo hai hàng
Cùng vui hát xướng nở nang tình người
Vỗ tay tương ngộ người người
Tình thương sống động vui tươi niệm hành
Hưởng luồng thanh điển diệu thanh
Xung quanh hoa nở đón anh em hòa
Tình thương sâu sắc thật thà
Nhớ người xây dựng ta hòa thương yêu
Năm lòng nguyên lý thật siêu
Bé vui Bé hát Bé yêu mọi người
Tình Trời quả thật đẹp tươi
Cùng chung xây dựng cùng người sống chung.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Hai Không, 1998*

Nhớ Thương

Nhớ thương thương nhớ bạn hiền
Mỗi người một cảnh một niềm nhớ nhung
Tình thương quảng đại bao dung
Thương yêu vô tận nào nùng nội tâm
Dựng xây xây dựng khóc thầm
Tâm Đồi tâm Đạo siêu âm cảm hòa
Thức tâm chẳng ngại đường xa
Viếng thăm các cấp tâm hòa với tâm
Chỉ cho tự giải sai lầm
Luyện tâm học nhẫn tự tầm đường đi
Lời vàng tiếng ngọc tự ghi
Hành cho thành Đạo tâm thì mới an
Huynh huynh đệ đệ luận bàn
Giải mê giải trược mở màn tự tu
Biết mình giáng thế học ngu
Qui vào tâm thức vượt tù trần gian
Bao lần vinh nhục chuyển sang
Ngày nay minh Đạo rõ ràng tự đi
Sống còn tự giải tự ghi
Đường đời giao cảm học thi học hoài
Thầy trò xa cách phương xa
Tâm hòa chơn lý chẳng xa bao giờ
Ý Trời xấp đặt Thiên Cơ
Dạy cho thức giác bơ vơ chẳng còn
Tâm thành nguyện giữ lòng son
Thầy trò qui một chẳng còn cách xa

Nghiệp Trần tạo cảnh ta bà
Nhớ Thầy nhớ bạn nhớ hòa tình thương
Vô Vi nay đã mở đường
Thương yêu xây dựng người nương lấy người
Mừng nhau ước nở nụ cười
Tân niên khai triển người người dựng xây
Sống trong nghịch thuận hằng ngày
Dù nhau tiến hóa rõ Thầy rõ ta
Gia đình trên thuận dưới hòa
Tâm người thức tỉnh chẳng xa Cha Trời
Linh Căn chuyển hóa do Trời
Vô cùng bất tận đời đời dựng xây
Học khôn học dại hằng ngày
Do Trời ban rải việc này việc kia
Thức tâm tự thức sớm khuya
Tâm hòa Thượng Đế chẳng lìa cảm giao
Cha thương phân giải nhiều màu
Học rồi tự thức đối đầu giải mình
Sống trong tạm cảnh tạm tình
Sống rồi lại thác chính mình phải lo
Tình thương quảng đại dạn dờ
Yêu thương là chánh so đo khổ buồn
Chớ nên lý luận quên nguồn
Quên về thanh cảnh quên luôn giống nòi
Khoan dung thiếu thốn hỏi đời
Tình thương quên mất tự lòi tật hư
Thế gian phê phán lại cười
Chính người tự tạo người người chán chê
Khổ vì tâm tối muôn bề
Không tu lại muốn sớm về với Cha

Chính mình chẳng chịu thật thà
Chon tâm tấm tối gạt mà không hay
Nhiều khi đổ lỗi bạn Thầy
Chính mình tự tạo đêm ngày tối thui
Sống trong uất hận bụi ngùi
Rèn trui mới thức mới vui tâm hồn
Chẳng thấu ngoại cảnh dập dồn
Chung lo xây dựng vượt cớ si mê
Thiên đường địa ngục nhiều bề
Tạo cho tâm thức hướng về thương yêu
Dựng xây xóa bỏ những điều
Loạn tâm ghen ghét tự thiêu tâm hồn
Thương tâm muốn bạn ôn tồn
Thực hành xây dựng tự ôn thế tình
Tự lo giải thoát tâm linh
Tình thương xao lãng tự minh ý Trời
Tự do phát triển nơi nơi
Đời là cõi tạm chon lời vẫn xinh
Nguyện hành tâm giải tự mình
Lấy Không làm đích chon tình quang khai
Tiến trong đà tiến tiến hoài
Lầm sai tự thức tiến hoài không ngưng
Nội tâm thanh tịnh sáng bừng
Vun bồi tâm Đạo con cung của Trời
Dựng xây phát triển nhiều lời
Giúp mình giúp họ đạt nơi an toàn
Sửa mình học hỏi sống an
Nhớ thương thanh tịnh tự bàn giải thông
Cùng chung khai triển một vòng
Cần khôn vũ trụ tự tầm tự đi

*Chẳng còn thù hận sân si
Giải cho căn bệnh khó thì chữa yên.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Paris, 04-01-1982*

Mười Thương

Một Thương

*Thương con tại thế lúc ban đầu
Bõ ngỡ trường đời lún lún sâu
Cựa quậy không thành nay phải thuận
Tu cho hiểu đạo rõ chiều sâu.*

Hai Thương

*Thương con Hồn Vía chưa qui tụ
Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù
Thức giác thực hành tâm ngộ Pháp
Tu hành tự luyện lý trùng tu.*

Ba Thương

*Thương con khổ cảnh đang dồn dập
Học hết bài này kia lại đến
Chực sẵn chờ con tiến tiến lên
Cực hình khai trí diệu thâm bền.*

Bốn Thương

*Thương con đang cực vì thân xác
Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên
Chẳng hận chẳng thù người phá hoại
Từ bi cứu độ hợp lòng Trên.*

Năm Thương

*Thương con quý mến ơn Trời Phật
Mở trí khai tâm tự tiến lần
Phước Huệ hai đường đang lập hạnh
Trần gian nghiệp lực xét bàn phân.*

Sáu Thương

*Thương con tự mình diệt sanh tiến
Chẳng có làm than chẳng có phiền
Khai triển từ từ chọn đạo pháp
Minh tâm kiến tánh học triển miên.*

Bảy Thương

*Thương con qui hàng Hồn Chơn Lý
Biết cõi Cha Lành vĩnh bất ly
Triển hạn đời đời Thanh Phước Huệ
Công bằng Thượng Đế chuyển phân thì.*

Tám Thương

*Thương con tạm sống tạm ghi hành
Đạo pháp qui nguyên một giới thanh
Đời đạo song hành tâm thức giác
Qui về nguồn cội trí lành thanh.*

Chín Thương

*Thương con trăm đắng ngàn cay luyện
Luyện pháp chơn hành lý trí xuyên
Minh đạo giải đời tâm miễn chấp
Thăng hoa tự tiến đạt duyên tiền.*

Mười Thương

*Thương con khổ hạnh từ đây chuyển
Giác trí giác tâm thực triển xuyên
Một cõi qui về không động loạn
Lấy Không làm đích lý phân huyền.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 28-04-1980*

Chín Nhớ

Một Nhớ

Nhớ con ngộ nghĩnh giáng trần gian
La khóc ! Khóc la ! Ngủ chẳng an
Mê tỉnh tỉnh mê thân cựa quậy
Tình thương ban sữa tạm chuyên bàn.

Hai Nhớ

Nhớ khi hát xướng ru vang dỗ
Càng khóc càng thương Mẹ ở mô
Đây Mẹ con à thêm chút sữa
Ru con đặng ngủ Mẹ thăm bờ.

Ba Nhớ

Nhớ lúc chưa răng mở nụ cười
Thơm tho dịu ngọt nụ cười tươi
Mẹ không sầu thảm tâm ung thuận
Sống mãi bên con sáng tối cười.

Bốn Nhớ

Nhớ con biết lật nụ cười tươi
Ráng xuống ráng lên vẫn tươi cười
Mẹ sướng lại mừng con được tiến
Gia đình hạnh phúc sưởi lòng tươi.

Năm Nhớ

Nhớ con biết ngồi Mẹ khoe khoang
Làng xóm ai ai cũng vấn an

*Con Mẹ vui mừng Mẹ cảm thích
Mẹ lo tắm rửa giúp con an.*

Sáu Nhớ

*Nhớ con răng mọc đà hai cái
Nhõng nhẽo khóc la Mẹ bị sai
Chiều chuộng con từ giây phút khắc
Cháo cơm đầy đủ dạy con nhai.*

Bảy Nhớ

*Nhớ con đi được lòng khoan khoái
Lui tới tới lui Mẹ chạy hoài
Sung sướng được phò người chậm tiến
Thương con bảo vệ chẳng làm sai.*

Tám Nhớ

*Nhớ con học trường nay thi đỗ
Bài vở dạy con sớm tiến vô
Xã hội dạy đời con thức giấc
Sửa sai dẹp loạn nhớ Hư Vô.*

Chín Nhớ

*Nhớ con học đạo tâm thay đổi
Hương thượng giải khuây rõ sang tời
Đường đạo trong lòng con tự sửa
Qui nguyên nguồn cội chẳng sang tời.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 28-04-1980*

Lòng Tham

Tách rời bến giác trở về mê
Trần thế đảo điên lại trở về
Giao động dấy đầy nan tiến bước
Bình tâm tu luyện hướng về quê

Về quê lập lại tình giao cảm
Giải tỏa phiền ưu tự thức làm
Qui một tình đời không còn nữa
Qui y Phật pháp dẹp lòng tham

Lòng tham cũng bởi ý chưa kham
Gánh vác không làm lại tham lam
Gieo họa phiền tâm càng thắm thía
Chính mình ngu muội cũng vì tham

Vì tham loạn động tự mình giam
Hồn Vía vô minh khó thức hàm
Ai hiểu ai minh ta chẳng thích
Vá Trời đội đá tự mình cam

Mình cam nhồi quả chuyển liên hồi
Ý thức Trời cao rất khó nhồi
Lòng dạ đảo điên càng loạn động
Kêu Trời thanh vắng một mình thôi.

Lương Sĩ Hằng

Tham dục

*Tham dục đê hèn tự hại thân
Chân mềm tay lạnh trí bần thần
Giữ sao cho chính đường tu đạo
Dâm tánh hại thân khó góp phần*

*Nói thời thay đổi nhiều lần
Tâm không thanh sạch khó lần đến nơi
Tình người kêu gọi la Trời
Tâm gian mánh khéo tạo đời trước ô
Tự mình bài bác Nam Mô
Tu không thành đạo bước vô cỏi trần
Khổ mình khổ họ bao lần
Phá tiền phá bạc phá tăng cảm giao
Thế gian cảnh đẹp nhiều màu
Duyên đời khuyến rũ đổi trao tội tình
Lại thêm bút rút bực mình
Khùng điên thuyết bậy khó mình tình người
Bày trò thiên hạ chê cười
Sống không thanh tịnh người người động thêm
Càng hành khó ngủ ban đêm
Cực hình đày đọa khó êm cỏi lòng
Sống trong khung cảnh phập phồng
Nghỉ ngờ đủ thứ khó thông luật Trời
Bực mình trở lại kêu Trời
Trời đâu chứng giám những lời bất chơn*

*Cộng thêm bản chất giận hờn
Khổ càng thêm khổ chẳng đờn đờn đâu.*

*Lương Sĩ Hằng
Bangkok, 24-05-1989*

Người Tu

*Tu thời độc lập an vui
Tâm mình đời đạo rèn trui thực hành
Hướng tâm về cõi thượng thanh
Sống trong Đạo Pháp tiến nhanh vui cười
Thân tâm chẳng có biếng lười
Giải mê phá chấp người người đạt an
Đạo tâm khai triển nhiều màn
Khai thông đời đạo dàng hoàng hơn xưa
Qui hồi chơn thức mới vừa
Trí tâm thanh nhẹ lại ưa luật Trời
Tự mình mình cảm hợp thời
Trời cao vẫn độ những lời chơn ngôn
Cứu tâm dẫn tiến phần Hồn
Về nơi thanh tịnh ác ôn tiêu trừ
Chung vui hợp mặt vui cười
Giác tâm khai trí người người an vui
Người tu tự thức đạo mùi
Thơm tho dịu ngọt rèn trui hoài hoài
Luật sanh sanh hóa an bài
Ngày ngày phát triển ngày ngày an vui.*

*Lương Sĩ Hằng
27-06-1993*

Tôi Tu

*Tôi tu muốn sửa tâm thân
Tôi tu tự tiến ân cần dựng xây
Tôi tu không muốn làm Thầy
Tôi tu phát triển vui vầy cảm giao
Tôi tu trí sáng tâm cao
Tôi tu giải tỏa muôn màu trước ô
Tôi tu tự niệm Nam Mô
Tôi tu thức giác tự vô cảnh Trời
Tôi tu chân lý phân lời
Tôi tu thấy rõ cuộc đời tạm thôi
Tôi tu kiên nhẫn chịu nhờ
Tôi tu phát triển từ hồi nơi tâm
Tôi tu nguyên lý diệu thâm
Tôi tu thanh tịnh âm thầm dựng xây
Tôi tu phát triển hàng ngày
Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình
Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình
Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
16-06-1994*

Chỉ Có Tu

Chỉ có tu trăm điều khai mở
Chỉ có tu bờ ngõ tiêu tan
Chỉ có tu bàng hoàng chẳng có
Chỉ có tu chẳng ngó bên kia
Chỉ có tu tự về Bến Giác
Chỉ có tu khai thác nội tâm
Chỉ có tu tự thâm khai triển
Chỉ có tu tự miễn lòng tham
Chỉ có tu đạo đàm trong thức
Chỉ có tu chẳng tức chẳng mê
Chỉ có tu trở về thanh tịnh
Chỉ có tu chẳng nịnh Bề Trên
Chỉ có tu chẳng quên nguồn cội
Chỉ có tu hướng nội cảm an
Chỉ có tu luận bàn chơn chánh
Chỉ có tu tự trách lầm sai
Chỉ có tu hành hoài không chán
Chỉ có tu chẳng bán lương tâm
Chỉ có tu tự tầm tự tiến
Chỉ có tu giải phiền nội tộc
Chỉ có tu chẳng cộc hại ai
Chỉ có tu ai ai cũng phải
Chỉ có tu tự giải tâm can
Chỉ có tu pháp tràng sẵn có
Chỉ có tu lòng thành tự thức
Chỉ có tu mỗi bực mỗi lên

Chỉ có tu đạt nền tâm đạo
Chỉ có tu diện mạo đổi thay
Chỉ có tu không thầy không tớ
Chỉ có tu rõ có Trời ban
Chỉ có tu phát quang tâm thức
Chỉ có tu người người an lạc
Chỉ có tu mới đạt triết thanh
Chỉ có tu trăm anh là một
Chỉ có tu giải cột tâm can
Chỉ có tu hai hàng dứt lệ
Chỉ có tu bê trễ do tâm
Chỉ có tu sai lầm tự thức
Chỉ có tu phá bức màn mê
Chỉ có tu rõ bề chơn tánh
Chỉ có tu tránh cõi tà dâm
Chỉ có tu tự tầm tự tiến
Chỉ có tu rõ diện thần thông
Chỉ có tu lòng vòng khai mở
Chỉ có tu tự nguyện khờ ngu
Chỉ có tu khám tù khai mở
Chỉ có tu chẳng ở mê mù
Chỉ có tu lu bù giải quyết
Chỉ có tu chẳng tiếc trần ai
Chỉ có tu muôn vàn sống động
Chỉ có tu đoái công chuộc tội
Chỉ có tu chẳng hội cùng ai
Chỉ có tu rõ tài thiên xích
Chỉ có tu sự tích là không
Chỉ có tu một lòng một dạ
Chỉ có tu cặn bã vẫn hay

*Chỉ có tu tâm thay Thượng Đế
Chỉ có tu giữ ghế bình tâm
Chỉ có tu tránh làm ngoại nhân
Chỉ có tu tránh tập đường mê
Chỉ có tu mới về chánh pháp
Chỉ có tu bão táp chẳng nghi
Chỉ có tu hợp thì tiến hóa
Chỉ có tu chẳng cá chẳng tôm
Chỉ có tu bỏ Hồn tự xuất
Chỉ có tu tự trút lòng tham
Chỉ có tu tự cam cực khổ
Chỉ có tu tự trị Hồn thiêng
Chỉ có tu giải phiền loạn động
Chỉ có tu trong ngoài thanh tịnh
Chỉ có tu Tâm niệm Nam Mô.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Amphion Les Bains, 20-03-1983*

Tôi Tâm Tôi

*Đi với tôi trên đường giải thoát
Đi với tôi đến cảnh đồng hoang
Đi với tôi thom mùi bát ngát
Đi với tôi tránh nổi bàng hoàng.*

*Đi với tôi về nơi nguồn cội
Đi với tôi nguyên thế Đạo Đời
Đi với tôi chẳng còn thắc mắc
Đi với tôi rõ thuyết luân hồi.*

*Đi với tôi trăm đường mở rộng
Đi với tôi thuyết giảng khai thông
Đi với tôi chẳng còn uất hận
Đi với tôi rõ luật hóa công.*

*Đi với tôi chẳng có ước mong
Đi với tôi sửa mình tiến hoá
Đi với tôi xem hình thực trạng
Đi với tôi vượt khỏi lòng vòng.*

*Đi với tôi từ bi khai lượng
Đi với tôi rõ kẻ bất lương
Đi với tôi xét mình nhiều tội
Đi với tôi đả phá khai đường.*

Đi với tôi tâm trần tự diệt
Đi với tôi khác biệt đời nay
Đi với tôi chẳng còn động loạn
Đi với tôi thực hành là chánh.

Đi với tôi sửa mình tiến hóa
Đi với tôi khai phá đường tâm
Đi với tôi chẳng còn mê muội
Đi với tôi sáng suốt đời đời.

Đi với tôi Thượng Đế chẳng rời
Đi với tôi bộ đầu sáng chói
Đi với tôi đẹp mỗi mồn trông
Đi với tôi chuyện đời là thế.

Đi với tôi lấy Không làm đích
Đi với tôi thấy đời tạm bợ
Đi với tôi trả nợ trần gian
Đi với tôi vì người không chán.

Đi với tôi trong khổ cảm vui
Đi với tôi không trung hòa hợp
Đi với tôi tự luyện rèn trui
Đi với tôi rõ mùi thiên tạo.

Đi với tôi rõ đạo rõ người
Đi với tôi vui cười bát ngát
Đi với tôi hưởng nổi khai thông
Đi với tôi tìm đường tiến hóa.

Đi với tôi giảm thuyết lòng vòng
Đi với tôi cơ còng chẳng có
Đi với tôi xét nó như tôi
Đi với tôi đi hoài không chán.

Đi với tôi rõ Hồn bất diệt
Đi với tôi hơn thiệt chẳng suy
Đi với tôi chẳng còn bi đát
Đi với tôi phát đạt tâm hồn.

Đi với tôi tu thiền êm lặng
Đi với tôi gánh nặng tiêu tan
Đi với tôi ly khai ngoại cảnh
Đi với tôi nội thức thanh thanh.

Đi với tôi trong không mà có
Đi với tôi tiếng gió cũng tôi
Đi với tôi hơi thở đều đều
Đi với tôi Ngọc Hoàng là một.

Đi với tôi can đảm hoài hoài
Đi với tôi đến nơi cần thiết
Đi với tôi giải rõ biết Không
Đi với tôi luận xét thanh đài.

Lương Sĩ Hằng
Saint Paul, MN, 1981

Tứ Cố Bơ Vợ Thân

Một mình học cách kiếm thân
Nghe lời Phật giảng tự lần tiến lên
Một mình sống với cái mền
Thấy mình thanh nhẹ tạm quên nợ trần
Âm thanh lắng vắng rất gần
Ai đây không thấy góp phần dựng xây
Tâm ta ôm ấp nhớ Thầy
Thấy mình sáng suốt ngày ngày dưỡng tâm
Cha lành ban bố siêu âm
Kêu Trời Trời biết tự thầm hòa tan
Do đâu mới được sáng an
Do đâu có Cảnh Cơ Hàn sửa tâm
Thương người tại thế đang lầm
Tưởng là cảnh tạm đã tìm đến nơi
Luật sanh sanh hóa của Trời
Nhờ đời học hỏi đạt nơi dung hòa
Chồng con rồi cũng phải xa
Cha Trời không vắng mới là đến nơi
Khuyên người đa cảm ai ơi
Hòa Tan Tâm Thức Đạo Đời không ly
Hồn ta thức giác một khi
Bền tâm vững chí ta thì đạt thông.

Lương Sĩ Hằng
Trên không trung, American Airlines,
21-07-1981

Đồng Thức Tương Giao

Lâu năm tái ngộ bạn quê nhà
Cảm động đáy lòng nước mắt ra
Giây phút thiêng liêng lòng thốn thức
Hòa tan sống động phút chan hòa
Chan hòa lại nhớ quê nhà
Nhớ thương bạn đạo thật thà mến yêu
Lý Trời nhắc nhở tình siêu
Vui say tâm đạo đạt nhiều lý chơn
Thương yêu giải tỏa giận hờn
Qui tâm thức giác tùy con học hành
Cuộc đời từ trước đến thanh
Chơn tâm thức giác thực hành đến nơi
Tình thương ban chiếu bởi Trời
Năm Châu huynh đệ đạt lời thức tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Qui Hồn qui Vía tự tầm siêu nhiên
Hướng tâm độ thuyết tùy duyên
Khai minh tâm đạo triền miên học hành
Cảm minh nguyên lý trước thanh
Bình tâm học hỏi thực hành phút giây
Cảnh đời chuyển hóa đó đây
Tay không vẫn giữ rõ Thầy trong ta
Vun bồi ý chí nhẫn hòa
Nhớ Cha nhớ Mẹ chan hòa tình thương

*Thực hành mến cảm dựa nương
Tình thương đạo đức mở đường tự đi.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Sydney, 22-01-1983*

Tu Sinh

*Tu Sinh cất cốc tự tham thiền
Thức giác tu hiền sống tạm yên
Liên hệ Trời yêu trong thức giác
Trùng tu thanh tịnh tự mình yên
Mình yên giải bỏ buồn phiền
Thâm tâm đạt pháp cảm yên cảm hòa
Cần khôn vũ trụ chung nhà
Chơn tâm tự thức chan hòa tình thương
Cảnh Trời gieo rắc ý gương
Minh tâm kiến tánh tìm đường tự đi
Chẳng còn ý tưởng sân si
Giải mê phá chấp ta thì đạt thông
Năm lòng nguyên lý của công
Chăm tu đạt pháp năm lòng tự tu
Khai thông trí tuệ chẳng mù
Mười Điều Tâm Niệm an du trong lòng
Thành tâm phục vụ ý công
Thương yêu tha thứ một lòng tự tu
Hồn thời tưởng niệm ngao du
Về Trời tận hưởng chẳng mù chẳng mê
Sáng choang giải tỏa muôn bề
Càng tu càng tịnh càng về đến nơi
Thực hành nguyên lý của Trời
Tâm mê chẳng có đời đời dựng xây*

*Pháp Luân Thường Chuyển vui vầy
Cảm giao nguyên khí thân này yên vui.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Hai Không, 06-10-1995*

Yêu Đòi Yêu Đạo

*Yêu mưa yêu nắng yêu Hồn
Hóa sanh tồn tại chẳng còn chấp mê
Yêu thương khai triển muôn bề
Yêu tâm tự thức chẳng còn si mê
Yêu tâm cảm thức mặn mà
Yêu Trời yêu Phật chan hòa tình thương
Hướng thanh nguyên lý mở đường
Trời cao bể rộng lại tường hơn xưa
Yêu đời yêu đạo yêu quê
Yêu tâm thanh tịnh chẳng còn si mê
Yêu đời yêu đạo yêu quê
Yêu thương mùi đạo nắng mưa chẳng còn.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Bộ Lạc Trọc

Tâm mang khí giới tình thương
Đi đây đi đó mở đường tâm linh
Thực hành Chơn Pháp chuyển khuynh
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây
Cảm thương thiên hạ vui vầy
Trong không mà có ngày ngày thức tâm
Đường đi chẳng có sai lầm
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con
Tình thương sống động chẳng mòn
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê
Thực hành tự lộn trở về
Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn
Cần khôn vũ trụ nỉ non
Dù Hồn tiến hóa chẳng còn u mê
Nhớ thương khai triển muôn bề
Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn
Nằm trong chơn lý vuông tròn
Chơn Hồn tự giác tự ôn lại bài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Qui y Tam Bảo rõ ngay Cha Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây

*Bạn đạo mến cảm vui vầy
Đi đây đi đó thân này cảm an.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
New Orleans, 22-11-1987*

Hành Trình

*Hành trình sống động tự nhiên
Siêu sinh tự thức tự hiền giải mê
Chẳng còn loạn động bối bê
Tình Trời cao đẹp hương quê của Hồn
Tranh Trời những nét sanh tồn
Màu nào sắc nấy tự ôn lấy bài
Vạn linh chẳng có tranh tài
Tu hành chất phác tiến hoài không ngưng.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Hành Trình

Hò ơi ! Hiện diện nguyên linh
Người người hoan hỷ hành trình tự tu
Tình thương giải mở đắp bù
Giải mê phá chấp, hò ơi !
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài.
Hò ơi ! Sống động hằng ngày
Say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao
Sống chung tương hội thuở nào
Tình thương huynh đệ, hò ơi !
Tình thương huynh đệ bước vào quý thương.
Hò ơi ! Tiền bối mở đường
Dạy cho hiểu đạo hướng gương Phật Trời
Cảm thông thức giác hợp thời
Cùng chung bàn bạc, hò ơi !
Cùng chung bàn bạc rõ ơn Cha Trời.
Hò ơi ! Giải quyết chuyện đời
Tập trung nguyên ý hợp thời giải mê
Chẳng còn loạn động bối bê
Vô sanh chánh gốc, hò ơi !
Vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi.
Hò ơi ! Cứ việc thả trôi
Tùy duyên tiến hóa Điển ngôi rõ ràng
Khai thông nguyên lý đạo màn
Tự do Thanh Tịnh, hò ơi !
Tự do Thanh Tịnh rộng dàng tiến thân.

Lương Sĩ Hằng
Orlando, 03-02-1992

Đời Đạo Song Tu

*Tình thương khai triển khắp nơi nơi
Thuận ý khai thông lại nhớ Trời
Hợp mặt anh em cùng chuyển thức
Khai thông ổn định học chơn lời*

*Chơn lời đời đạo song tu
Gia đình hạnh phúc an du trong ngoài
Tự mình thức giác học hoài
Giải mê phá chấp lập đài thanh cao
Thực hành khai triển đối trao
Trong không mà có bước vào càn khôn
Chơn tu thức giác sanh tồn
Chẳng còn mê chấp giữ Hồn thăng hoa
Càn khôn vũ trụ tình Cha
Qui hồi chơn thức chan hòa tình thương
Tự mình thực hiện gieo gương
Giúp người loạn động về đường chơn tu
Hạ mình học hỏi lý ngu
Soi Hồn giải tỏa mê mù trong tâm
Pháp Luân khai mở thì thầm
Bền tâm nhập định giữ tâm thanh hòa
Thương yêu chung sống một nhà
Càn khôn qui một vượt qua cánh Trời.*

Quý thương, Lương Sĩ Hằng

Đời Đạo

Tiếng đời tâm đạo khác nhau
Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa
Tình thâm khai triển mạn mà
Thứ tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lòng
Đường đi sẵn có nhin nhường tiến thẳng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
Đường mòn sẵn có tình Ta tình Người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
Đệ huynh vui đẹp luận bàn
Thực hành ba pháp vượt sang khổ nàn
Từ bi khai mở cảm an
Đàng nào cũng tiến mọi đàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.

Bé Tám

Hong Kong, 17-05-1989

Đời Đạo Phân Hành

Ở đời lắm chuyện dở hay
Lắm tâm động loạn lắm ngày cảm giao
Đổi thay nhiều sắc nhiều màu
Quang minh tăm tối đối đầu đấu tranh
Bên trong có sẵn chẳng hành
Hướng ngoài mê tín trở thành quỷ ma
Tâm tu yếu ớt ta bà
Bỏ nhà bỏ cửa bỏ hòa tình thương
Sửa mình tiến hóa gieo gương
Trăm đường vạn nẻo tự lượng tự đi
Chớ nên loạn động sân si
Ồn ào quấy rối tâm thì bất an
Cuộc đời diễn biến tùy màn
Đóng vai kếp chánh chàng nàng tùy duyên
Học bài khai triển triền miên
Giao duyên tùy thức nối liền căn cơ
Triển khai từ phút từ giờ
Dững tâm tự tiến thờ ơ chẳng còn
Thương người tại thế nỉ non
Nhắc cho hiểu đạo chẳng còn loạn tâm
Cảnh Trời tứ hướng diệu thâm
Đông tây nam bắc mở tầm cảm giao
Phân ra muôn sắc muôn màu
Hòa tan chung cõi nhiệm màu khai minh
Xuyên qua thế thái nhơn tình
Dù nhau cùng tiến đạt khuyhnh Phật Trời

Lắm khi luận xét phân lời
Lắm khi cũng phải tự rời tham sân
Ước mong đóng góp một phần
Vì mình vì họ cơ tầng cảm giao
Có ta phân rõ Trời cao
Muôn màu thích ứng trước sau dung hòa
Biết mình chẳng vọng từ xa
Biết hòa biết tiến mới là người ngoan
Hồn là nguyên lý phân ban
Ngài là chủ thể khai đàng trụ tâm
Người đời nhiều loạn lại làm
Tưởng mình là chánh chẳng tầm được chi
Được rồi lại mất một khi
Mất còn phải có ta thì mới yên
Học rồi rõ sự vững bền
Thức tâm tự giác mới quên vui buồn
Giữ phần sáng suốt về nguồn
Hòa tan chơn thức vui buồn nở hoa
Tu tâm dưỡng tánh tự hòa
Xa gần cũng vậy cũng hòa đến nơi
Khuyên người tại thế ai ơi
Bền tâm vững chí rõ đời tạm khuynh
Học bài tiến hóa nơi mình
Sửa sai chánh pháp tâm linh hợp hòa
Phật Trời chẳng có ở xa
Trong ta sẵn có ta hòa chuyển tâm
Tu thời phải luyện tiến thâm
Vía Hồn khai triển tự tầm đến nơi
Qui nguyên vạn giáo về Trời
Một lòng một dạ tự rời thế sanh

Bền tâm vững chí thực hành
Qui về nguồn cội mới thành chơn như
Thế gian châm biếm hay cười
Người tu là đại vậy người ra sao
Ở đời phân thấp xét cao
Đến ngày dẹp gánh xác nào cũng ma
Nói Hồn họ chấp cái ta
Muốn sanh sợ tử khó hòa tình thương
Phật Trời sáng tỏ như gương
Vô sanh vô tử là đường khai tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tâm vô quái ngại tâm tầm đến nơi
Chẳng còn chờ chực thỉnh mời
Thực hành đến mức lý Trời cảm giao
Chẳng còn mê chấp phân màu
Chỉ còn hòa cảm tự giàu tâm linh
Hồi sinh học dưỡng do mình
Thương yêu tha thứ khai tình chơn như
Khai tâm lập hạnh với người
Hòa cùng các giới người người cảm giao
Cộng đồng kẻ trước người sau
Dù nhau tiến hóa muôn màu tiến chung
Hồn là nguyên lý vô cùng
Tiến trình vô tận vậy vùng thẳng hoa
Rõ mình thiên hạ một nhà
Cha Trời ban bố tình ta tình người.

Lương Sĩ Hằng
Mountain View, 28-08-1981

Cách Mạng Tâm Linh

Hiền huynh hiền muội tại trần
Đóng vai ô trượng góp phần thanh cao
Hiện ra đủ sắc đủ màu
Phân ra giai cấp trước sau bất bình
Bỏ quên thực chất tâm linh
Chạy theo vật chất tự mình khổ đau
Cùng nhau lý luận đối trao
Buồn nhiều vui ít nhiệm màu khó mình
Tình Trời quán xuyên đẹp xinh
Tâm không chịu mở khó mình ý Trời
Cha ban hết ý hết lời
Mong con cải cách tự rời tham sân
Cảnh đời thể hiện nghĩa ân
Giúp hiền tiến hóa tự lần sửa sai
Bên trong có sẵn thanh đài
Cảm mình Thiên Địa tiến hoài không ngưng
Đứng đi cảm thức từ từng
Kẻ khôn người dại con cưng của Trời
Khí thanh ban rải chẳng rời
Giúp con hít thở lập đời thương yêu
Uyên ương tổ ấm giáo điều
Dạy cho hiểu đạo đạt nhiều hồi sinh
Chẳng còn che lấp tâm linh
Biết mình hiểu họ địa linh chung nhà
Thực thi nguyên lý nhấn hòa
Thương yêu tha thứ mới là người ngoan
Thực thi hiếu nghĩa trọn mãn
Đạo tâm tự thức thiên đàng tự đi

Đường Trời lớn rộng tự ghi
Chẳng còn trở ngại tự đi một mình
Quán thông tự thức chơn tình
Lấy Không làm đích tự mình dựng xây
Giúp người tâm trạng đổi thay
Hòa trong vui khổ ngày ngày tiến thân
Mỗi người đóng góp một phần
Đổi trao thực chất tự lần dự thi
Trong đời có đạo gắng ghi
Lễ Nghĩa Trí Tín thực thi cảm hòa
Thương yêu tha thứ mặn mà
Sống trong đầm ấm chung nhà tiến thân
Tình đời Cha Mẹ nghĩa ân
Tình Trời lớn rộng tạo phần ấm no
Khả năng tạo dựng đầy kho
Tùy tâm thanh tịnh tự mò tự đi
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si
Quý yêu tha thứ tâm thì cảm an
Tình thương hòa cảm luận bàn
Minh đời mình đạo mình đang phải đi
Xác thân tại thế kỳ ni
Bước vào định luật ta thì phải tu
Tu là tu bổ giải ngu
Chẳng còn khiếm khuyết an du thức Hồn
Lý Trời sáng tỏ sanh tồn
Sanh trụ hoại diệt giải cõn si mê
Tự mình thực hiện trở về
Cần khôn qui một chơn chề chẳng còn
Cảm minh thức giác phần Hồn
Đến đây học hỏi tự ôn thế tình

Đi đi lại lại một mình
Qui Hồn qui Vía hưởng tình Trời ban
Học bài vay trả cảm an
Trở về thanh tịnh khai màn đạo tâm
Tự mình cảm thức mừng thầm
Tâm không động loạn chẳng làm chẳng sai
Thực thi nguyên lý thiên tài
Cha ban mùi đạo dồi mài sửa tâm
Sanh ra cấu trúc nguyên âm
Khóc la đòi hỏi hồi âm chuyển hình
Khí thanh tràn ngập tạo xinh
Tình Trời tình đất tình mình tạo đời
Tiến thẳng hợp thức hợp thời
Qui nguyên chơn trạng mở lời nhủ khuyên
Khuyến người học hỏi triền miên
Tâm linh là chánh đạo diên chẳng còn
Hai vai gánh nặng mỗi mòn
Học Bi Trí Dũng chẳng còn đấu tranh
Chung lo giúp sức thực hành
Xác thân phải trả Hồn thanh tự hòa
Trở về học hỏi thứ tha
Cha ban tình đẹp chan hòa tình thương
Cảnh đời tạm bợ dựa nương
Thức tâm học hỏi tùy đường mà đi
Khùng này nhắc nhở một khi
Bạn tu bạn đấng trường thi cảm hòa
Đệ huynh tử muội một nhà.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Nouméa, 22-12-1985

Quốc Hồn

Nhìn non sông nhớ cảnh Tiên Rồng
Dân đất Việt nay rời cuộc sống
Học hỏi liên hồi vạn nẻo xuyên
Âm ba rúng động tự khai tòng
Khai tòng cảnh tạm qui không
Nhớ bao hành động tạo vòng khổ đau
Giành ăn lần trước đứng đầu
Miệng kêu tâm gọi lòng thâu bạc xu
Đâu dè thực hiện giấc ngu
Ngày nay thức giấc chịu tu chịu hòa
Thấy đời tạm bợ gần xa
Đều là tự gạt khó hòa bên trên
Quốc Hồn đã sẵn có nền
Tâm ta buông bỏ tự quên thế tình
Nguyện tu sửa chữa tâm linh
Thành tâm phục vụ càng mình lấy lòng
Tự mình tạo cảnh thương vong
Anh em không cứu tự trông kéo nhau
Tâm thân bất ổn đón đau
Nhìn nhau rơi lệ trước sau khó hòa
Quên đi cái cảnh chung nhà
Ra đi hứa hẹn cùng Cha thực hành
Ngược chiều trở lại cạnh tranh
Gạt nhau tự gạt khó thanh khó hòa
Quốc Hồn chờ đợi tâm ta
Ăn năn hối cải vượt qua khổ nàn

Cùng nhau huynh đệ bạc bàn
Sửa mình tiến hoá tự hàn gắn tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Sao không chịu học cứ tầm ngoại lai
Thế gian chẳng có ai tài
Sửa mình là chánh sửa hoài không ngưng
Biết Hồn chẳng có người dựng
Cùng chung huynh đệ tiến từng phút giây
Từ xưa cho đến ngày nay
Ôm vàng ôm bạc vẫn say tình đời
Chẳng buông chẳng bỏ chẳng rời
Sân si dấy động nơi nơi bất hòa
Khổ hành thân xác lân la
Nay đây mai đó khó hòa nội tâm
Âm thầm thanh tịnh tự tầm
Quay về tâm nội khỏi làm khỏi sai
Thức Hồn ân nghĩa hai vai
Tự mình vay trả chẳng sai chút nào
Phần Hồn là bậc chủ tàu
Thanh thanh tịnh tịnh bước vào càn khôn
Kêu cầu sự thế Quốc Hồn
Cộng đồng qui nhất tự ôn lại bài
Chẳng còn so lý tranh tài
Thực hành là chánh lập đài thanh cao
Thương yêu tha thứ nhiệm màu
Chẳng còn giai cấp tóm thâu bạc tiền
Tu thời thật sự lương hiền
Toàn dân qui tụ tạo yên tạo hòa
Sửa mình chánh pháp đã ra
Thực hành cảm thức chan hòa tình thương

Pháp Luân Thường Chuyển như gương
Soi Hồn tịnh trí yêu thương muôn loài
Thiền Định giải thoát bị ai
Nhẹ nhàng lui tới ngộ đài thanh cao
Tâm linh chẳng có phân màu
Vô hình vô tướng đối trao hàng ngày
Cảnh đời hoàn cảnh là thầy
Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm giao
Khí thanh thực hiện đối trao
Giúp hiền tiến hóa chan hòa tình thương
Qui Không nhàn hạ mở đường
Ra vô dễ dãi yêu thương đời đời
Quốc Hồn hỗ trợ hợp thời
Người người hoan lạc đạt nơi an toàn
Kỷ Nguyên Di Lạc khai màn
Cùng nhau học hỏi cùng bàn cùng tu
Tham thiền nhập định ngao du
Sống đời an lạc trùng tu hoài hoài
Cha Trời sớm đã an bài
Đề thi sắp sẵn nơi ngay tâm người
Mở ra chỉ biết nực cười
Qui Không chẳng có tâm lừa chán chê
Đạt thanh mền cảm muôn bề
Về nơi thanh tịnh là quê Quốc Hồn
Vạn linh chung sống sanh tồn
Nghiệp tâm không có chẳng dồn một nơi
Hòa đồng thức giác nơi nơi
Trời ban mùi đạo hợp thời sửa tâm.

Lương Sĩ Hằng

Phục Hưng Quốc Hồn

Hồn con giáng thế bao lần
Ngoa ngoa khóc lóc khó phân khó hòa
Mờ mờ ảo ảo phân qua
Âm dương tương hội đậm đà cảm giao
Tay chân cựa quậy ào ào
Nằm nôi chịu đựng người trao đổi tình
Lý tình thế sự khó mình
Mắt nhìn ngoài cảnh trắng tinh chan hòa
Biết đâu là thật là giả
Hồn cam chịu trận học hòa nhơn gian
Mẹ hiền gánh nặng bâng hoàng
Nâng niu che chở con nàng mới sanh
Ý khoe câu chuyện đạt thành
Ý lo mọi việc sẽ hành ra sao
Cầu xin các giới tình trao
Giúp con mạnh khỏe thấp cao cảm hòa
Nhìn xem thế sự tình Cha
Ai ai cũng phải phân qua chuyện này
Đâu dè nhiệm vụ ngày nay
Làm con phải trả phải vay nợ đời
Biết mình lại phải kêu Trời
Hồn giam trong xác lại thời khó qua
Đọa đày một kiếp ta bà
Giam trong ngục tối bày ra đủ điều
Tham sân ái dục lại nhiều
Càng ngày càng khổ lại yêu bên ngoài

Tham lam yếu ớt bất tài
Sống nhờ cảnh tạm hai tay nợ nần
Tiền tài danh vọng dần dần
Phủ che chơn thức nghĩa ân tràn đầy
Bơ vơ trong cảnh tó thày
Tâm can bất phục tâm này khổ đau
Bất bình những chuyện trước sau
Xông ra can thiệp tự đày lấy tâm
Bất minh nguyên lý lai lâm
Tạo thêm cảnh khổ khó tìm đường đi
Mê ly đường lối sân si
Bóp méo sự thật tâm thì bất an
Luận đi xét lại tự bàn
Quốc Hồn biến mất tâm than thở hoài
Biết mình chẳng có chút tài
Chỉ lo tranh chấp tạo vai nặng nề
Gánh đi gánh lại mãi mê
Hồn không lối thoát lại chê ông Trời
Lắm khi cũng phải hết thời
Biết mình động loạn khó vui lòng sầu
Chạy theo thế sự nhu cầu
Bao vây ràng buộc nhiệm màu bất minh
Thức Hồn nhớ lại hành trình
Cứu nhơn độ thế chính mình còn ngu
Hồn đeo thế cảnh tiền xu
Bỏ phần tâm đạo chẳng tu chẳng hòa
Mất dần nguyên chất thật thà
Yếu hèn tự gạt làm ma cõi trần
Xác người mặt mũi tay chân
Chỉ lo phung phí chẳng cần dựng xây

Hồn thời loạn động lây quây
Giám trong tình dục thân này khó an
Rượu chè dĩ dĩếm lang bang
Nay đây mai đó khó bàn khó tu
Gieo tình ân ái càng ngu
Chẳng còn luân lý tạo mù tạo mê
Rồi đây cũng phải đến giờ
Lương tâm cắn rứt rõ cơ thanh trừng
Tội Hồn nước mắt rưng rưng
Chỉ lo than khóc khó trung ý lành
Trời thương Trời độ an lành
Không lo tu học khó thành việc chi
Mỗi ngày mỗi khó dự thi
Thi đâu rớt đó tâm thì bất an
Xét xem thế cảnh bàng hoàng
Quân bình biến mất tâm càng động thêm
Xác Hồn khó đạt ấm êm
Đêm đêm mất ngủ lại thêm cực hình
Thật là thử thách hành trình
Tự gieo tự gặt chính mình phải lo
Trời ban sớm đã dặn dò
Cần khôn trật tự tự mò tự tu
Quân bình nhật nguyệt dự trừ
Chiếu cho muôn loại trùng tu thanh đài
Chớ đem sáng suốt hướng ngoài
Chiếu vào tâm thức tiến hoài không ngưng
Trời ban trật tự từ từng
Giải mê phá chấp tự mình cảm giao
Vạn linh thể hiện muôn màu
Đổi trao hòa cảm trước sau dung hòa

Sửa mình chớ vội lân la
Đâu đâu cũng có Hồn qua tình đời
Thức tâm tiến hoá hợp thời
Qui về chơn thức đạt nơi an toàn
Câm mồm tự cảm thấy an
Nam Mô Lục Tự lập đàn khai tâm
Trở về nguồn đạo thì thầm
Làm nhiều ăn ít giữ tâm cảm hòa
Rõ Hồn chơn lý tình Cha
Tham thiền nhập định chan hòa tình thương
Thực hành đã sẵn có gương
Vô Vi pháp lý mở đường khai tâm
Soi Hồn khai mở quang tâm
Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm tràn đầy
Tham thiền nhập định vui vầy
Qui không giải tỏa thân này cảm an
Cùng chung huynh đệ bạc bàn
Mở tâm mở trí khai màn đạo tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Quốc Hồn sẵn có trong tâm người hiền
Phục hưng giao cảm liền liền
Năm trong ba cõi vượt xuyên cảm hòa
Quân bình thấu đáo tình Cha
Khí thanh tràn ngập chan hòa tình thương.

Quốc Hồn
Amphion Les Bains, 06-10-1986

Phát Tâm Tu Thiền

*Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền
Tâm hành chơn pháp tự tầm xuyên
Tu thân sửa tiến vào chơn thức
Thiền định triền miên ngộ pháp truyền*

*Pháp truyền chơn lý siêu nhiên
Tâm Không tự đạt giải phiền giải mơ
Chẳng còn lý luận giấc giờ
Thiền Cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần
Thực hành tự nguyện góp phần
Qui không chánh pháp lần lần tiến lên
Thanh không hòa cảm vững bền
Qui nguyên giềng mối tạo nền vững tu
Dẹp mê phá chấp giải mù
Bước vào thanh tịnh tròng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ miệt mài
Giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng
Thực hành khai mở tung bùng
Trong không mà có tiến từng phút giây
Cảm thông nguyện khí mưa mây
Dày công luyện tập đêm ngày thặng hoa
Chẳng còn lý luận ta bà
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương
Mặt mày lóng lánh như gương
Cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài*

*Bình tâm học hỏi hoài hoài
Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Nhẫn Hòa, 13-09-1987*

Đạo

*Tận dụng minh triết khai tâm
Không dùng đấm đá tạo làm tạo sai
Bình tâm học hỏi học hoài
Từ bi khai khuyết sửa sai Chơn Hồn
Lý thanh chơn lý sanh tồn
Bất trung tạo động hương Hồn khổ đau
Học thời chấp nhận đổi trao
Qui nguyên thanh giới bước vào càn khôn.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Honolulu, 11-04-1989*

Quyết Tâm

Quyết tâm học đạo trong ta
Khai thông ngũ tạng nhần hòa hiện lên
Qui nguyên sáng suốt vững bền
Khai thông nền tảng chẳng quên về Trời
Chẳng cần đưa rước thỉnh mời
Tự mình giao tiến học nơi ôn hòa
Cần khôn vũ trụ bao la
Trong ta qui nhứt ta hòa Hư Không
Một lòng một dạ khai thông
Cảm minh Trời Đất khai vòng mở tâm
Kết tình thanh tịnh mừng thầm
Tâm Không sẵn có chẳng làm ngoại lai
Tình đời đen bạc bi ai
Vì tâm chưa thức tự đầy bản lai
Đất Trời điều luyện chuyển hoại
Tâm người chưa mở ai hoài khó tu
Tạo thêm tâm trí đui mù
Chữ Không không học học ngu bất hòa
Quyết tâm tự trở về nhà
Bước vào nội thức chan hòa tình thương
Quân bình là cõi thiên đường
Du dương hòa ái tình thương tràn đầy
Tự tu cảm thấy vui vầy
Quyết tâm học hỏi tự bay về Trời.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, 17-11-1983

Thực Hành

Tôi cùng ông Tám vô cùng
Hành thông chơn pháp tự vùng đứng lên
Điển thanh nền tảng vững bền
Khai thông liên tục đạt nền Hư Không
Chẳng còn trong ước ngoài mong
Thân tâm sẵn có khai vòng tự đi
Tiến trình hợp thức hợp thì
Giải mê dẹp động khắc ghi tiến trình
Chung qui cũng sống một mình
Qui Hồn qui Vía qui tình chánh chơn
Chẳng còn thua thiệt chẳng hơn
Biết ơn Tạo Hóa biết đờn đứt dây
Sửa mình tiến hóa hằng ngày
Tâm không lợi dụng giữa Thầy với ta
Vạn linh chung hợp một nhà
Thực thà tiến giác tình ta tình người
Sửa mình tự xét tự cười
Chính ta tầm tối xa Trời khó mình
Tu thiền nguyên lý dưỡng sinh
Nằm trong chơn lý do mình đạt thông
Thực hành lập hạnh góp công
Tình thương đạo đức khai vòng nở hoa
Từ trong nguồn gốc một Cha
Thương yêu khai triển Tâm hòa với tâm
Cần khôn huynh đệ mừng thầm
Nay đà tương ngộ sư tầm lý chơn

Tình thương giao cảm keo sơn
Phá mê phá chấp qui hườn thực hư
Thế gian phận sự làm người
Thực hành trật tự người người cảm vui
Vượt qua thanh trọc hai mùi
Đi xe hai bánh rền trui tiến hoài
Tương sinh tương ngộ có ngày
Dày công điều luyện thân này cảm vui
Bình minh ướm nở đạo mùi
Giao duyên khắp xứ rền trui tiến hoài
Thực hành biết rõ mình sai
Không hành ý lại phân hai nẻo đường
Xác thân tứ đại tự lờng
Không mình tự sát tạo đường trọc ô
Hòa đồng khai triển Hư Vô
Bước vào tâm thức gặp Bồ bên trong
Thành Tâm khai triển một vòng
Khai thông Nhâm Đốc tự tòng lý chơn
Pháp Luân Thường Chuyển qui hườn
Trong đời có đạo thọ ơn Cha Trời
Nguyên năng sẵn có đời đời
Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao
Hành trình kẻ trước người sau
Bạc phơ tai tóc mắt màu đổi thay
Thực hành tự đạt vui say
Phần thanh phần trọc đổi thay hoài hoài
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài
Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh
Thấm nhuần lại rõ chơn tình
Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân

Hồi sinh thức giác muôn phần
Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời
Học rồi phải trả phải rời
Phải qui chơn trạng tạo lờn thanh cao
Vô cùng từ thấp đến cao
Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành
Thế gian của cải hóa sanh
Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa
Tâm thành khai triển lý xa
Cành nanh tằm tối khó hòa nơi nơi
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Trong vay có trả có đời dạy ta
Vô cùng thức giác tương hòa
Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình
Bình sanh học hỏi làm thịnh
Học kiên học nhẫn sửa mình mới nên
Hòa đồng trật tự vững bền
Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư Không
Giải thông chơn trạng khai vòng
Minh Tâm kiến Tánh Thiên tông cảm giao
Bên trong sáng suốt thuở nào
Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa
Không ngoài chơn tánh thật thà
Không còn xảo trá gạt mà đạo tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tâm đường khai triển âm thầm dựng xây
Chớ nên tạo chức làm Thầy
Luận bàn bình đẳng việc này việc kia
Cộng đồng nhứt trí chẳng chia
Thực thi Đời Đạo chẳng lìa lý chơn

Mọi người tự thức tùy con
Nhận ta tầm tối chẳng hờn kẻ mình
Sửa mình hòa cảm nhơn tình
Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời
Trời ban luận xét chơn lời
Học hoài không hết học nơi thanh hòa
Càng ngày càng tiến càng xa
Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không
Cộng đồng Tiên Phật ước mong
Dù cho thiên hạ tiến tòng giải mê
Chẳng còn mê chấp khen chê
Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm
Ly khai cái cảnh sai lầm
Tầm đường nẻo chánh chơn tâm hợp hòa
Chẳng còn động loạn ta bà
Thân Hồn tiến hóa tự hòa Hư Không
Nhìn xem sông núi một vòng
Vững bền khai triển Thiên tòng cảm giao
Phong ba bão táp ào ào
Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng
Thực hành bền chí góp phần
Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân
Núi sông cộng tác ân cần
Dựng xây vũ trụ giữ cân luật Trời
Hòa đồng thanh khí lập đời
Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa
Dựng xây của cải lập đà
Triển khai vật lý tưởng hòa cảm mình
Loài người thức giác vui tình
Cần khôn bù đắp tạo mình tạo hòa

Tranh giành đất biển cách xa
Quên Hồn quên Vía quên hòa nội tâm
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm
Giết nhau vô lý chẳng tầm lý chơn
Hồn là bất diệt qui hườn
Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời
Tay không giáng thế ở đời
Giứt giành tạo khổ khó rời khổ đau
Thương nhau lại rõ nhiệm màu
Cần khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông
Trong vòng trật tự góp công
Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn
Cảnh đời khai mở nhiều đàng
Chung qui cũng phải mở màn phát tâm
Lòng tham ước vọng khai tầm
Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Bellevue, 12-06-1982

Pháp Luân Thường Chuyển

*Pháp Luân Thường Chuyển qui nguyên trạng
Đánh đổ ngoại xâm chơn lý bàn
Thanh tịnh bộ đầu minh cảnh thật
Triền miên học hỏi trí phân hoàn*

*Muốn cho thanh tịnh vui bàn
Mở đàng chơn thật lập đàng tiến thân
Pháp Luân cởi mở dễ dàng
Chuyên cần luyện tập trấn an thân hình
Điển thông xét cảnh thanh bình
Dù nhau chung tiến nơi tình quý sang
Thanh cao ở cõi thiên đàng
Trước ô ở cõi lập màn sân si
Thêm tham lặn độn nghĩ suy
Khó mà sửa chữa cũng vì tham sân
Gắng tu để sửa lần lần
Phần hơn phần thiệt phần gần phần xa
Hồn tu thoát khỏi mới là
Người ngoan tự tiến Di Đà giáo khoa
Học theo thanh tịnh lập đà
Tiến qua mọi cảnh vui hòa chung vui
Thanh cao hưởng lấy thơm mùi
Vô Vi không động chẳng vui chẳng buồn
Điển thông lai láng hợp nguồn
Triền miên thanh tịnh vui buồn chẳng phân
Tiến lên sẽ sớm được gần
Phật Tiên phân đạo góp phần dựng xây*

*Chính ta mới phải là Thầy
Lục Căn phụ thuộc ngày ngày theo ta.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Nam Mô

*Nam Mô xuất phát cao tăng
Nam Mô thanh tịnh góp phần dựng xây
Nam Mô tưởng nhớ hàng ngày
Nam Mô sáng suốt đổi thay thế tình
Nam Mô đạt điểm không lời
Nam Mô ổn định rõ Trời ân ban
Nam Mô quán xét tự bàn
Nam Mô khai mở tâm an thực hành
Nam Mô không có vấn thành
Nam Mô đạt đạo hóa sanh muôn chiều
Nam Mô tự đạt cao siêu
Nam Mô sáng suốt đạt nhiều thức tâm
Nam Mô chân lý luận bàn
Nam Mô thành đạt muôn màu đạt thông
Nam Mô nhất quyết một lòng
Nam Mô giữ giới chẳng tòng trước ô.*

Lương Sĩ Hằng

Tham Thiền

Tham thiền tái ngộ thanh nguyên
Thanh truyền giải đáp giải duyên trước trần
Cảm mình thức giác nghĩa ân
Bao lần thay đổi bao lần dựng xây
Hiền nay hiểu luật trả vay
Con đường mình triết tâm này phải tu
Đạt thanh giải tỏa tâm mù
Qui nguyên nguồn cội trùng tu thiên đàng
Thế sanh có sẵn pháp quang
Siêu nhiên cấu trúc tùy đàng mà đi
Năm lòng ôm ấp sân si
Cũng vì khí trước chuyển ghi tâm trần
Tướng mình đã đạt một phần
Đâu dè thua hết phải lần tiến tu
Biết mình còn dại khờ ngu
Khí hòa giao tiến chẳng tu đợi gì
Mê lầm tạo khó một khi
Khó mà gỡ gạc khó đi về Trời
Tham thiền thức giác nơi nơi
Ngồi đây hiểu đó do Trời ân ban
Lắm khi lệ chảy hai hàng
Biết mình trì trệ khó an tâm hồn
Tham thiền rõ Đấng Chí Tôn
Cần khôn ban rải thanh nguyên điển lành
Âm thanh truyền cảm đạt thanh
Thanh truyền giải giới giữ giành đường tu
Thoát phàm tránh cảnh khờ ngu

Tiêu dao cực lạc rõ từ thế gian
Chẳng còn động loạn bàng hoàng
Minh tâm kiến tánh chàng nàng như nhau
Dù cho kẻ trước người sau
Quân bình tự tiến chung nhau hợp bàn
Thức tâm ngộ cảnh lạc an
Tham thiền tận độ tận bàn lý chơn
Chẳng còn mê chấp giận hờn
Sửa mình tiến hóa như đờn lên dây
Hồi sinh thức giác vui vầy
Kiếp người ngăn ngủi ngộ Thầy ngộ ta
Lệ rơi tình cảm chan hòa
Thương yêu xây dựng tình ta tình người
Tu tâm dưỡng tánh vui cười
Người người hoan lạc rưới tươi tình Trời
Nhạc thanh trời dậy nơi nơi
Truyền tâm thức giác lập đời Thượng Ngươn
Cha Trời sáng suốt ban ơn
Người tu thọ lãnh giải hờn giải mê
Thức tâm hương trở lộn về
Cha yêu muôn loại hương quê của Hồn.

Kính bái Lương Sĩ Hằng
Montréal, 17-09-1983

Tham Thiên

*Tham thiên nhập định thật là vui
Sống khỏe đạo tâm chẳng bụi người
Thăng tiến an lành duyên tận độ
Kiếp tu thanh tịnh tự rèn trui
Rèn trui chung đặng rõ mùi
Thế gian nguy tạo tâm vui tâm hòa
Bày ra lý luận gần xa
Trên đường thắng bại rõ ma cảnh đời
Trí tâm thanh tịnh tự rời
Trở về thanh nhẹ ngộ nơi an toàn
Chẳng còn lý luận bạc bàn
Qui về một mối tạo an tạo hòa
Thanh bình thanh nhẹ thiết tha
Thực hành là chánh chan hòa thương yêu
Làm người quả thật là siêu
Từ trong nguồn gốc đạt nhiều thức tâm
Nằm trong nguyên lý diệu thâm
Chon Hồn sẵn có tự tầm đường đi
Minh tâm kiến tánh tự ghi
Đường đi thực chất dự thi cảnh đời
Bình tâm học hỏi hợp thời
Tiến trong đà tiến chẳng lời lỗ không
Chẳng còn ước nguyện bể bờng
Giữ tâm thanh tịnh từ trong ra ngoài
Tự mình khai thác điển sai
Tự về bến giác rõ ngày đạt thông*

*Pháp Luân Thường Chuyển một vòng
Khổ hành giải tỏa từ trong ra ngoài
Luật sanh sanh hóa an bài
Chẳng ai quấy phá là ngày quang vinh
Tham thiền nhập định tánh linh
Qui về thực chất hành trình Trời ban.*

*Lương Sĩ Hằng
Nussdorf, 09-1990*

Tịnh khẩu

*Tịnh khẩu qui nguyên khí của Trời
Trí tâm thanh tịnh tự phân rời
Cần khôn vũ trụ đồng phân thức
Thế cảnh chung đời chuyển khắp nơi*

*Tâm giao thanh tịnh phân lời
Trời cao phối hợp đời đời dựng xây
Thực hành tịnh khẩu dịp may
Tâm vui mùi đạo đổi thay thế tình
Tự mình cảm thức tâm linh
Chiều cao vô tận hành trình quang khai
Tự mình khai triển chẳng sai
Đường đi thơ thới tiến hoài không ngưng
Khai thông tiến hóa từ từng
Hướng tâm thanh tịnh cảm mừng phút giây
Điển quang phát triển vui vầy
Tâm giao bình đẳng tâm này tự tu
Khai thông thức giác chẳng mù
Vui hành đời đạo an du cuộc đời
Thức tâm khai triển hợp thời
Thực hành thanh tịnh tự rời tham sân
Chẳng còn lý luận nghĩa ân
Bình tâm học hỏi ân cần tiến lên
Thực hành tương ngộ Bề Trên
Cùng chung khai triển đạt nền cảm thông.*

Quý thương, Lương Sĩ Hằng

Vô Vi Thực Hành

Vô Vi môn phái thực hành
Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi
Không ham cảnh tạm sân si
Lễ đời giả đạo làm chi họ cười
Nguyên căn sẵn có trong người
Tự hành tự đạt người người an khương
Cơ Trời thay đổi gắng lòng
Không hành khó đạt khó tường lý chơn
Bày ra lời lẽ giận hờn
Văn xuôi văn ngược như đờn đứt dây
Trong ta đã sẵn có Thầy
Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai
Chớ nên lý luận ai tài
Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên
Đạo là xoa dịu hai bên
Bên tà bên chánh lập nền tiến thân
Cơ Trời chuyển hóa cân phân
Không tà không chánh đâu cần phải tu
Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu
Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa
Tìm ra chân lý xa xưa
Đâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân
Năm trong định luật cân phân
Kiếp này không tiến tiến lần kiếp sau
Thực hành xét rõ nhiệm màu
Dù cho cúng bái đập đầu chẳng minh
Bên trong sắp sẵn chơn tình
Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa

Càng tu càng tiến càng hòa
Năm trong bí quyết dù xa hay gần
Muôn loài vạn vật có phần
Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai
Quang vinh sẽ đạt có ngày
Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh
Đại Hồn hòa hợp chơn tình
Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa
Thế gian trần trọc đi xa
Vì là đi xuống ta bà nơi đâu
Đi lên hòa hợp ý Trời
Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng
Nơi nào cũng điển thanh bằng
Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ
Thế gian lý luận tùy người
Người thời giữ pháp người cười kẻ tu
Xét xem hai đũa cũng ngu
Pháp đâu có mất lập tù bao vây
Vì chưa hiểu rõ chuyện này
Không lo tu luyện lo rầy với nhau
Bày ra lễ nghĩa thật thà
Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không
Thực hành tự tiến chớ trông
Bề Trên phù hộ lẽ công chổ nào
Cần khôn chơn lý chẳng cao
Học hoài không hết nơi nào là cao
Nếu không thực tập tự rào
Nơi cao nơi thấp nơi nào chẳng thông.

Lương Sĩ Hằng

Vô Vi Hành Đạo Chữ Không Giành Đạo

*Thực hành từ thấp tới cao
Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng thông
Trong ta sẵn luật hóa công
Thực hành là chánh tréo trồng dở dang
Bên trong có sẵn nhiều màn
Tự khai tự tiến tự khai tâm hồn
Chẳng cần bày biểu dập dồn
Trời ban tình đạo ôn tồn dựng xây
Triển khai khai triển hằng ngày
Tâm ta xác nhận rõ ngày cảm giao
Bên trong sáng suốt thuở nào
Tự lo chùi rửa trắng sao hợp hòa
Chẳng còn vọng động tưởng xa
Trời ban tâm thức tự hòa tiến lên
Thực hành ba pháp tạo nền
Soi Hồn là một giữ bền trí tâm
Pháp Luân Thường Chuyển giải làm
Thiền Định thức giác âm thầm đến nơi
Càng tu càng rõ Cha Trời
Ngài đà sắp đặt mở đà nhủ khuyên
Vạn linh đã có tiền duyên
Hồi sinh tái ngộ nối liền căn cơ
Chẳng còn loạn động ước mơ
Qui Hồn qui Vía giải mê cõi trần
Dựng xây khai triển muôn phần*

Thực hành chơn pháp rõ ân Cha Trời
Vạn linh đồng thức nơi nơi
Vô Vi sống động do Trời ân ban
Thế gian địa ngục thiên đàng
Giữ an tâm định sáng ban tình Trời
Trong ta có lý có lời
Bên ngoài đồng thức lập đời tương giao
Thực hành chơn đạo chớ rào
Vô cùng tiến hóa nơi nào cũng thông
Du dương tâm dững tụt tòng
Thiên Cơ ban rải tâm phòng giải minh
Xác thân là cõi địa linh
Không minh nguyên xứ tạo tình khổ đau
Thực hành kẻ trước người sau
Quán thông Đồi Đạo cầu nhàu tiêu tan
Sửa mình mới rõ mới an
Trời ban tình đạo khai màn mở tâm
Thực hành tiến tới mừng thầm
Tâm mình chơn đạo chẳng lầm chẳng sai
Chẳng còn hướng ngoại sai hoài
Vào trong mới thấy rõ đài Thiên Cơ
Vạn linh qui hội chực chờ
Nhơn Ông thức giác giải mơ cõi trần
Hồn mình cảm hóa muôn phần
Cao tầng cũng tiến thấp tầng cũng minh
Thượng Trung Hạ giới giao tình
Do Hồn điều khiển chuyển khuynh hợp hòa
Cảm giao giao cảm gần xa
Trong ta đầy đủ ta hòa tiến thân
Trời ban tự đóng góp phần

Cần khôn vũ trụ mở tầng cảm giao
Quán thông muôn sắc muôn màu
Triều nguồn qui hội kết tâu về quê
Vạn linh đồng thức phán phê
Thực hành tiến hóa tự về đến nơi
Bao la lớn rộng cảnh Hồn
Muôn vàn sống động tạo nơi an toàn
Cộng đồng chung thức giữ an
Chẳng còn mê chấp tạo đàng khổ đau
Tâm không cảm nhẹ nhiệm màu
Nơi nào cũng vậy cũng tâu tình thương
Thực hành xây dựng tạo gương
Dù người tiến hóa mở đường giáo tâm
Thực hành tự học mừng thầm
Sanh Lão Bệnh Tử phải tìm đến nơi
Bài này dạy Dững của Trời
Bình tâm thức giác rõ lời Cha khuyên
Chẳng còn than khổ cảm phiền
Chẳng còn giành đạo sống yên đời đời
Thương yêu chỉ có Cha Trời
Hào quang sống động lập đời siêu minh.

Kính Bái, Lương Sĩ Hằng
1982

Giữ Hoà

Cùng chung hội họp chan hòa
Kích nhau tan rã tánh xa đạo Trời
Động tâm thuyết lý phân lời
Khổ tâm tự buộc sống đời khó an
Đệ huynh khai mở luận bàn
Cuối cùng cũng phải giải tan ngu khờ
Biết mình luận thuyết lơ mơ
Công Trời hỗ trợ tạo mê nội tình
Nói ra chẳng có đẹp xinh
Khép lại uất khí chính mình không tu
Luận đi xét lại mình mù
Chẳng còn thanh tịnh chẳng tu chẳng hòa
Nghe qua lý thuyết của Cha
Của Trời ai cướp ai đà được đâu
Sao không đón nhận nhiệm màu
Bắt tay giải trược tâm đầu khai thông
Từ đây tự bỏ lòng vòng
Cùng chung khung cảnh cùng tông Thiên Cơ
Rời đây cũng phải đến giờ
Ra đi đột ngột thờ ơ khó về
Chớ nên tranh chấp mãi mê
Qui về thanh tịnh muôn bề yên vui
Tình thương gieo rắc đạo mùi
Qui y Chơn Pháp rèn trui thực hành
Phàm tâm luận thuyết sử sanh
Hồn thiêng cõi mở thực hành đến nơi

*Khí Trời ban chiếu thánh thời
Thương yêu tha thứ mở lời thức tâm
Chư Tiên tại thế chớ làm
Vô Vi chiếu diệu khai tầm quán chiếu
Đệ huynh thương quý nhau nhiều
Kết tâu thực triển đạt siêu hơn người
Bình tâm ướp nở nụ cười
Dù nhau tiến hóa người người đạt thông
Mến thương một dạ một lòng
Dựng xây tốt đẹp giải vòng si mê
Chớ nên thực hiện khen chê
Qui vào chơn thức về quê dễ dàng
Giữ tâm thanh tịnh khai màn
Tình thương đạo đức là đàng thực thi
Cùng chung nhịp thở tự ghi
Con đường sáng suốt tùy nghi sử dụng
Chớ nên loạn động tạo khùng
Người tu có pháp tự vùng đứng lên
Vía Hồn thực hiện vững bền
Cha yêu muôn loại bên trên đang chờ
Thế gian biến chuyển Thiên Cơ
Qui không sớm thức đến giờ được đi
Giữ hòa thanh tịnh kỳ ni.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Minnesota, 24-09-1985*

Trung Nghĩa

Cha Mẹ sinh ra lúc bế bồng
Thương yêu tận độ một lòng giúp con
Ở đời xã hội đường mòn ngoài trong
Dạy cho hiểu biết chơn lòng thực hư
Sanh ra lỗ sống làm người
Cùng chung tiến hoá cùng người học thêm
Tâm tư thực hiện đêm đêm
Thương Cha quý Mẹ một niềm tự tu
Đua đòi ngoài cảnh tiền xu
Chung vui bè bạn bớt ngu bớt khờ
Học hành tiến bộ từ giờ
Không làm điều quấy vẫn nhờ được con
Thực hành vượt cảnh núi non
Hùng khí vẫn giữ vẫn con của Trời
Vui chung cảnh tạm ở đời
Sống còn chết mất chẳng lời thở than
Tu hành sửa tiến bạc bàn
Cùng Cha cùng Mẹ cùng đường tự tu.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
15-06-2000

Linh Hồn

*Linh Hồn nguyên gốc vô sanh
Như Lai hội tụ hóa sanh cõi trần
Bước vào thế cảnh bần thần
Giám trong thể xác khó phân Đạo Đời
Lắm khi bực tức muốn rời
Nghịch duyên lẫn lộn nơi đời tạm thôi
Phù sanh cõi tạm vị ngôi
Lôi thôi đủ thứ đứng ngồi không yên
Giám thân tự cảm lụy phiền
Hút thâu ngoại cảnh khó yên cõi lòng
Động lòng giao tiếp ngoài trong
Không sao tránh khỏi tạo vòng khổ đau
Cảnh đời lý luận thương nhau
Bên trong muốn tránh khỏi rầu khỏi lo
Tự mình thức giấc dặn dò
Không mê không chấp không nhờ ngoại lai.*

Lương Sĩ Hằng

Linh Căn

Linh căn giáng thế bóng hình
Bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên
Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng
Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình
Có ngăn có nắp hành trình
Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa
Khí nguyên xoay chuyển mặn mà
Thành xương thành cốt tiết ra mô hình
Dựng thành thế giới tâm linh
Điều hành khối óc cảm minh đủ điều
Thiên cương 36 chiếu diu
Nhơn sanh địa sát tạo yêu dận dò
Thần kinh khối óc tò mò
Vận hành sáng suốt quanh co vượt hành
Cùng chung thức hưởng khí thanh
Ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm
Cần khôn vũ trụ nguyên âm
Chuyển cho học hỏi thức tầm đến nơi
Biết là nguyên lý của Trời
Dịu tâm tiến hóa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người cảm thức tùy duyên
Thừa hành chánh pháp ngộ miền Đại La
Biết Hồn biết vía cảm hòa
Thương người như một tình ta tình người
Sống vui ước nở nụ cười
Hòa cùng vũ trụ rưới tươi đạo màu

Chẳng còn mở miệng than sầu
Tâm vô sở trụ tiến sâu Đạo Đồi
Thăng hoa khai triển hợp thì
Hòa cùng thanh giới mở lời độ tha
Thất Từng La Võng chan hòa
Tình thương sống động tiết ra đạo mù
Cùng chung ba cõi yên vui
Thanh bình Đồi Đạo rèn trui tiến hoài
Mất thời cảm thức thanh đài
Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong
Lưỡi thời khai triển diễn vòng
Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài
Xác thân qui hội miệt mài
Thành tâm phục vụ xét ai cũng mình
Thương yêu tha thứ hành trình
Giải thông Đồi Đạo do mình dựng xây
Dù cho thay đổi đó đây
Tâm hành vững chắc giải khuây cảnh đời.

Lương Sĩ Hằng
Orlando, 25-02-1989

Nhắc Nhở

Tu hành đã giảng nhiều năm
Ước mong các bạn thực hành mới nên
Bên Trên có sẵn đạo nền
Sao không thiền giác tiến lên hợp hòa
Linh Hồn căn bản ở xa
Tự hòa tự tiến mới là Hồn khôn
Cơ đàn cho thấy sanh tồn
Điển thanh giảng xuống Chơn Hồn đi lên
Học lên học xuống tạo nền
Thân tâm an lạc giữ bền bỉ tu
Không nên mê tín âm u
Hành cho sáng suốt thân tù quang khai
Rõ Trời rõ đất thiên tài
Sửa sai tự tiến tiến hoài không ngưng
Chớ nên động loạn lừng khừng
Đời không thông cảm nửa lừng Hư Không
Sống trong định luật hóa công
Bài nào cũng học cũng tông khai minh (Hò ơ)
Đạo Đời sắp sẵn duyên tình
Công phu tu luyện khai minh Chơn Hồn
Điển thanh hóa giải ôn tồn
Giúp Hồn tiến hóa lập cội điển thanh
Hiếu kỳ học hỏi không thành
Nay thay mai đổi cứ giành được chi
Đường nào cũng tiến cũng ghi
Trăm đường chỉ một tiến thì mới an

Dụm ba nhóm bảy hợp bàn
Chung qui cũng phải pháp tràng chánh tâm
Điển thanh mới khỏi sai lầm
Qui y chơn pháp tự tầm tự đi
Thầy ta sáng suốt phân ghi
Bên Trên chuyển hoá hợp thì giải mình
Tại sao lý luận nhơn tình
Gây thêm đau khổ chận mình tiến lên
Dù cho ma quỷ tạo nên
Ta không thay đổi vẫn bền cảm giao
Thầy ta phân giải bộ đầu
Khai thông chơn pháp nhiệm màu khai minh
Cha Trời Mẹ đất duyên tình
Giúp Hồn tiến hóa anh minh rõ ràng
Tình thương chuyển hóa ngập tràn
Mẫu là điển giới tạo màn ấm no (Hò ơ)
Hồng ân chuyển hóa điển kho
Giúp Hồn thức giác... (Hò ơ),
Giúp Hồn thức giác tự dò tự đi
Ngày nay xa cách tôi thì
Ban thương ban nhớ bạn vì lý chơn
Thương yêu đạo đức không sòn
Tu hành tự đạt qui hườn Hư Không
Điển ta chuyển hóa một vòng
Hòa đồng hợp nhất tự tòng mà đi
Lắm khi cũng khóc cũng vì
Nhớ thương ông Tám.... (Hò ơ),
Nhớ thương ông Tám thực thi khổ hạnh.

Lương Sĩ Hằng

Thức Tâm

Chung vui sum họp thâm tình đạo
Thể hiện chân tâm đủ sắc màu
Nhìn xem kẻ trước người sau
Đồng thanh tương ứng giải sầu giải mê
Rồi đây cũng phải tự ra về
Giải mê phá chấp học muôn bề
Qui y chân thức tương kê
Quê xưa xa vắng tự về đến nơi
Luận đi xét lại ý Cha Trời
Bảo bọc thương yêu khắp nơi nơi
Thuận chiều xây dựng hợp thời
Giúp con tiến hóa tạo nơi an toàn
Cảm minh Thiên Địa trí bạc bàn
Dẫn dắt tâm tu tự phát quang
Trong đời có đạo cảm an
Dựng xây xây dựng tự bàn tự tu
Ra về chấp nhận học bài ngu
Nhịn nhục thương yêu thoát cảnh tù
Tâm Hồn thanh nhẹ an du
Tham thiền nhập định trùng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ chuyển đêm ngày
Phục vụ thanh quang chẳng đổi thay
Tâm người tự mở hăng say
Đi tiến tâm linh sớm thấy thanh đài
Tình đạo ban hành sớm đêm ngày
Người người hoan lạc vẫn hăng say

*Tình đời đen bạc đổi thay
Tâm con thanh tịnh rõ ngày nhục vinh
Trở về học hỏi chính tâm mình
Thiện nghiệp an vui triển hành trình
Cảm thông Thiên Địa cảm mình
Tình ta tình họ tình xinh Đạo Đời.*

Lương Sĩ Hằng

Dư Âm

*Dư âm siêu giác mối tình ta
Giọng ca tiếng hát chan hòa tình thương
Âm thanh lóng lánh như gương
Động lòng hành giả tìm đường khai minh
Tình thương tiến giải hành trình
Qui y Phật pháp chính mình lo tu
Siêu âm thức giác mê mù
Vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài (3 lần).*

Lương Sĩ Hằng

Minh Tâm

*Tâm lành khai triển chơn tâm tịnh
Thức giác bình tâm tự xét mình
Đạo đức không còn ôm chấp trách
Hòa mình thanh nhẹ tự mình mình*

*Gỡ rối thực hành xét trí tâm
Thành tâm phục vụ chẳng sai lầm
Qui nguyên giếng mối gieo duyên tốt
Tự cứu giúp người lý diệu thâm*

*Chung hành diu tiến qui muôn một
Rõ lẽ Trời ban tịnh pháp quang
Trí tuệ không ngừng gieo ý tốt
Bình tâm học hỏi tiến chung đàng*

*Thức tỉnh tâm tư tạo dựng đàng
Cùng chung tiến hóa trí tâm an
Đời là tạm cảnh tâm hành tiến
Cảm thức trần gian tự khai màn*

*Thanh tịnh vui hành trong thức giác
Bền lâu vững tiến tự mình an
Khai thông trí tuệ mình Chơn Pháp
Giải tiến tâm lành trí sáng ban*

*Đường đi trong sáng tự mình hòa
Phát triển xa gần tự vượt qua
Địa lợi nhân hòa trong ý thức*

Bình minh sáng tỏa rõ gần xa
Đồng hành tiến giải trí tâm thanh
Phát triển tâm tu mở các ngành
Tâm đạo tình đời không dấy động
Bình minh quang chiếu ý tâm thanh

Minh tâm tự sửa qui thân hành
Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh
Cảm thức điều lành tâm dứt khoát
Giải mê phá chấp tự hành thanh

Qui hội chơn linh tự tiến hành
Thực hành chất phát tự phân ranh
Đạo Đời lẫn lộn không ranh giới
Thức giác bình tâm rõ ý thanh

Hồn nhiên phân giải đường tu tiến
Thực hiện tâm tu chẳng có phiền
Duyên nợ trần tình nay chẳng có
Tự nhiên thông cảm tự chơn hành

Khai tâm mở trí tự phân bàn
Thực hiện chơn tu trí cảm an
Qui hội tình Trời trong sống động
Càng tu càng hiểu trí càng an

Giải tà qui chánh chuyển hư vô
Học hỏi không ngừng tự thức vô
Lục Tự phân minh phần trí đạo
Tâm tu tự giác niệm Nam Mô

Trăng sao ban chiếu qui thiền định
Nhập định quang minh rõ tiến trình
Xây dựng qui hồi tâm ổn định
Chon hành tự đạt tự phân minh

Sáng suốt ban vui phát triển hoài
Vô sanh bất diệt chẳng làm sai
Cùng chung tu tiến vui muôn thuở
Nhớ bạn đồng hành chẳng tạo sai

Pháp Luân Thường Chuyển hiệp chơn lời
Diễn tiến không ngừng rõ các nơi
Qui một tình Trời xuyên sự thật
Pháp quang thanh nhẹ tiến từ thời

Nhập định minh tâm hướng cảnh Trời
Bình an khai mở rõ chơn lời
Quý yêu nguyên khí Trời ban phước
Giải tỏa phiền ưu tự thảnh thơi

Hòa đồng diễn giới tâm khai triển
Thức giác bình tâm chẳng lụy phiền
Khổ hạnh thực hành duyên đạt tốt
Trùng tu giải nhiệt thật là yên

Độ thế tâm tu chẳng lụy phiền
Duyên Trời tốt đẹp vẫn xe duyên
Qui nguyên một mối tâm cùng thức
Uyển chuyển không ngừng tự tạo duyên

*Vượt khỏi trần tâm chẳng loạn điên
Qui y Phật pháp tự mình hiền
Giải phần ô trược chung hành triển
Quý mến Trời cao tự mình xuyên*

*Chung tiến đồng hành tâm giải nghiệp
Bình minh ban chiếu trí tâm yên
Tình đời đen bạc không phiền não
Giải nghiệp tâm mình chẳng còn riêng.*

Lương Sĩ Hằng

Dạy Đổ Lục Căn Lục Trần

*Căn Trần rối loạn ấy do ta
Đời Đạo Song Tu tự tiến hòa
Thấy đó mất đó không tồn tại
Hiếu hòa tự đạt thấy Hồn ta*

*Nhơn Ông hành pháp không giờ rảnh
Các giới nơi theo để thực hành
Xây dựng đạt thanh là chánh pháp
Căn Trần tương ứng tiến hòa thanh*

*Trong ta có pháp sao không học
Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng
Không giác không tu thành động loạn
Khó hòa khó tiến khổ vào thân*

*Biết ai là kẻ hành chơn đạo
Lý vững tự tin tiến thẳng vào
Bể khổ trần gian nơi thức giác
Thực hành Chơn Pháp tiến càng cao*

*Lấy không làm gốc hòa Chơn Pháp
Lấy cảnh làm Thầy học hỏi vang
Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác
Không còn vọng động hưởng Trời ban.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Manila, 1979*

Thập Nhị Nhơn Hiền

*Thập Nhị Nhơn Hiền hãỷ thiết tha
Trở về nguồn cội pháp phân hòa
Chuyên tu tự đạт hồng ân phước
Mọi mặt yên vui khởi đọa sa
A Tỳ địa ngục nơi sanh sát
Tiên Phật thiên đàng cảnh phát quang
Đức độ triền miên xây dựng tiến
Quán thông tình lý cảnh thiên đàng
Luân hồi thế cảnh khổ đạ đoan
Bàỉ vở triền miên dạy chàng nàng
Thống khổ học rồi trí lạc quan
Lấy Không làm đích để phân bàn
Hòa cùng Thiên Giới nơi nguồn cội
Học tiến học hòa dự các nơi
Đời Đạo Song Tu đồng thăng tiến
Cần khôn hòa hợp chẳng sang tời.*

Lương Sĩ Hằng

Nhịn Nhục

*Thân già lê lét khắp năm châu
Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu
An lạc người người chung học đạo
Giải mê phá chấp giữ gìn lâu.*

*Gìn lâu thế đạo cao sâu
Sửa mình hiểu họ rõ màu nhiệm tâm
Bước qua điển giới tự tâm
Lầm than cũng bởi do tâm người đời.*

*Tham sân chẳng chịu xa rời
Tạo tâm động loạn mở lời khinh khi
Học rồi phải học phải thi
Chưa mình điển giới tâm thì bất an.*

*Tâm linh cho đến thiên đàng
Ta bà các nẻo chẳng ban được gì
Trên đường học hỏi dự thi
Bị nhồi bị kích mới thì chịu tu.*

*Tu rồi lại kể như mù
Bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa
Học bài nhịn nhục phân qua
Trong đời có đạo chan hòa tình thương.*

Một lòng nguyện niệm gieo gương
Từ bi hỉ xả tâm nương ý Trời
Thực hành tiến hóa hợp thời
Thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên.

Khuyên đời thức đạo giải phiền
Vượt xuyên tự ái giao liên thảnh thơi
Đến đây mới rõ ý Trời
Ban cho các giới hưởng lời thực chơn.

Tiến lên giải tỏa giận hờn
Bền tâm vững chí biết ơn Cha Trời
Qui y nhận thức thanh lời
Giúp tâm khai mở giúp đời an khương.

Tranh đua hậu quả khó lường
Một lòng nhịn nhục mới tường giả chơn
Lòng thành thực hiện keo sơn
Gắn liền Trời Phật không sòn không mê.

Tâm thành tự nguyện trở về
Qui không đạt pháp bối bê chẳng còn
Tu thời chẳng có cú lòn
Tự mình tháo gỡ lòng son thực hành.

Điển thời thanh nhẹ đạt thanh
Pháp thời tạm mượn giải rành loạn dâm
Trở về thanh cảnh tự tầm
Con đường chánh giác trong tâm người hiền.

*Chẳng còn cảm nhận nào phiền
Tình thần bất động hợp duyên muôn loài
Bên trong sẵn có thanh đài
Tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng.*

*Biết mình tiến hóa chẳng ngừng
Nhịp tim đang đập khai từng cảm giao
Hòa cùng muôn sắc muôn màu
Chẳng còn sanh khắc trước sau chung nhà.*

*Bình tâm nhịn nhục chan hòa
Tình thương qui hội nhà nhà yên vui.*

*Lương Sĩ Hằng
(Khóa 4: Qui Thức,
Thiền Viện Vĩ Kiên, 14-05-1986)*

Tha Thứ Và Thương Yêu

Tái ngộ nơi đây chẳng được nhiều
Học hành chữ hiểu và chữ yêu
Đồng thanh tương ứng về tâm đạo
Quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều
Nhớ nhiều hiểu rõ lý chữ yêu
Yêu Mẹ yêu Cha thức nghĩa siêu
Một cõi phù sanh đầy duyên kiếp
Thực hành giải tỏa đọa chơn điều
Chơn điều huyền diệu lý cao siêu
Dững chí hành thông ngộ pháp điều
Mùi đạo phân minh ngày khốn kiếp
Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu
Tình siêu Cha độ thức tâm nhiều
Vạn lý hành trình ngộ biển yêu
Mùi đạo Cha ban tình thấm thía
Nguyện hành đến đích rõ tình yêu
Tình yêu thốn thức trong đêm mộng
Cảm thức trần gian một cái còng
Duyên nghiệp gieo phiền trong nội thức
Khổ đau cực nhọc cũng về không
Về không một kiếp lại gánh gồng
Thê thảm bi ai nỗi nhớ trông
Nguyện tiến không lùi qui thức giác
Sửa mình thanh tịnh nguyện khai vòng
Khai vòng vũ trụ trở về không
Học hỏi không ngừng giải ước mong
Thanh tịnh chào đời nay quý tịnh
Thực hành Chơn Pháp nguyện về không

Về không thấu đáo Trời trong sáng
Lòng dạ thanh thoi chẳng ước màng
Hộ độ chư Tiên đồng khuyến khích
Giữ thanh đạt tịnh lại bình an
Bình an ba cõi tự vui bàn
Không có có không cảm thấy an
Qui nhứt quân bình lòng phấn khởi
Đạo tâm bừng sáng mở pháp tràng
Pháp tràng sớm độ đã ân ban
Động loạn nhơn gian chẳng tiếc bàn
Phản nghịch lòng thành gây phản loạn
Từ bi vẫn độ vẫn cầu an
Cầu an diệu pháp chơn hành độ
Thức giác bình tâm tạo nắm mờ
Ai ghét ai thương cùng học hỏi
Qui không mới rõ cõi hư vô
Hư vô quán chuyển minh đời đạo
Tạo Thế Quyền Kinh tự bước vào
Qui ẩn tâm can là thực tế
Huệ Tâm bừng sáng pháp phân màu
Phân màu sanh khắc hợp đuôi đầu
Đi đứng ngồi nằm kẻ trước sau
Học hỏi đời nay lòng quuyến luyến
Giữ Không thanh tịnh chẳng ôm sầu
Ôm sầu tại thế tự khổ đau
Chẳng có phước duyên chẳng nhiệm màu
Ai khổ ai sầu ai đã giúp
Từ bi tận độ chẳng còn đau
Còn đau vì bởi mê màu sắc
Thức giác bình tâm xét trước sau

*Qui nhứt hồi sinh lòng chẳng động
Thương yêu tha thứ trở về mau.*

*Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Vĩ Kiên, tháng 5 – 1986*

Học Nhẫn Học Hòa

*Quý thương các bạn khắp nơi
Nhớ Trời xây dựng nhớ đời dạy ta
Học thêm chữ nhẫn chữ hòa
Học qua đời đạo học xa học buồn.*

*Học sao trở lại cội nguồn
Học buông trần trước học xây đắp tình
Học cho sớm đạt chữ mình
Học thương học nhớ qui hình Trời ban.*

*Quý thương nhớ bạn khắp nơi
Nhớ Trời xây dựng nhớ đời dạy ta
Học cho tâm suốt tâm an
Học mang thượng trí học bàn thượng căn.*

*Học phần giải đáp khó khăn
Học ăn học ở học nhẫn học hòa
Rõ người rõ cả cái ta
Chung hòa thuận tiến chung hòa đến nơi.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Long Beach, California, 1982*

Hoà

*Điển thanh phân giải tiến thân hòa
Càng luyện càng tu lý thiết tha
Qui thức điển Hồn khai tri giác
Giúp đời mình đạo hợp hòa ca.*

*Hòa ca đời đạo pháp phân hòa
Vũ trụ cần khôn chuyển thức qua
Nói rộng đường tu thành chuyển thức
Phân minh đời đạo rõ chữ Hoà.*

*Chữ hoà ban rải khắp gần xa
Tự nguyện phát tâm cống hiến ta
Dâng Phật dâng Trời tâm sống động
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa.*

*Còn xa khai mở luận phân bàn
Trí độ khai từng thức sáng ban
Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt
Hít thở khai thông tự vệt màn.*

*Vệt màn ô trược chẳng cần than
Thực hiện lòng thành triết được ban
Sáng suốt minh tâm từ giao động
Học thanh giải trược chẳng bằng hoàng.*

Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang
Nguồn cội trên đường lý chuyển quang
Tâm nhẫn trí hòa xa vọng động
Thực hành Chơn Pháp tự cầu an.

Cầu an rõ lẽ tự vui bàn
Trí độ thực hành cảm sáng ban
Giải trước lưu thanh hòa tam giới
Cầu xin muôn loại tự khai màn.

Khai màn học hỏi lý Cha ban
Tự quyết khai minh tự luận bàn
Bến giác quê xưa tâm tự thức
Khai thông trí tuệ điển khai đàn.

Khai đàn mở rộng chiều quang tiến
Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền
Giá trị vô cùng duyên tận độ
Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyên
Quyết định chưa mình nợ tạo duyên
Càng tiến càng tu hành chơn thức
Đồng hành ba cõi tự tầm xuyên.

Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn
Phục vụ tận tâm chẳng tín cuồng
Điển giới khai vòng minh đạo pháp
Trí tâm học đạo trở về luôn.

Về luôn nguồn cội đang chờ sẵn
Quý Mẹ tưởng Cha rõ chị Hằng
Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu
Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng.

Công bằng ân độ tâm thường giác
Xét cảnh ân ban thành Thánh đạo
Phân giải đủ điều thuyết thấp cao
Nhon sinh tự thức tự khai màu.

Khai màu nguyên điển bình thanh giới
Phát nguyện từ đây độ giúp đời
Vốn luyến Cha Trời nay tự thức
Vô cùng sống động chẳng còn rơi.

Còn rơi vì bởi khinh thường Đạo
Thế cảnh trường thi tự bước vào
Giải thoát do mình hành đúng pháp
Ra vô hít thở rõ chiều cao.

Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Vĩ Kiên, 25-05-1986

Chung Hòa Tâm Đạo Khắp Nơi Nơi

*Chung hòa tâm đạo khắp nơi nơi
Cảm mến thương yêu lý tuyệt vời
Xa cách chân Trời tâm vẫn ngộ
Từ tâm thanh lập thuận Duyên Trời.
Qui y Chơn Pháp tâm thường thức
Tiếng nói đâu đây vẫn sáng ngời
Bình thản tâm Hồn duyên Phật độ
Sắc Không Không Sắc vẫn phân lời
Thức tâm hành giả khắp trời Âu
Chốn chốn nơi nơi chuyển pháp màu
Hoàn trả Đạo Tâm cùng các giới
Nhu cầu giải nghiệp ý cao sâu
Màn Trời chiếu Đất nơi cầu tiến
Tinh điển phân qua chẳng có sầu
Sau khổ lại là Chơn Đạo Pháp
Bình tâm nhận định cứu trời Âu.*

*Lương Sĩ Hằng
San Jose, 30-08-1981*

Sống Vui

Sống Vui biết đạo biết Hồn
Sống Vui cởi mở sanh tồn muôn năm
Sống Vui tự thức dò thăm
Sống Vui ban bố những lời chơn ngôn
Sống Vui ý thức sanh tồn
Sống Vui chung hợp giải cõn si mê
Sống Vui phát triển muôn bề
Sống Vui thanh nhẹ hướng về Vô Sanh
Sống Vui khai triển thực hành
Sống Vui phá chấp giải rành tâm mê
Sống Vui chẳng có bối bê
Sống Vui thanh nhẹ chẳng chê Đạo Đòi
Sống Vui thực hiện chơn lời
Sống Vui trí óc thanh thoi nhẹ nhàng
Sống Vui nguyên lý bạc bàn
Sống Vui giải quyết muôn đàng yên vui
Sống Vui phát triển đạo mùi
Sống Vui học hỏi rèn trui thực hành
Sống Vui chẳng có cạnh tranh
Sống Vui thông cảm hướng thanh đạt hòa
Sống Vui nhận rõ tình Cha
Sống Vui quyết chí tự hòa tiến lên
Sống Vui nguyên lý vững bền
Sống Vui thông cảm tạo nền quán thông
Sống Vui chẳng có ước mong
Sống Vui phát triển một lòng tự tu.

Lương Sĩ Hằng

02-08-1993

Hùng Tâm

Hùng tâm cải tiến tâm linh
Tự phê tự tiến hành trình quang khai
Sửa mình tiến hóa đời mài
Khai thông điển giới tiến hoài không ngưng
Tự mình cảm thức từ từng
Qui y chánh pháp tiến từng phút giây
Chẳng còn khờ dại thơ ngây
Quay vào nội thức vệt mây cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Khai thông đời đạo tiến lần đến nơi
Quý thương nguyên lý Cha Trời
Giải mê phá chấp đời đời dựng xây
Tình đời đen bạc đổi thay
Người tu sáng suốt chẳng thay hành trình
Đi đi lại lại một mình
Cảm thông Thiên Địa tâm linh cảm hòa
Tự mình khai triển tự qua
Đường đời như đạo tâm ta huy hoàng
Năm trong nguyên lý pháp tràng
Quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm
Cơ hình nguyên lý uyên thâm
Trong không mà có chẳng làm chẳng sai
Càng tu càng tiến tiến hoài
Tâm lành tự giác ngộ đài thanh cao
Vạn linh chuyển hóa muôn màu
Hùng tâm học hỏi trước sau dung hòa
Quý thương thể xác tình Cha
Chan hòa máu huyết học qua tình đời

*Tham sân tự lánh xa rời
Đâu đâu cũng có ý Trời độ tâm
Tự mình truy diệu lý thâm
Tầm đường mình chánh khai tầm giác quang
Tình thương huynh đệ bạc bần
Giữ tâm thanh tịnh khai màn thức tâm.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng
Amphion, 02-06-1988*

Dũng Chí

*Giáng lâm tại thế qui hình luật
Trí não cân phân nguyện góp phần
Chuyển thức trong lòng xây dũng chí
Hành thông Chơn Giác tiến thanh lần*

*Thanh lần thế đạo cân phân
Chơn tâm bộc phát khai tàng nở hoa
Vui trong thanh tịnh chan hòa
Giải mê phá chấp thật thà cảm thông
Bên ngoài cho đến bên trong
Qui về trật tự giải thông Đạo Đồi
Hòa đồng thanh tịnh của Trời
Nơi nơi thức giác giữ lời thanh cao
Hòa cùng muôn sắc muôn màu
Trí tâm thanh tịnh đón đau chẳng còn
Trở về thực chất lòng son
Con người khó tạo vương tròn dựng xây
Mây mưa thuyên chuyển hằng ngày
Tâm lo tu học nhẹ thay tình Trời
Từ bi bác ái sáng ngời
Thanh bình tái lập đời đời yên vui.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Amphion, 11-06-1988*

Thăng Hoa

*Trật tự qui nguyên chuyển tiến hòa
Thanh tâm tự đạt triền miên hóa
Pháp thân thanh tịnh qui giếng mối
Cảm thức trần gian dạy thật thà*

*Thật thà hội nhập Đại La
Cảm thông Trời Phật tâm hòa Hư Không
Chẳng còn loạn động ngóng trông
Tình Thương Đạo Đức khai vòng nở hoa
Từ đời qua đạo phân ra
Đường đi rõ rệt vượt qua tình đời
Vạn linh cảm nhận Cha Trời
Đời đời ân độ tạo nơi an toàn
Tình người khai mở nhiều màn
Qui nguyên thanh tịnh bạc bàn nội tâm
Tự tu chẳng phải đường lằm
Khai đường vạch lối giữ tâm thanh hòa
Trí khai tịnh độ thăng hoa
Học xong bài học chan hòa tình thương
Tinh thần cao đẹp gieo gương
Dù người tiến hóa yêu thương muôn loài
Chẳng còn lý luận tranh đời
Qui hồi chơn thức trong ngoài đạt thông
Luận đi xét lại hóa công
Từ bi ân độ gieo trồng phước duyên*

*Đạo Đồi khai mở hai miền
Thăng hoa khai triển đẹp duyên Đạo Đồi.*

*Lương Sĩ Hằng
Amphion, 15-06-1988*

Thanh Tịnh

*Duyên lành ban rải qui tâm đạo
Học hỏi không ngừng chuyển thức cao
Thiền viện cộng đồng chung hợp tác
Quý yêu thanh tịnh ý siêu hầu*

*Siêu hầu cảm thức chiều sâu
Đạo màu sẵn có đối trao hằng ngày
Cùng chung sanh hoạt vui vầy
Tâm không dấy động thơ ngây chẳng còn
Đường đi sẵn có đường mòn
Thầy phân rõ rệt chẳng còn si mê
Thực hành tự trở lộn về
Chơn Hồn thanh tịnh chẳng mê cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Giải mê phá chấp khai tàng nở hoa
Tình thương huynh đệ chung nhà
Hùng tâm dũng chí thăng hoa đạo màu
Cùng Thầy học hỏi đối trao
Thức tâm thanh tịnh tiến mau nhẹ nhàng
Bình tâm Niệm Phật đàn hoàng
Vui cùng Trời Phật cảm an cảm hòa
Đào sâu nguyên lý Tình Cha
Tình người phát triển hướng hòa thượng
Chẳng còn tự tạo khó khăn
Thực hành trật tự ở ăn điều hòa*

*Tình thương huynh đệ gần xa
Lui về thanh tịnh phân ra chơn lời.*

*Lương Sĩ Hằng
Amphion, 15-06-1988*

Qui Nguyên

*Qui nguyên giềng mối đạt thanh cao
Điển giới phân minh rõ trước sau
Trùng tu khai triển trong dứt khoát
Tự mình thức giác hướng thượng cao
Hướng về thanh nhẹ tâm càng mở
Thực hiện từ bi độ khắp nơi
Tình Trời qui một thanh thanh tịnh
Không ngừng tiến hóa lại càng mình
Gieo trồng ý tốt hằng cứu giúp
Bình minh sáng tỏ rõ tâm mình
Hòa hợp không gian tự nín thình
Không lời không nói không duyên nghiệp
Giải tỏa phiền ưu tự phát khinh
Đời là tạm bợ nay thức giác
Thế cảnh đảo điên rõ chơn tình
Trí tuệ phân hành tự giác mình.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
FV, 19-01-2000*

Hợp Nhứt

Cùng chung tưởng nhớ Thầy hiền
Thanh duyên tốt đẹp vượt xuyên cõi trần
Hồn tu thức giác muôn phần
Tham thiền nhập định giải phân đủ điều
Bạc bàn nguyên lý chơn siêu
Dù nhau tiến hóa biến yêu của Trời
Đến đây chẳng có lý lời
Nhìn nhau phúc đáp những lời trong tâm
Cùng chung thức giác diệu thâm
Ta là ánh sáng ta tầm về quê
Tham thiền nhập định mãi mê
Về Trời hưởng lạc chẳng chê Cha Trời
Nơi nơi sáng sủa thanh thoi
Yên lành tiến hóa hợp thời thức tâm
Vui trong nguyên lý mừng thầm
Trường chay diệt dục tự tầm đến nơi
Xứ ta là xứ của Trời
An vui thanh tịnh chẳng lời thở than
Đọc đi đọc lại vui bàn
Trời Người là một con đàng trợ duyên.

Vĩ Kiên

Xây Dựng Vô Vi

*Thực hành phát triển tâm tu tiến
Quý tướng Trời cao giải tâm phiền
Duyên Đạo tình Đời chung hợp tác
Bình tâm xây dựng tự học hiền*

*Học hiền giải tỏa triền miên
Khai thông trí tuệ giao duyên Phật Trời
Thành tâm tiến hóa hợp thời
Qui y chánh pháp tiến hoài không ngưng
Cảm thông mở lối từ từ
Qui y Phật Pháp các vùng qui y
Thực hành học hỏi Từ Bi
Khai minh trí tuệ thân thì cảm an
Tự mình khai triển bạc bàn
Lui về thanh tịnh khai màn Đạo Tâm
Cần khôn vũ trụ mừng thầm
Chiếu ban không ngớt khai màn giác quang
Thế gian cho đến thiên đàng
Qui về một mối đàng hoàng hơn xưa
Dù cho chuyển động nắng mưa
Tâm ta vững tiến sống vừa thế nhân
Cảm thông từ giới từ tầng
Một lòng xây dựng một lòng tự tu
Chẳng còn lý luận khôn ngu
Người tu phải thức tròng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Hướng tâm thanh nhẹ tiến hoài không ngưng.*

Kính Bái, Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Hành Triển Khai Minh

Không hành sao đạt hồi huynh
Không tu sao tiến rõ tình thực hư
Khép mình tạm cảnh vui cười
Xung hùnh xung bá người người khổ đau
Chẳng sao biết được trước sau
Phỉnh mình phỉnh họ càu nhàu nội tâm
Tình thương sẵn có chẳng tầm
Hướng ngoài động loạn tạo lầm tạo sai
Bên Trên Thượng Đế an bài
Thế gian người tưởng là tài hơn Cha
Tâm không giữ hiếu chan hòa
Sống trong eo hẹp thiết tha cảnh trần
Chẳng còn lý trí xét cân
Phân tâm lý tán mở tầng đấu tranh
Chẳng còn sáng suốt thực hành
Khổ đau tự tạo tạm đành phải theo
Luôn luôn cảm thấy mình nghèo
Đeo theo tiền bạc leo trèo té nhanh
Mấy ai rõ được lý thanh
Tóm thâu trọng trọc tự giành phần hơn
Bất minh lại giận với hờn
Khổ thêm càng khổ quên ơn Cha Trời
Cùng chung nhịp thở nơi nơi
Do Trời ban rải tạo lời phản tâm
Lắm khi bực tức thì thàm
Trách than Thượng Đế chẳng tầm độ cho

Tâm can bản loạn vầy vò
Do đâu tạo khổ tự mò không ra
Vì tâm eo hẹp chẳng hòa
Muốn mình không chế cái ta anh hùng
Quên mình vị trí người khùng
Bất mình đòi đạo chẳng vun chơn tình
Khó hòa khó hợp khó mình
Tình thương đạo đức do mình ân ban
Từ đời qua đạo chuyển sang
Thực hành là chánh mới an tâm lòng
Cảnh đời có đục có trong
Phong ba bão táp khai vòng mở tâm
Chiến tranh dẫn tiến tự tầm
Con đường hòa hợp tránh lầm tránh sai
Giết rồi xem thử ai tài
Hai người cũng chết vậy ai anh hùng
Biết Hồn mới rõ mình khùng
Giết nhau vô ích vầy vùng làm chi
Sửa mình trật tự hợp thì
Qui y Chơn Pháp tự ghi tiến hoài
Trong ta có sẵn thanh đài
Hai vai tự gánh rõ Ngài là ai
Điển thanh tự giữ tiến hoài
Không còn trì trệ nơi hai Đạo Đồi
Tâm mình khai triển mở lời
Giúp người học hỏi tự rời tham sân
Hồn thời sáng suốt tự phân
Phần thanh phần trước phần gần phần xa
Thực thi nguyện niệm Di Đà
Chan hòa đời đạo tự hòa tiến lên

Lý kia khai triển vững bền
Trong đời có đạo chẳng quên cội nguồn
Thế gian là cảnh làm tuồng
Đóng vai chồng vợ bỏ luôn tâm Hồn
Tịnh tâm mới rõ sinh tồn
Phản Hồn bất diệt rõ Hồn vô sanh
Giáng Sinh học hỏi thực hành
Nằm trong sanh tử tâm đành phải theo
Có không không có chẳng nghèo
Theo đường thanh tịnh chẳng theo bạc tiền
Chẳng còn gánh nặng tạo phiền
Chỉ lo tiến hóa mới giềng cảm giao
Thế gian đủ sắc đủ màu
Tâm ta chẳng động trước sau dung hòa
Cần khôn vũ trụ một nhà
Cha con đồng cảnh cùng hòa tiến lên
Giữ tâm thanh vững lại bền
Thực hành tự tiến chẳng quên Đạo Đồi
Vía Hồn thức giác tự rời
Học thêm sáng suốt đến nơi an toàn
Cảnh Trời cao đẹp sống an
Cảnh đời tạm bợ khó ban chơn tình
Thân hình là cảnh địa linh
Tự mình xây dựng chơn tình quang khai
Trí tâm khai triển dồi mài
Tiến trong đà tiến tiến hoài không ngưng
Tình thương Thượng Đế sáng bừng
Tâm người tự thức chẳng dừng nơi nao
Tiến hành vượt mức phá rào
Từ đời qua đạo nơi nào cũng thông

*Cảm mình định luật hóa công
Góp công xây dựng thương lòng quảng ban
Biết Cha biết Mẹ mới an
Muôn đàng như một rõ ràng phân minh
Quý yêu Thượng Đế chơn tình
Giúp Hồn tiến hóa tự mình Cha Trời
Sống trong khung cảnh không lời
Theo Ngài không bỏ đời đời an vui
Thực hành điều luyện rèn trui
Nay mình mai thức hưởng mùi đạo tâm
Cảnh đời cảnh đạo uyên thâm
Giúp tâm khai triển tự thâm tiến lên
Minh tâm kiến tánh tạo nền
Một lòng một dạ chẳng quên Cha Trời
Bình tâm xem xét nơi nơi
Hồi sinh bất diệt hợp thời cải trang
Đổi thay mỗi lớp mỗi màn
Vạn thù qui một cùng đàng tiến chung
Thức rồi tránh cảnh điên khùng
Khoan dung tự tại trung dung tiến hoài
Chẳng còn tạo cảnh lầm sai
Thương yêu vô tận chờ ngày hội tâm.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Marseille, 10-12-1981*

Quán Thông

Hồ ơi ! Thành tâm phục vụ quần sanh
Tự mình sửa tiến thực hành đến nơi
Tâm mình trước mắt là Trời
Tự mình xây dựng, hồ ơi !
Tự mình xây dựng những lời thực chơn
Hồ ơi ! Biết quý biết ơn
Tu rồi mới thấy giận hờn tiêu tan
Tâm tu chẳng có bàng hoàng
Qui y Phật Pháp, hồ ơi !
Qui y Phật Pháp khai màn đạo tâm
Hồ ơi ! sống lý diệu thâm
Ta là chơn cảnh ta tầm đường đi
Thực hành thức giác tự ghi
Cùng chung nguyên lý, hồ ơi !
Cùng chung nguyên lý ta thì thức tâm
Hồ ơi ! Nguyên lý uyên thâm
Tầm đường sáng suốt diệu thâm đạt hòa
Nằm trong siêu lý tình Cha
Cùng chung nguyên khí, hồ ơi !
Cùng chung nguyên khí ta hòa tiến lên
Hồ ơi ! Vũ trụ Bề Trên
Tạo nền căn bản sẵn nền ta đi
Lui về thực chất thực thi
Cần khôn qui một, hồ ơi !
Cần khôn qui một ta thì đạt thông.

Vĩ Kiên

Công Quả

*Nhà in công quả giúp đời
Siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ khuyên
Khuyên người tại thế giao duyên
Trong vòng trật tự tự liên kết tình
Tình thương ban rải cảm minh
Cha yêu muôn loại giúp mình tiến thẳng
Hồn vui cảm thức nhiều tầng
Tâm linh cởi mở góp phần dựng xây
Chân tâm hành đạo vui say
Ngày ngày điều luyện ngày ngày thức tâm
Sách kia ghi chép chẳng lầm
Phân ra chân lý chỉ tầm đường đi
Mọi người đồng thức dự thi
Trong không mà có tùy nghi tiến hành
Chẳng còn cướp giật tranh giành
Giới thanh cứu độ em anh hợp hòa
Cùng chung đóng góp một nhà
Góp công góp của nhẩn hòa chung vui
Năm trong nguyên lý rèn trui
Thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm
Người người tự đến truy tầm
Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai
Chẳng còn ôm ấp mĩ mai
Sửa sai tu tiến chung ngày dựng xây
Cần khôn vũ trụ là Thầy
Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm nhau*

Hành trình tiến hóa muôn màu
Trong cơ qui nhất kết tầu về quê
Thực tâm tự hướng trở về
Quê xưa nguồn cội giải mê cỏi trần
Thực hành tại thế góp phần
In thành quyển sách góp thành tình thương
Tóm thâu thần thánh gieo gương
Giúp người tại thế tự lương mà đi
Tâm linh khai triển hợp thì
Bình tâm học hỏi tâm thì đạt an
Thương yêu huynh đệ luận bàn
Giải màn ô trược khai màn thanh cao
Cảm mình Thiên Địa nhiệm màu
Tình ta tình họ tình giao đời đời
Gắn liền tâm thức chẳng rời
Thứ tha tha thứ mở lời nhủ khuyên
Thực hành điều luyện triển miên
Tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh
Thiên đàng địa ngục chân tình
Nhân Gian Du Ký thành hình khai tâm
Giúp người tự giác tránh lầm
Sửa tâm sửa tính tự tầm đường đi
Trong vòng thanh tịnh uy nghi
Tự tu tự tiến hợp thời cảm giao.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Arrowhead, 12-05-1984

Ánh Sáng

*Ta là ánh sáng tại trần
Không lo tu luyện chuyên cần khai tâm
Tự mình tạo thế tự làm
Giữ phần mê chấp lại tầm đấu tranh
Tự mình từ bỏ ý thanh
Tranh nhau động loạn sử sanh đủ điều
Mất làm tai động lưới yêu
Xét ra mới thấy lý siêu hơn người
Miếng thời ướp nở nụ cười
Chê khen ngoại cảnh người người loạn tâm
Chẳng còn ý thức nguyên âm
Trời ban ánh sáng diệu thâm định Hồn
Vô sanh vô diệt sanh tồn
Nhu lai bản chất qui Hồn hóa sanh
Tự tan tan tự thực hành
Đó đây là một cơ tranh của Trời
Giải mê phá chấp hợp thời
Sanh tồn bất diệt mở lời nhủ khuyên
Nguyên căn sống động giác huyền
Nhu lai thực chất sống yên đời đời
Trí tâm học hỏi nơi nơi
Mô Ni ngọc quý thánh thoi dung hòa
Ta là ánh sáng phân qua
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Hành Trình

66 năm sống ở trường đời
Vui buồn lẫn lộn khó thời dựng xây
Tham dâm học hỏi hàng ngày
Nuôi buồn nuôi khổ dịp may ngõ ngàng
Lắm khi khi rơi lụy đôi hàng
Biết mình loạn động chẳng bàn được chi
Tự mình giải bỏ sân si
Bằng lòng dứt khoát tâm thì mới an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Tùy tâm khai triển tùy đường mà đi
Tự mình tái xét nghĩ suy
Quá trình động loạn cũng vì lòng tham
Sửa mình tiến hóa chẳng làm
Nay đà thức giác diệt tham tiến lần
Lên la cực khổ từ tầng
Trong không mà có lần lần được tu
Sửa mình giải tỏa khờ ngu
Giải phân đời đạo trùng tu hoài hoài
Chơn tâm có sẵn thanh đài
Quý yêu Trời Phật tiến hoài không ngưng
Dù cho thiên hạ người dung
Cùng chung xây dựng cùng đường khai tâm
Biết Cha nguyên lý mừng thầm
Tầm đường tiến hóa chẳng làm chẳng sai
Công phu luyện đạo hằng ngày
Dững hành tu tiến lập đài thanh cao

*Lui về thực chất về mau
Cảnh Trời Thiên Quốc trước sau đạt thành
Mong con tiến hóa giới thanh
Thành tâm tu luyện đạt nhanh hơn người
Chúc con tiến hóa nghỉ ngơi
Hương về Thiên Quốc đời đời dựng xây.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng
San Jose, 21-11-1997*

Ánh Sáng Vô Vi

*Ánh sáng Vô Vi tỏa khắp trần
Soi đường sĩ tử đến Thiên chơn
Ai người đạo hạnh mau hành bước
Dũng tiến thường bi đạt quả chơn*

*Ánh sáng Vô Vi chiếu hợp thì
Tùy nghi sử dụng luận đường thi
Thâm tâm bát ngát tình thương nhớ
Xoay chuyển đêm ngày tự thực thi.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Giác Ngộ Giờ Phút Lâm Chung

*Điểm đạo hành trang giọt máu đào
Khép mình trong chốn động hoa màu
Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội
Biết tỏ cùng ai chuyển trể tàu
Trể tàu sẽ đạt đến đâu
Máu đào sống động chuyển giao thế tình
Đi đi lại lại một mình
Sống rồi phải chết quê xinh nơi nào
Ai ai cũng muốn thanh cao
Làm sao đạt được phân màu tử sanh
Xuyên qua cảm giác thừa hành
Trong sanh có tử tử sanh hợp hòa
Cộng đồng vũ trụ chung nhà
Cùng Cha cùng Mẹ tạo hòa nơi nơi
Đi đâu cũng sống với Trời
Sao không cởi mở nơi nơi dung hòa
Bày ra những chuyện ta bà
Giết nhau ca hát bài ca anh hùng
Miệng thời mong muốn đại đồng
Không hành sao đạt sao thông tánh tình
Kẹt không phát triển tại mình
Quên đi nguyên chất hữu tình Trời ban
Tham gia đủ sắc đủ mần
Khổ đau cũng vẫn hoang mang suốt đời
Lầm sai đặt lý nuốt lời
Khó hành khó tiến khó rời tham sân.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Manila, 29-08-1979*

Lẽ Vô Thường

*Nghìn trùng xa cách theo mùi đạo
Giữ lý cần khôn tự bước vào
Một mối biển yêu đồng duyên thức
Thế gian phân loại đủ sắc màu
Vũ trụ anh em chung một cội
Phân minh tình đẹp chẳng sang tời
Trời cao ban rải Hồn thơ mến
Chúc tụng một năm đạt đạo nền
Chúc bạn nghìn trùng rõ ý thơ
Trăm năm cũng vậy cũng giấc mơ
Chúc cho bạn sống trong đời đẹp
Rõ lẽ vô thường rõ ý thơ.*

Lương Sĩ Hằng

Hành Trang

Hành trang chỉ có một lời
Qui không thanh tịnh hợp thì thức tâm
Diệu hòa Thiên Địa giao tầm
Trong không mà có mừng thầm mở mang
Chuyển xoay xoay chuyển luận bàn
Đời là tạm cảnh cảm an tiến hòa
Lý Trời giao cảm chẳng xa
Người hòa Thiên ý người hòa tình thương
Phật Trời thực hiện gieo gương
Giúp cho sanh chúng tự lòng tự đi
Bàn qua thuyết lại tự ghi
Xa gần qui một giải thì nội tâm
Làm than giải tỏa mừng thầm
Đâu là thiện giác đâu tầm điển quang
Từ đời qua đạo chuyển sang
Qui hình chơn trạng mở màn đạo tâm
Cha Trời ban rải nguyên âm
Thầm phân thầm giải thầm tầm đường đi
Sắc duyên duyên sắc tạm ghi
Thức Hồn tự tiến nghĩ suy bận lòng
Cơ tầng giao cảm thức phòng
Qui nguyên Chơn Giác tự tông Thiên Cơ
Giải bày thanh lọc giấc mơ
Qui không thanh nhẹ rõ giờ thặng hoa
Cần khôn vũ trụ một nhà
Một Cha một Mẹ một tòa án tâm

*Thực hành điều luyện truy tầm
Nguồn thanh chơn lý phương châm trở về
Chẳng còn lý luận khen chê
Nơi nào cũng thế cũng về đến nơi
Hành trang chỉ có một lời
Trời cao ban thức tại đời học tu
Thế gian có mắt như mù
Có tai như điếc tạo ngu tạo khờ
Miệng thì lý luận Thiên Cơ
Mũi thời hít thở chẳng giờ phân minh
Khổ rồi mới rõ chơn tình
Cảnh đời khảo đảo tâm linh dững hành
Dẹp phần lý luận đấu tranh
Thực hành hướng thượng giới thanh hợp hòa.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Đường Đi Thật

Thực hành một pháp chẳng ôm hai
Phát triển tâm linh tự tiến hoài
Dứt khoát tình đời tâm đạt thức
Chiều sâu tâm đạo rõ thanh đài
Đường đi nghìn dặm chẳng sai
Thực hành chất phát tiến hoài không ngưng
Cần khôn vũ trụ tiến từng
Vô cùng thông suốt tung bừng cảm thông
Trong vòng định luật hóa công
Dựng xây xây dựng một lòng tự tu
Thức Hồn tiến hóa ngao du
Tình Trời cao đẹp tự tu hoài hoài
Khí thanh Trời độ chẳng sai
Dày công tu luyện hai vai nhẹ nhàng
Cùng chung huynh đệ bạc bàn
Hồn tu Hồn tiến Hồn an đời đời
Dù cho thể xác xa rời
Trí tâm vẫn tiến vẫn vui lòng sầu
Cần khôn vũ trụ cơ cầu
Thực hành chánh pháp tạo tàu về quê
Cảm thông nguyên lý muôn bề
Dở hay cũng tại lòng mê cõi trần
Tự mình thanh tịnh xét phân
Nghĩa ân đời đạo ân cần dựng xây.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Cocoa, Florida, 03-11-1995

Đường Về Thiên Thai

*Tu thời gánh nhẹ hai vai
Trì tâm tiến hóa đạt ngày quang vinh
Tâm lành phát triển đẹp xinh
Về nơi thanh tịnh hành trình thiên thai
Tâm tu thức giác hằng ngày
Thong dong bình đẳng ở ngay tâm người
An vui ước nỡ nụ cười
Tự xây hạnh đức người người an vui
Chính mình thực hiện rèn trui
Thiên thai rộng mở an vui đời đời
Thành tâm thuyết lý phân lời
Tâm lành thức giác sống nơi an lành
Vui hành tâm đạo đạt thanh
Thiên thai là cảnh trong lành nơi tâm.*

Lương Sĩ Hằng

Tình Thương Vô Tận

Tình thương cao đẹp thức tâm
Thành phần ô trược tạo lầm tạo sai
Tiến lên thức tỉnh hoài hoài
Trong không mà có lập đài ngộ tâm
Yêu Cha thức tỉnh chơn tâm
Yêu hoài không ngán yêu tầm điển thanh
Cha Trời phân giải thực hành
Lấy không làm đích đạt thành Chơn Như
Chuyện đời lỡ khóc lỡ cười
Chuyển cho thức tánh người người phải theo
Đấu tranh tranh đấu vẫn nghèo
Vì Hồn chưa tỉnh vẫn theo cảnh đời
Thức tâm dọn gánh tự rời
Qui về nguồn cội đời đời an vui
Thế sanh ý chí rèn trui
Trong đời có đạo an vui tấm lòng
Chẳng còn sống cảnh phập phồng
Thế gian trường học tạm tòng tạm đi
Chẳng còn động loạn sân si
Qui y Chơn Pháp ta thì thức tâm
Cùng chung nhịp thở tự tâm
Từ đời qua đạo chẳng làm chẳng sai
Biết Hồn biết Vía mới tài
Tự thâu tự phóng chờ ngày ra đi
Di Đà Lục Tự hợp thì
Niệm cho khai triển sân si chẳng còn
Tình thương cao cả véo von
Gọi về thanh cảnh lòng son vững bền

Trong ta có sẵn đạo nền
Quân bình tiến hóa chẳng quên Cha Trời
Ngài đang thực hiện nơi nơi
Giúp cho nhơn loại tự rời tham sân
Chung lo chung tiến góp phần
Giải mê phá chấp khai tàng cảm giao
Nằm trong nguyên thức nhiệm màu
Người giàu phải chịu đốn đau cảnh này
Cùng chung trao đổi hằng ngày
Sửa mình tiến hóa giữa Thầy giữa ta
Sống trong khí giới ôn hòa
Tình thương đạo đức chẳng xa Cha Trời
Cùng chung xây dựng mở lời
Thương yêu mọi trạng lập đời văn minh
Nằm trong qui luật của mình
Tự hành tự triển tâm linh hợp hòa
Chẳng còn oán trách lo xa
Tự hòa tâm thức lập đà tiến lên
Luật Trời vẫn giữ vững bền
Dù người tiến hóa chẳng quên Cha Trời
Thành tâm thực hiện đời đời
Quân bình đời đạo sống nơi an toàn
Xác thân giải trược tọa thoàn
Một đảng tiến hóa mới an tâm lòng
Tự mình hành triển khai thông
Trở về thanh tịnh chơn lòng đạt an
Đạo Đời biến đổi nhiều màn
Cơ Trời vẫn chuyển khai đảng diu sinh
Tình thương ban rải chơn tình
Rõ mình rõ đạo chơn tình thực hư

Tự gom ý chí chẳng lười
Cười cho nhân loại người người đảo điên
Thi đua lòng gạt tạo phiền
Giữ tâm động loạn theo tiền giết nhau
Chẳng còn tình nghĩa trước sau
Khó thành lại bại cầu nhau nội tâm
Khí Trời giao cảm uyên thâm
Dù cho nhân loại tự thềm tiến lên
Gạt mình lại khóc lại rên
Chẳng còn sung sướng như bên quê nhà
Chẳng còn trực tánh thực thà
Khổ rồi lại khổ chẳng hòa được ai
Trách Trời trách đất trách hoài
Chẳng còn thương tiếc tự đầy lấy thân
Quên hình Thượng Đế ân cần
Nhắc cho nhân loại góp phần dựng xây
Không tu lại muốn biết Thầy
Biết luôn Thượng Đế ngày ngày làm sai
Quên mình lại giống như Ngài
Không lo gánh vác chỉ xài không thu
Điển hòa hỗ trợ cái ngu
Tự mình ràng buộc thân tù đa đoan
Chẳng lo phán xét luận bàn
Chỉ lo tham dục lập đàn khổ đau
Cực hình giao cảm trước sau
Đối đầu nghịch thuận nhiệm màu quang khai
Biết mình mới thật là tài
Thanh bình tiến hóa ngộ Ngài ngộ ta
Điển thanh truyền cảm chan hòa
Giải mê dẹp loạn thật thà qui y

*Trở về khung cảnh uy nghi
Nằm trong nội thức tâm thì sáng an
Đời là cảnh khổ tạo màn
Tự che không tiến khó ban chơn tình
Thực hành điều luyện mới mình
Trách mình khai triển tự mình lý Trời
Ba Ngôi đặt để nơi nơi
Thượng Trung với Hạ do Trời ân ban.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Hoàn Nguyên

*Giận em em chẳng giận hờn
Ghét em em lại biết ơn kiếp này
Thương em em chẳng la rầy
Quây quần thanh nhẹ dịp may vẫn còn
Quyết tâm giữ lấy lòng son
Qui về một mối sống còn thời nay
Dù cho tình thế đổi thay
Tâm em vẫn giữ ngày ngày lo tu
Chẳng còn lý luận dự trừ
Giữ tròn nguyên lý an du Chơn Hồn
Thánh Tiên vẫn tiến vẫn tồn
Người lo tranh chấp mất Hồn xác luôn.*

Bé Tám

Áo Giáp Tình Thương

*Hò ơi ! Nhơn loại bốn phương
Chung nhau xây dựng tạo gương thế tình
Cần khôn vũ trụ tâm linh
Qui nguyên thiền giác, hò ơi !
Qui nguyên thiền giác rõ khuynh đạo Trời.*

*Hò ơi ! Thức giác hợp thời
Tiến thẳng tịnh độ tạo nơi an toàn
Cùng chung gánh vác khai màn
Độ tha tự giác, hò ơi !
Độ tha tự giác cảm an cảm hòa.*

*Hò ơi ! Xuất phát ta bà
Đi đây đi đó thiết tha độ đời
Nằm trong qui luật của Trời
Thương yêu tha thứ, hò ơi !
Thương yêu tha thứ hợp thời đạt thông.*

*Hò ơi ! Thực hiện khai vòng
Nhớ Trời thương Phật từ trong ra ngoài
Qui nguyên thức giác hoài hoài
Cảm thông chơn lý, hò ơi !
Cảm thông chơn lý thanh đài tự đi.*

*Hò ơi ! Đẹp bỏ sân si
Đấn thân tận độ tùy nghi thực hành
Lý Trời siêu diệu cảm thanh
Bình tâm học hỏi, hò ơi !
Bình tâm học hỏi bức tranh của Trời.*

*Hò ơi ! Dũng chí đời đời
Ban ơn không ngớt, thánh thoi dung hòa
Thông minh thanh sạch thật thà
Tình thương Áo Giáp, hò ơi !
Tình thương Áo Giáp vượt qua muôn loài.*

*Hò ơi ! Cảm mến hoài hoài
Duyên Trời duyên Phật đạt ngày vinh quang
Cùng chung huynh đệ bạc bàn
Qui nguyên một mối, hò ơi !
Qui nguyên một mối cảm an cảm hòa.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Amphion, 02-06-1988*

Yêu

*Yêu ! Yêu ! Yêu !
Yêu nhau phải thức những điều phải tu
Yêu nhau sáng suốt chẳng mù
Yêu nhau cảm thức phải tu hoài hoài
Yêu nhau nhận lỗi sửa sai
Yêu nhau cảm mến Thiên Đài trong tâm
Yêu nhau sáng suốt mừng thầm
Yêu nhau thanh tịnh giữ tâm thanh hòa
Yêu nhau nguyên lý tình Cha
Yêu nhau lành mạnh chan hòa tình thương
Yêu nhau sáng tỏ như gương
Yêu nhau tha thứ khai đường tâm linh
Yêu nhau sống động chơn tình
Yêu nhau cộng hưởng do mình được yêu
Yêu nhau cảm thức lý siêu
Yêu nhau cảm nhận những điều thanh quang
Yêu nhau chẳng phải mơ màng
Yêu nhau cảm thức khai đàng sửa tâm
Yêu ! Yêu ! Yêu !*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 29-07-1988*

Houston Kiến Diện Đồng Bào

Houston kiến diện đồng bào
Thành phần cao thấp người nào cũng nghe
Tâm can thức giác muôn bề
Biết mình trọng trách trở về Hư Không
Cảm mình định luật hóa công
Sửa mình tiến hóa lòng vòng chẳng tham
Thực hành Chơn Lý tự làm
Biết mình giải nghiệp tâm am nội tình
Hồn khôn thanh tịnh đẹp xinh
Cảm giao điển giới Chơn Tình nơi ta
Mỗi người phải tự thật thà
Không còn xảo trá tự hòa Chơn Như
Biết mình đang sống làm người
Cười cho thế thái rưới tươi tâm Hồn
Hồn ta bất diệt sanh tồn
Gia đình Đại Giác do Trời ân ban
Tình Thương thực hiện rõ ràng
Chẳng còn mê chấp bàng hoàng nội tâm
Xứ người ta đã giáng lâm
Tâm ta như họ vậy tâm một nhà
Việt Nam qui hội thiết tha
Muôn người thức giác tâm hòa với tâm.

Lương Sĩ Hằng
Houston, 20-07-1981

Trâu Bò

Trâu bò có hạnh trâu bò
Có tâm bồ tát giúp cho người đời
Sống thời chẳng cãi một lời
Chết thời toàn bộ giúp thời thế nhơn
Hy sinh chẳng có giận hờn
Tình bò sâu đậm tình đời lạc thoi
Thế nhân tranh chấp đạt ngôi
Tay không đi mất ôi thoi thế tình
Đi đi lại lại cũng mình
Bày trò loạn động kết tình chẳng còn
Tâm tu học hỏi hao mòn
Đến ngày thử thách biết con Cha Trời
Ngậm cam chẳng nói một lời
Lui về thanh tịnh thức thời giác tâm
Nam Mô Lục Tự thì thầm
Giải phần tâm nghiệp siêu âm đạt hòa
Cảm thông nguyên lý tình Cha
Trong ngoài khai triển vượt qua cảnh đời
Thương yêu nguyên lý của Trời
Hy sinh trọn kiếp hưởng đời Thượng Ngươn
Vì mình vì họ rõ ơn
Cha Trời ban phước giải cơn mê sầu
Từ tâm học hỏi nhiệm mầu
Cha ban mùi đạo trước sau dung hòa
Trâu bò phải giữ thật thà
Thương yêu tận độ chan hòa tình thương.

Lương Sĩ Hằng

01-06-1989

Hoàng Hôn

*Một năm một lớn một già
Làm sao bước khỏi cái nhà càn khôn
Bo bo ôm giữ Vía Hôn
Không khôn lại đại ác ôn vẫn còn
Minh tâm thấy rõ hao mòn
Tu không kết quả vẫn còn chấp mê
Hạ mình mới rõ hương quê
Học xong bài học tự về đến nơi
Quang minh chỉ có Cha Trời
Độ tha không ngót những lời kích ban
Đạo tâm thanh nhẹ khai màn
Giải mê phá chấp hàng hàng khai thông
Thượng Ngươn tiến triển khai vòng
Về nơi trật tự chẳng mong ước gì
Xem đời đang khổ dự thi
Tréo tròn thêm nặng khó ghi khó hòa.*

*Lương Sĩ Hằng
Manila, 11-05-1989*

Chơn Tà Giáo Minh

*Con ơi ! Tâm thức đạt nền
Tự lo tu sửa tự bền vững đi
Kỳ này mới thật kỳ thi
Tâm con ổn định con thì đạt thanh
Thành tâm thực hiện thừa hành
Điển trao điển hút điển thành chơn nhơn
Mặc ai tỏ vẻ giận hờn
Con thương con độ ban ơn người hiền
Tình đời tạm bợ gieo gương
Nay thương mai ghét là đường thế sanh
Tạo ra thế sự cạnh tranh
Tu không đạt đạo tạo thành giấc mơ
Thiên Cơ khai triển từ giờ
Nay yên mai động chớ mơ chuyện đời
Dầu ai kích động chớ rời
Điển quang thanh nhẹ hợp thời đó con
Đường đi bằng đất phải mòn
Đường tâm quang chiếu vẫn còn tự khai
Thương yêu tha thứ làm hoài
Đến ngày mòn nghiệp chẳng ai ghét mình
Phật xưa cũng sống một mình
Ngày nay khoa học giả tình tạm thôi
Tham dâm chỉ tạo miệng môi
Dấn thân tu học tiến lùi do tâm
Hòa cùng Thiên Giới thậm thâm
Phá mê dẹp chấp khởi tâm ngoại lai
Trong con có sẵn thanh đài
Thực hành chánh pháp có ngày đạt thông*

Tình đời đen bạc lòng vòng
Không sao thoát được lại tròn thêm đau
Bỏ đời về đạo lại mau
Tâm không mê chấp bước vào càn khôn
Điển Trời khai hóa sanh tồn
Độ tha tận độ độ Hồn tiến thẳng
Dù cho tiền bạc nhà băng
Cũng về với đất ở ăn do Trời
Hai Không định luật chẳng rời
Đến không cũng phải về Trời tay không
Cảm thông Thiên Địa một lòng
Khai thông nội thức tréo tròn tiêu tan
Tâm thanh lý luận bạc bàn
Giàu lòng nhịn nhục đứng hàng đầu tiên
Tự mình gánh chịu mới yên
Hồi sinh bất diệt vượt xuyên tình đời
Thanh bình cảm thức nơi nơi
Dù bom dù đạn cũng nơi học hành
Chẳng còn ôm trọc bỏ thanh
Quân bình thanh lọc trọc thanh điều hòa
Tình thương đạo đức thật thà
Khí Trời thay đổi vui ca tình Trời
Thành tâm sáng tác chơn lời
Yêu thương tha thứ tạo nơi thanh bình
Càn khôn qui một nguyên linh
Giúp hiền tiến hóa giúp tình đạt thông
Tu thời hết dạ hết lòng
Hướng về giải thoát cảm thông tình Trời
Vận hành chơn thức chơn lời
Hy sinh tu luyện hợp thời đạt thanh

Quê xưa đã sẵn lưu giảnh
Phần ai nấy hưởng thực hành về quê
Dù cho trắc trở muôn bề
Có cay có đắng có về đến nơi
Lột trần bản chất lỗi thời
Tu mà cố chấp tu rơi đạo tà
Nói năng lý luận khó hòa
Khóc mình không khóc khóc Cha làm gì
Ai ai cũng tiến hợp thì
Thực hành chánh pháp tự ghi đạt thành
Nguyên hành nghiêm luật hóa sanh
Phơi bày trước mắt nơi thanh trong lòng
Con ơi ! Luật đạo diệu thâm
Thực hành đến đích tự tầm đến nơi
Nằm trong nghiêm luật của Trời
Con tu chưa đắc con thời chê khen
Khổ hình duyên nghiệp nhấp nhem
Con không giải quyết con đen như hời
Xưng danh thần thánh Cha Trời
Bước vào địa ngục hết lời nói năng
Vô Vi cương quyết thực hành
Con đường sống chết là thanh trước hòa
Quân bình mới rõ tình Cha
Chung nhà một cội thiết tha thực hành
Bỏ đi bản chất đàn anh
Về không tự đạt đạt thành chơn như
Cần khôn vũ trụ đang cưỡi
Người sao lắm chuyện tạo người bất minh
Tình thương khai triển đệ huynh
Quên mình dẹp động rõ tình thương yêu

*Tình thương cây cỏ vẫn siêu
Tình người lại thiếu tạo yêu bằng lời
Ngược dòng lại trách ông Trời
Về đâu mới đúng hợp thời tự tu*

*Hai Không
Manila, 12-02-1988*

Thất Vọng

*Tình Trời có sẵn nơi nơi độ hành
Trong người có sẵn giới thanh
Hướng tâm thanh nhẹ thực hành đến nơi
Gần xa có sẵn tuần Trời
Cầu chi thất vọng mở lời nô nã
Cần tu trở lại thật thà
Dở hay cũng phải thật thà tiến lên
Không còn thất vọng đạt nền
Cảm thông nguyên lý tiến lên cõi Trời
Không cần chờ trực thỉnh mời
Tự mình thực hiện đổi dời tiến thẳng
Trở về thanh tịnh ăn năn
Giữ tâm thanh sạch cơ căn tiêu tan
Thực hành trật tự đàng hoàng
Sống không động loạn cảm an cảm hòa.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Vạn Năng

Cần khôn vũ trụ nguyên năng
Thực hành ăn uống khó khăn giảng hòa
Nuốt vô êm dịu thiết tha
Hít hà cõi mở vượt qua tình đời
Qui nguyên ngon ngọt không rời
Nuốt vô nhẹ nhẹ hợp thời cảm giao
Chua cay chát đắng đổi trao
Nằm trong nguyên lý thấp cao chung hành
Xuất ngôn cố gắng đạt thành
Nếu dùng ý trước khó thành việc chi
Cần khôn vũ trụ dự thi
Màu nào sắc nấy tâm ghi tiến hành
Sửa mình tiến hóa càng nhanh
Thành tâm tự đạt sớm thành chơn ngon
Vạn linh khai triển qui hườn
Trở về thanh tịnh rõ ơn Phật Trời
Thân hàm chuyển khắp nơi nơi
Qui nguyên thiền giác rõ Trời nơi nao
Vạn năng từ thấp đến cao
Mỗi tầng duyên nghiệp mỗi màu tự thông
Nằm trong định luật hóa công
Khai thông đời đạo một lòng tự tu
Sơ sinh sớm đã dự trừ
Trong vay có trả trong tu có hòa
Học bài sắp đặt bởi Cha
Dày công tu luyện chan hòa yêu thương.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

24-12-1987

Tây Phương

*Tây Phương cực lạc yên vui
Sao người không thích tạo mùi khổ đau
Tu hành thực hiện đổi trao
Dồi mài thức tỉnh trước sau dung hòa
Hồn khôn thu gọn xuất ra
Về nơi thanh tịnh sen hoa đậm đà
Vui cùng tam giới trình ra
Hành trình chơn thật chan hòa tình thương
Phật Trời thanh tịnh gieo gương
Hòa cùng các giới dựa nương thực hành
Chơn không thực hiện đàn ràng
Từ bi hỷ xả cảm thông cảm hòa
Hào quang trật tự tỏa ra
Độ tha hướng thượng tiết ra thanh bình
La lô tự tạo cực hình
Lui về thanh tịnh chính mình độ tha.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Manila, 11-05-1989*

Mê Chấp

Hồ ơi ! Mê chấp tạo mơ
Duyên Trời không thức bơ vơ cực hình
Cần khôn vũ trụ hành trình
Không sao tiến hóa, hồ ơi !
Không sao tiến hóa lòng vòng lồi thoi
Hồ ơi ! Lập vị tạo ngôi
Sang tời xa cách, khó ngồi gần nhau
Trí tâm không mở, không trao
Cực hình tự tạo, hồ ơi !
Cực hình tự tạo, ước mơ khó thành
Hồ ơi ! Lý thuyết cạnh tranh
Thực hành không có, khó thanh, khó hòa
Tình Trời càng vắng càng xa
Tranh nhau tạo loạn, hồ ơi !
Tranh nhau tạo loạn khó qua tình Trời
Hồ ơi ! Học hỏi hợp thời
Trí tâm khai mở hướng Trời dựng xây
Tự mình thức giấc đổi thay
Cơ may tái diễn, hồ ơi !
Cơ may tái diễn dịp may vẫn còn
Hồ ơi ! Cảm thức đường mòn
Trời ban tình đẹp chẳng còn si mê
Hướng về thực cảnh hương quê
Tình thương đạo đức, hồ ơi !
Tình Thương Đạo Đức hương quê sanh tồn.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Adelaide, 02-02-1994

Độ Tha

Mở thêm một chút đạo mùi
Xung Cha xung Mẹ khó vui một mình
Hạ mình lý lẽ đẹp xinh
Còn hơn tự thị hành trình khó cam
Trả vay luật phải tự làm
Quân bình tự thức phải am phải tường
Không nên hỗn láo dựa nương
Hành trình bán loạn khó lường khó đo
Chưa thông chớ vội sớm mò
Đi trong bóng tối chẳng đo được gì
Cộng đồng Tiên Phật dự thi
Đề tài chọn thức tự truy tự tìm
Cần khôn vũ trụ uyên thâm
Tìm đường thanh nhẹ chẳng làm chẳng sai
Chọn tu chẳng sợ ai tài
Khép mình nhịn nhục tiến hoài độ tha.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Manila, 11-05-1989

Tội Gì

Đến nay mắc phải tội gì
Tội mình lường gạt chẳng thi chẳng hòa
Gạt phần sáng suốt tình Cha
Biến lần ăn hết lại la ông Trời
Cầu xin thề nguyện nhiều thời
Sửa mình không sửa tội Trời đã ghi
Có tâm chẳng học chẳng thi
Kêu Trời Trời đến lại nghi đủ điều
Trong tâm có sẵn bao nhiêu
Tình thương đạo đức chẳng yêu Cha Trời
Quay về phục vụ người đời
Tâm không chịu mở mở lời khinh khi
Tội này tự giết tự ghi
Thâu đêm khó ngủ tâm thì bất an
Chẳng dùng tâm đạo bạc bòn
Dùng phần trí thức bất an bất hòa
Tự mình phủ nhận tình Cha
Tu mà bất hiểu khó hòa nội tâm
Tội này hậu kiếp sẽ cam
Phạm vi eo hẹp tạo lầm tạo mê
Điểm quang chưa mở chưa về
Lý Trời bị kẹt lại mê cõi trần
Tự mình suy nghĩ xét phân
Hồn nhiên chánh pháp mở tầng siêu nhiên
Đạo là tự thức tự hiền
Hành không đúng pháp Hồn điên loạn khờ

Tội này cũng sẽ đến giờ
Ăn năn tu tiếp giải khò giải mê
Tự mình thực hiện trở về
Biển yêu nhân loại chẳng mê lý đời
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Tâm không mình xét khó thời độ thân
Luân hồi nhiều kiếp bao lần
Bỏ quên Trời Phật nghĩa ân chẳng cần
Tội này là tội cù lần
Mang phần trí thức miệng phân chẳng hành
Bất mình siêu diệu hòa thanh
Ham đời bỏ đạo cạnh tranh đủ điều
Khó mà sớm đạt được siêu
Tự giam trong thức gặp nhiều khó khăn
Bao nhiêu tầng lớp rất cần
Mở tâm học hỏi góp phần dựng xây
Cha Trời cũng học cũng say
Yêu thương không bến độ ngây tại trần
Khuyên người thức giác một phần
Giữ tâm thanh sạch lần lần học thêm.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Hai Không, 01-10-1987

Vui Bàn Tịnh Động

Một mình ngồi ở thế gian
Ngồi xem thiên hạ luận bàn hơn thua
Thân hình chẳng trẻ già nua
Chờ ngày giải thoát làm vua cõi Trời
Thế gian lý luận lắm lời
Thực hành không có có nơi ồn ào
Tranh Trời vẽ đẹp làm sao
Đêm ngày tối sáng thấp cao siêu hình
Đi đi lại lại một mình
Gieo gương thanh tịnh thân hình rã tan
Hồn tu vượt khỏi mở màn
An ninh sẵn có thẳng đàng cứ đi
Chẳng còn lý luận nghĩ suy
Thực hành chánh pháp kỳ ni đạt thành
Ngu khờ tự tạo cạnh tranh
Thanh thanh diệu diệu thực hành đến nơi
Luật sanh sanh diệt do Trời
Thiên Cơ sẵn có mở lời tự khuyên
Khuyên Hồn thức giác giải phiền
Vượt qua động loạn tạm yên cuộc đời
Hồn tu thanh nhẹ thảnh thơi
Dục thời biến mất cảm nơi an toàn
Xen chi thế sự nhiều màn
Một màn khai triển dọn đường độ tha
Trời sanh bản thể món quà
Hồn không tu học Hồn là Hồn diên

Mê lầm loạn động triền miên
Xen vào việc họ khó yên cõi lòng
Nam Mô Lục Tự tham tòng
Hòa mình các giới giải vòng tham sân
Thực hành điều luyện tối cần
Dấn thân sửa tiến nghĩa ân tràn đầy
Khuyên đừng có vội làm Thầy
Bao năm không tiến như mây che Trời
Rồi đây tan rã toi bời
Mê lầm một cục khổ voi lòng sấu
Khôn Hồn thức giác mau mau
Trở về chơn luật đổi trao tình Trời
Càn khôn vũ trụ hợp thời
Hóa sanh hành triển trường đời dậy ta
Bình tâm học lại chữ hòa
Hòa Trời hòa Phật thật thà thương yêu
Tự mình cảm thức mới siêu
Nhờ người đồ vẽ lại nhiều loạn tâm
Trong đầu có sẵn siêu âm
Lui về thanh tịnh tự tâm chơn như
Thân hình tạm bợ vui cười
Gieo duyên khắp xứ người người đạt yên.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Đố Ai

*Đố ai biết Lão là ai
Ngày đêm vẫn học tiến hoài không ngưng
Chẳng còn giữ ý lưng chừng
Chon tâm dứt khoát tiến từng phút giây
Tay không đã đến nơi đây
Ngày kia giải nghiệp Tâm này vẫn đi
Tâm linh tiến giải hợp thì
Học thêm kỹ thuật kỳ ni đạt thành
Cần khôn vũ trụ điều lành
Không dư không thiếu vẫn thành lý chon
Cha Trời tạo phước ban ơn
Giúp cho nhân loại tùy con học hành
Không tu sao đạt được thanh
Không hành sao tiến lưu manh làm gì
Lão khuyên dẹp bỏ sân si
Không lo tiến hóa tạo thì khổ đau
Thế gian nhiều lối nhiều màu
Dụng nhau mới thức trước sau dung hòa
Yêu thương có một ông Cha
Dựng xây xây dựng tạo hòa độ nhơn
Thực hành tiến hóa tùy con
Muôn đường qui một dẹp hờn dẹp mê
Bình tâm rõ lý khen chê
Lão không phê phán tự về mới an
Chúng sanh tự xét tự bàn
Con đàng qui nhứt tạo an đời đời*

Góp công xây dựng nhứt thời
Học xong bài học tâm thời mới an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Tự do khai triển thiên đàng tự đi
Duyên lành học hỏi kỳ ni
Phân minh Lão chuyển tâm thì giữ tâm
Đức tin xây dựng chẳng lằm
Khả năng sẵn có tự tìm đường đi
Lý Trời ban rải gắng ghi
Hành hương thực triển chẳng thì đắm mê
Sanh trụ hoại diệt muôn bề
Cần khôn khai triển hướng về đạo tâm
Tình đời lẽ đạo uyên thâm
Lão khuyên tự tiến chẳng lằm chẳng sai
Đêm ngày Lão nhắc nhớ hoài
Tâm linh bàn bạc rõ sai rõ lằm
Chung qui qui hội Chơn Tâm
Tự mình thức giác tự tìm đường đi
Bền lòng vững chí dự thi
Tác phong thay đổi mới thì đạt chơn
Hy sinh bản chất giận hờn
Lão khuyên tự thức rõ ơn Cha Trời
Khí thanh phân giải thành lời
Trời ban tận độ tùy thời tiếp thu
Chớ nên tranh chấp tạo ngu
Hòa đồng sớm thức trùng tu Đạo Đời
Khuyên người lằm lạc ai ơi!
Phá mê phá chấp tâm đời mới an
Luận đi xét lại vui bàn
Lão khuyên Lão thúc tạo an Lão hoài

Sửa mình chớ vội so tài
Thân trâu nặng trọc lấy ai độ mình
Đổi trao trao đổi tự mình
Bông hoa cây cỏ vẫn linh cảm hòa
Hiện ra khung cảnh thiết tha
Hồn thơ khuyên giải vẫn hòa chúng sanh
Chiều sâu điều luyện thực hành
Tâm thanh tự đạt em anh một nhà
Lão đang thực hiện chữ Hòa
Cần khôn vũ trụ một nhà chung vui
Thực tâm tự nguyện rèn trui
Lão ban thanh điển an vui đời đời
Buồn vui cái cảnh tạm thời
Lo tu thức giác tự rời thế sanh
Tự mình giải tỏa đạt thanh
Hóa sanh sanh hóa thực hành đến nơi
Chơn Kinh Vô Tự chẳng rời
Trời cao vẫn độ giải lời thực hư
Lão nay vẫn thức vui cười
Quý ma vẫn phá người người vẫn theo.

Lương Sĩ Hằng
Manila, 10-03-1983

Tình Thương

*Hò ơi ! Mãn khóa Tình Thương
Thương thương nhớ nhớ giữ gương thanh hòa
Học xong khóa học tình Cha
Người người thức giấc, hò ơi !
Người thức giấc vượt qua khổ nạn.*

*Hò ơi ! Huỳnh đệ bạc bàn
Giữ phần thanh tịnh cảm an cảm hòa
Cùng chung sanh hoạt một nhà
Yêu thương tha thứ, hò ơi !
Yêu thương tha thứ chan hòa tình thương.*

*Hò ơi ! Chọn lý mở đường
Về nhà tự học yêu thương muôn loài
Từ trong cho đến bên ngoài
Trí tâm giao cảm, hò ơi !
Trí tâm giao cảm miệt mài tình thương.*

*Hò ơi ! Ban rải tình siêu
Tình người rõ rệt thương yêu vui hòa
Thực hành mến cảm tình Cha
Nằm trong sáng suốt, hò ơi !
Nằm trong sáng suốt sống hòa sống thương.*

*Hò ơi ! Nhận định như gương
Mọi bề quang chiếu nắng sương cảm hòa
Trở về vị trí thật thà*

*Khai thông trực giác, hò ơi !
Khai thông trực giác mình qua Đạo Đời .*

*Hò ơi ! Tiến hóa hợp thời
Thượng Nguồn Thánh Đức chẳng rời chơn tâm
Đồng hành vui cảm hát ngâm
Thanh thanh diệu diệu, hò ơi !
Thanh thanh diệu diệu hướng Trời thực thi.*

*Hò ơi ! Sửa sách chép ghi
Cha ban mùi đạo chuyển thì tâm can
Đệ huynh chuẩn bị nhiều màn
Sửa mình tiến hóa, hò ơi !
Sửa mình tiến hóa tâm thì đạt an.*

*Hò ơi ! Hón hớ vui bàn
Chia tay tỵ hện lập màn nội tâm
Vô Vi ăn Tết tái tầm
Nhấn Hòa Thiền Viện, hò ơi !
Nhấn Hòa Thiền Viện triển miên học hành.*

*Hò ơi ! Chúc bạn tâm thanh
Đẹp phần nghiệp chướng đấu tranh chẳng còn
Cần khôn vũ trụ đường mòn
Luật ban rõ rệt, hò ơi !
Luật ban rõ rệt thực hành giác tâm.*

*Hò ơi ! Rộng mở diệu thâm
Hy sinh phục vụ giữ tâm thanh bình
Cần khôn vũ trụ trong mình*

*Tương hành tương thức, hò ơi !
Tương hành tương thức hạ mình học tu.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
31-10-1987*

Tạm Biệt

*Xác xa nhưng tâm không xa
Thương yêu vẫn giữ chan hòa tình thương
Hạnh tu khai triển mở đường
Noi theo chánh pháp gieo gương thế trần
Tâm minh thức giác lần lần
Qui y một cõi cao tăng cứ đi
Tự mình khai triển dự thi
Đời là tạm cảnh ta thì thức tâm
Trở về nguyên lý diệu thâm
Hào quang sáng chói tự tầm tự đi
Chẳng còn lý luận nghĩ suy
Thực thi chánh pháp tùy nghi tiến dần
Siêng năng thực hiện chuyên cần
Trời ban tình đẹp lần lần tiến lên
Dắt dìu có sẵn Bề Trên
Thanh thanh diệu diệu đạt nền cảm an.*

*Kính Bái, Lương Sĩ Hằng
25-04-1993*

Hẹn

Ra về ám ức trong tâm
Muốn sao được hưởng những tầm thanh cao
Hương thơm thanh điển ra vào
Cần khôn xoay chuyển tình trao đổi tình
Vạn linh đang sống chung hình
Sanh ly tử biệt cảm mình Phật Trời
Đạt thông nguyên lý chơn lời
Trong không mà có tạo nơi an toàn
Cùng chung huynh đệ luận bàn
Chỉnh tề khiêm tốn cảm an tâm hồn
Cảm mình nguyên lý sanh tồn
Thức Hồn tự tiến tự ôn lấy bài
Nguyên lai bốn tánh thanh đài
Bình minh sáng chói đêm dài tiêu tan
Tâm hồn tự cảm thấy an
Bàng hoàng không có chuyển sang đạo lành
Tự mình khai triển thực hành
Bỏ tranh giải động sử sanh chẳng còn
Thích Ca gieo rắc đường mòn
Thực hành là chánh chẳng còn si mê
Trở về chơn lý hương quê
Trăm hoa đua nở giải mê cõi trần
Sanh trụ hoại diệt lần lần
Hồi sinh tự thức chuyên cần lo tu
Hương về thanh khí giao du
Trở về Chơn Giác trùng tu hoài hoài
Tự mình sửa tiến chẳng sai
Tiên cô giáng thế nhắc hoài không ngưng

Chung vui bạn đạo cảm mừng
Lệ rơi thanh đạt tiến từng phút giây
Bàn thiên lộ đạo Cha Thầy
Viết thơ linh cảm vui vầy truyền giao
Tiếng đời thanh thoát ra vào
Tại trần cảm nhận thuở nào đã nghe
Lời ca thanh nhẹ giải mê
Qui không tự giác tự về đến nơi
Cần khôn vũ trụ Cha Trời
Ôm con không bỏ tặng lời thương yêu
Tâm con nguyện đạt giáo điều
Lui về thanh tịnh đạt nhiều cảm thông
Chẳng còn trong ước ngoài mong
Sửa mình tự tiến tự tòng Thiên Cơ
Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Khai thông các nẻo giác mơ đạt thành
Cảnh đời định luật hóa sanh
Kẻ đi người ở thực hành đến nơi
Qua cơn nhồi quả thảnh thơi
Vô cùng sống động rõ nơi Cha Trời
Gieo duyên tạm bợ cảnh đời
Có không không có hưởng lời Cha ban
Lệ rơi cảm thức hai hàng
Nguyện về chung sống thiên đàng của Cha
Giữ tâm thanh tịnh cảm hòa
Tình ta tình họ chung nhà Cha yêu
Càng tu càng tiến càng siêu
Giữ mình thanh sạch biển yêu thực hành.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Vancouver, 07-05-1986

Một Đêm Dài

*Cựa qua cựa lại một đêm dài
Thức trí mở tâm kẻ tạo sai
Cha đến Cha đi người chẳng thấy
Ước thanh không luyện trọc hoài hoài.*

*Hoài hoài ham ngủ lại mê say
Mê chấp loạn tâm diễn giữa ngày
Đóng kín tâm can gieo vọng động
Khó thiền khó thức khó lành ngay.*

*Lành ngay tự sửa cảm vui vầy
Sống động tinh ba Trời chuyển cấ
Phung phí làm than gieo đại họa
Diễn đi diễn lại cũng là mây.*

*Là mây hèn yếu tạo thơ ngây
Cha bảo không nghe lãnh bực Thầy
Rước khổ vào tâm đầy loạn động
Thức Hồn tự tiến cảm vui vầy.*

*Vui vầy giải tỏa ý thơ ngây
Trở gót về Trời vượt gió mây
Thanh tịnh Chơn Hồn qui Chơn Giác
Tự tu tự tiến hợp thời nay.*

*Thời nay tại thế tạo mê say
Loạn động quên về chỗ trả vay
Trong tịnh có mê phiền đại nảo
Thực hành chánh pháp đạt dịp may.*

*Dịp may hiếm có ở ngày nay
Pháp lý siêu âm gọi tứ Thầy
Đồng tiến đồng tu qui thức giác
Trợ duyên thanh đạt cảm vui vầy.*

*Vui vầy bạn đạo hợp vui say
Trí tuệ khai thông học mỗi ngày
Xoay chuyển một tuần gieo thức trí
Nhẫn hòa một khóa hợp thời nay.*

*Thời nay thông cảm luật trả vay
Bất hiểu quên Cha tái ngộ Thầy
Sám hối ăn năn xây đại nguyện
Thực hành Chơn Pháp đạt lành thay.*

*Lành thay nguyện niệm ý vui say
Lục Tự Nam Mô giải giải bày
Chấn động tâm can khai đại đạo
Ba chiều qui một chẳng thơ ngây.*

*Thơ ngây chia cách đày tâm khổ
Minh triết cảm minh dựng thế đồ
Qui nhứt tâm thành tâm tự đạt
Cộng đồng tiên thánh hợp hư vô.*

Hư vô nhứt khí vô quái ngại
Thể hiện từ bi chuyển tiến hoà
Sáng suốt Quan Âm duyên tận độ
Bình tâm thanh tịnh vượt trần ai.

Trần ai giải tỏa ý tâm phiền
Chơn lý tràn đầy viện Vĩ Kiên
Không có có không nay được học
Sửa mình tiến hóa tự tầm xuyên.

Tầm xuyên thế đạo hai miền tiến
Ý niệm tràn đầy thức Vĩ Kiên
Tâm điển khai trình qui ý đạo
Nhớ thương thương nhớ lý chơn truyền.

Chơn truyền giải tỏa trước thân yên
Tự đạt thanh thanh gác nỗi phiền
Hồn tịnh tâm minh nào hoại nát
Tham thiền nhập định pháp phân huyền.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
2 giờ khuya ngày 08-05-1986

Đêm Lửa Trại Hai Không

*Cây rừng khô héo được dùng
Lửa thiêng đốt cháy từ vùng dựng lên
Đồng hành qui hội tăng nên
Lửa thiêng bùng sáng lại quên chuyện đời
Tâm thời tưởng nhớ Cha Trời
Đồng vui đồng hợp đồng thời tiến thẳng
Lâm trần ngộ khổ bao lần
Nay đã qui hội ân cần dựng xây
Tấm lòng hướng ứng vui vầy
Anh em hòa điệu vui vầy cảm giao
Năm xưa anh Lạc đổi trao
Hò khoan giọng điệu ra vào thức tâm
Năm năm ước vọng sớm tầm
Cô Tiên Hồn Vía vui thăm trợ duyên
Năm nay sống động lại liền
Cha yêu chứng giám khai miền đạo tâm
Sửa mình chơn lý thì thăm
Bước vào lãnh vực chơn tâm chơn hòa
Thâm tâm nhận lãnh món quà
Hy sinh thực chất chan hòa tình thương
Người người sống động như gương
Cùng chung ca hát mở đường tự tu
Vui vui vui thật là vui
Quây quần lò sưởi rèn trui tâm Hồn
Tay chân hoạt động ôn tồn
Xướng câu thanh nhẹ trợ Hồn tiến thẳng*

*Chẳng còn luận điệu khó khăn
Hai Không qui một ở ăn điều hòa
Ngọt bùi chia sót cùng Cha
Tình thâm lòng Mẹ hát ca thức Hồn
Sống vui chơn lý như cồn
Cùng chung tận hưởng tự ôn lại bài.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Florida, 17-12-1987*

Bạn ơi !

*Bạn ơi ! Bạn sống ở đời
Nơi nào cũng thế cũng đời dạy tu
Biết mình nhỏ bé khờ ngu
Ra công xây dựng giải ngu giải khờ
Bạn ơi ! Bạn tiến từ giờ
Do Trời hướng độ do Trời ân ban
Bạn ơi ! Học thử học than
Trách người người trách luận bàn xét tâm
Ban đêm thức giấc học thầm
Ban ngày sáng mắt lại tầm đường đi
Bạn ơi thức giấc học thì
Bạn khai đường đạo bạn ghi tiến lần
Cộng đồng bạn đã góp phần
Dựng xây tâm thức tự lần đến nơi
Bạn ơi ! Mong đẹp xa vời
Làm sao đến được xa Trời khó tu
Ở đời có mất sao mù
Có Tâm sao khổ khó tu khó hòa
Biết mình biết bạn lại xa
Ấy là cũng bởi tánh ta đui mù
Sao mình chẳng chịu trùng tu
Sửa mình tiến hóa giải mù giải mê
Thực tâm hướng trở lộn về
Quê hương vĩnh cửu Tâm về với Tâm
Đạo Đời siêu diệu thậm thâm
Tầm đường học đạo sớm tầm đến nơi
Bạn ơi ! Phân giải đôi lời
Cùng nhau tiến hóa lập đời an khương*

Nằm trong nguyên lý nhớ thương
Mở đường tâm đạo mở đường cảm giao
Linh căn quang chiếu thuở nào
Nằm trong động loạn tô màu loạn tâm
Trời ban tâm thức siêu âm
Giải phần ô trược giữ phần thanh cao
Đóng tuồng vai kếp vai đào
Trước sau hòa hợp trước sau giải lằm
Minh tâm kiến tánh mừng thầm
Bình tâm học hỏi tránh lằm tránh sai
Chẳng còn luận điệu mỉa mai
Thực hành qui túc lập đài thanh cao
Bạn ơi ! Nhiều kiếp ước ao
Bình tâm tái ngộ vui trao đổi tình
Bạn ơi! Sanh bởi một mình
Vía Hồn tương trụ bất minh bất hòa
Tu hành thức tỉnh gần xa
Qui về nội thức trong ta có Hồn
Nằm trong nguyên lý sanh tồn
Ác ôn cũng dự mê Hồn cũng theo
Tranh đua ráng sức leo trèo
Nghèo nàn cũng bởi tâm theo bụi đời
Khổ rồi thức tỉnh Trời ơi
Kêu Trời không thấu trách Trời bỏ ta
Khổ đau phản trắc bất hòa
Hồn đâu chẳng thấy thấy ta nặng nề
Tối tăm chán ghét muôn bề
Bơ vơ chẳng đạt sa mê cõi trần
Giành ăn cũng dự một phần
Cao tăng không tiến chẳng lần đến nơi

Tại ai vậy bạn mình ơi
Vì đời lôi cuốn vì đời tạo mơ
Thực hành giải tỏa từ giờ
Bên trong sẵn có duyên cơ hữu tình
Trở về nội thức tâm linh
Chẳng cần bận rộn vẫn minh Cha Trời
Tiến thẳng giao cảm mở lời
Nhủ khuyến thiên hạ lập đời Tân Dân
Sửa mình tự xét tự cân
Vía Hồn căn bản góp phần dựng xây
Đổi trao trao đổi hằng ngày
Luật Trời có sẵn có Thầy trong tâm
Huyền cơ tiến hóa thâm thâm
Thầm tu thầm tiến thắm tầm đến nơi
Bạn Tôi con cái của Trời
Nay cùng tương ngộ cảnh đời thế sanh
Cùng chung tiến hóa thực hành
Trong sanh có diệt trong thành có hư
Nằm trong nguyên lý làm người
Có cười có khóc có người buồn vui
Thực hành điều luyện rèn trui
An vui tự tại hưởng mùi đạo Tâm
Bạn ơi ! Giao cảm thì thắm
Tầm qua Chơn đạo Tâm tầm Pháp Chơn
Chẳng còn nuôi giận tạo hờn
Gió mây tan tạnh qui hờn Hư Không
Bạn ơi ! Chớ ước chớ mong
Tự bàn tự thức chuyển vòng ngộ tâm
Quân bình giao cảm mừng thắm
Tình thương bừng sáng trong tâm của người

Hào quang chiếu diệu rưới tươi
Vui cười thanh đạt vui cười cảm giao
Bạn ơi ! Kẻ trước người sau
Học rồi tiến hóa chung nhau hợp bàn
Từ đời qua đạo chuyển sang
An tâm học hỏi phát quang tâm Hồn
Nằm trong nguyên lý sanh tồn
Qui Hồn chơn thức qui Hồn quang minh
Luật Trời hóa hóa sinh sinh
Cảm mình định luật do mình sửa tâm
Huyền cơ tạo hóa diệu thâm
Vô cùng sống động tự tâm tự đi
Bạn ơi ! Thức giác hợp thì
Khí Trời giao cảm Tâm thì đạt thông
Nằm trong định luật hóa công
Trong Không mà Có vẫn tòng Thiên Cơ
Cảm giao giao cảm từ giờ
Biết mình biết họ biết mơ cõi trần
Cảm mình Thiên Địa một phần
Trời trăng mây gió cơ tầng phân minh
Xác thân giao cảm địa linh
Tình thương vô tận do mình phát tâm
Bạn ơi ! Chớ vội sai lầm
Trong ta có sẵn ta tìm đến nơi
Khai minh tâm thức do Trời
Qui Hồn qui Vía qui lời cảm giao
Thức tâm chánh pháp diệu cao
Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng minh.

Lương Sĩ Hằng
San Jose, 17-06-1982

Danh

Danh xưng tại thế mở đường
Đường tu chánh pháp tự lương tự đi
Chẳng còn lý luận khinh khi
Trở về thực chất tâm thì mới an
Luận đi xét lại tự bàn
Danh là danh giả đàng là đàng tu
Chẳng còn loạn thuyết mê mù
Tâm say mùi đạo an du thanh hòa
Tình người xét rõ tình ta
Khó hòa khó tiến khó qua Đạo Đồi
Trở về nguyên lý hợp thời
Thanh thanh diệu diệu lập đời Tân Dân
Tự mình phải xét tự phân
Danh xưng tạm bợ chẳng cần trữ lưu
Bày chi lập kế đặt mưu
Suy tôn bất chánh đạt ưu khó hòa
Thực hành chơn chất thật thà
Sống đời vay trả vượt qua lần lần
Thương yêu tha thứ góp phần
Dựng xây đời đạo lần lần cảm thông
Niềm tin định luật hóa công
Sanh sanh hóa hóa khai vòng nở hoa
Tình yêu cảm thức mặn mà
Danh vô sở trụ danh là Hư Không
Tự mình sửa chữa hết lòng
Trong cơn nhồi quả tham tòng lý chơn

Chẳng còn nuôi dưỡng giận hờn
Danh không thường trụ tiếng đồn phải tan
Chon tu chẳng có bàng hoàng
Bình tâm học hỏi vượt sang Đạo Đồi
Cảm thông nguyên lý nhứt thời
Danh xưng tan biến đời đời về không
Thương yêu tha thứ một lòng
Vì dân vì nước từ trong ra ngoài
Nước là định luật an bài
Dân là cơ cấu trong ngoài tiến nhanh.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Vọng

Vọng tu sớm đắc tiên rồng
Tâm ngu không thấy thấy lòng quặn đau
Chẳng cần xem trước xét sau
Cần nhẫn động loạn khó trao đổi tình
Vọng đi vọng lại một mình
Khinh mình không biết tội tình tự mang
Lắm khi xúc cảm bàng hoàng
Lắm khi bực bội khó an khó hòa
Cầu xin nguyên lý tình Cha
Phong cho một chức giữ nhà cho dân
Chon tu chẳng có thiết cần
Sửa mình là chánh góp phần dựng xây
Chẳng còn giữ ý mê Thầy
Chẳng còn giữ ý độ này độ kia
Tự mình trao luyện đêm khuya
Dựng xây tâm pháp rõ nia đạo lành
Nằm trong nguyên ý thực hành
Bỏ phần tham vọng đạt thanh đạt hòa
Tình đời tâm đạo bừng ra
Giải bày chơn lý thiết tha độ đời
Tự mình khai triển hợp thời
Qui y Phật Pháp đời đời yên vui
Góp phần xây dựng rèn trui
Chẳng còn mê loạn an vui tâm hồn
Sống trong lẽ sống sanh tồn
An nhiên tự tại giữ Hồn lo tu
Biết mình loạn động khờ ngu
Vọng ngoài tạo động khó tu khó hòa

Bình tâm học hỏi thật thà
Từ bi thanh nhẹ chan hòa nơi nơi
Thương yêu chỉ có Cha Trời
Ngày đêm xây dựng giúp đời tiến thân
Thế gian mang xác xét lần
Biết mình chưa tiến tối cần lo tu.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Thất Tình Lận Đận

Tình đâu mà mất bạn ơi
Dem lòng thương nhớ đứng ngồi không yên
Yêu nhau cảm thấy rất phiền
Chung lo không xuể không yên cõi lòng
Thất tình lận đận long đong
Tâm ta tự quyết nối vòng cảm giao
Bên ngoài ánh sáng trăng sao
Bên trong có sẵn từ cao thấp từng
Có đau có khổ có ung
Chung vui tan tỵu tiến từng phút giây
Chẳng còn lý luận mưa mây
Trong tan có tỵu có ngày đạt thông
Sống nhờ định luật hóa công
Sanh sanh hóa hóa giải vòng ước mơ
Người già cho đến trẻ thơ
Thơ ngây chưa hiểu được gờ ra đi.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Súc Ruột

Trời sanh thân xác thực hành
Ruột phần chứa đựng sáu lần xác ta
Một ngày ba buổi vô ra
Lâu ngày tích trữ thối tha trong người
Thơm ngon thích khẩu vui cười
Cùng chung nhậu nhẹt thân người mập ra
Ấy là tích trữ thịt thà
Hợp thành độc tố khó ra khỏi người
Tung hoành tạo loạn trò cười
Sanh ra bệnh hoạn người người khổ đau
Quân bình biến mất trước sau
Thần kinh bất ổn cãi nhau không hòa
Tạo ra uất khí trong nhà
Sân si đủ chuyện khó hòa nội tâm
Kẻ hiền người dữ ngấm ngầm
Tâm không cởi mở tự thâm ghét nhau
Cơ Trời biến chuyển đổi trao
Nắng mưa xoay chuyển ra vào sửa tâm
Bên trong tự giải tự tầm
Điện năng bực bội khó am khó thành
Muốn về cõi nhẹ tâm thanh
Giải thông độc tố khỏi hành khổ thân
Uống vào thuốc giải một phần
Cộng thêm súc ruột cơ tầng đạt an
Súc rồi mặt mũi sáng choang
Thấy ta ô trọc sửa sang được nhờ

Trong người ví thể Thiên Cơ
Vận hành thông suốt đến giờ để tu
Chẳng còn khờ dại tạo ngu
Ruột là cội rễ hút thu chuyển hành
Uống ăn tinh khiết đạt thanh
Cùng chung nguyên lý điển thanh của Trời
Lọc rồi thanh nhẹ nơi nơi
Tâm thân an lạc tự soi điển Trời
Thanh quang chuyển hóa thành lời
Thức tâm tự thức hợp thời dựng xây
Qui nguyên tâm xác hằng ngày
Tự lo tu học tự thay tình Trời
Lánh xa cái cảnh lỗi thời
Tự mình thức giác hợp thời thăng hoa
Bên trong thanh lọc mới hòa
Bên ngoài dấu vết từ trong ra ngoài
Lâu ngày xảy đến nạn tai
Lo âu sợ chết chẳng ai hại mình
Chính mình ăn uống bất mình
Nuốt nhai không kỹ hành trình khó tiêu
Bên trong đóng rễ đóng rêu
Cản ngăn vận chuyển đến nhiều trung tâm
Nhiều năm sanh bệnh âm thầm
Thần kinh bất ổn khó tầm được chi
Hình thành bản thể sân si
Bị ghét bị oán khó ghi điều lành
Chợ đời quảng cáo cạnh tranh
Ăn vô thích khẩu lại sanh bịnh liền
Tự mình mất ngủ triền miên
Giải thông bộ ruột lại liền ngủ ngon

Vận hành cơ tạng vuông tròn
Thần kinh ổn định chẳng còn si mê
Tìm ra cuộc sống trở về
Hồn ta thanh nhẹ chẳng mê cõi trần
Nguyên tu đóng góp một phần
Phần Hồn là chánh cao tăng tự đi
Tự mình trật tự an ghi
Điều lành khai triển chẳng nghi chuyện đời
Bình tâm học hỏi kịp thời
Qui y Phật Pháp nhớ lời triết minh
Tâm hồn phát triển chuyển khuynh
Giàu lòng cứu độ chơn tình quang khai
Thế gian chẳng có ai tài
Tự mình thức giác giữ hoài đường tu
Đạo là sáng suốt chẳng ngu
Minh tâm kiến tánh an du thực hành.

Lương Sĩ Hằng
24-05-1994

Khổ Yêu

Xem bài địa ngục khổ đau
Yêu nhau tạm cảnh đối trao được gì
Bước vào lầm lạc một khi
Giám thân một kiếp kẻ khi người hòa
Tình yêu tạm bợ thiết tha
Cuối cùng phải chịu vượt qua khổ hình
Đi đi lại lại cũng mình
Làm chi những việc không tình hơn người
Sống trong lỗ khóc lỗ cười
Trần đầy thử thách người người chán chê
Tu thân mới được trở về
Qui y chơn tánh chẳng mê cõi trần
Kiếp này thọ hưởng nghĩa ân
Trong vay có trả nghiệp duyên trần đầy
Tu hành lại gặp được Thầy
Không lo thực hiện kiếp này nợ thêm
Thực hành thanh tịnh đêm đêm
Về nơi sống động ấm êm đời đời
Chuyện đời tạm bỏ nghỉ ngơi
Bình tâm giải quyết tránh rơi lệ trần
Hiếu tâm tự nguyện góp phần
Giữ phần thanh tịnh tiến lần độ tha
Cảnh buồn tự phải vượt qua
Quý thương Trời Phật tâm ta thanh hoài
Nguyện tu tự đưa tự mài
Mai sau mòn nghiệp rõ hai Đạo Đời.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Cơ Thiên Địa Nhân

*Ba luồng từ điển phân minh
Người chung một cõi hiểu mình là ai
Phân minh điển giới tiến hoài
Ba vòng điển giới có Trời có Ta
Người tu phải cố học hòa
Sửa mình tiến hóa mới là người tu
Chẳng còn suy nghĩ tiền xu
Có Trời có Đất có tu có hòa
Dù cho ở tận phương xa
Biết Trời hiểu Đất mới là người ngoan
Cùng chung khai triển bạc bàn
Những lời chơn thật khai màn đạo tâm
Cùng vui chúc bạn tự thăm tự tu
Chính mình mới thật là ngu
Tranh đua giành giựt tiền xu ở đời
Thiên Cơ biến chuyển nhìn Trời
Thức thời thay đổi rõ Trời ân ban.*

Kính Bái, Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Biển Yêu

*Biển yêu dào dạt khoan dung
Tình Trời bao phủ vô cùng độ tha
Chơn tâm học hỏi chữ hòa
Độ tha tại thế thiết tha độ đời
Tâm tu chẳng có xa rời
Bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa
Cùng chung sống động một nhà
Biển yêu dịu tiến chan hòa tình thương
Trí tâm khai triển mở đường
Dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài
Tin Trời tin Phật miệt mài
Bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa
Tâm thân cấu trúc thật thà
Dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm
Tu hành tự sửa tự tầm
Đường đi thanh nhẹ
Đường đi thanh nhẹ giải phần trước ô
Thực hành nguyên lý Nam Mô
Khai tâm mở trí tự vô cỗi Trời
Cùng chung tiến hóa nơi nơi
Đời là cõi tạm
Đời là cõi tạm do Trời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Trì tâm tu luyện đổi thay thế tình
Đi đi lại lại một mình
Tâm linh khai triển hành trình Trời ban*

Lắm khi thức giấc rõ ràng
Chung đàng tiến hóa khai màn đạo tâm
Thực hành nguyên lý diệu thâm
Tầm đường tiến hóa chẳng làm chẳng sai
Tin Trời tin Phật miệt mài
Giữ Hồn tu tiến lập đài thanh cao
Vạn linh chuyển hóa muôn màu
Trước sau như một đối đầu Thiên Cơ
Thực hành tránh cảnh bơ vơ
Giữ tâm minh chánh đến giờ đạt thông
Nằm trong định luật hoá công
Một lòng tu tiến giải vòng ước mơ
Ra đi cũng phải đến giờ
Khai minh đời đạo bơ vơ chẳng còn
Một lòng phục vụ lòng son
Dấn thân hành pháp rõ con đường về
Hư Không cảm thức hương quê
Về nơi thanh tịnh sẽ về đến nơi.

Lương Sĩ Hằng

Âm Thinh Diệu Pháp

*Tôi yêu giọng nói tự nhiên
Trời ban nguyên khí tâm yên cảm hòa
Phát ra tiếng nói thật thà
Thương yêu trù mẫn chan hòa tình thương
Âm thanh giọng nói mở đường
Quý yêu muôn loại cảm thương cảm hòa
Gốc là nguyên khí tình Cha
Ban cho giọng nói thiết tha thực hành
Âm thanh diệu ngọt diệu thanh
Nhớ thương quê Mẹ bức tranh tuyệt vời
Tâm yêu thương nhớ đời đời
Quốc Hồn tươi sáng thảnh thơi diệu hòa
Sáng soi nguyên lý tình Cha
Trong người có sẵn tâm hòa tiến lên
Âm thanh nguyên lý đạo nền
Tình thương đạo đức vững bền tự tu.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 15-06-1997*

Trồng Cây

*Trồng cây mới rõ tình Trời
Đổi thay thay đổi thành thời tiến hành
Vươn lên định luật hóa sanh
Sanh trụ hoại diệt thực hành đến nơi
Hóa sanh sanh hóa luật Trời
Nhân nào quả nấy giúp người hưởng vui
Nằm trong nguyên lý đạo mùi
Điện năng giao cảm rèn trui thức Hồn
Gốc Trời nguyên lý sanh tồn
Vô cùng tiến hóa sanh tồn sở năng
Tu hành chẳng cảm khó khăn
Thực hành chánh pháp điện năng dồi dào
Tình đời đen bạc đổi trao
Thanh thanh diệu diệu bước vào đường tu
Chẳng còn mê tưởng khôn ngu
Tự mình thức giác trùng tu hoài hoài.*

Lương Sĩ Hằng

Nhân Gian

Nhân gian lắm lý lắm lời
Lắm tâm động loạn lắm lời đổi thay
Khổ hành mới đạt duyên may
Đổi trao trao đổi hàng ngày dựng xây
Khí Trời biến chuyển mưa mây
Nhơn sanh khối óc đổi thay thế tình
Càn khôn vũ trụ tâm linh
Cộng đồng thay đổi chuyển khuynh hợp thời
Tự tan thay đổi xa rời
Trời cao bể rộng nơi nơi điều hòa
Càng ngày lý luận càng xa
Tìm ra thực chất chan hòa tình thương
Kẻ hiền người dữ dựa nương
Đổi trao thông hiểu tìm đường tự đi
Ngũ hành biến loạn sân si
Thần kinh bất ổn cũng vì loạn tâm
Lắm khi tự thức thì thàm
Đâu là sự thật đâu thềm tiến thân
Tiền bạc là chuyện tối cần
Giảm thân khổ cực giải phân đủ điều
Đâu là bến giác đường siêu
Trở về thực chất càng yêu càng hòa
Nguyên lai bản chất thật thà
Cang qua khổ nạn vẫn hòa được tâm
Xác thân nguyên lý diệu thâm
Siêu nhiên cấu trúc tự thàm học thêm

Nằm lòng thức tỉnh đêm đêm
Say sưa đời đạo vào thềm sửa tu
Càng ngày càng xét mình ngu
Ngục tù trước mắt không tu khó hòa
Tình người phản chiếu tình ta
Trong ngoài có sẵn vượt qua độ hành
Thực hành từ trước đến thanh
Lọc xong tự lọc lọc thành chơn hơn
Thông minh chẳng có giận hờn
Trèo cao té nặng tự hờn lý tâm
Nằm trong nguyên lý diệu thâm
Tầm đường tự giác giải tầm ước mơ
Qui không cũng sẽ đến giờ
Khai minh tâm đạo thờ ơ chẳng còn
Tiền căn hậu kiếp đường mòn
Giải mê phá chấp vẫn còn si mê
Tu thân tự đạt muôn bề
Khai thông trí óc bối bê chẳng còn
Thích Ca gieo rắc đường mòn
Giúp hiền tiến hóa chẳng còn si mê
Hào quang chiếu sáng muôn bề
Cảm thông Trời Phật chẳng què hơn người
Bình tâm nhịn nhục vui cười
Khai thông trí tuệ người người an vui
Cảm thông nguyên lý đạo mùi
Rèn trui tự thức an vui tâm Hồn
Điển thanh khai triển sanh tồn
Bền tâm vững chí giữ Hồn lo tu
Chẳng còn yếu ớt khờ ngu
Nghe đâu theo đó chẳng tu chẳng hành

*Tham tòng ngoại lý bỏ thanh
Tạo thêm loạn động các ngành khó yên.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 12-10-1990*

Một Năm Dài

*Một năm ! Một năm dài !
Một năm chuyển hóa bao ngày
Thương yêu tha thứ mới gần được nhau
Tình thâm tưởng niệm đối trao
Nam Mô Lục Tự tiến sâu tâm người
Thức tâm ước nở nụ cười
Người người hoan lạc người người cảm vui
Tự mình thực hiện rèn trui
Bỏ tâm động loạn hưởng mùi đạo tâm
Quý Cha thương Mẹ tự tầm
Con đường Chơn Giác siêu âm của Trời
Mỗi năm dự Tết hợp thời
Vô Vi cõi mở dều đời tiến lên
Tình thương huynh đệ chẳng quên
Bền lòng tu luyện đạo nền phổ ghi
Chung vui học hỏi dự thi
Năm nay kết thúc hẹn thì sang năm
Một năm lại có một năm dài !!!*

*Lương Sĩ Hằng
Las Vegas, 04-07-1987*

Bài Ca Thức Giác

*Nhìn xem thế cảnh đa đoan
Trong mê có tỉnh có đàng thức tâm
Ban ơn nguyên lý diệu thâm
Trời lo sẵn sóc thâm tâm an hòa
Cần khôn nguyên lý tình xa
Dù cho tâm trẻ hát ca thức Hồn
Sống trong nguyên lý sanh tồn
Thức Hồn tự giác giải cồn si mê
Chẳng còn vọng động chán chê
Trong lành nguyên lý phán phê tình người
Cùng chung thức giác vui cười
Minh tâm sửa tánh người người an vui
Thực hành quán cải rèn trui
Tâm thanh không động an vui thức Hồn
Vạn linh nguyên lý sanh tồn
Vô sanh bất diệt giữ Hồn lo tu.*

Lương Sĩ Hằng

Đôi Bạn Chơn Tình

Giày xéo đày tôi lại ghét tôi
Hành tôi cực khổ đứng đi ngồi
Theo bên hầu hạ tìm chơn ý
Phục vụ triền miên lại trách tôi
Trách tôi vì điểm sang tôi
Thiền không thanh tịnh đứng ngồi sao yên
Số kia động loạn triền miên
Làm sao thấy kẻ hợp duyên với mình
Bạn ơi thi thố dối lòng
Vì thương cứ phải lãnh phần nhớ thương
Năm trăm năm phân lối rõ đường
Sống chung mà chẳng yêu thương chút nào
Thường lo tư tưởng đào ao
Tạo thêm nhiều chuyện chuyển giao cho mình
Giờ đây tái hợp duyên tình
Ngày kia tái ngộ chính mình thực thi
Trên đường đôi bạn hành hương
Chông gai vượt mức rõ tường lý chơn
Chờ cho bạn tỉnh qui hườn
Trùng phùng chồng vợ đội ơn Phật Trời
Làm thính mới tả hết lời
Yêu thương đôi bạn đời đời không quên
Cần khôn vũ trụ tạo nền
Thương yêu vô tận sống bền mến yêu.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Nụ cười

*Nụ cười wóm nở từ cơ tạng
Trí óc quân bình khai màn chung vui
Nụ cười sẵn có đạo mùi
Thơm tho diệu ngọt an vui tâm hồn
Cười không có ý ác ôn
Xinh tươi cõi mở Vía Hồn dễ tu
Cười vui chẳng phải người ngu
An bình tốt đẹp hiện vui rõ ràng
Cười là nguyên ý bạc bàn
Trong không mà có khai màn nở hoa
Cười vui thật sự chung hòa
Nụ cười phấn khởi tình ta tình người
Nụ cười thật sự rười tươi
Người người hoan lạc người người an vui
Nụ cười tặng giá tặng mùi
Xinh tươi tốt đẹp an vui Chơn Hồn.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 17/06/97*

Biển Cairns

*Thuyền trôi sóng vỗ từ hồi
Uyển chuyển hành trình chỉ tiến thôi
Mặc cho gió thổi sóng nhồi
Dựng xây thanh nhẹ xa xôi chẳng còn
Cần khôn vũ trụ đường mòn
Dững hành đến đích chẳng còn chờ trông
Chẳng còn sợ sệt phập phồng
Thanh bình tái hội đến cồn đất duyên
Biển xanh cát trắng nối liền
Chung vui tận hưởng tình duyên Đất Trời
Ánh quang sáng chói hợp thời
Giúp hiền khỏe mạnh rõ Trời hóa sanh
San hô xuất hiện đẹp xinh
Tự nhiên cấu trúc duyên hình độ tâm
Tự mình bơi lội thì thềm
Long Vương hải sản âm thầm dựng xây
Hòa bình có cảnh thế này
Cá vui chung lội vui vầy cảm giao
Hiện ra đủ sắc đủ màu
Cơ Trời sắp đặt chung nhau thực hành.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Độc Tài

*Độc tài tự hại tâm thân
Không khai trí óc mở tầng tự đi
Tự mình tạo cảnh khinh khi
Hòa đồng không có lại nghi đủ điều
Làm sao tự đạt được siêu
Thiếu phần đạo đức không yêu chính mình
Không khai khó mở hành trình
Tự mình giam hãm tưởng tình hơn người
Hòa đồng thức giác tự tươi
Người người đóng góp người người chung vui
Thân tâm khai triển đạo mùi
Tự bi rộng mở an vui đời đời
Thức tâm giải tiến kịp thời
Tâm hồn thanh tịnh đạt nơi thanh bình
Tự mình khai thác tự mình
Hành trình chung tiến lại xinh hơn người (3 lần)*

Vĩ Kiên

Thiền Tâm

*Tâm hành tự thức thiền tâm
An du thanh nhẹ tự tầm đường đi
Khai thông trí tuệ an vi
Bền tâm vững chí tâm thì đạt an
Tự mình khai triển bạc bàn
Qui nguyên giềng mối tâm an thực hành
Tâm thành hướng thượng cõi thanh
Duyên lành đạt thức bức tranh của Trời
Bình minh quang chiếu không lời
Về nơi thanh tịnh đời đời yên vui
Thiền tâm cảm thức đạo mùi
Qui y Phật Pháp an vui đời đời
Hồn vui tiến hóa thành thoi
Dầy công tu luyện hợp thời thặng hoa
Tây Phương chẳng có ở xa
Do tâm thanh tịnh tự hòa tiến lên (3 lần).*

Vĩ Kiên

Mái Nhà Vô Vi

*Pháp hành sườn cột Vô Vi
Khai thông đạt pháp ta thì cảm thương
Cần khôn vũ trụ là đường
Trở về nguồn cội yêu thương muôn loài
Trí tâm thanh nhẹ hoài hoài
Mái nhà thật sự chẳng ai khổ buồn
Bước vào tận gốc tận nguồn
Ấy là bến giác chẳng buông thả tình
Giữ mình thanh nhẹ nguyên linh
Cần khôn qui một hành trình Trời ban
Nguyện tu thanh nhẹ tâm an
Khai màn thức giác bạc bàn đạo tâm
Trung tâm sinh lực rút thăm
Độ tha tại thế khỏi lằm khỏi sai
Giúp Hồn tiến hóa về ngai
Chẳng còn bỡ ngỡ sánh vai ông Trời
Chung vui tiến hóa ở đời
Điển thanh chung sống mở lời thương yêu
Nằm trong nguyên lý thật siêu
Trời ban tình đẹp được nhiều thức tâm
Mái nhà tươi đẹp do tâm
Không lo bão lụt tự thăm tiến lên
Ấy là tông chỉ đạo nền
Qui y thanh nhẹ chẳng rên chuyện đời (3 lần).*

*Lương Sĩ Hằng
CoCoa, Florida 02-11-1995*

Người Thương Còn Đó

*Người thương còn đó...
Khai minh lối thoát với dạn dò
Nhập định tham thiền chớ quanh co
Tự thoát qui nguyên về một cội
Chớ phân động loạn chẳng còn lo.*

*Người thương còn đó...
Điểm Trời qui tụ chứa thành kho
Tu luyện nhân gian cố gắng mò
Qui tụ Thần Hồn tâm tự thức
Thực hành tự tạo chiếc Thanh Đò.*

*Người thương còn đó...
Vỗ về điều luyện đoàn con nhỏ
Chập chững chợ đời lấm dấn đo
Tự nguyện thanh tâm tình chuyển bước
Ra đi phân bước ý tâm dò.*

*Người thương còn đó...
Gương lành tại thế tâm thường ngộ
Nhấn nhủ tâm trần hướng lộn vô
Tự thức sửa sai tâm ngộ đạo
Quân bình phán xét rõ Hư Vô.*

Người thương còn đó...
Thực hành tự luyện ý Nam Mô
Khai triển vô cùng vượt nắm mờ
Đại Định Tham Thiền tâm tự thuyết
Sắc Không Không Sắc rõ Thanh Đồ.

Người thương còn đó...
Khai minh trí điển tâm thường có
Sáng suốt qui nguyên tránh lửa lò
Trời Phật phân hành chơn cứu độ
Thức tâm lĩnh hội điển ban cho.

Người thương còn đó...
Thấy không nhưng có chẳng quanh co
Trong Đạo có Đòi tự tiến dò
Tâm thức qui hồi tâm tự giác
Lấy Không làm đích chẳng so đo.

Người thương còn đó...
Thương yêu vô tận phước ban cho
Dịu tiến tâm linh lý dặn dò
Phật độ tâm Hồn tâm chuyển độ
Cần khôn vũ trụ thuyết Nam Mô.

Người thương còn đó...
Có Không Không Có ở nơi mô
Giải thuyết phân minh lý chuyển vô
Nội thức reo mừng nay ngộ đạo
Thần giao cách cảm cõi Hư Vô.

*Người thương còn đó...
Tuy xa như vẫn mơ bờ
Trong cõi phù sinh sắc sắc vô
Qui thuận đạo Trời tâm bái phục
Thương Cha kính Mẹ chuyển vô vô.*

*Người thương còn đó...
Phá chấp phá mê vẫn dạy bờ
Về nơi thanh lịch rõ Nam Mô
Do đâu mà có luồng thanh khí
Có phải Trời ban sống với bờ.*

*Người thương còn đó...
Cha Trời phẳng lặng chẳng so đo
Tâm thức cảm giao điển điển kho
Khai mở bộ đầu tâm tự thức
Chẳng còn suy luận lý quanh co.*

*Lương Sĩ Hằng
California, tháng 8 năm 1981*

Thoát Dục

*Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân màu
Tạo dục quý thân thuyết đổi trao
Qui hội Chơn Hồn trong thức giác
Thực hành thanh tịnh trở về mau.*

*Về mau qui hội xét đuôi đầu
Rõ lẽ càn khôn rõ nhiệm màu
Chơn điển qui Hồn thanh tịnh giác
Sơn hà tươi đẹp đẹp u sầu.*

*U sầu vì tâm còn tạo dục
Tự tắm hổ sâu nhíp khổ đau
Hồn xác yếu hèn vì loạn động
Khổ bao là khổ thức cơ cầu.*

*Cơ cầu thanh trược khó đào sâu
Hồn vĩa cộng đồng chẳng ngộ đầu
Hương ngoại gieo buồn trong nội thức
Khổ hạnh Chơn Pháp tự đào sâu.*

*Đào sâu quán chuyển tâm thường dục
Đẹp bỏ giao thừa trong một kiếp
Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên.*

Bàn yên giải tỏa trí tâm thiền
Cảm thức hồi sinh trí vẫn yên
Tận hưởng nguồn thanh Trời triển định
Thanh bình trong thức vẫn tâm xuyên.

Tâm xuyên bến giác qui nguồn cội
Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngộ
Bền tâm xây dựng chẳng sang tời.

Sang tời vì bởi còn mê chấp
Ngộ đạo trong tâm đi đứng ngộ
Vui đẹp tràn đầy tình bạn hữu
Qui y thanh nhẹ chẳng sang tời.

Sang tời tại thế tự tạo ngộ
Tan tỵ tỵ tan tỵ qui hồi
Thoát dục chơn không lòng giải thoát
Vốn Không tái ngộ vạn điều trôi.

Điều trôi dĩ vãng đều không có
Học trả trả vay dọ hỏi mò
Qui định từ hồi duyên tự thức
Qui không mới rõ điển tồn kho.

Tồn kho vô tận chẳng quanh co
Rõ lẽ Trời ban đã dặn dò
Chớ vội mưu cầu duyên đồ võ
Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô.

Nam Mô Lục Tự khai hành triển
Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền
Chơn đạo trong lòng qui tự đắc
Sửa mình liên tục dẹp phàm điên.

Phàm điên tạo dục gây phiền não
Nặng nợ trần gian khó bước vào
Vũ trụ càn khôn nào hoại nát
Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao.

Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ
Quán độ trần gian chuyển hợp thì
Đi lại thức Hồn trong một kiếp
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi.

Bàn thi đời đạo quay quần chuyển
Gút mắt khai thông đạt pháp huyền
Sáng chói Huyền Thiên nay tận độ
Duyên lành tự học tự tham thiền.

Tham thiền nhập định tự tầm xuyên
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối liền
Qui nhứt tâm hành năng tự đạt
Cảm minh Thiên Địa giải tâm phiền.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyên
Khó hiểu huyền cơ khó ở yên
Thử thách muôn chiều gieo vọng động
Hướng về thanh tịnh rõ Huyền Thiên.

Huyền Thiên bí pháp trong thanh tịnh
Thực hiện công phu tự phát minh
Giao cảm qui Hồn Chơn Giác lý
Nơi nào cũng vậy cũng đều khinh.

Đều khinh khai triển muôn tình đạo
Thức giác qui không tự bước vào
Cao đẹp lòng thành duyên tận độ
Cứu Hồn vượt khỏi dục sanh màu.

Sanh màu ô trước kẻ trước sau
Tranh chấp chấp tranh tạo khác màu
Điển giới qui hồi chung một mối
Sắc không không sắc chẳng tô màu.

Tô màu đội lớp trần gian trước
Che đậy chơn lòng đầy uất khí
Khổ cảnh đầy thân trong cực nhọc
Bất minh chơn đạo tự làm suy.

Làm suy cơ thể Trời ban phước
Tự diệt Hồn linh về địa phủ
Khóc lóc thở than đầy máu lệ
Cực hình tự tạo biết mình ngu.

Mình ngu tự khép mạng vào tù
Tha thiết cầu xin rõ ý ngu
Chật vật đủ điều than thở thở
Chẳng ai đếm xỉa đến người ngu.

Người ngu vì bởi chưa minh đạo
Tạo dựng trần tâm khó bước vào
Thiên lý hành trình duyên tự thức
Tự tu giải tỏa ở tầng cao.

Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao
Mát mẻ thương yêu kếp với dào
Cao đẹp tràn đầy duyên hợp thức
Quán thông Chơn Pháp rõ chiều cao.

Chiều cao chiếu độ nhọn sinh nhận
Học hỏi tràn đầy nghĩa với ân
Thanh tịnh do Trời duyên tận độ
Thực hành Chơn Pháp tự mình phân.

Mình phân đời đạo chuyển bao lần
Không có có không tự xét phân
Duyên đạo tình đời nay được ngộ
Giải lần chơn lý đạt thanh lần.

Lương Sĩ Hằng
Manila, 16-04-1987

Vui ! Vui !

Lâu lâu Bé lại trở về
Nhìn nhau tận mắt giải mê cõi trần
Đạo Đồi tự thức cân phân
Chung vui sống động ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ít ai chung hợp vui say Đạo Đồi
Tâm linh phát triển hợp thời
Sống trong căn bản đời đời yên vui
Chung hành mến cảm đạo mùi
Qui y Phật Pháp rèn trui tiến trình
Giải mê phá chấp do mình
Mến đời quý đạo cảm mình luật Trời
Điện năng khai triển hợp thời
Thương yêu giải tỏa những lời dở hay
Món quà sáng suốt trong tay
Niềm tin không bỏ ngày ngày tự tu.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
(3 giờ khuya 02-07-1993)

Thảm Kịch Miền Nam

*Đất yên lại tự gây phiền
Tình thương huynh đệ tách riêng hai miền
Bắc Nam kích động thường xuyên
Rước Thầy tận độ tạo duyên tạm hành
Tây Tàu Nga Mỹ cạnh tranh
Giành ăn trên Đất Trời sanh hiếu hòa
Bốn bên cũng muốn thật thà
Thâm tâm tìm lợi tạo ra mối thù
Cuối cùng chấp nhận chữ ngu
Ra đi bỏ lại bộn tu không thành
Trở về tự thức cạnh tranh
Giết nhau chẳng kể tình anh em nhà
Tự mình ôm hận thiết tha
Mong sao sớm đạt chan hòa tình thương
Người người muốn tự mở đường
Về quê tận hưởng cái gương Cha lành
Bày ra đủ cách sử sanh
Thực hành không có muốn tranh đứng đầu
Chẳng còn luyến tiếc thương nhau
Bán dân bán nước trước sau khó hòa
Trong tâm có nước có nhà
Không còn ở được bước qua xứ người
Lắm khi cảm thấy nực cười
Nơi nào mới có nơi người sống chung
Lắm khi cảm thấy mình khùng
Làm sao khôi phục trung dung đạt hòa*

Bằng lòng tu sửa cái ta
Tìm đường tu học thức ra Đạo Đồi
Làm sao tiến hóa hợp thời
Tìm ra cho được cuộc đời là chi
Tại sao nuôi dưỡng sân si
Khó quên thù hận khó ghi chơn lời
Xét xem cái cảnh ở đời
Trời ban thanh nhẹ họ thời chửi nhau
Khó mà thực hiện đổi trao
Ôm phần xé lẻ khó vào đường tu
Đồng bào hai chữ nói ru
Không thương lại gạt tạo ngu tạo khờ
Làm sao thực hiện giấc mơ
Tâm không đoàn kết chẳng giờ nào thông
Có tu tự triển khai vòng
Mở tâm mở trí mở lòng độ tha
Thực hành khai triển tình Cha
Cùng chung vũ trụ chan hòa tình thương
Khai thông thức giác trăm đường
Tâm vô quái ngại tự lường tự mình
Cảm thông trao đổi chơn tình
Thanh thanh diệu diệu do mình dựng xây
Nước ta hoàn cảnh là Thầy
Học bài nhịn nhục thơ ngây chẳng còn
Qui nguyên tâm thức lòng son
Chẳng còn mê chấp vuông tròn dựng xây
Dẹp phần lý thuyết mưa mây
Thực hành chánh pháp vui say Đạo Đồi
Hòa cùng thiên hạ nơi nơi
Năm Châu qui một hợp thời đạt thông

Từ mình hướng thiện vun trồng
Tâm không bốn vốn một lòng tịnh thanh
Trở về thực chất thực hành
Hy sinh vận dụng giới thanh cảm hòa
Tự mình hít thở khám ra
Đường đi vô tận khó mà cản ngăn
Cảnh đời tạm bợ lãng xãng
Học xong bài học cơ tầng cảm giao
Vạn linh khai triển muôn màu
Trước sau qui một chung nhau hợp bàn
Rồi đây cũng phải hạ màn
Thanh bình cởi mở dân an dân hòa
Cộng đồng thực hiện tình Cha
Hy sinh cứu độ chan hòa tình thương.

Lương Sĩ Hằng

Việt Nam Máu Lệ

Việt Nam máu lệ tràn đầy
Kẻ đi người ở đổi thay thế tình
Cần khôn quét dọn địa linh
Giúp Hồn tiến hóa rõ tình thực chơn
Thế gian tạo cảnh keo sơn
Bỏ nhau lại ghét lại hờn chửi nhau
Ai ai cũng muốn đạt mau
Trở về quê cũ trước sau luận bàn
Thương nhau nhắc nhở đôi hàng
Lệ rơi đớp đớp khó bàn nội tâm
Thi thơ diễn tả hát ngâm
Khuyên người tự thức tự tầm đường đi
Trở về quê nội hợp thì
Thương yêu tha thứ tâm thì cảm an
Khổ buồn tự thức tự bàn
Cần khôn qui nhứt vén màn độ tha
Trường thi dạy dỗ học Hòa
Đời là giả tạm dẹp ta sửa mình
Chẳng còn bận rộn ghét khinh
Thực hành chánh pháp rõ tình Trời ban
Tình Thương Đạo Đức luận bàn
Giữ mình thanh sạch mở đàng tấn công
Trở về quê Mẹ một lòng
Cứu mình cứu họ tham tông Thiên Cơ
Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Bàn tay người Việt hợp cơ Thiên Đình
Trở về sống cảnh địa linh
Kỳ quan xuất hiện đẹp xinh khuyến lòng

Bầu Trời sáng sửa lại trong
Hai mùa xuân khí giữ lòng tự tu
Hồi sinh giải tỏa mê mù
Trong không mà có trùng tu hoài hoài
Chơn tâm có sẵn thanh đài
Tình thương khí giới ngày ngày độ tha
Vạn linh tiến tới tự hòa
Cha Trời ban rải thiết tha Đạo Đồi
Thức lòng bốn biển nơi nơi
Qui hồi học đạo Cha Trời sáng ban
Chẳng còn luận thuyết miên man
Chung lo tu học mở đàng dìu nhau
Thực hành điển giới đối trao
Giữ thanh đạt tịnh thấp cao chan hòa
Bằng lòng trở lại thật thà
Không còn gạt gẫm tình ta tình người
Chẳng còn nuôi dưỡng tánh lười
Siêng năng thanh đạt vui cười cảm giao
Thế gian điểm sắc tô màu
Trước sau qui một chung nhau tiến hành
Khí Trời ban rải thanh thanh
Tình thương trong thức tiến nhanh hợp hòa
Nằm trong nguyên lý của Cha
Yêu thương vô tận chan hòa tình thương
Thực hành khai triển dựa nương
Lý Trời sống động yêu thương hoài hoài
Cuối cùng tự thức sửa sai
Trở về thanh tịnh tiến hoài không ngưng
Việt Nam máu lệ giải từng
Trược ô cộng nghiệp rung rung đôi hàng

*Rồi đây cũng sẽ được bàn
Hồn dân bất diệt mở màn đạo tâm.*

Lương Sĩ Hằng

Dân Ta

*Dân ta chung sống một nhà
Quý yêu muôn loại chan hòa yêu thương
Đất Trời sáng chói bốn phương
Sanh sanh hóa hóa yêu thương độ đời
Dân ta vui sướng chẳng rời
Xứ ta ta ở đời đời dựng xây
Khí thanh cảm giác Cha Thầy
Lý siêu ban rải vui vầy cảm giao
Lúa xanh đồng ruộng thấp cao
Độ tha tại thế bước vào lý chơn
Yêu thương muôn loại chẳng hờn
Khai thông đất nước qui hườn thế sanh
Dân ta vui hợp thực hành
Luật Trời sống động thanh hòa nơi nơi
Vạn linh khai triển nhớ Trời
Nơi nơi hoan lạc hợp thời dựng xây.*

*Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 31-12-1991 11:45 pm*

Cô Gái Bán Khoai

*Em ơi chị khổ hằng ngày
Gánh em đi bán nơi này nơi kia
Em em chị chị không là
Xét em thấy cảnh phân chia Đạo Đời
Bàn tay sắp đặt của Trời
Đưa em xuống thế lập đời cứu sinh
Nằm êm dưới đất một mình
Chờ ngày phát triển thương tình ban khai
Thân em nhỏ bé nhưng tài
Giúp người đói khổ mỗi ngày mỗi qua
Du cho họ chánh hay tà
Em cùng tâm đạo phân hòa nơi nơi
Sao em không luận lý đời
Cuộc đời tạm sống do Trời với em
Chị nay xét cảnh thấy thèm
Thấy em làm việc thân em thực hành
Tình thương triển hóa đặc thành
Khổ nhưng lại sướng ngành ngành nhờ em
Loài người sao lại lem nhem
Ăn mà không biết ai đem cho mình
Ai đà cấu tạo đẹp xinh
Tình thương em chị đón nghinh ngoài đường
Vì đời chị phải đo lường
Đổi trao tiền bạc tình thương phai lần
Đời em chị cũng rất cần
Nhờ em chị hiểu dần dần nguyên căn*

Đời là tạm bợ khó khăn
Học rồi lại tiến cơ cần đó em
Thấy em chị đói lại thèm
Khi no quên mất thân em bơ phờ
Mặc cho cát bụi dấm dờ
Đời là tạm cảnh sa cơ phải chịu
Em ơi chị nhớ em nhiều
Thương em trong lúc đầu hiu một mình
Xét xem nguyên lý nghĩa tình
Cùng chung tiến hóa chính mình phải lo
Thiên cơ chuyển hóa dạn dò
Phong ba bão táp phải mò mà đi
Cùng chung đàm đạo cùng ghi
Em làm việc phước em thì tiến nhanh.

Lương Sĩ Hằng

Áo Dài Ba Miền

Áo dài miền Bắc

Mượn khăn quấn tóc bao vòng
Áo ngoài che kín sống tòng Mẹ Cha
Trong ngoài học nhẩn học hòa
Làm dâu xứ Bắc thờ Cha quý chồng
Yêu thương lễ độ một lòng
Vì dân vì nước khổ không than phiền
Trời ban trí tuệ của riêng
Sống trong nề nếp áo duyên đón chồng.

Áo dài miền Trung

Yêu anh phải nhớ áo dài
Gió bay thanh thoát hai vai nhẹ nhàng
Tóc em theo gió phiêu bần
Tình yêu sống động áo hàng rước anh
Hồn thơ điển tả thanh thanh
Nón che dấu diễm tình anh bao vòng
Áo dài yếu điệu thanh trong
Tình yêu sống động chuyển vòng nhớ nhung.

Áo bà ba

*Khăn rằn phục vụ vạo nắng
Che đầu cũng được vắt ngang vai nàng
Bà ba gắn cút nhẹ nhàng
Quần thò ổng rộng dọc ngang cảm hòa
Tâm tình chất phác thật thà
Chung lo xây dựng nước nhà ruộng nương*

*Sống nơi ấm áp nắng sương
Chờ anh đến rước tình thương đậm đà.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Nạn Lụt Miền Trung

Bao năm mới có một lần
Vô cùng cảm động khó phân thiện lành
Từ nhà ngói cho đến nhà tranh
Đều là ngập lụt xóa ranh Đất Trời
Hiện ra thảm cảnh nơi nơi
Gia đình tan rã khó thời dựng xây
Thiên Cơ biến chuyển hằng ngày
Lụt lội biến đổi đổi thay thế tình
Đường đi nước ngập gập ghềnh
Chính mình phải khóc hành trình khó cam
Trí tâm loạn động miên mang
Ai người xấu tốt khai màn thử tâm
Cầu xin Trời độ thì thăm
Qua cơn đại nạn tự tầm đường tu
Có tâm có mắt như mù
Biết đâu là bến trùng tu được nhờ
Đâu dè biến động Thiên Cơ
Tiêu tan một phút thờ ơ một mình
Tình quê quảng đại chơn tình
Giúp người lâm nạn chính mình phát ban
Đây là nguyên lý đạo tràng
Phát tâm cứu độ khai màn đạo tâm
Mỗi ngày mỗi lún sâu lần
Ai ai cũng thấy cũng cần cứu yên
Hoành hành nước cuốn các miền
Trời mưa lạnh lẽo vượt xuyên cơ hình

Đồng bào rúng động tỏ tình
Giúp nhau qua nạn tỏ tình quý thương
Đây là tranh cảnh tạo gương
Cùng chung xây dựng cùng đường tự tu
Làm người có mắt như mù
Lam sao tránh được an du cõi trần
Nguyện cùng cứu giúp góp phần
Tình người sống động tối cần dựng xây
Bàn thờ nước cuốn lây hoay
Ra nơi biển cả trôi ngày trôi đêm
Nhìn đời đen bạc khổ thêm
Đem lòng ngăn cản ngày đêm khó hòa
Cần khôn vũ trụ chung nhà
Người người đau khổ khó hòa giúp nhau
Nhìn xem mưa gió đổi trao
Tình Trời loạn động khổ đau cực hình
Tình thương đạo đức âm thịnh
Kêu la cầu cứu mong tình Trời ban
Lệ rơi nước mắt hai hàng
Thiệt thòi phải chịu khó an nổi lòng
Tình người trong nước ngoài trong
Cùng than cùng thở cùng mong được nhờ
Kỳ này kích động Thiên Cơ
Dạy người tu tiến bơ vơ một mình
Cần khôn vũ trụ hành trình
Thực hành đạo đức sửa mình tự tu
Chẳng còn lưu luyến tiền xu
Thực hành chánh pháp rõ ngu rõ khờ
Thương người lưu ý Thiên Cơ
Tu lo tránh nạn đến giờ phải tu

Phân ra sớm phải dự trù
Tu tâm sửa tánh an du phần Hồn
Tiếng vang đau khổ như cồn
Không tu khó đắc khó ôn lại bài
Tự mình thức giấc sửa sai
Qui nguyên giềng mối rõ đài Thiên Cơ
Rồi đây cũng phải đến giờ
Cùng chung hợp tác giấc mơ đạt thành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Dù nhau tiến hóa các ngành khai thông
Đồng bào lớn nhỏ ước mong
Cùng chung đóng góp cùng phòng nạn tai
Cùng chung đóng góp hằng ngày
Tình người sẵn có đổi thay thế tình
Thực hành khai triển tâm linh
Về nơi Thiên Quốc chính mình tự tu
Tình Trời ban chiếu đắp bù
Tay không lại có phần Hồn tự tu.

Quý thương Lương Sĩ Hằng
Tháng 01/2000

Ty Nạn Thái Lan

Thái Lan đất Phật rước người hiền
Bỏ Cha bỏ Mẹ tùy duyên tái hành
Cuộc đời hy vọng mong manh
Sống còn hay mất chẳng thành việc chi
Sửa mình tiến hóa khắc ghi
Lấy Không làm đích tâm thì mới an
Bình tâm tự xét tự bàn
Cảnh trần giả tạm mọi đàng sửa tâm
Học sanh học khổ tiến thàm
Qui Hồn qui Vía chẳng làm chẳng sai
Nghệp Trần gánh nặng hai vai
Thực hành giải tỏa lập đài thanh cao
Hòa đồng các giới các màu
Trước sau như một chung nhau hợp hòa
Đất Trời chẳng có cách xa
Trong ta có sẵn ta hòa tiến lên
Vía Hồn mới sống vững bền
Xác thân là tạm là nền giáo tâm
Học rồi tự tạo siêu âm
Giải cho thiên hạ biết tầm đường đi
Đạt thanh giải trược một khi
Vô cùng tiến hóa an nghỉ đời đời
Chẳng còn thù hận trao lời
Giúp đời tiến hóa giúp đời an khương
Đạo Đời nguyên lý dựa nương
Tâm ra Chơn Pháp mở đường tự đi
Trường đời khảo đảo học thi
Quân bình mới tiến mới ghi tiến hoài

Thực hành thanh tịnh mới tài
Thích Ca tự đạt do Ngài tự tu
Người đời ham lợi tạo ngu
Bày ra cúng bái giam tù vào thân
Tự mình khai mở tiến lần
Thân hình Tứ Đại khai tầng cảm giao
Hòa tan muôn sắc muôn màu
Qui về một cõi rõ màu nhiệm tâm
Cần khôn vũ trụ chuyển thành
Nơi nào cũng tiến cũng tầm đến nơi
Tình thương ban rải bởi Trời
Yêu Đời yêu Đạo yêu lời nhủ khuyên
Khuyến người thanh lọc tạo duyên
Dẹp phiền dẹp loạn sống yên đời đời
Vía Hồn mấn cảm thánh thơi
Bề Trên sắp đặt do Trời ân ban
Thế gian chuyển biến nhiều màn
Động rồi lại tịnh mở đàng cảm thông
Bánh xe tiến hóa chuyển vần
Cộng đồng bác ái giải vòng ách tai
Đạo Đời luân chuyển đời mai
Dạy cho hiểu Đạo sửa sai hiểu hòa
Cộng đồng hít thở ra vào
Ai ai cũng vậy người nào cũng qui
Trở vào tự thức một khi
Thương yêu vô tận tâm thì mới yên
Cảm giao nguyên lý hai miền
Tâm vô quái ngại tạo duyên đời đời.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Manila, 01-02-1982

Hồi Sinh

*Hồi sinh tự cảm tình siêu
Hồi sinh cảm thức được nhiều chuyện hay
Hồi sinh tâm đạo vui say
Hồi sinh thực hiện đón ngày vinh quang
Hồi sinh chánh thức khai màn
Hồi sinh duyên đẹp tâm an trọn lành
Hồi sinh đạo pháp trưởng thành
Hồi sinh khai triển đạt thanh đạt hòa
Hồi sinh qui hội tình Cha
Hồi sinh tự thức chan hòa tình thương
Hồi sinh khai lối mở đường
Hồi sinh tận độ yêu thương muôn loài
Hồi sinh huynh đệ thương hoài
Hồi sinh tái ngộ đạt ngày vinh quang
Hồi sinh vui hợp bạc bàn
Hồi sinh sống động chàng nàng yên vui
Hồi sinh cảm mến đạo mùi
Hồi sinh tự luyện tự trui tâm Hồn
Hồi sinh chơn lý như cồn
Hồi sinh tự giác giữ Hồn lo tu
Hồi sinh giải tỏa mê mù
Hồi sinh tận độ nơi nơi an toàn.*

*Lương Sĩ Hằng
Hawaii, 11-01-1988*

Khóc Vì Nhân Loại

*Khóc vì nơn loại điêu linh
Khóc vì nơn loại tánh tình bất chơn
Khóc vì nơn loại giận hờn
Khóc vì nơn loại quên ơn Phật Trời
Khóc vì nơn loại bỏ rơi
Khóc vì nơn loại quên Trời quên ta
Khóc vì nơn loại bất hòa
Khóc vì nơn loại thiết tha cảnh trần
Khóc vì nơn loại bất nhân
Khóc vì nơn loại mở tầng đấu tranh
Khóc vì nơn loại càn nanh
Khóc vì nơn loại không hành không tu
Khóc vì nơn loại vẩn ngu
Khóc vì nơn loại ở tù mới hay
Khóc vì nơn loại làm Thầy
Khóc vì nơn loại ngày ngày tạo sai
Khóc vì nơn loại thị oai
Khóc vì nơn loại chẳng tài hơn ai
Khóc vì nơn loại tự đày
Khóc vì nơn loại ngày ngày lún sâu
Khóc vì nơn loại lo rầu
Khóc vì nơn loại bỏ tàu Chơn Tâm
Khóc vì nơn loại khóc thẳm
Khóc vì nơn loại chẳng tầm đường đi
Khóc vì nơn loại ghét nghi
Khóc vì nơn loại chẳng đi về Trời*

Khóc vì nơn loại chẳng rời
Khóc vì nơn loại sống đời tham sân
Khóc vì nơn loại chẳng cần
Khóc vì nơn loại khó phần giải thông
Khóc vì nơn loại chẳng thông
Khóc vì nơn loại tréo tròng gạt nhau
Khóc vì nơn loại đối đầu
Khóc vì nơn loại giết nhau hoài hoài
Khóc vì nơn loại lừa hoài
Khóc vì nơn loại tạo sai tạo lầm
Khóc vì nơn loại khép Tâm
Khóc vì nơn loại chẳng tầm thực chơn
Khóc vì nơn loại thiệt hơn
Khóc vì nơn loại tạo ơn giả tình
Khóc vì nơn loại bất minh
Khóc vì nơn loại tạo tình khổ đau
Khóc vì nơn loại muốn mau
Khóc vì nơn loại khổ đau đời đời
Khóc vì nơn loại lệ rơi
Khóc vì nơn loại sống đời khổ tâm
Khóc vì nơn loại điếc câm
Khóc vì nơn loại Chơn Tâm khó hòa
Khóc vì nơn loại ta bà
Khóc vì nơn loại bỏ nhà không lo
Khóc vì nơn loại nằm co
Khóc vì nơn loại chẳng mò được chi
Khóc vì nơn loại sân si
Khóc vì nơn loại khó thì tiến nhanh
Khóc vì nơn loại thiếu hành
Khóc vì nơn loại chẳng thanh như Trời

Khóc vì nhơn loại nơi nơi
Khóc vì nhơn loại chẳng xoi được gì
Khóc vì nhơn loại khinh khi
Khóc vì nhơn loại Tâm thì bất an
Khóc vì nhơn loại bàng hoàng
Khóc vì nhơn loại có đàng chẳng đi
Khóc vì nhơn loại tự khi
Khóc vì nhơn loại khó thi khó hòa
Khóc vì nhơn loại cách xa
Khóc vì nhơn loại chẳng hòa tiến lên
Khóc vì nhơn loại siết rên
Khóc vì nhơn loại bỏ nền tảng căn
Khóc vì nhơn loại khó khăn
Khóc vì nhơn loại cắn nhẩn nội tâm
Khóc vì nhơn loại gạt thềm
Khóc vì nhơn loại bỏ tầm Thanh Quang
Khóc vì nhơn loại chẳng bàn
Khóc vì nhơn loại quên đàng về quê
Khóc vì nhơn loại chán chê
Khóc vì nhơn loại khó bề sống chung
Khóc vì nhơn loại bít bùng
Khóc vì nhơn loại tạo khùng tạo điên
Khóc vì nhơn loại cảm phiền
Khóc vì nhơn loại sống riêng một mình
Khóc vì nhơn loại chưa mình
Khóc vì nhơn loại hại mình ngày đêm
Khóc vì nhơn loại khó êm
Khóc vì nhơn loại làm rêm cả mình
Khóc vì nhơn loại vắng tình
Khóc vì nhơn loại bỏ mình bơ vơ

*Khóc vì non loại ước mơ
Khóc vì non loại đến giờ không đi.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Giên, 23-12-1981*

Qui hội

*Thiền Tâm mến cảm duyên Trời Phật
Viện tiến hành thông ngộ pháp Trời
Vĩ đại trường tồn không hoại nát
Kiên trì thanh tịnh tự xa đời
Cứu độ người hiền qui chuyển thức
Độ tiến bình quang minh đại đạo
Đời là ảo mộng trở về không
Thiền viện Vĩ Kiên cứu độ đời.*

Vĩ Kiên – Lương Sĩ Hằng

Bạn Về Đây

Bạn về đây
Học hỏi mỗi ngày
Bạn về đây
Rừng xanh bát ngát
Bạn về đây
Vui say mùi đạo
Bạn về đây
Thanh quang diu tiến
Bạn về đây
Hồi sinh tâm thức
Bạn về đây
Trực giác chơn thần
Bạn về đây
Vui ngày Xuân Tết
Bạn về đây
Dịp may tái lập
Bạn về đây
Bắt gặp người thân
Bạn về đây
Ân cần sửa tiến
Bạn về đây
Quyến luyến tình thương
Bạn về đây
Nói gương Cha lành
Bạn về đây
Tâm thức thanh thanh
Bạn về đây
Chẳng còn tranh chấp

Bạn về đây
Bỏ ý thấp cao
Bạn về đây
Bước vào tâm đạo
Bạn về đây
Chẳng có đón rào
Bạn về đây
Tự xây tình thật
Bạn về đây
Ruột cật như nhau
Bạn về đây
Trước sau như một
Bạn về đây
Hợp một không hai
Bạn về đây
Tâm thức tiến hoài
Bạn về đây
Đạt ngày nhập định
Bạn về đây
Sử dụng tình người
Bạn về đây
Gom thức tự cười
Bạn về đây
Người người hoan lạc
Bạn về đây
Tiền bạc chẳng lo
Bạn về đây
Tu cho nhơn loại.

Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Nhẫn Hòa, 27-06-1988

Bước Lên Bạc Thang

*Bước lên một bậc thang
Thiếu Dũng thấy bàng hoàng
Xét mình càng run sợ
Tự Ái lại khó an.*

*Bước lên hai bậc thang
Xét dần mình Tự Mở
Gánh Nặng tâm vẫn an
Quyết tâm chẳng bàng hoàng.*

*Bước lên ba bậc thang
Thấy toàn là Thanh Trược
Tâm Sống Tạm hành sang
Gay gắt vẫn tiến an.*

*Bước lên bốn bậc thang
Tứ Phương chẳng rộn ràng
Tâm thức Hồi Sinh tiến
Qui Hình thức giác quang.*

*Bước lên năm bậc thang
Ngũ Hành ta là chủ
Tiến lên chẳng muộn màng
Muôn màu đều Qui Một*

*Bước lên sáu bậc thang
Lục Tự chuyển chuyển sang
Con Đường Tâm tự mở
Hòa Tan xét luận bàn.*

*Bước lên bảy bậc thang
Cơ Hàn không còn có
Mưa Gió vẫn sống an
Hòa Đồng vệt mây màn.*

*Bước lên tám bậc thang
Bát Đạt qui tâm an
Kiên Trì tâm vượt mức
Lập Hạnh lý tự bàn.*

*Bước lên chín bậc thang
Cửu Trùng nay lộ dạng
Bộ Đầu khai tâm thức
Trì Tâm điển mới an.*

*Bước lên mười bậc thang
Mười Phương chuyển vấn an
Vô Vi mở rộng đàng
Chờ huỳnh thức giác ban.*

*Lương Sĩ Hằng
Mountain View, 31-08-1981*

Chuyện Chúng Mình

*Chuyện chúng mình như những bài thơ
Tình yêu ngây ngất đang chờ
Nhớ em anh liệu làm sao được
Hạnh phúc Chơn Hồn vẫn ước mơ.*

*Ước mơ sống động tình giao cảm
Cách cảm thần giao tự thức làm
Em đâu anh đó tùy duyên thức
Ước vọng trong lòng bỏ chữ tham.*

*Chữ tham ích kỷ tạo lòng tham
Thức tỉnh bình tâm ta nhập định
Sống động Chơn Hồn bình tâm tiến
Em đó anh đây vẫn thức hàm.*

*Thức hàm xây dựng đẹp lòng tham
Chuyển thức qui Hồn nhịn nhục cam
Một mối trường tồn duyên tận độ
Hồi tâm duyên đẹp tự mình làm.*

Lương Sĩ Hằng

Thi Đua Tu Thiền Thanh Tịnh

*Chung vui sum họp sống thâm tình
Sống động thực hành sống sống minh
Giao cảm tình Trời qui một mối
Điện năng phát triển thấu chơn tình*

*Chơn tình đời đạo khai minh
Sanh sanh diệt diệt chơn tình quang khai
Thành tâm tự tiến tiến hoài
Khai thông nguyên lý nhiệm mầu
Tâm minh trí sáng giải sầu giải mơ
Dù cho kích động Thiên Cơ
Tự tu tự tiến giờ giờ an vui
Cảm thông nguyên lý đạo mùi
Dấn thân học hỏi rèn trui thực hành
Khai tâm mở trí hướng thanh
Trời ban tình đẹp thực hành đến nơi
Tai nghe chơn lý phân lời
Tự tu tự tiến hợp thời tiến thẳng
Chẳng còn loạn động khó khăn
Qui y Tam Bảo cơ căn tiêu tan
Khai thông thức giác nhiều màn
Cùng chung huynh đệ cùng hành cùng tu.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Thiền Viện

Thiền viện nơi tu giải nghiệp duyên
Giải mê phá chấp giải tâm phiền
Vô Vi bạn đạo Hồn qui thức
Nhập định tham thiền tự tiến xuyên.

Tiến xuyên đời đạo hai miền
Qui y Chơn Giác tâm yên đời đời
Thực hành pháp lý chẳng rời
Qui không để dãi mở lời cứu nhơn
Dẹp tan cái cảnh giận hờn
Thương yêu vô tận rõ ơn Cha Trời
Bàn tay huynh đệ hợp thời
Dựng xây đóng góp nơi nơi an toàn
Đồng bào lai vãng nghỉ an
Nam phụ lão ấu khai màn đạo tâm
Chung vui thức giác mừng thầm
Cảnh rừng hùng vĩ tự tầm nguyên lai
Chẳng còn loạn động tranh tài
Nụ cười xóm nở tiến hoài không ngưng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Mừng cho nhơn loại tiến từng phút giây
Cần khôn vũ trụ gió mây
Trong không mà có ngày nay hợp bàn
Chơn tình chơn nghĩa cảm an
Cùng nhau xây dựng vui bàn thành công

*Muôn người một dạ một lòng
Dựng xây đền đáp khai vòng điển tâm.*

*Lương Sĩ Hằng
Melbourne, 29-12-1984*

Vĩ Kiên

*Núi hồ thanh tịnh tạo duyên
Tham thiền nhập định triền miên học hành
Hương về các cõi giới thanh
Mùi hương bát ngát tâm lành đạt thông
Nguyện hành đóng góp ý công
Bền tâm xây dựng một lòng tự tu
Dẹp phần tranh chấp mê mù
Dung về chơn thức trùng tu hoài hoài
Vĩ Kiên thanh nhẹ đời mài
Triền miên học hỏi thanh đài tự đi
Triền miên học hỏi thanh đài tự đi
Triền miên học hỏi thanh đài tự đi.*

Lương Sĩ Hằng

Thiền Viện Vĩ Kiên

Mái xanh vách đỏ nối liền
Rừng xanh tươi đẹp thanh huyền đẹp xinh
Cỏ cây vui sống hợp tình
Trong vòng trật tự nguyên linh cảm hòa
Cùng chung vui sống một nhà
Tứ phương qui tụ chan hòa tình thương
Thâm tâm niệm Phật mở đường
Giúp người tiến hóa tạo gương thế trần
Mỗi người đóng góp một phần
Thanh thanh trước trước tiến lần dự tu
Cùng chung phá chấp giải mù
Thương yêu tha thứ trùng tu hoài hoài
Ước mong sớm đạt liên đài
Pháp thân nhẹ nhõm hai vai nhẹ nhàng
Cần khôn vũ trụ pháp tràng
Chiếu ban thanh điển mở màn khai tâm
Thực hành khai triển siêu âm
Thức Hồn sanh chúng tự tầm đường đi
Cha Trời ban lệnh uy nghi
Khuyến con thức giác kỳ ni đạt thành
Chuyên lo tự thức tự hành
Trở về nguồn cội em anh chung nhà
Bỏ đi ý niệm ta bà
Qui không thanh đạt chan hòa tình thương
Thức Hồn khai triển đôi đường
Trong đời có đạo tạo gương thế tình
Trước thanh tự cảm tự mình

Chơn tình khai sáng nguyệt tinh cảm hòa
Càn khôn thành lập bởi Cha
Chữ hoà chữ hiểu ban qua Đạo Đồi
Thức tâm mình cảm hợp thời
Quân bình sống động về nơi an toàn
Đường đi khai triển nhiều màn
Tự mình gánh vác tự bàn tự tu
Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù
Tâm thân giải tỏa đường tu rõ ràng
Cộng đồng ba cõi luận bàn
Xét mình hiểu họ tạo an thế tình
Tâm lành quán xuyên địa linh
Giúp hiền tiến hóa tâm mình hơn người
Hoa thanh đua nở vui cười
Khí thanh tràn ngập người người an vui
Tự mình phát nguyện rèn trui
Về đây an hưởng rõ mùi đạo tâm
Siêu hình ẩn chuyển uyên thâm
Giữ lòng thanh sạch diệu tâm cảm hòa
Trở về chất phát thật thà
Thực hành là chánh ta bà lại không
Tự mình khai triển một vòng
Qui không ngộ pháp Thiên tông ban khai
Bền tâm vững chí tiến hoài
Giải mê phá chấp chẳng đầy tâm thân
Thiên Cơ báo hiệu nhiều lần
Hiền tu hiền tiến hiền phân Đạo Đồi.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
13/05/1986

Hai Không

Đời nay có núi Hai Không
Có công xây dựng có lòng tự tu
Sương mù tỏa khắp an du
Người tu bàn bạc giải mù giải mờ
Thức tâm cảm thức bớt khờ
Trời không buông bỏ có giờ thức tâm
Bình an tự tiến âm thầm
Dựng xây là chánh tự tầm đường đi
Cần khôn vũ trụ chuyển ghi
Tình thương xây dựng uy nghi hướng Trời
Bình tâm học hỏi hợp thời
Thầy trò chung hợp giữ lời chơn ngôn
Kim Chi phụ họa ôn tồn
Bài thơ sống động thức Hồn tự tu
Từ già đến trẻ chẳng ngu
Biết mình biết họ biết tu chánh đê
Cảnh Trời thật sự hương quê
Âm u tại thế chẳng mê về Trời
Tâm tu hiệp khí sáng ngời
Trời ban tình đẹp nơi nơi an toàn
Đạo tâm khai mở nhiều màn
Về Không thanh nhẹ thiên đàng ta đi
Chẳng buồn chẳng giận sân si
Tình Thương Đạo Đức cũng vì thế nhân
Thế Thiên hành đạo chuyên cần
Giải mê phá chấp tự lần đến nơi

*Dù cho đến lúc xa rời
Tâm ta vẫn giữ vẫn xoi khí Trời.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
11-06-1998*

Qui Thức

*Hoa rừng chiếu diệu tâm can
Thực hành đắc pháp cảm an cảm hòa
Suối kia dẫn tiến thật thà
Tình thương phục vụ mẫn mà độ tha
Gom về Qui Thức một nhà
Tình ta tình họ chan hòa tình thương
Càng tu cảm thức khai đường
Tâm linh cõi mở gieo gương thực hành
Đẹp phần lý luận đấu tranh
Trở về Chơn Giác cùng anh em hòa
Trở về Chơn Giác cùng anh em hòa
Trở về Chơn Giác cùng anh em hòa.*

Lương Sĩ Hằng

Nhấn Hòa

*Rừng xanh tâm đẹp ý nhấn hòa
Bạn đạo bốn phương kẻ gần xa
Chung nhau hợp lực cùng kiến thiết
Hồi sinh tâm đạo chẳng buồn la*

*Buồn la ý tưởng ta bà
Trở về Chơn Giác vượt qua tình đời
Thinh không siêu diệu hợp thời
Chuyển không qui một tạo nơi an toàn
Khai thông chuyển hóa nhiều màn
Qui về trật tự khai đàn tự tu
Tình thương chẳng phải là ngu
Cùng chung sanh hoạt an du tâm hồn
Qui y chơn thức sanh tồn
Cùng chung một mối giữ Hồn lo tu
Đêm ngày thanh nhẹ giải mù
Tâm không còn động an du thanh nhàn
Tự mình khai triển bực bàn
Khai thông đời đạo cảm an cảm hòa
Tình Trời chỉ có tình Cha
Thương yêu dạy dỗ vượt qua khổ nần
Từ đời qua đạo chuyển sang
Bình tâm thanh tịnh đàn hoàng hơn xưa
Dù cho kích động mây mưa
Tâm thanh tự giác vẫn ưa lý Trời*

*Tự mình đáp ứng hợp thời
Hòa cùng các giới tạo nơi an toàn.*

*Lương Sĩ Hằng
Amphion, 14-6-1988*

10 Năm Thành Lập TV Hai Không

*Kỷ niệm 10 năm đã đến rồi
Không tiền không bạc vẫn tạo ngôi
Tâm linh phát triển về nguồn cội
Xây dựng cơ đồ chẳng có thôi*

*10 năm tiến hóa cảnh sang tời
Âm thầm tô điểm tự hồi thức tâm
Từ già đến trẻ tự tầm
Đường tu chánh giác uyên thâm Đạo Đồi
Tâm tu phát triển lý lời
Cùng chung xây dựng lập đời an khương
Đến nay cũng đã tự tường
Đến Không về Có con đường tự tu
Tự mình thực hiện trùng tu
Tình thương huynh đệ ngao du học hòa
Thức Hồn nguyên lý tình Cha*

*Công phu thực hiện chan hòa tình thương
Núi rừng thực hiện gieo gương
Cùng chung tiến hóa cùng đường tự tu
Cảm thông nguyên lý mê mù
Cảnh Trời tươi đẹp dự trừ độ tha
Tình thương già trẻ chan hòa
Thực hành Chơn Pháp lập đà tiến thân
Mỗi người đóng góp một phần
Dù cho khó khổ vẫn cần tự tu
Chẳng còn loạn động mê mù
Về nơi thanh tịnh vẫn tu vẫn hòa
Thực hành mới rõ tình Cha
Độ tha không bỏ chan hòa tình thương.*

*Thầy Tám
08-10-1995*

Vô Vi Thiền Viện Quốc Tế

Vui hưởng Trời cao tâm nhập định
Cỏ xanh ấm áp gió thương tình
Tâm linh phát triển tâm thanh tịnh
Vui cùng huynh đệ lại càng mình

Càng mình Trời độ thân mình
Bình an vô sự hành trình quang khai
Thực hành Chơn Pháp triển hoài
Tâm mình đời đạo tâm này đạt an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Dù nhau chung tiến đàng hoàng hơn xưa
Hóa sanh sanh hóa sớm trưa
Điện năng phát triển mới vừa lòng nhân
Dựng xây xây dựng tối cần
Chung vui trồng tía góp phần dựng xây
Cùng chung Trời Đất nơi này
Năm châu hướng tịnh vui say độ đời
Thực hành Chơn Pháp kịp thời
Trăm hoa đua nở hướng Trời mà đi
Cảm thông nguyên lý tự ghi
Hướng về thanh tịnh thực thi độ đời
Hồn tu sẽ tự ân cần
Điện năng tiến hóa cao tăng cảm thông
Thực hành khai triển một vòng
Khai thông trí tuệ cảm thông Đạo Đời
Tình thương huynh đệ chẳng rời
Thực hành tới đích hợp thời thăng hoa.
Vĩ Kiên

Thiền Đường

Thiền đường là chỗ giao liên độ
Thức giác bình tâm triển trận đồ
Muru độ nhọn quần trong biển chuyển
Tự mình giúp họ nguyện Nam Mô

Nam Mô tận độ giao liên
Cùng tu cùng tiến giải phiền nội tâm
Cảm minh Thiên Địa tự tầm
Qui về một mối khởi lằm khởi sai
Chơn tâm phát triển thanh đài
Về nơi thanh tịnh tiến hoài không ngưng
Điển tâm khai triển vui mừng
Khai thông trí tuệ tưng bừng dựng xây
Cửa Trời phát triển hằng ngày
Độ tha chung hợp vui vầy cảm giao
Cảm thông muôn sắc muôn màu
Cùng chung phát triển cùng tàu về quê
Chẳng còn loạn động chấp mê
Giải bày rõ rệt hương quê của Hồn
Lý hòa phát triển sanh tồn
Hồn tu Hồn tiến Hồn xuyên cảnh đời
Thức tâm học hỏi hợp thời
Vui hành chánh pháp đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ai mà thức giác ai say tình Trời
Bằng lòng nhịn nhục lập đời
Tân Dân Thánh Đức hợp thời tiến thân.
Vĩ Kiên

Thiền Đường Thông Hải

Thông Trời Hải ngoại lo tu tiến
Sắc giới môn huân tự tiến xuyên
Gieo hạt mầm non Trời ban phước
Tâm tư thanh nhẹ cảm giao liền
Giao liền đời đạo qui nguyên
Trong không mà có gác phiền nội tâm
Cảm thông Thiên Địa mừng thầm
Tu tâm dưỡng tánh chẳng làm chẳng sai
Luật đà sắp đặt an bài
Cần khôn qui một tiến hoài không ngưng
Càng tu càng tiến càng mừng
Trường chay diệt dục tiến từng phút giây
Phát tâm khai nguyện theo Thầy
Giải mê phá chấp đổi thay thế tình
Tham thiền nhập định tâm linh
Qui nguyên giếng mối chơn tình quảng khai
Thành tâm tu luyện đời mài
Vượt qua khổ nạn tiến hoài không ngưng
Đồng hành chẳng phải người dung
Cùng chung vũ trụ cùng ụng luật Trời
Tiến lên cảm thức hợp thời
Trở về thanh tịnh nơi nơi an toàn
Tình thương huynh đệ bạc bàn
Thương yêu tha thứ khai màn đạo tâm
Thực hành khai triển diệu thâm
Tình Thương Đạo Đức giữ tâm thanh hòa.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Thiền Đường Ánh Quang

Ánh quang ban chiếu độ nhơn gian
Tụ hợp chung vui trí tự bàn
Lập hạnh gieo trồng tâm phước đức
Cùng vui sum họp tụ phân bàn
Phân bàn tự thức cảm an
Cùng chung học hỏi cùng bàn cùng tu
Tâm linh khai sáng chẳng mù
Ôn hòa thanh tịnh trùng tu hoài hoài
Tâm minh xuất phát thanh đài
Hướng tâm thanh nhẹ hai vai nhẹ nhàng
Thực hành tâm óc phát quang
Qui nguyên giếng mối dàng hoàng hơn xưa
Tình Trời biến đổi nắng mưa
Qui y Phật Pháp mới vừa lòng nhân
Thực hành sớm tối chuyên cần
Qui y Phật Pháp lần lần tiến lên
Cần khôn vũ trụ Bề Trên
Giữ tâm thanh tịnh đạt nền thanh cao
Hồn tu thanh nhẹ ra vào
Thực tâm học hỏi thấp cao giới tăng
Nguyện tu đóng góp một phần
Dựng xây xây dựng lần lần khai thông
Trọn lành ôm giữ ý công
Không còn loạn động một lòng tự tu.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
21-04-93

Thiền Đường Hạnh Đức

Hạnh Đức tu tâm bớ bạn hiền
Cứu mình cứu họ thức triền miên
Xây dựng tiến hóa không dấy động
Bình tâm nhập định cảm thông liền
Thông liền thế đạo giao duyên
Tình Trời tình Phật sống yên cảm hòa
Cùng chung nhơn loại chẳng xa
Qui nguyên giếng mối chan hòa tình thương
Cảnh đời tạm bợ dựa nương
Thành tâm tu học mở đường cảm thông
Thực hành nguyện niệm một lòng
Lui về thanh tịnh thông dong Đạo Đời
Thức tâm tiến hóa hợp thời
Chẳng còn loạn động nơi nơi an hòa
Sống trong nguyên lý tình Cha
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương
Khai tâm tự giác mở đường
Chơn tâm thanh nhẹ yêu thương muôn loài
Chẳng còn loạn động đưa đời
Trì tâm thực hiện những lời chơn ngôn
Tham thiền nhập định sanh tồn
Hồn khôn Hồn tiến Hồn ôn lại bài
Chính mình đã lỗi lầm sai
Ăn năn sám hối tiến hoài không ngưng
Dù cho kẻ đạo người dưng
Thực hành chánh pháp cảm ứng luật Trời.

Vĩ Kiên

Thiền Đường

Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

Hội Tụ Tâm Linh cùng tiến tới
Giải phân đời đạo rõ tâm đời
Mưu tâm lợi dụng tự xa rời
Quý tướng Trời cao chuyển khắp nơi
Khắp nơi qui hội duyên tình
Cùng chung xây dựng cùng minh đạo lành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Thực hành chánh pháp duyên lành đạt thông
Thành tâm tu tiến một lòng
Qui không tự thức thông dong Đạo Đời
Cảm thông nguyên lý tự rời
Đời là tạm cảnh nơi nơi bất hòa
Dù cho hiểu đượ gần xa
Trong không mà có mới là ngộ tâm
Thực hành khai triển uyên thâm
Tham dâm tự dứt siêu âm đạt hoà
Cần tu khai triển thiết tha
Tâm hoà tu tiến mới là người ngoan
Chẳng còn lý luận hoang mang
Thế gian cho đến thiên đàng phải tu
Qui nguyên thiền giác mở màn
Cần tu tự sửa tự tầm cảm thông
Đường đi chánh giác chẳng lầm
Thế gian vẫn có tiến thàm tự tu

*Qui y Tam Bảo giải mù
Cảm minh Thiên Địa an du phần Hồn.*

*Quý thương, Vĩ Kiên
17-03-2003*

Bài Ca Thiền Đường

*Càn khôn vũ trụ là chùa
Tâm giao bình đẳng là vua xác phàm
Thức Hồn phát triển chẳng tham
Mưu cầu tiến hóa chẳng làm điều hư
Cùng chung thức giác vui cười
Minh tâm kiến tánh chẳng lười hơn xưa
Vui buồn khai triển mới vừa
Tâm do Trời độ tâm ưa luật Trời
Chung vui chẳng có thỉnh mời
Anh em một cội thánh thoi hợp hòa
Cảm thông nguyên lý tình Cha
Chan hòa quý trọng thật thà tự tu
Cảm thông nguyên lý chẳng mù
Gặp nhau mến cảm cùng tu về Trời
Tình thương đóng góp hợp thời
Giúp nhau tiến hóa đời đời dựng xây.*

Vĩ Kiên

Tứ Thông

*Tứ Thông quang cảnh đạo mùi
Qui y Phật Pháp rèn trui Chơn Hồn
Tình thương huynh đệ sanh tồn
Cùng chung đóng góp ác ôn tiêu trừ
Người người hoan lạc rười rười
Thiền đường tái hợp tươi cười nở hoa
Thương yêu thanh sạch thật thà
Về đây tận hưởng tình Cha trong lòng
Chung lo thực hiện ngoài trong
Chân tu khai triển nối vòng tình thương
Nam Mô Lục Tự mở đường
Tâm ta tâm họ gieo gương thế trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Hái hoa dâng Phật lần lần đến nơi.
Hái hoa dâng Phật lần lần đến nơi..
Hái hoa dâng Phật lần lần đến nơi...*

*Lương Sĩ Hằng
Houston, 20-11-1988*

Dallas Tình Thương Chuyển Một Nhà

*Dallas Tình Thương chuyển một nhà
Trời ban Thanh Điểm khó lìa xa
Nguyện tu tự đạt tâm thành tiến
Chuyển bước ra đi vẫn nhớ Cha*

*Nhớ Cha phải Hiếu phải Hòa
Chơn Tâm thường độ thật thà đến nơi
Sống trong nhiều kiếp của Trời
Chuyển luân luân chuyển từ đời giải thông
Từ xưa đã tự ước mong
Ngày nay tái ngộ tham tông Lý Chơn
Cha Trời siêu diệu ban ơn
Trùng tu giải nghiệp qui hườn Hư Không
Chuyển đời tạo nghiệp chớ mong
Ngày kia lâm khổ khó tông Thiên Cơ
Chuyển xoay xoay chuyển từ giờ
Dạy cho hiểu đạo thờ ơ chẳng còn
Dù cho xuống biển lên non
Cũng lo thực hiện vương tròn ý Cha
Cảm thông Thiên Địa tự hòa
Duyên lành đạt pháp trong ta có hoài
Chẳng còn động loạn bi ai
Duyên lành Đạo Pháp đời mài sửa tâm
Trở về Nguyên Cảnh siêu thâm
Qui Hồn qui Vía mới tìm đến nơi.*

*Lương Sĩ Hằng
Dallas, 14-07-1981*

Vạn Vật Thái Bình

*Đại hội vui tươi đón bạn hiền
Năm châu bốn bể thức tâm giao
Tình thương sống động từ tâm tiến
Biến cải đời nay hiếu với hiền*

*Hiếu hiền chơn lý tự xuyên
Bàn vui học hỏi tạo duyên thế tình
Vượt đời qua đạo tự mình
Tình thương sống động tự mình cảm vui
Cần khôn vũ trụ rèn trui
Tâm linh tiến hóa bụi ngùi tiêu tan
Mỗi năm mỗi hội mỗi bàn
Chơn tâm thanh tịnh cảm an đời đời
Thương yêu tha thứ nơi nơi
Giúp người đau khổ mở lời nhủ khuyên
Tự mình thức giác chẳng phiền
Bền tâm vững chí nối liền căn cơ
Triển khai từ phút từ giờ
Vui hòa làm một Thiên Cơ hợp bàn
Chẳng còn ngăn cách làm than
Qui y Chơn Pháp rõ ràng hơn xưa
Thiên Đàng rưới Pháp như mưa
Tâm người đón nhận mới vừa lòng Cha
Chung vui học Nhấn học Hòa
Tình người vạn vật cũng là tiến thôi*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, Canada, 1983*

Tạ Từ

Kết thúc vui say với đạo màu
Tình thâm huynh đệ rất cao sâu
Nhơn duyên thường độ qui tâm thức
Học hết kỳ ni rõ nhiệm màu

Nhiệm màu thay đổi thâm sâu
Tình thương huynh đệ kết tầu tiến thân
Mỗi người đóng góp một phần
Điển quang cho đến giới tăng trợ duyên
Tự mình tự giải tâm phiền
Ăn năn hối cải nối liền đạo tâm
Cha lành cũng đã mừng thầm
Độ cho con trẻ tránh lầm tránh sai
Cảnh đời là cảnh bi ai
Trầm ngâm học hỏi học hoài không ngưng
Thức tâm tự cảm vui mừng
Đệ huynh tương hội từ từng phút giây
Đồng hành tương ngộ cùng Thầy
Giải mê phân trược vui vầy cảm giao
Thương yêu thâm thúy cao sâu
Đường đi vạch sẵn mau mau trở về
Nguyên căn nguồn cội hương quê
Hồn mau thức giác hướng về Hư Không
Cảm thông Thiên Địa một vòng
Dựng xây tình đạo quán thông Đất Trời

*Làm lành lánh dữ ai ơi
Tâm ta như họ sáng ngời tự tu.*

*Kính bái, Lương-Sĩ-Hằng
Montréal, 03-07-1983*

Chung Thiên Thức Tâm

*Tiêu dao trong cảnh tiên bồng
Hòa tan thanh nhẹ má hồng đẹp khoe
Bình tâm thanh tịnh trở về
Thành tâm cầu nguyện mãi mê tâm Hồn.*

*Triền miên tự giải tự an
Thanh bình tươi đẹp đưa Hồn về quê
Bình tâm tưởng nhớ thanh quê
Chơn Hồn thức tỉnh muôn bề an vui.*

*Ý lời đại nguyện nào nguôi
Thương yêu cõi mở rèn trui miệt mài
Chấp tay hướng thượng tâm bày
Tình thương muôn loại độ ngày thức tâm.*

*Nhạc tình kêu gọi siêu âm
Tâm linh thanh thoát tự tầm lối đi
Tiêu dao thanh thoát hợp thì
Chuyển xoay xoay chuyển vui vì tình thương.*

*Vạn linh rung chuyển tạo gương
Đưa Hồn tiến hóa tự nương thế tình
Vuốt vui mái tóc tâm linh
Chuyển xoay thanh thoát vui tình Trời ban.*

*Bình tâm tự cảm thấy an
Ôm lòng tự thức áo hàng rửa thanh
Cõi trần gieo nợ tâm anh
Chuyển xoay đời đạo hợp thành lý chơn.*

*Bề Trên ánh sáng ban du
Dịu nhơn tại thế tự hườn Hư Không
Quây quần biến chuyển qui không
Chuyển xoay đời đạo chung thiền thức tâm.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Jouis-en-Josas, Paris – France,
Đại Hội Kỳ III, 1984, tại Paris.*

Tạ Từ Bạn Đạo Bốn Phương

*Nhớ thương ôm ấp bao nhiêu ngày
Thực hiện thương yêu rõ pháp hay
Đại đạo phân minh đồng giải trước
Tâm linh cởi mở cảm vui vầy*

*Vui vầy trước phút chia tay
Đại nguyện tự phát thân này sửa tu
Chẳng còn ôm giữ ý ngu
Tự mình thức giác tròng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ an bài
Chuyển cho muôn loại tiến hoài không ngưng
Bên trong thanh tịnh từ từng
Qui hòa chơn khí sáng bừng nội tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Bên trong qui một tự thềm tiến tu
Chẳng còn loạn động tạo mù
Bền tâm vững chí an du Thiên Đình
Nên hư cũng bởi tại mình
Qui y Chơn Pháp rõ tình Trời ban
Cha yêu rơi lệ hai hàng
Mẹ yêu lại mở con đàng thức chơn
Khuyên con dẹp bỏ giận hờn
Trở về Chơn Giác rõ ơn Cha Trời
Chớ nên lằm lờ lằm lờ
Tạm xa ôm ấp đời đời dựng xây*

*Chẳng còn loạn động thơ ngây
Vui hòa thương nhớ chuyển thay ý Trời.*

*Lương Sĩ Hằng
Long Beach, 07-07-1985*

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 Khai Triển

*Duyên lành tận độ ngộ pháp duyên
Xây dựng triền miên ngộ triền miên
Đời Đạo Song Tu pháp nối liền
Quý người quý bạn xây dựng tiến
Thực hành chánh pháp qui nguyên giác
Sống động vô cùng tự tiến xuyên
Thực hành liên tục độ người hiền
Thực hành là chánh không bỏ ngỡ
Tự mình thức giác hành liên tục
Xây dựng triền miên chẳng còn phiền
Hành tu đến đích độ người hiền
Ai thông ai đạt qui Thiên Quốc
Giải loạn tự mình đường mình triết
Khai mở tâm linh tự xét mình
Qui y Phật Pháp không thay đổi
Tự thức tự tu tự giải mù.*

*Vĩ Kiên
Montréal, 10-04-2009*

Âu Á Hội Tự

Bao la lớn rộng ngày nay đến
Tự họp chung vui rõ Đạo nền
Âu Á qui hồi tâm tự thức
Cùng chung học hỏi ý tâm nền

Tâm nền rõ pháp Bề Trên
Ân ban tận độ chẳng quên đường về
Tự mình thức giác chẳng mê
Hồn minh phân giải hương quê nơi Hồn
Điển thanh phát triển sanh tồn
Hành trình nhịn nhục giữ Hồn lo tu
Bình tâm thực hiện ngao du
Trì tâm học hỏi an vui cảnh đời
Hồn thời dứt khoát đến nơi
Trời ban tình đẹp hợp thời cộng tu
Chẳng còn tính toán tiền xu
Xa gần cũng vậy cũng tu tiến hoài
Sửa mình tiến hóa chẳng sai
Nam Mô Lục Tự niệm hoài không ngưng
Nhớ Trời chẳng có người dung
Cùng chung một cội cảm ứng luật Trời
Giữ tâm thanh tịnh hợp thời
Á Á là một do Trời ân ban
Cần khôn vũ trụ pháp tràng
Chàng nàng học hỏi chàng nàng tiến than.

Vĩ Kiên

Đại Hội Montréal

*Mừng vui nay mở hội đàng
Cùng nhau hớn hở chàng nàng gặp nhau
Thức tâm nhịn nhục đổi trao
Ý lành tận độ ước ao thỏa tình
Chung vui đại hội càng mình
Tình ta tình họ chuyển khuynh thực hành
Tự mình dẹp bỏ cạnh tranh
Hòa đồng tự thức đạt thanh đạt hòa
Biết mình con đẻ một Cha
Cùng chung vũ trụ cùng nhà thương yêu
Cha Trời nguyên lý thật siêu
Dịu tâm độ thức lại yêu lại hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương
Khí thanh tận độ mở đường
Độ tha tại thế yêu thương muôn loài
Cảm thông tự thức trong ngoài
Chan hòa tâm đạo tiến hoài không ngưng
Trí tâm khai triển sáng bừng
Tâm Hồn thơ thới chúc mừng lẫn nhau
Chiều sâu hạnh đức đổi trao
Chung vui sum họp trước sau dung hòa
Yêu thương nguyên lý tình Cha
Thanh thanh diệu diệu chan hòa tình thương
Từ đây phát triển gieo gương
Trong ngoài tươi đẹp gió sương chẳng còn*

Tình thương khai triển nở non
Nhớ thương không bỏ đường mòn ta đi
Đạo Đồi cố gắng dự thi
Truy ra chơn lý tâm thì đạt thông.

Lương Sĩ Hằng
Montréal , 11-10-1990

Đại Hội Viễn Tiến

Làm người quá khổ phải đi tu
Mong sao tiến hóa thoát cõi tù
Qui y Phật Pháp tự an du
Cuộc đời sanh diệt ngoài ý muốn
Thực hành Chánh Pháp qui nguyên thủy
Hành tu tự giác hành thông đạo
Cuộc đời xây dựng tự giải mù
Sanh sanh hóa hóa trong ba cõi
Thanh thanh diệu diệu rõ lý siêu
Trì tâm xây dựng tiến tới Trời
Trời ban nguyên lý khắp nơi nơi
Thành tâm tu luyện chẳng xa rời
Thực hành đạt pháp sống kịp thời
Tiến hóa không ngừng được thành thoi
Nhớ Pháp nhớ Phật nhớ cả Trời.

Quý Thương Lương Vĩ Kiên – Sĩ Hằng
Montréal, 16-07-2008, lúc 00 giờ,

Đại Đồng Tu Tiến

Vui chung tiến hóa không ngừng
Vía Hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây
Cảm thông nguyên lý vui vầy
Đâu đâu cũng được sum vầy vui chung
Chẳng còn lý luận điên khùng
Thành tâm tu tiến mỗi vùng mỗi siêu
Chơn tâm phát triển được nhiều
Cần khôn qui một cảm yên cảm hòa
Bình tâm diệt ngã không ta
Tự hòa tu tiến mới là người khôn
Cộng đồng hơn loại có Hồn
Cùng chung tu sửa cùng tồn tại lâu
Chung vui phát triển nhiệm màu
Đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm
Chung vui giải tiến mừng thầm
Chung cùng tiến hóa cùng tầm đường tu
Chẳng còn khờ dại tạo ngu
Trí tâm ổn định an du phần Hồn
Chẳng còn lý luận ác ôn
Chung vui Thầy bạn ôn tồn dựng xây
Thiên Cơ qui động đổi thay
Ngày ngày tiến hóa ngày ngày an vui
Thực hành hiểu luật rèn trui
Trì tâm tu tiến an vui mỗi ngày
Mặc cho tình thế đổi thay
Thực hành tình tấn vui lây thế tình

*Tự do phát triển sửa mình
Tình ta tình họ tình mình dựng xây.*

Lương Sĩ Hằng

Đại Hội Du Hành Đạo Pháp

*Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
Đại La xoay chuyển khắp năm châu
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm màu
Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp
Quý tướng Trời cao tâm hành triển
Học hỏi vô cùng tâm tự tiến
Phục vụ thành tâm tâm tự giác
Quyết định tự tu chẳng đổi dời
Qui y Phật Pháp thành tâm tiến
Hướng về Trời Phật óc sáng choang
Dẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền
Thực Hành Chánh Pháp tự đạt duyên.*

*Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên
San Diego, 09-01-2009*

Huấn Từ Bế Mạc

Thâm tình bạn đạo năm châu
Về đây sum họp Á Âu chung nhà
Thương yêu cảm thức tâm hòa
Cao sâu tâm đạo thật thà hơn xưa
Vượt trùng chướng kể nắng mưa
Tâm tâm tương ngộ sống vừa lòng nhân
Dừng chân phát triển tối cần
Quý yêu bạn đạo tối cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Bền tâm vững chí ngộ Thầy ngộ ta
Càng tu cảm thức thật thà
Chung vui Thầy bạn vượt qua lưới Trời
Thức tâm tiến hóa họp thời
Trả vay trước mắt trong đời có tâm
Hát ca khơi dậy nguyên âm
Tình thương sống động âm thầm dựng xây
Đạo mùi phát triển hăng say
Cùng chung họp hội ngày nay họp hòa
Rời đây cũng phải về nhà
Ánh quang quang chiếu nhẵn hòa lo tu
Chơn Hồn sẵn có ngao du
Truy về một gốc giải mù giải mê
Chẳng còn lý luận ê chề
Thương yêu tha thứ tự về với tâm
Tuy xa vẫn tiến vẫn tầm
Vẫn yêu vẫn quý vẫn cầm tay nhau

*Thương yêu chẳng có sắc màu
Vô danh thanh tịnh đối đầu Thiên Cơ
Nguyện hành giải tỏa giấc mơ
Trí tâm thanh tịnh đến giờ lo tu.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 22-07-1991*

Hội Tụ Tâm Linh

*Hội Tụ Tâm Linh rõ tiến trình
Thực hành chất phát lại càng mình
Gieo duyên tận độ tùy duyên thức
Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình*

*Tiến trình phân giải tự mình
Cùng chung học hỏi hành trình Trời ban
Chung vui học hỏi bạc bàn
Thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua
Người tu thanh tịnh bốn mùa
Tự mình thức giác là vua cõi trần
Chung vui đóng góp một phần
Nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai*

*Bên ngoài thử thách thử hoài
Tâm không rước trọc hai vai nhẹ nhàng
Tâm tu thức giác bạc bàn
Vào sòng cờ bạc chẳng ăn thua tiền
Nhìn xem thế cảnh tạo phiền
Tâm không tham muốn vẫn yên như thường
Đêm đêm thực hiện gieo gương
Người tu cương quyết vẫn không thấy phiền
Không mưu cướp giật bạc tiền
Tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình
Cảm thông nguyên lý càng minh
Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai
Hồn là chủ chánh tiến hoài
Học bài quen thuộc sửa sai tiến dần.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Las Vegas, Nevada, 1997 (Đại Hội Vô Vi kỳ 16)*

Tình Trời Tận Độ

*Quang chiếu không ngừng sáng sáng choang
Lập thành đại hội trí sáng ban
Tình thương đạo đức qui nguồn gốc
Chung hành tự đạt chiếu rõ ràng.*

*Thuyền trôi liên tục rẽ nẻo đường
Thắng cảnh đang chờ nơi đảo tới
Màu sắc Trời ban thật tuyệt vời
Thiên nhiên sẵn có gieo tình cảm.*

*Đất Trời liên hệ khắp nơi nơi
Qui nguyên một mối chỉ có Trời
Chung hành vui nhộn khắp nơi nơi
Thanh khí ban hành không giờ dứt.*

*Thương yêu tha thứ chỉ có Trời
Trật tự trên thuyền theo giờ giấc
Cùng chung xây dựng tiến kịp thời
Bấy ngày chung sống nay tạm biệt.*

*Vô Vi sống động hướng về Trời
Tình Trời tận độ nay đã có
Bình an thực hành đi như về.*

*Quý thương, Vĩ Kiên
Hawaii, 2004*

Đại Hội Cầu An

*Bốn bể năm châu thuyết luận bàn
Cùng chung cầu nguyện Lễ Cầu An
Cách xa bạn đạo tình không bỏ
Đại Hội Úc Châu Đạo mở màn*

*Mở màn gánh vác cầu an
Sửa mình tiến hóa vui bàn học tu
Cùng chung giải tỏa mê mù
Khai tâm mở trí trùng tu đời đời
Thực hành Pháp Lý nơi nơi
Trời ban mùi Đạo chẳng rời thức tâm
Nam Mô thầm niệm nguyện âm
Giữ lòng thanh thoát tự tầm đường đi
Tình thương đạo đức gắng ghi
Thương yêu tha thứ giải bì trần tâm
Ngày nay hội ngộ mừng thầm
Ngày mai tự đạt siêu âm cảm hòa
Vui lòng ý đẹp Mẹ Cha
Thực hành đến đích học hòa nhẫn thêm
Công phu luyện đạo đêm đêm
Thương yêu muôn loại tạo niềm thức tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Thực hành khai triển mở tầm quang khai
Thế gian nặng nợ hai vai
Bình tâm giải nghiệp có ngày đạt thanh*

*Tình thương huynh đệ một lòng
Cùng nhau học hỏi đã thông Đạo Đồi.*

*Quý thương, Lương Sĩ Hằng
Melbourne, 28-12-1984*

Tạm Biệt

*Đường dài sao tiến được con
Lo tu con tiến chẳng còn lo ra
Cần khôn vũ trụ tương hòa
Chơn tâm qui một thật thà đến nơi
Thầy đâu có bỏ xa rời
Hòa thanh con cảm thấy lời Thầy răn
Cảnh đời vạn sự khó khăn
Tiến trong trời sục nói năng đủ lời
Qui hồi tái hợp nhứt thời
Con tu con tiến Cha Trời giúp con
Đường đi có sẵn đường mòn
Trong không mà có trong con có hoài
Thương yêu tha thứ chẳng hai
Con Thầy có một hai vai tương hành
Tình đời đen bạc chẳng thanh
Tranh đua tạm bợ khó thành việc chi
Tu hành thanh tịnh uy nghi
Thực thi Chơn Pháp tâm thì cảm giao*

Quên mình tiến hóa đổi trao
Bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ
Giác tâm quán triệt Thiên Cơ
Chuyển cho muôn loại đến giờ qui y
Chẳng còn loạn động nghĩ suy
Thực hành thành đạo tâm thì cảm yên
Thế gian ngoại cảnh tạo phiền
Trở vào nội thức ở yên đời đời
Thầy nay xa cách nhứt thời
Các con thực hiện sớm rời tham sân
Bình tâm cố gắng hiến một phần
Cuối cùng cũng đạt cũng lần đến nơi
Cha Trời ban rải chẳng rời
Hành trang trong thức con thời cứ đi.

Lương Sĩ Hằng
Cabramatta, 14-12-1984

Khóa A Di Đà

*Duyên lành ban rải Kinh Di Đà
Học hỏi triền miên tự xét qua
Điển giới thức Hồn tâm nguyện tiến
Thực hành khai triển dẹp tâm ma.*

*Tâm ma vọng động khó hòa
Nay đà thông suốt tình qua muôn loài
Từ trong cho đến bên ngoài
Ai đà trách nhiệm ai tài hơn ai
Biết mình chậm trễ ngày ngày
Không lo tu học thân này khó an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Qui hồi Thiên ý qui màn nội tâm
Thanh cao thức giác mừng thầm
Ấm êm lập hạnh tự tầm đường đi
Chẳng còn nuôi dưỡng ngại nghi
Thực hành Chánh Pháp trường thi vượt lần
Thành tâm đóng góp một phần
Nam Mô Lục Tự tự lần khai minh
Phân ra đủ lý đủ tình
Giữ tâm thanh tịnh tự mình thặng hoa
Đệ huynh tử muội một nhà
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương
Phân minh sáng tỏ như gương
Tình thương đạo đức là đường giác tâm*

*Rồi đây cũng phải âm thầm
Chia tay phát nguyện tự tầm lý chơn.*

*Kính thương, Lương Sĩ Hằng
Melbourne, 10-01-1986*

Sống Chung Hòa Bình

*Thương yêu thực hiện chơn tình
Anh em chung sống cảm minh luật Trời
Thanh nhàn tâm nguyện thanh thoi
Chung vui ca hát tạo nơi an toàn
Giọng ca tiếng hát Đạo Tràng
Quân bình thanh nhẹ lập màn Đạo Tâm
Cảm minh Thiên Địa thì thầm
Âm thanh hóa giải truy tầm lý chơn
Vui chung cảm thức nghĩa ơn
Cha Trời ban rải tiếng đờn vọng theo
Chúng ta vui khỏe chẳng nghèo
Hòa đồng chơn thức tiến theo luật Trời
Kỷ nguyện Di Lạc hợp thời
Triển khai Đời Đạo nơi nơi cảm hòa.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Montréal, 24-07-1988*

Tái Ngộ

Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ
Học hỏi dựng xây chuyển hướng về
Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước
Hành thông tam giới chẳng còn mê
Còn mê kích động khó về
Không hành không dừng lê thê cõi trần
Ngày nay nguyện niệm góp phần
Dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi
Cảnh Trời thanh nhẹ nơi nơi
Dẹp phần dâm loạn rõ Trời nơi nao
Cần khôn tự nguyện bước vào
Đào sâu Chơn Lý tiến mau hợp hòa
Vạn linh qui hội một nhà
Nhìn Cha nhìn Mẹ mới là người ngoan
Điển thanh phán xét luận bàn
Thi hành chánh pháp là đàng khai thông
Thích Ca khai mở điển vòng
Hào quang sáng chói từ trong ra ngoài
Ban ơn chuyển hóa hoài hoài
Chúng sanh cùng học so tài thức tâm
Bên trong sẵn lý diệu thâm
Tự tu tự tiến tự tầm chơn như
Tình thương sẵn có trong người
Thực hành tự đắc rưới tươi tâm Hồn
Tình thương sống dậy như cồn
Cha yêu muôn loại giữ Hồn cho con
Khuyến tu tâm thức mỗi môn
Mong ngày tái ngộ chẳng còn si mê

Thế gian động loạn muôn bề
Con tu con đấng con về với Cha
Điển Thanh khai triển chan hòa
Thực hành qui nhứt hòa ca muôn loài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Ban cho các giới tiến hoài không ngưng
Cảm giao giao cảm từ từng
Tùy theo trình độ tự dựng Cha Trời
Thực hành khai triển hợp thời
Giữ mình trong sạch đời đời yên vui
Thâm tâm khai triển đạo mùi
Giữ thanh bỏ trước an vui tâm Hồn
Cảnh đời thể hiện dập dồn
Đồng thanh tương ứng giữ Hồn mà tu
Tu thời dứt khoát ý ngu
Chẳng còn tư kiến chẳng trừ hại ai
Biết mình gánh nặng hai vai
Thẳng hoa tự thức rõ ai là Trời
Không không giải tỏa hợp thời
Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn
Mừng vui bạn đạo khai màn
Cùng chung học hỏi cùng bàn luận tu
Trên đầu thanh điển giải mù
Trung Tâm Sinh Lực chuyển du thiên đàng
Huynh huynh đệ đệ nhiều màn
Có không không có thẳng đàng mà đi
Thực hành khai triển cũng vì
Xác thân Hồn Vía dự thi kỳ này.

Lương Sĩ Hằng

Thiền Viện Vĩ Kiên, 23-05-198

Sống Vui Hòa Bình

Tụ hợp chung vui chuyển tiến trình
Thực hành Chơn Pháp đạt tâm linh
Khai thông tâm đạo tùy duyên thức
Chung sống an vui tự xét mình
Xét mình quên bỏ tâm linh
Tu hành khôi phục hành trình quang khai
Mến thương Trời Phật đêm ngày
Giải mê phá chấp đổi thay thế tình
Khai thông khối óc địa linh
Từ quang thu nhận hành trình tự đi
Chẳng còn đại đột nghĩ suy
Từ quang thanh tịnh dự thi cõi trần
Minh tâm kiến tánh lần lần
Trần gian đau khổ góp phần dựng xây
Cảm thông Thiên Địa vui vầy
Đổi trao trao đổi tâm này đạt an
Cùng chung học hỏi bạc bàn
Tâm giao qui một pháp an độ đời
Trì tâm tu luyện chẳng rời
Hợp thời thức giác hợp thời thăng hoa
Thương yêu tha thứ phân qua
Đời là tạm cảnh thức xa hiểu gần
Thực hành tu luyện chuyên cần
Giải phân Đời Đạo ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Trì tâm tu học đổi thay thế tình.

Kính Bái, Lương Sĩ Hằng
Ronneburg, 05-06-1992

Ngày Tạm Biệt

*Hò ơi ! Bạn đạo Melbourne
Thương yêu tha thứ lần lần tiến lên
Thực hành tu sửa vững bền
Đồng tâm hiệp lực, hò ơi !
Đồng tâm hiệp lực dựng nên cơ đồ.*

*Hò ơi ! Giải tỏa mơ hồ
Hướng về thanh tịnh Nam Mô hằng ngày
Dù cho tạm biệt xa Thầy
Giữ tâm ổn định, hò ơi !
Giữ tâm ổn định vui say đạo mùi.*

*Hò ơi ! Bạn đạo sống vui
Cần khôn thanh khí giữ mùi đạo tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tâm thành tự đạt, hò ơi !
Tâm thành tự đạt khai tầm điển quang.*

*Hò ơi ! Huỳnh đệ bạc bần
Sửa mình tiến hóa cảm an cảm hòa
Chơn linh thanh đạt tình Cha
Tâm hòa nội ngoại, hò ơi !
Tâm hòa nội ngoại hướng xa ngộ Trời.*

Hồ ơi ! Tiến hóa hợp thời
Hồn vui tự học lập đời Tân Dân
Nguyện tu đóng góp một phần
Tràn đầy vui đẹp hồ ơi !
Tràn đầy vui đẹp nghĩa ân rõ ràng.

Hồ ơi ! Địa ngục thiên đàng
Do tâm tự thức tự an thực hành
Minh tâm kiến tánh rành rành
Thanh thanh diệu diệu, hồ ơi !
Thanh thanh diệu diệu khai màn đạo tâm.

Hồ ơi ! Siêu lý diệu thâm
Lúc nào cũng tiến cũng tầm đường đi
Bằng lòng học hỏi dự thi
Tâm không thanh tịnh, hồ ơi !
Tâm không thanh tịnh giải bày lý chơn.

Hồ ơi ! Đẹp bỏ giận hờn
Cảm thông Thiên Địa qui hườn nội tâm
Ngày nay thức giấc mừng thăm
Thầy trò trao đổi, hồ ơi !
Thầy trò trao đổi tâm thần an vui.

Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Úc Châu, 10-04-1988

Khóa Học Tĩnh Khẩu Hai Không

Nhìn Trời nhìn đất nhìn mây
Tình thương đạo đức vui vầy cảm giao
Núi cao khai triển muôn màu
Bông hoa đua nở trước sau kết tâu
Về quê sống động trước sau
Tình Trời là một chung nhau học hành
Trí tâm tiến hóa thật nhanh
Giải phần mê chấp hướng thanh đạt hòa
Cảm thông nguyên lý gần xa
Về nơi thanh tịnh chan hòa tình thương
Khai thông trí tuệ mở đường
Tự tu tự giác yêu thương độ hành
Từ bi rộng mở đạt thanh
Tâm không dấy bận tiến nhanh thực hành
Cảm thông nguyên lý Trời tranh
Hiện hình tuyệt tác cảm thanh cảm hòa
Vạn linh chung sống một nhà
Sanh trụ hoại diệt chan hòa tình thương
Tâm tu lóng lánh như gương
Tình thương đạo đức là đường thức tâm
Cảm thông nguyên lý mừng thầm
Tự mình thực hiện giải tâm ước mơ
Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Tự tu tự tiến bơ vơ chẳng còn
Tâm tu thức giác nỉ non
Vuông tròn tốt đẹp chẳng còn lo âu

*Thực hành khai triển chiều sâu
Nam Mô Lục Tự giải sầu giải mộng.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Oroville, 04-11-1997*

Sức Khỏe Và Tâm Linh

*Sống chung sức khỏe quân bình khỏe
Gặp gỡ chung vui tự giải mê
Trí tuệ chung hành tâm thức giác
Cùng chung nhập định hướng về quê*

*Về quê Thiên Quốc của mình
Trí tâm thanh nhẹ đạt khuynh Đất Trời
Thành tâm phát triển chơn lời
Quý yêu muôn loại đời đời yên vui
Chơn tâm phát triển đạo mùi
Điều hoà thanh nhẹ Hồn vui tiến hoài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Hoà cùng nguyên khí rõ tài thực chơn
Thật thà cảm thức rõ ơn
Trời ban tình đẹp qui hườn chơn như
Khai thông tiếng nói giọng cười
Độ tha không ngót những lời chơn ngôn
Biết mình hiểu họ sanh tồn
Vía Hồn thanh nhẹ ác ôn tiêu trừ
Cần khôn vũ trụ người người
Chung vui học hỏi nụ cười nở nang
Tự minh lý luận bạc bàn
Trong không mà có sống an sống hoà
Tình người sánh tợ tình ta
Thanh nhàn tốt đẹp độ tha tại trần
Nguyện hành đóng góp một phần
Ân cần xây dựng ân cần tự tự.
Quý thương, Lương Sĩ Hân*

Sáu Hàm

Đổi thay mê chấp chuyển liền liền
Công tác tình đời lại đổi phiên
Răng rụng qui hàm tâm tự thức
Có Không Không Có vẫn còn duyên
Còn duyên tái tạo gắn liền
Sáu hàm răng giả gieo duyên thế tình
Từ thanh tới trước góp phần
Âm thanh điều luyện khai phần nở hoa
Tình người nhẹ thể tình ta
Sanh trụ hoại diệt phải hòa thương yêu
Nói đi nói lại rất nhiều
Câu nào câu nấy rõ điều minh tâm
Sáu hàm ứng cảm mừng thầm
Giải bày tâm sự tránh làm đường đi
Cần khôn sắp xếp uy nghi
Thức hồn tiến hóa tâm thì cảm an
Cùng chung các giới luận bàn
Trong vòng trật tự mở màn tự đi
Có răng oanh liệt một khi
Hết răng cũng phải thực thi đường mòn
Tình thương ban rải sống còn
Giúp hồn tiến hóa chẳng còn si mê
Sáu hàm duyên đáng khen chê
Cuối cùng cũng phải trở về Hư Không
Cầu xin Trời Phật khai vòng
Cứu nhân độ thế tham tòng đường tu

Cuộc đời kết liễu tiền xu
Ra đi để lại cục ngu tại trần
Chui vô thức giác lần lần
Hậu sanh khả ái góp phần dựng xây
Rồi đây cũng giống như Thầy
Tâm không miệng lưỡi vui vầy cảm giao
Vun bồi ý thức thâm cao
Bình tâm thanh tịnh bước vào càn khôn
Càn khôn là miệng qui Hồn
Trong không mà có ôn tồn dựng xây
Vui say đường đạo hằng ngày
Sửa sai trừ tiến tâm này cảm an
Có không không có luận bàn
Cứng mềm giao cảm vẫn an vẫn hòa
Nằm trong nguyên lý của Cha
Buông đời qua đạo tự hòa chơn như
Miệng kia cũng vẫn vui cười
Càn khôn nhíp giải rưới tươi lòng người
Điển thanh điều luyện vui tươi
Dù Hồn tiến hóa đến nơi an toàn
Tử sanh vẫn xét vẫn bàn
Tiến thân là chánh là màn thức tâm
Siêu nhiên cấu trúc lai lâm
Học xong môn khóa vẫn tầm đường đi
Có không không có kỳ ni
Tự mình tiến đạt tâm thì mới an
Amphion bạn đạo vui bàn
Cha Trời đánh thức khai màn trợ tâm
Học xong bài học diệu thâm
Khai thông hợp hòa Hồn Vía thâm tâm

Thương yêu chỉ biết có Cha
Người không buông bỏ con hòa tiến lên
Bình tâm mến cảm đạo nền
Qui y chơn pháp giữ bền đường tu
Chớ nên vội tướng mình ngu
Đang hành học dừng tròng tu thiên đàng
Cha yêu Mẫu Mẹ luận bàn
Ban ơn phước đức mở màn con đi
Tổ tiên xây dựng uy nghi
Trong vòng trật tự trong vòng thức tâm
Con ơi chớ vội sai lầm
Chớ quên bỏ đạo tái tâm ác ôn
Khổ tâm khó thức khó tồn
Tạo màn tranh chấp tạo Hồn đảo điên
Tu thời mới giải được nhiều
Biết mình rõ rệt biết duyên tại trần
Tự mình phân giải xét cân
Con đường giả tạm góp phần dạy tu
Tu cho tâm thức ngao du
Trở về thanh cảnh đáp bù tình thương
Huynh huynh đệ đệ gieo gương
Thực hành chơn pháp tình thương tràn đầy
Đạo không có rượu vẫn say
Mùi thơm thanh thoát ngày ngày rửa tâm
Thực hành pháp thủy lai lâm
Tâm an thành đạo chẳng lằm chẳng sai
Tình thương luật lệ an bài
Đâu đâu cũng hưởng được ngày Cha ban
Vui trong đời đạo cảm an
Nơi nào cũng tiến cũng bàn luận tu

*Xuôi theo chiều gió vu vu
Tâm hồn thanh thoát dự trừ tiến thân
Vững tâm phát nguyện góp phần
Tu cho đắc pháp tiến lần đến nơi
Rưới tươi vạn vật do Trời
Bên Trên sắp sẵn mở lời thức tâm
Tiên Tiên Phật Phật đến tầm
Dạy cho sanh chúng tránh lầm tránh sai
Thực thi tiến triển hoài hoài
Trong không mà có thanh đài nội tâm
Trong không lại có chẳng làm
Không rằng lại có lại thềm mọc thêm.*

*Lương Sĩ Hằng
Amphion Les Bains, 26-07-1984*

Tiếng Địt

*Địt ra nguyên khí của Trời
Vận hành thực phẩm giải thời độc ra
Nghe qua tiếng nổ chan hòa
Ai ai cũng tỉnh chính ta có phần*

*Vận hành máu huyết châu thân
Ba tầng hợp một tự phân ra ngoài
Giải thông nguyên lý tiến hoài
Ngoài trong là một thị oai người trần*

*Hơi là chuyển hóa cơ tầng
Phóng ra hòa hợp láng láng đi về
Về nơi thanh tịnh mãi mê
Trong vòng trật tự về quê mở màn*

*Bà con chúm chúm bạc bàn
Mùi từ thơm ngọt đem sang bộ lòng
Giải thông từ trực tới trong
Qui về một mối một vòng pháp luân*

*Cảm thông nguyên lý từ từng
Quân bình tốt đẹp vui mừng chung vui
Nằm trong nguyên lý đạo mùi
Địt thông là tốt chung vui cười xòa*

*Bắt tay tái ngộ thiết tha
Ra vô để dải lại hòa với nhau.*

*Lương Sĩ Hằng
Pavillons sous Bois, 18-11-1996*

Thức Tâm 2

*Gió biển hiu hiu nhắc nhở cười
Sóng tình êm dịu trí thành thoi
Ai thương ai nhớ tình quê mẹ
Biển cả lòng son của mọi người.*

*Mọi người thương thức mùi thanh nhẹ
Giải khổ đẹp sâu chẳng có mê
Thanh tịnh hướng về nơi chốn cũ
Tình thương dào dạt thức muôn bề.*

*Muôn bề vẫn đẹp vẫn yêu thương
Một bước chân đi một dặm đường
Học khổ học thương tình vũ trụ
Giải mê phá chấp đẹp vô thường.*

Lương Sĩ Hằng

Cút Cười

Cút cười trở lại vấn an
Cút trong bản thể cứ bàn luận luôn
Cút theo nguyên lý điển lường
Cút thông tứ đạt cút buồn với vui
Cút trong nguyên lý phân mùi
Cút không động loạn cút trui luyện hoài
Cút không biếng nhác hằng ngày
Cút lo phát triển cút vay trả liền
Cút lo phân phối nợ duyên
Cút không yếu ớt cút truyền cảm giao
Cút vui hòa hợp muôn màu
Cút sanh cút hóa cút màu nhiệm ghê
Cút không thích luận khen chê
Cút hòa nguyên lý cút về trung tâm
Cút vui cũng có khóc thầm
Cút hành trong khổ vẫn tầm đến nơi
Cút khô nay ướt do Trời
Cút minh tâm đạo mở lời dạy tu
Cút nằm trong cảnh khờ ngu
Cút thương cút chịu trùng tu hợp hòa
Cút không trú ngụ ở xa
Cút trong luận điệu nhà nhà yên vui
Cút phân đời đạo hai mùi
Cút nuôi dòi tiến cút trui luyện hoài
Cút thông cảm hóa hoài hoài
Cút khai giếng mỗi lập đài hóa sanh
Cút thanh cút trước cũng hành
Cút dịu hơn loại đến thành thức tâm

Cút vui cút hát cút ngâm
Cút buồn tự thức cút thăm giải mê
Cút vui cung ứng muôn bề
Cút trong nhơn loại cút về với Cha
Cút trong hoa quả thật thà
Cút hòa các giới cút ra với vào
Cút không buông bỏ người nào
Cút thương tình đạo cút trao đổi tình
Cút nay càng tiến càng minh
Cút say tình đạo hiển linh đời đời
Cút nay hằng hữu không rời
Cút ôm tình Đạo Đồi đời không quên
Cút vui chẳng có khóc rên
Cút trong nền tản cút bền vững tu
Cút nay vẫn học chữ ngu
Cút mền như bún đắp bù tình thương
Cút nay đã tạo được gương
Cút thương nhơn loại cút nương mọi bề
Cút không chán ngán ghóm ghê
Cút đi trong thức muôn bề yên vui
Cút là khoa học mới vui
Cút trong sủng đạn cút vui nơi nơi
Cút sanh trong đất ngoài khơi
Cút lên cút xuống cút rời khổ tâm
Cút hành Chơn Pháp uyên thâm
Cút thăm tiến hóa cút thăm cảm giao
Cút vui hòa hợp trăng sao
Cút về hợp nhứt muôn màu hòa minh
Cút vui chơn lý chơn tình
Cút thanh cút trước cút minh loài người

Cứt nằm dưới đất vẫn cười
Cứt sanh lương thực người người vẫn ăn
Cứt thương giải quyết khó khăn
Cứt không nịnh bợ cứt mần giùm cho
Cứt trong cảnh sống như sò
Cứt to như Phật cứt bò như sâu
Cứt trong loại thú nhiều màu
Cứt đồng hướng ướng kết tàu dựng xây
Cứt thông đồng đảng vui vầy
Cứt càng minh triết ngày ngày cảm giao
Cứt ban hơi thở ra vào
Cứt dịu hơn loại người nào cũng ụng
Cứt làm những việc không ngừng
Cứt thương tất cả cứt ụng mọi người
Cứt vui vĩnh viễn tươi cười
Cứt hòa thanh điển người người vẫn mê
Cứt thanh hòa cảm muôn bề
Cứt vui hành pháp cứt về nơi nơi
Cứt vui như tánh Cha Trời
Cứt buồn như kẻ vì đời khổ đau
Cứt thông hai mặt trước sau
Cứt hòa các giới cứt mau thực hành
Cứt thương cái cảnh em anh
Cứt sanh cứt diệt cứt hành đến nơi
Cứt vui lại được người mời
Cứt thành tự đạt người xoi với người
Cứt trong định luật thơm tươi
Cứt là thực phẩm cứu người trần gian

*Cút hòa huynh đệ luận bàn
Cút thông đời đạo cút an đời đời.*

*Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Manila, 09-01-1982*

Sàigòn, 18-05-1968

*Tu hành vui thú triền miên
Đệ nay xin thuật lại miền Thiêng Liêng
Xuất hồn đánh lễ Sư Ông
Vượt qua Bỉ Ngạn lòng không thấy lòng
Nhẹ như thể tuyết lông hồng
Gia du thắng cảnh vui Bồng Lai Tiên
Đánh tan tất cả ưu phiền
Tu hành cởi mở điển liền xuất theo
Từ nay hết sợ cảnh nghèo
Đường ta ta tiến chẳng theo thuyết tà
Chúc cho các bạn phân qua
Tìm đường tự tiến mới là quang vinh
Đệ nay tận lý thuyết trình
Tự tu tự tiến mở tình Thiên Cơ.*

*Kính bái,
Lương Sĩ Hằng*

Sài Gòn, 03-01-1971

Cách xa huynh đệ nhiều năm quá
Ước nguyện làm sao hưởng được quà
Chung hội thương tình huynh đệ giác
Tuy xa nhưng đến vẫn thanh hòa

Sanh ly tử biệt phân hòa
Hồn ta vẫn sống vẫn là Hồn ta
Nay đây mai đó vui hòa
Cảnh Tiên nhà Phật thật là đẹp xinh
Mở mang duyên sắc chơn tình
Qui nguyên chơn điển âm thanh diệu hòa
Chẳng còn sân hận chửi la
Chỉ lo thanh lọc đến tà qui chơn
Vượt qua trùng điệp hải sơn
Chẳng còn nguy hiểm tùy cơn chuyển hình
Âm dương trụ hóa đẹp xinh
Tình Trời cởi mở chính mình xét tu
Gắng công tu luyện thoát mù
Đến nơi gặp gỡ người ngu chẳng còn
Một lòng cởi mở sắc son
Chẳng còn suy luận đường mòn thế gian
Ước mong các bạn vui bàn
Gắng công cứu xét lập đảng tiến tu
Bần nay thoát khỏi thân tù
Vẫn tu vẫn tiến giao du các tầng

*Chúc cho các bạn ân cần
Gắng tu gắng luyện gắng lần đến nơi
Thế gian lại đổi thay đời
Vượt qua Canh Tuất Tân Hợi đến nơi
Chiến tranh chán ghét phân lời
Ước mong sớm diệt cuộc đời chiến tranh.*

*Lương Sĩ Hằng
(qua thanh điển của
Đức Hộ Pháp Cao Hữu Hiền)*

Tokyo, 18-09-1972

Giao du thẳng cảnh Trời trăng biển
Nhớ cảnh bồng lai đạo nổi liền
Bằng hữu xa gần đều luyến tiếc
Đêm đêm tái ngộ điển phân huyền
Điển thanh nói rộng diệu huyền
Tuy xa như cận nổi liền chung nhau
Thế gian diêu động phân màu
Thiên đàng thanh tịnh chung tàu tiến thân
Mến thương các bạn chuyên cần
Tự tu tự tiến tự lần tiến tu
Vượt qua thế sự mây mù
Thanh bình quang đấng đắp bù công tu
Chớ nên hướng ngoại thêm mù
Lao đao lận đận thân tù bất an
Chỉ lo tự sửa một đàng
Duyên lành Phật độ bằng an muôn đời
Chuyên tu chớ vội bỏ rời
Khổ càng thêm khổ theo đời càng nguy
Sớm lo xét luận nghĩ suy
Đời là cõi tạm nhớ ghi làm gì
Chuyên lo sửa chữa tu thì
Hồn khôn gập vía tái ghi mọi điều
Tiền sinh gây oán quá nhiều
Kiếp này phải chịu tiêu điều bản thân
Xa Trời mặt đất lại gần
Gắng tu giải thoát tự phân lý Trời.

Lương Sĩ Hằng

Sài Gòn, 02-02-1974

Thức giác chơn hành minh chánh pháp
Giải thông nội tạng trí quan an
Đường đời giả tạm thân không nhiễm
Thực tiễn không không rõ niết bàn.

Thế gian nhục dục lập màng
Bao vây tâm trạng tiến đàng khó khăn
Công danh vụ lợi lãng xãng
Mỗi tầng mỗi lớp giành ăn đủ bề
Lắm khi thất bại chán chê
Trở về thực trạng hướng về Phật Tiên
Chẳng ai hiểu được tâm hiền
Tham gian vì cảnh đảo điên của đời
Thở than than thở với Trời
Ngài đâu chẳng thấy thấy đời khổ đau
Xét xem từ trước đến sau
Người người tạm sống kết tầu đấu tranh
Giữt giành đất nước thừa hành
Chung qui cũng chẳng đạt thành việc chi
Chiến tranh sử ký gắng ghi
Bày cho hậu thế khổ vì đấu tranh
Quên đi Hồn Vía giáng sanh
Thời gian tạm bợ ta đành phải đi
Phân màu lập thứ tạm ghi
Phần nào cũng vậy ở đi tạm hành
Biết mình sửa đổi đạt thành
Hành thông tự đạt Hồn thanh chuyển hòa.
Lương Sĩ Hằng

Sài Gòn, 20-04-1974

Tiến trình hóa giải thân tâm lạc
Sắc khí tương giao chuyển hóa bàn
Minh định chơn hành ta tự tiến
Bồng lai thẳng cánh chiếu quang đàng.

Đến nơi đạo pháp mở màn
Đường đi nước bước rõ ràng phân minh
Thâm tâm thơ thới chơn tình
Tiến trong lễ tiến lòng mình lấy lòng
Hồn thời phẳng lặng lóng trong
Vía thời hòa cảm chuyển vòng thượng thặng
Vượt qua nhật nguyệt hỏa tăng
Thiên Môn trực chỉ tiến lần pháp môn
Bên Trên thẳng cánh trường tồn
Chơn Hồn tự tiến ác ôn chẳng còn
Bình tâm ý thức núi non
Phân minh sanh hóa sống còn nơi nơi
Tiến theo qui luật Đất Trời
Nơi nơi hòa cảm tự dòi tiến thân
Mỗi căn mỗi phước mỗi phần
Trở về chơn trạng ân cần sửa sai
Tiến lên minh cảm sắc tài
Ai ai cũng có cảnh đài tịnh tâm
Trở về chơn điển cao thâm
Tiến lên Phật giới khỏi làm khỏi sai

*Soi Hồn pháp giải phân sai
Pháp Luân Thường Chuyển ngày ngày minh
tâm.*

*Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 20-04-1974*

Hồng Kông, 03-09-1974

*Xa cách ngàn trùng điển chẳng xa
Nhớ nhung lưu luyến điển chan hòa
Tình đời đen bạc không nên nghĩ
Tự cứu Hồn thiêng vạn sự hòa*

*Hồn thiêng thẳng cảnh chung nhà
Thế gian tạm bợ lập đà giả chơn
Tranh nhau tạo cảnh giận hờn
Thương nhau tạo cảnh hòa đờn hát ca
Hồn thời thâm nhiễm đậm đà
Vía thời khổ cực khó hòa khó tu
Quây quần trong cảnh người ngu
Tạo cho thiên hạ mình mù không hay
Phân ra tạo cảnh tó thầy
Ngày ngày tự gạt tự đày lấy thân
Tu không cương quyết chuyên cần*

Làm sao sửa được tiến gần Phật Tiên
Biết người chẳng biết duyên tiền
Nôn nao thuyết lý gây phiền bất an
Xuất ngôn thuyết lý thiên đàng
Mơ màng vọng động khẩu bàn chuyện mơ
Gắng tu khai thác từ giờ
Tiến theo đà tiến từ mờ trở mình
Thâm tu vượt khỏi giả tình
Thanh cao chơn chất chuyển khuynh Phật đài
Chăm lo sửa đổi đời mài
Giúp mình giúp họ biểu bày tình thương
Mặc ai điên đảo gạt lường
Tâm ta giúp họ là đường chơn tu.

Lương Sĩ Hằng
Hồng Kông, 03-09-1974

Sài Gòn, 04-01-1975

Vượt màng tỉnh trí thân Hồn tiến
Pháp Lý Vô Vi chuyển pháp huyền
Tĩnh độ pháp tràng mình tiến pháp
Giải thông chơn lý vĩnh lưu truyền

Huyền năng tạo hóa gieo duyên
Thế tâm thức giác đạt huyền Thiên Cơ
Vượt qua khỏi giới chực chờ
Tiến xa nơi cõi vô giờ vô tâm
Lánh xa ngụ ý thì thầm
Hòa đồng chơn điển siêu tầm chơn như
Không còn lỡ khóc lỡ cười
Vui trong thanh tịnh người người chung vui
Đạo thanh lại đạt đạo mùi
Chơn tâm thơ thới an vui muôn đời
Bên Trên tỏ rõ sáng ngời
Không đèn không lửa không lời tụng ca
Rèn trui thích hợp chung nhà
Phật cũng chuyển giải sơn hà vượt qua
Định tâm duyệt xét ta bà
Bỏ đời tiến giác mới là người ngoan
Khai minh có lớp có màn
Tiến trong đà tiến con đường quang minh
Quên đi cái cảnh tạm tình
Sinh rồi lại diệt chính mình phải lo

*Vượt qua trần số quanh co
Thăng lèo tự tiến đáp đờ Tây Phương.*

*Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 04-01-1975*

Sài Gòn, 07-08-1977

*Tịnh xá nơi tâm bở bạn hiền
Thành tâm tu luyện phước triền miên
Minh tâm kiến tánh là điều giác
Vạn vật qui nguyên thấu diệu huyền.*

Lương Sĩ Hằng

Sài Gòn, 25-09-1977

Thanh giải thân hình chơn lý tại
Hào quang thường trụ dứt bi ai
Trần thân khổ ải nơi tiến hóa
Trí điển khai thông tiến triển hoài

Triển hoài nơi cõi Hư Không
Trở về chơn giác tránh vòng trước ô
Thân tâm an tọa an đồ
Phạm vi tự giác cơ đồ dựng xây
Càng tu càng tịnh hàng ngày
Tiến xa không nản gặp Thầy không khoe
Giữ tâm trung hiếu đề huề
Bình tâm tiến giải trở về chơn như
Pháp trung hóa giải nơi người
Hiếu cao thâm thắm vui cười tiến lên
Bên Trên có sẵn tản nền
Cha già đang đợi chớ quên hiếu tình
Vạn năng hợp nhất nơi mình
Trung tâm thức giác thân hình quang huy
Dù người tại thế lâm nguy
Giúp người tiến hóa cũng tùy căn cơ
Đổi thay thay đổi từ giờ
Thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình
Tình thương trao đổi đệ huynh
Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai
Vô Vi sẵn có thanh đài
Giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm.
Kính thương, Lương Sĩ Hằng

Bài Thầy Việt Nam 1977

*Thượng tầng phân giải hạ tầng sai
Sửa đổi siêng năng tự dồi mài
Tịch mịch thân tình ta tự giải
Giải thông nội địa tiến hoá hoài*

*Cơ tầng tam giới chẳng sai
Thượng trung hạ phân luân bài trật tự
Huyền cơ duyên dáng nơi người
Khai thông tự tiến vui cười nở nang
Thương yêu hợp lại luận bàn
Hồn ta tại thế thiên đàng do tâm
Khai minh tiến hóa thăng trầm
Tâm không động loạn khó tầm ngoại lai
Bên trong tự giác an bài
Tiến hóa thượng giới ngày ngày an vui
Điển thông gắn luyện rèn trui
Hoà quang hoà cảm hưởng mùi siêu thăng
Chuyên cần tự giác tự hành
Thành công thất bại ta đành phải theo
Cơ duyên tiến hoá chẳng nghèo
Con đường thành bại phải theo mới tường
Khai thông chân lý một đường
Gương lành vẫn chiếu phải lường phải tu
Tu trong thanh tịnh khó mù
Tiến trong đà tiến giao du thiên đàng
Thế gian gập khố mỗi mòn
Từ đời qua đạo thiên đàng ta đi
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên*

Montréal , 03-06-1980

*Tình thương kêu réo khắp năm châu
Siêu diệu huyền cơ rất nhiệm màu
Lý đạo tâm đời tu tận diệt
Hòa cùng các giới ngộ tình sâu*

*Tình sâu thức giác nhiệm màu
Qui hồn qui vía đối đầu Thiên Cơ
Tiến trong thức giác từ giờ
Chia ly đời đạo giấc mơ khó thành
Qui về căn bản thực hành
Khai thông Chơn Pháp gieo màn đạo tâm
Thực hành tự đạt diệu thâm
Tâm tầm Chơn Pháp khỏi lầm khỏi sai
Sửa tâm sửa tánh sửa hoài
Chẳng còn sai lạc tạo ngày khổ đau
Hành trình tiến giải thâm sâu
Chẳng còn loạn động khổ đau muôn bề
Vững tâm bền trí hướng về
Nguyên căn nguồn cội khỏi mê tánh trần
Đạo tâm phát triển bội phần
Phân minh thanh trược mở tình cảm giao
Sắc không không sắc giáo điều
Qui về một cội nhiệm màu khai minh
Tình thương tử muôi đệ huynh
Cùng tin cùng tiến tâm linh hợp hòa
Chẳng còn xa cách phương xa
Tâm hòa hỗ trợ thật thà đạt thanh*

Chuyên tâm mình pháp thực hành
Chẳng còn nhiều động dụng thanh đạt thành
Chẳng còn ý niệm tử sanh
Thực hành tiến hóa hợp thanh đạt hòa
Càng tu càng tiến càng xa
Từ đời qua đạo tự hòa đến nơi
Vạn linh tiến hóa do Trời
Ân ban tình đạo tự rời thế sanh
Cùng chung tiến hóa cùng hành
Thiên điều qui định khai sanh Đạo Đời
Đi đâu cũng sống với Trời
Tình thương vô tận lập đời mình tâm
Thực hành tự tiến tự tầm
Diễn quang khai triển thậm thâm diệu hòa
Tâm đời tâm đạo phân qua
Tình hòa hơn loại tình Cha đạo Trời
Khó mà xa cánh bỏ rơi
Sửa mình hòa hợp mở lời nhủ khuyên
Khuyên người tại thế tạo duyên
Thương yêu tiến hóa nối liền căn cơ
Triển khai từ phút từ giờ
Vượt qua phàm ngã từ mờ trở mình
Cộng đồng hòa hợp vạn linh
Tình vi đời đạo sửa mình tiến lên
Sống trong căn bản đạo nền
Dịu người tại thế giữ nền chánh tâm
Rõ đời mình đạo diệu thâm
Khắc sâu tâm khảm tiến tầm đến nơi
Khai thông mở lý phân lời
Giúp cho các giới tự rời tự đi

*Chẳng còn hờn giận sân si
Lúc nào cũng khóc cũng vì thế sanh
Com Trời ý Phật tạo thanh
Thực hành tiến hóa cơ hình đến nơi
Hòa tan nguyên lý của Trời
Qui về nguồn cội đời đời yên vui
Thế gian tạo cảnh lập mùi
Chua cay nậm đắng ngọt bùi đảo điên
Chớ nên thương thức gieo phiền
Sửa mình sáng suốt đạt duyên Phật Trời.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal , 03-06-1980*

Chúc Tết

*Thâm tình nhớ bạn cùng chung tiến
Về cõi thiên không giải nỗi phiền
Thức giác chơn hồn tâm tự tiến
Mỗi năm mỗi tiến bạn an yên*

Lương Sĩ Hằng

Montréal , 11-07- 80

*Phật Trời hành khổ nơi nơi
Lệ rơi cảm động tâm lời thật chơn
Độ người vượt khỏi hải sơn
Hồn thời tiến hóa mình ơn Phật Trời
Trong ta có cảnh đời đời
Chớ nên làm tưởng những lời loạn tâm
Tạo ra lý thuyết hắc âm
Chẳng mình đời đạo khó tầm đến nơi
Có no hai buổi cũng Trời
Có đói cũng phải tự rời tự đi
Chớ nên bực tức sân si
Lấy không làm đích ta thì đạt thanh
Trường tồn vĩ đại chơn thành
Hòa cùng các giới thực hành nơi nơi
Đi đâu tránh khỏi lưới Trời
Bao vây dạy dỗ tùy nơi triển hòa
Tâm thâm ý niệm Di Đà
Khai thông ngũ uẩn thanh hòa chơn tâm
Điển thanh chuyển hóa chẳng làm
Hào quang quang chiếu mở tầm nhãn quang
Tự mình lý giải phân đàn
Khai màn mình chánh trấn an muôn loài.*

*Lương Sĩ Hằng
Montréal, 11-07-1980*

Washington D.C., 08-05-1982

Hội tụ tâm linh xét luận bàn
Cao thâm đời đạo pháp phân quang
Niên lai diện kiến tùy tâm thức
Khổ mới mình tâm rõ pháp tràng

Pháp tràng phát triển nơi nơi
Tâm người học hỏi do Trời ân ban
Không ngờ tương ngộ vấn an
Cao niên mới rõ chàng nàng như nhau
Học rồi cảm trước mến sau
Trường đời học hỏi thâm sâu tâm hồn
Vạn linh nguyên lý sanh tồn
Học rồi từ giả tự ôn Đạo Đời
Hồn thời bất diệt thánh thời
Vía thời bận rộn xác đời già nua
Cảnh đời vượt khỏi hơn thua
Thức tâm sáng suốt rõ vua trên Trời
Khai thông triển hóa Đạo Đời
Dạy cho hiểu đạo phán lời lý chơn
Nghìn trùng tự vượt hải sơn
Quê hương xa cách rõ ơn Phật Trời
Giữ mình thanh tịnh mở lời
Thương yêu xây dựng đạt nơi an toàn
Hướng về quê Mẹ tự bàn
Sanh sanh tử tử nhiều màn giáo tâm
Huyền cơ tạo hóa diệu thâm

*Sanh Lão Bệnh Tử âm thầm sửa tâm
Phật đà tự đạt siêu thâm
Chúa đà phân giải siêu âm lưu đời
Lấy không làm đích tự rời
Đạt nơi tâm thức vượt đời dâm ô
Ngày lành tháng tốt hư vô
Trong không lại có nơi mô cũng hòa
Vạn linh chung sống một nhà
Cần khôn vũ trụ Hồn ta tiến hành
Cảnh đời có tử có sanh
Luân hồi nhiều kiếp thực hành mới nên
Bàn tay siêu diệu Bề Trên
Giúp người tại thế đạt nền an tâm
Quê Mẹ sẵn có tướng thầm
Có ngày tái ngộ diệu thâm cảm hòa
Tu thời chẳng có thấy xa
Qui về trật tự mới là ngộ tâm.*

Kính bái, Lương Sĩ Hằng

Oroville, 07-11-1997

Cuộc đời sống được bao năm
Xác tâm không hiểu khó khăn diễn hoài
Ăn vô đúc kết hằng ngày
Lưu thông tắc nghẽn dịp may tắt dần
Đạo Đời khó tiến khó phân
Mỗi tầng gián đoạn khó cân tình người
Sống trong dở chết dở cười
Đời là tạm cảnh người người phải theo
Thở than than thở tạo nghèo
Trí tâm không triển, đeo theo bạc tiền
Tự mình tức tối tạo phiền
Bệnh căn tái diễn khó yên cõi lòng
Tự mình thức giấc cầu mong
Tự mình trị được giải xong nghiệp trần
Thức Hồn tự xét tự phân
Đời là tạm cảnh tâm cần phải tu
Thực hành giải tỏa khờ ngu
Trí tâm là một an du thực hành
Sửa mình tiến hóa thật nhanh
Phần Hồn là chánh hướng thanh đạt hòa
Cần khôn vũ trụ chung nhà
Thành tâm học hỏi chan hòa tình thương
Tự mình thức giấc mở đường
Qui y Phật Pháp yêu thương thực hành
Đường tu pháp lý sẵn dành
Tu tâm sửa tánh cạnh tranh chẳng còn
Đường tu sẵn có đường mòn
Thực hành là chánh chẳng còn si mê

Trí tâm khai triển trở về
Cần khôn Thiên Quốc mãi mê thực hành
Chiều sâu nguyên lý đạt thanh
Từ bi rộng mở các ngành đạt thông
Thực hành định luật hóa công
Thiên Cơ biến chuyển một lòng tự tu
Vía Hồn thanh nhẹ ngao du
Bồng lai thắng cảnh tâm tu cảm hòa
Tâm tu phát triển gần xa
Cùng chung dẫn tiến cùng hòa tiến lên
Qui y pháp giới đạo nền
Tự quên loạn động giữ bền bỉ tu
Đời là lệ thuộc tiền xu
Tham lam bực nhọc tạo ngu tạo khờ
Thực hành giải tỏa tâm mờ
Chiều sâu rộng mở bơ vơ chẳng còn
Tự mình thức giác nỉ non
Tâm tu dứt khoát chẳng còn si mê
Thành tâm tu tiến tự về
Quê xưa Thiên Quốc muôn bề êm xuôi
Tự mình thực hiện rèn trui
Vía Hồn thanh nhẹ an vui tiến hành
Quý thương một kiếp hóa sanh
Đến từ Không Giới hướng thanh trở về
Hồn vui cảm động muôn bề
Chúc anh tu tiến tự về đến nơi.

Quý thương, Lương Sĩ Hằng
Oroville, 07-11-199

Hồi Quang Phản Chiếu

*Hồi Quang Phản Chiếu rõ hành trình
Nhập định tham thiền lý trí minh
Giữ vững lập trường không đổi ý
Khai huệ bền lâu pháp pháp minh*

*Pháp minh cơ tạng của mình
Hành trình cõi mở địa linh hợp hòa
Quan Âm thấu triệt tình ta
Khai thông ngũ tạng chan hòa tình thương
Từ Bi lóng lánh như gương
Tâm minh Đồi Đạo mở đường tự đi
Trở về điển giới khắc ghi
Đường dài không ngán dự thi trường đời*

*Khai thông nguyên lý thức lời
Bình tâm học hỏi đời đời dựng xây
Hào quang tiến hóa mỗi ngày
Qui về một mối trước sau dung hòa
Chẳng còn nương tựa ý ma
Minh xa hiểu rộng chan hòa thức tâm
Điển thanh tiến hóa thì thầm
Tâm tầm Chơn Giác khai mầm nở hoa.*

*Kính bái,
Lương Sĩ Hằng*

TUYỂN TẬP THƠ

Tác Giả

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Xuất Bản

*Association Vô Vi France
vovifrance@yahoo.fr*

Ấn bản 2022

Ấn Bản Điện Tử

ISBN 978-2-490330-24-9

SÁCH BIẾU

Printed For Free Distribution

Not For Sale

LƯƠNG SĨ HẰNG

VĨ KIÊN

Tuyển
Tập Thơ



ẤN BẢN 2022
HỘI ÁI HỮU VÔ VI FRANCE